

# *Rondom* JOHANNES

januari - februari 2015

jaargang 1 / nummer1

---



## **In dit nummer onder andere:**

- Viering bij de oprichting van de nieuwe parochie
- Kerkbalans 2015
- Berichten uit de vier geloofsgemeenschappen

**Parochie H. Johannes XXIII**

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

### Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2  
6641 BE Beuningen  
Tel 024-6771271  
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII  
Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)  
Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

### Pastorieën:

Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404  
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459  
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

### Redactieleden “Rondom Johannes”

#### Beuningen

Nicky Voet  
Kees-Jan Petri

#### Ewijk

Theo Coenders  
Dien van Rens

#### Weurt

Ellis Oomen  
Bernadette Faber

#### Winssen

Pastor Bertus Visschedijk  
Gerry Schreven  
Trudy Teunissen  
Charles Perlo  
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 21 maart 2015.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 10 maart naar:

[redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl)

Of naar uw lokaal redactielid

## VOORWOORD

Beste parochianen,

Eindelijk was het dan zover: op zondag 11 januari vierden we de oprichting van de parochie H. Johannes XXIII. Het officiële decreet van de bisschop van 's-Hertogenbosch is voorgelezen en uiteraard is op het einde van de viering ook nog eens verteld hoe wij als pastores de nieuwe parochie gestalte willen geven. Het was een drukbezochte viering met een volle kerk, en ook het vervolg in zaal "De Vrijboom" was gezellig en goed. We hebben het glas geheven op de nieuwe parochie en elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Maar er is ook al heel wat aan voorafgegaan. Ik heb het nagekeken en ontdekt, dat we vanaf 13 oktober 2010 regelmatig bij elkaar zijn gekomen om de nieuwe parochie voor te bereiden.

Ik heb het eens in een bijeenkomst van stuurgroep en parochiebestuur gezegd: Het is wel een hele stap om een structuur die al eeuwen bestaat op te heffen en te kiezen voor een nieuwe. De geschiedenis van de Katholieke kerk in onze omgeving gaat immers terug tot de 12e eeuw. We lezen in de geschiedenis dat al in 1189 als getuige in een transactie ene Sigestappus, pastoor van Bonigge optreedt. Al meer dan 800 jaar wordt er eucharistie gevierd in onze contreien en er ontstonden in de loop der tijd 4 parochies met kerkgebouwen die door onze voorouders grotendeels met dubbeltjes en centen bij elkaar gespaard werden. Vier gebouwen waar het leven gevierd wordt en waar mensen samenkomen om te bidden en te zingen. Vier parochies die trots zijn op hun zelfstandigheid. We lezen ook in de oude boeken dat schoolkinderen met de stoomtram tussen Weurt en Winssen reisden om in één van de 4 kerken het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Zo is het lange tijd gegaan en wij, als pastores en bestuurders waren voorbijgangers die even deel mochten uitmaken van een groot geheel.

Nu is het opeens heel anders geworden: vier parochies zijn gefuseerd tot één nieuwe parochie: Heilige Johannes XXIII en we moeten/mogen met één bestuur en één organisatie verder. Maar... wij, als pastores van de nieuwe parochie zijn unaniem van mening dat de goede gebruiken en de cultuur zoals die in de verschillende geloofsgemeenschappen zijn ontstaan moeten blijven.

Wij willen verder in de voetsporen van onze naamgever: Paus Johannes XXIII die immers door zijn "aggiornamento" de Kerk bij de tijd



heeft willen brengen. Een keuze die hopelijk door onze nieuwe paus Franciscus wordt overgenomen. Paus Johannes XXIII koos niet zo zeer voor revolutionaire veranderingen in de Katholieke Kerk, maar het was iemand die oor en oog had voor de wensen en noden in de Kerk en samenleving. Het was een herder die voor dialoog koos en gemakkelijk benaderbaar was. Hij vond dat de "vensters van de kerk geopend moesten worden". Daarom hebben we als symbool tijdens de viering van 11 januari een deur opengezet. Die deur is ook het symbool van wat wij als pastores willen zijn: "herders" die met hun kudde op weg gaan. Misschien zijn we de afgelopen tijd wel wat te veel bezig geweest met organiseren en regelen, maar nu iedereen op zijn post is, willen wij weer alle tijd hebben voor de contacten met onze parochianen.

Gelukkig hebben wij goede medewerkers gevonden in de vier geloofsgemeenschappen die de organisatie "draaiende" willen houden. Zij nemen de zorg op zich van wat de Belgen de "kerkfabriek" noemen, zodat de pastores tijd en ruimte hebben voor hun pastorale taken. We zijn optimistisch... en er zal nog wel eens iets niet zo goed geregeld zijn, maar met de inzet en goede wil van ons allemaal gaan we de toekomst met een gerust hart tegemoet. Mede namens alle pastores wens ik jullie het beste toe voor de toekomst.

Harry van Dooren,  
pastoor.

---

## HET BEGIN IS ER

Op zondagochtend 11 januari vond in de Corneliuskerk te Beuningen de installatiemis voor de H. Johannes XXIII Parochie plaats. Dit ter voltooiing van het fusieproces dat in 2010 is begonnen. In een regenachtig weekend, maar gelukkig op een droge ochtend zijn de vier geloofsgemeenschappen Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt samengekomen om, voorgegaan door Vicaris-Generaal Ron van den Hout, het ontstaan van de nieuwe parochie met elkaar te vieren in een plechtige en feestelijke viering.

Onder begeleiding van het speciaal voor deze viering samengestelde koor bestaande uit leden van de verschillende koren in de geloofsgemeenschappen, leidden enkele acolieten de pastores, diaken en de vicaris

binnen. Bij het altaar was een houten deur geplaatst en deze werd door pastoor Van Dooren aan het begin van de viering opengezet. Dit als symbool voor onze nieuwe parochie waarin we kerken met open deuren willen zijn. Hier zal in de viering nog opnieuw naar verwezen worden, met name in het slotwoord van de pastoor.



Het welkomstwoord was aan Alert Hosman, vice-voorzitter van het nieuwe parochiebestuur. Hij herinnerde de parochianen eraan, dat onze gemeenschappen door de eeuwen heen verbonden zijn door vele wegen en de verschillende kerken zijn gebouwd in ieders eigen tijdsgeest. maar dat zij door de verbindende wegen samen toch een belangrijke levensader vormen. In de erkenning dat we in deze tijd samen moeten gaan om onszelf niet te verliezen, gaf hij ons ter afsluiting een citaat van Paus Johannes XXIII: "Elk begin vervult het hart met hoop en laten we de vrijheid van mensen achten, want dat doet God ook." Woorden die het karakter van onze parochie schetsen.

De evangelietekst van deze dag is het doopsel van Christus door Johannes de Doper. Vicaris Van den Hout verbindt deze gebeurtenis met het historische moment van deze dag. Net zoals Christus met Zijn doopsel Zijn kindertijd achter zich laat en naar buiten treedt, en het wassende water een nieuw begin,

een nieuw leven, inluit, zo staan ook wij, parochianen, voor een nieuwe toekomst. En zoals de Vader Zijn liefdesverklaring geeft aan die ene, gewone mens (“Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde.”), zo wordt ook ons een liefdesverklaring gevraagd om ons doopsel en onze nieuwe parochie levend te houden en blijvend te vernieuwen. Dit in persoonlijke verbondenheid met Christus en met elkaar. In de passie van het Johannes-evangelie wordt het water van het nieuwe begin echter ook verbonden met het bloed: het gegeven, geleefde en geofferde leven. Bij een fusie horen onvermijdelijk offers. Ons wordt gevraagd om met elkaar een grote stap te zetten. Zo horen water en bloed vandaag bij elkaar. Het water van het nieuwe begin, maar ook het bloed: ons allen wordt gevraagd iets op te geven, een belangrijke voorwaarde voor levensvatbare verandering en voortgang. Als onmisbare kracht hierbij noemt de vicaris u, parochianen, die tezamen de levende gemeenschap vormen. Hij bedankte iedereen die zich voor de fusie heeft ingezet en het overleg van begin af aan vol goede moed is aangegaan. De pastores, alle leden van de besturen, oud en nieuw, maar het meeste nog de vele vrijwilligers in allerlei werkgroepen, commissies en stuurgroepen die de ontwikkeling van fusieproces en het behoud van een levende gemeenschap mogelijk maken.



Centraal in de viering stonden een aantal symbolische handelingen die de identiteit en de missie van onze nieuwe parochie lieten zien. De pastores hernieuwden hun wijdingsbeloften en beloofden met kracht, trouw en geloof hun geloofsgemeenschappen te blijven leiden. Tevens werd het officiële pastoraat overgedragen aan pastoor Van Dooren. Vervolgens werd er een viertal symbolen aan de pastoor overhandigd. Als symbool voor de gastvrije kerkgebouwen, die geopend worden voor iedereen die er aanklopt, overhandigden de kosters de sleutels van de verschillende kerkgebouwen. Vertegenwoordigers van alle lectoren brachten het evangelieboek naar voren, opdat we met energie de Blijde Boodschap mogen blijven verkondigen. De kelk en hostieschaal die centraal staan in de Eucharistie werden aangedragen door twee ervaren acolieten. En als symbool voor de levendigheid van onze geloofsgemeenschappen en de inzet van alle werkgroepen en vrijwilligers werd voor iedere gemeenschap een brandende kaars naar voren gebracht. Deze symbolen tezamen onderstrepen de opdracht van onze nieuwe parochie: met open deuren een levende gemeenschap vormen.

In het slotwoord van pastoor Van Dooren wordt dit ‘mission statement’ nog eens kort, maar niet minder duidelijk en begeistert herhaald. Hij roept op, om voor iedereen die aanklopt, waar we ook vieren, zo kerk te willen zijn. Om te willen werken aan en werken in een kerk die haar deuren wijd opent. Waar het geloof in God en het verrijzenisgeloof in Christus gevierd wordt als een gave voor allen. Een kerk waar iedereen welkom is ongeacht status of geaardheid. Een kerk waar minder naar wetten en regels wordt gehandeld, maar meer vanuit naastenliefde. Een kerk die daarom ook de deuren wijd opent voor oecumene met onze medechristenen en andere religies. Een kerk die niet heerst maar dient. De pastores hopen goede herders te zijn, die voor iedereen bereikbaar zijn om samen met parochianen het leven te vieren en het Evangelie te beleven en uit te dragen.

Als bevestiging van deze missie en ter afsluiting van de installatieviering werd ‘De steppe zal bloeien’ aangeheven. Gezongen werd over het verkwikkende water dat leven komt brengen op het dorre land: water dat een nieuw begin inluit. Met deze optimistische woorden verlieten de voorgangers de kerk en was iedereen welkom in de Vrijboom voor een kop koffie of een andere versnapering. Het feit dat deze uitnodiging door velen werd aangenomen en er interessante gesprekken zijn gevoerd tussen

parochianen met een verschillende achtergrond, wijst erop dat we de opdracht die we kregen, hebben opgepakt en er onze schouders onder willen zetten. Een passende afsluiting voor het nieuwe begin, de eerste stappen op de weg van een voortbouwende toekomst.

NV

## ACTIE KERKBALANS 2015



Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u mensen kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Uw giften worden opgesplitst: een gedeelte is bestemd voor de algemene middelen van de parochie, het overgrote deel komt ten goede aan de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. We halen miljoenen op, doordat leden en vrijwilligers goed samenwerken. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. Wij bevelen de actie dus van ganser harte aan!

## JAAROVERZICHT 2014

### **Dopelingen**

#### ***Wissen***

30 maart: Ties, z.v. Martijn Janssen en Anne-Marie van Beuningen

4 mei: Sofie, z.v. Jurgen Groenen en Yvonne Basten

29 juni: Merle, d.v. Jeroen Peters en Marloes Verploegen

17 nov: Eva Ariella Wong Jia Hong

7 dec: Julia, d.v. Folmer Pietersma en Vera van Kesteren

#### ***Ewijk***

9 feb: Elena, d.v. Arjan Verploegen en Margriet Koekkoek

9 feb: Nick, z.v. Dennis de Bruyn en Janneke Willems

23 maart: Siem, z.v. Paul Degen en Tamara Uijen

26 juni: Fedde, z.v. Michiel van Kaam en Ilske van de Burg

5 okt: Jaylano, z.v. Rick van der Heijden en Lisanne Kersten

2 nov: Jermaine, z.v. Roy van Zwam en Natasja Kroon

30 nov: Evi, d.v. Edwin Hendriks en Caroline Teunissen

30 nov: Isa, d.v. Jelle Boekhoorn en Susanne Janssen

30 nov: Maren, d.v. Twan Overdijk en Moniek Roelofs

14 dec: Lies, d.v. Bart Christiaans en Linda van Summeren

#### ***Beuningen***

26 jan: Rosalie, d.v. Johannes Loermans en Johanna Haan

26 jan: Devon, z.v. Dennis Vissers en Helena de Ridder

9 feb: Lucas, z.v.: Bob Altena en Kristina Aya Putri Ningsi

23 feb: Maaïke, d.v. Johannes Ras en Saskia Rog

23 maart: Luuk, z.v. Jurriën van Ingen en Cindy Swartjes

23 maart: Ted, z.v. Andries van der Zande en Maaïke Vierboom

23 maart: Kick, z.v. Andries van der Zande en Maaïke Vierboom

27 april: Levi, z.v. Mark Diks en Sharon Albers

11 mei: Iva, z.v. Fabian Hendrix en Sanne Buit

25 mei: Djolina, d.v. Wilco Veltman en Marian Zwolle

25 mei: Fenna, d.v. Geert Pasma en Maria Haverdil

25 mei: Fleur, d.v. Roel Rutten en Kim Ketelaar

29 juni: Melly, d.v. Wouter van Heiningen en Charlotte Pieters

29 juni: Tim, z.v. Mickel Rikken en Maria Rossen



6 sep: Milan, z.v. Pascal Bloemendal en Caroline Hermsen  
14 sep: Marina, d.v. Johan Termohlen en Tonia Baars  
28 sep: Lisa, d.v. Han Berber en Marina Hendriks  
28 sep: Destiny, d.v. Jeroen Geurts en Melanie Willemsen  
28 sep: Emma, d.v. Denny Kulsdom en Joyce Nagtegaal  
26 okt: Mette, d.v. Kurt Braspenning en Yvonne van Gruijthuijsen  
26 okt: Benthe, d.v. Dennis Rietmeijer en Claudia Iemmens  
15 nov: Bo, d.v. Pieter Bollen en Petra Ariaans

#### **Weurt**

----

#### **Huwelijken**

##### **Winssen-Ewijk**

14 feb.: Bas van der Sloot en Joline Roelofs (Ewijk)  
25 april: Peter Glaapen Katheleijne van der Heijden (Ewijk)  
27 juni: Joost van Dinteren en Kelly van den Broek (Winssen)  
26 sep: John Cobussen en Marloes Basten (Ewijk)

##### **Beuningen**

27 juni: Tonnie van Wijk en Anne Driessen

#### **Weurt**

----

#### **Jubilea**

28 juni: Hans en Elly Litjes-Broekman 25 jaar getrouwd (Beuningen)

#### **OVERLEDENEN (sinds oktober 2014)**

##### **Winssen**

Jan van den Berg: 18 okt 2014 (75 jaar)  
Gerda Callaars: 28 nov 2014 (75 jaar)  
Hennie Teunissen: 14 jan 2015 (66 jaar)

##### **Ewijk**

Jo Janssen-van der Zandt: 14 jan 2015 (94 jaar)

##### **Beuningen**

Jo Götz: 15-10-2014 (78 jaar)  
Carolien School Beekhuizen: 17-10-2014 (92 jaar)

Rina van Uden-Martens: 28-10-2014 (80 jaar)  
Henk Haverdil: 5-11-2014 (76 jaar)  
Henny Schamp-Jansen: 13-11-2014 (94 jaar)  
Henk Gerrits: 28-11-2014 (83 jaar)  
Gradje van Hulst: 11-12-2014 (84 jaar)  
Rosa Geurts-Willems: 12-12-2014 (89 jaar)  
Louis Kesseleer: 17-12-2014 (77 jaar)  
Harrie van den Berg: 20-12-2014 (82 jaar)  
Cisca Peters-Van Druten: 31-12-2014 (93 jaar)  
Kees van Kerkhof: 2-1-2015 (75 jaar)  
Wim Lelivelt: 5-1-2015 (90 jaar)  
Else Artz-Thul: 13-1-2015 (100 jaar)

#### **Weurt**

----

---

## **CARNAVAL**

Carnaval is op zijn vroegst 2 februari en op zijn laatst 8 maart. Het valt drie dagen voor Aswoensdag en daarmee begint de vastentijd of de 40-dagentijd die tot Pasen duurt. Over de oorsprong van carnaval zijn de meningen verdeeld. Net als bij Nieuwjaar en andere lawaaige feesten en uitbundige verkleedpartijen, komen de oude Germanen en Romeinen, en zelfs de Babyloniërs weer om de hoek kijken. Een lentefeest, een feest rond initiatierituelen, een vruchtbaarheidsfeest voor veld en vee, maar hoe het precies zit, is niet duidelijk.

De herkomst van de naam verleidt velen tot gissingen. De theorie dat het woord komt van ‘*carne vale*’, wat zoveel wil zeggen als ‘vlees, tot ziens’, vindt veel bijval, omdat in de erop volgende periode (vastentijd) immers geen vlees mag worden genuttigd. Een minderheid houdt het erop dat de naam te maken heeft met ‘*carrus navalis*’, een verwijzing naar de wagens die in de optochten meerreden en waren omgebouwd tot schuiten (elke gilde of vereniging of buurt had dan zo’n wagen). Weer anderen verbinden de naam met ‘*çarnelevale*’, dat juist ‘opleving van het vlees’ zou betekenen.

Dat carnaval van oorsprong een heidens lentefeest is, daarover bestaat weinig twijfel. Evenzo is het duidelijk dat de kerk het zich heeft toegeëigend,



het heeft vermomd tot een voorspel op de ‘vastentijd’, die aan Pasen voorafgaat en waarin gelovigen boete doen en tot inkeer komen voor zij het lijden van Christus gedenken.

Niet iedereen was vroeger gelukkig met deze zottenfeesten. Relshoppers, vechtersbazen, dronkenlappen, dieven en straatrovers sloegen (in vermomming) hun slag, en al in de 15<sup>de</sup> eeuw ontwierpen steden allerlei bepalingen om de feestvieringen in de hand te houden. In de 16<sup>de</sup>, 17<sup>de</sup> eeuw vond de protestants-christelijke meerderheid in Nederland zoiets als carnaval uit den boze, maar pas in de 18<sup>de</sup> eeuw zo goed als helemaal. Na de Tweede Wereldoorlog, zeker sinds de jaren 70, bloeit het weer als 500-600 jaar geleden. Gezien de ontkerkelijking in Nederland een curieuze ontwikkeling. Of misschien juist niet? Sommigen huldigen de theorie dat carnaval als een soort uitlaatklep zou fungeren voor de nette burger die gebukt gaat onder zijn zonden die hij niet meer via de biecht kan wegwerken. Ook het van oorsprong karakteristieke aspect van carnaval: de bespottung van de samenleving, van de kerk en overheid, van burgerij en gevestigde orde zou deze uitlaatklepgedachte kunnen ondersteunen. In Brabant en Limburg vinden sindsdien uitbundige carnavalsvieringen plaats en het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal bleven niet achter.

En vergeet zeker Aswoensdag niet, want: ”Wie A zegt, zegt ook B” of “Wie carnaval viert, haalt ook het askruisje”.

---

### **MARIA LICHTMIS: 2 februari**

In het oude Israël mochten vrouwen tot 40 dagen na de geboorte van een kind niet in de tempel komen. Op die 40<sup>e</sup> dag moesten ze ter zuivering een duif en een lam offeren, of, als ze arm waren, twee duiven. Dat deed Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus ook en dat wordt herdacht op 2 februari. In feite wordt hiermee de kersttijd afgesloten. Paus Sergius stelde in 689 de kaarsenwijding in rond dit deze herdenking. Nu worden bij dit feest de kaarsen gewijd die dat jaar gebruikt zullen worden voor de verschillende religieuze gelegenheden.

### **BLASIUSZEGEN: 3 februari**

Blasius was geneesheer-priester in Armenië in de derde eeuw. Het volk riep hem uit tot bisschop, maar toen keizer Diocletianus de christenen ging vervolgen, vluchtte Blasius de bergen in. Tenslotte werd hij gevangen genomen en in de kerker geworpen. Daar brachten vele mensen hun zieken bij hem, die hij op wonderbaarlijke wijze van hun kwalen afhielp. Zo kwam er een jongen bij hem die bijna stikte doordat er een graat dwars door zijn keel stak. Blasius liet het obstakel verdwijnen. Hij weigerde echter de afgoden te vereren, werd bruut gezeseld en op 3 februari 316 werd hij onthoofd. Vanwege het graatverhaal wordt Blasius aangeropen bij keelpijn en aandoeningen aan de luchtwegen.

---

### **VALENTIJNSDAG: 14 februari**

De priester-martelaar Valentinus leefde in de 3<sup>de</sup> eeuw in Rome. Hij genas de blinde verpleegd.v. Asterius, stadhouder van Rome. Onder de indruk van dit wonder bekeerde Asterius zich. Hij liet zich met zijn hele huishouden dopen en schonk alle Christenen, die gevangen zaten, de vrijheid. Dit alles ontstemde keizer Claudius II zeer. Hoewel hij in eerste instantie veel waardering had voor de wijsheid en kennis van Valentinus, liet hij deze vervolgens arresteren en onthoofden op 14 februari 269. Valentinus wordt aangeropen tegen epilepsie en jicht. Hij is de beschermer van vee en kan op verzoek van de molenaars en schippers een gunstige wind bezorgen.

De oude Germanen en Romeinen hielden rond 14 februari het feest van de voortplanting, want op die dag paren de vogels en verschijnen de eerste leeuweriken. We vinden dit terug in een oud gebruik: jongens gingen er met een brandende fakkel op uit om een meisje te kiezen. Omdat Valentijn mensen die hem om raad vroegen een bloem gaf, is Valentijnsdag de dag waarop mensen, vooral verliefden en verloofden, elkaar een bloemengroet sturen. (Dit jaar valt Valentijnsdag helaas tijdens de carnavalsdagen.)





Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie H. Johannes XXIII.

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt (Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de “geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen.

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” (met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen in de toekomst.

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens (Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en

(voorlopig) Arno Spin. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen op het secretariaat op de pastorie Ewijk elke dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur ‘s morgens (tel. 521459). Dus heel, heel veel blijft bij wat er altijd is geweest.

Ik wens u allen, ook namens onze parochiepastoor Harry van Dooren, het allerbeste, Gods zegen in dit nieuwe jaar over uw gezin en familie, over uw school en werk, over uw inspanning en ontspanning. May God bless you all. Ik, Pastor Bertus Visschedijk, ben nu lid van het Pastoraal Team van de parochie Johannes XXIII, maar blijf de eerst-aansprekende in de geloofsgemeenschappen van Ewijk en Winssen.

Pastor Bertus Visschedijk

### LIEVE, LIEVE MENSEN, BEDANKT VOOR UW MEELEVEN

Ik wil graag alle mensen bedanken, die meegeleefd hebben bij het overlijden van mijn jongste zus Bernadette daags voor Kerstmis in Zutphen. De kerstdagen waren moeilijk, zo ver van mijn familie in Twente, maar door vele kaarten, telefoontjes en persoonlijke contacten voelde ik me niet alleen. Het afscheid op 30 december in Zutphen was heel emotioneel en indrukwekkend, en daar hebben haar twee kinderen voor gezorgd. Tijdens onze traditionele ‘Nieuwjaarsborrel’ op zondag 4 januari bij mijn oudste zus in Denekamp, voelden we heel intens dat wij, nu 10 broers en zussen, er één misten. Nogmaals bedankt voor uw meeleven.

Bertus Visschedijk, broer van Bernadette.

### CONTACTRAAD WINSSSEN

Nu we één grote parochie zijn geworden, H. Johannes XXIII, is er ook maar één bestuur. Dit bestuur bestaat uit 7 personen die ieder een eigen taak hebben. Het is een overkoepelend orgaan. In iedere geloofsgemeenschap is tevens een contactraad; dit betekent dat er in elk dorp een aantal mensen is die zich, i.p.v. het vroegere bestuur, bezig houdt met alles wat er in en om de kerk gebeurt. In Winssen zijn dat: Pastoor Visschedijk, Marga Roelofs-Lepoutre, Marian Willems, Theo Marcusse en Riet de Graaf. Zij hebben op 12 januari vergaderd over de taakverdeling. In het volgende parochieblad zullen we bekend maken wie er voor wat zorg gaat dragen. Zij werken in goede samenwerking met het parochiebestuur.



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Antonius van Padua Winssen			H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	Pastor	Koor	tijd	Pastor	Koor	tijd	Pastor	Koor	tijd	Pastor	Koor
Zat 24 jan	3e zondag d/h jaar	19.00u	Pastor Bertus Visschedijk	Dames				9.30u	Jo Straver	KOM			
Zo. 25 jan					10.00u	Pastor Bertus Visschedijk		10.00u	Jo Straver	Gem. koor	9.30u	Pastor Jan de Waal	GK
Zat 31 jan	4e zondag d/h jaar				19.00u	Pastor Bertus Visschedijk		19.00u	Pastor H. van Dooren	stuiterballen			
Zo. 1 feb		10.00u	Carnaval B. Visschedijk	VN				10.00u	Pastor H. van Dooren	Gem. koor	9.30u	Pastor Jan de Waal	GK
Zat 7 feb	5e zondag d/h jaar	19.00u	Pastor Bertus Visschedijk	Dames				19.00u	Pastor Lambert Arts	samen-zang	19.00u	Carnaval Jan de Waal	dw orkest
Zo. 8 feb						10.00u	Pastor Bertus Visschedijk		10.00u	Pastor Lambert Arts	samen-zang	9.30u	Pastor Jan de Waal
Zat 14 feb	6e zondag d/h jaar	19.00u	WoCo	Dames				19.00u	Carnaval / Donkers, H.v.Dooren (schoesktoe)				
Zo. 15 feb						10.00u	Carnaval B. Visschedijk		10.00u	Pastor H. van Dooren	Gem. koor	9.30u	Pastor Jan de Waal
Woe 18 feb	Aswoensdag	19.00u	Jan Volkers		19.00u	Pastor Bertus Visschedijk		19.00u	Van Dooren / Donkers	Gem. koor	19.00u	Pater Jan Volkers	GK
Zat 21 feb	1e zondag 40dagentijd				19.00u	Pastor Bertus Visschedijk		19.00u	Van Dooren / Donkers	samen-zang			
Zo. 22 feb		10.00u	Pastor Bertus Visschedijk	heren				10.00u	WoCo	Gem. koor	9.30u	Pater Jan Volkers	GK
Zat 28	2e zondag 40dagentijd	19.00u	Pastor Bertus Visschedijk	Dames				19.00u	Van Dooren / Donkers	KOM			
Zo. 1 maart						10.00u	Pastor Bertus Visschedijk		10.00u	Pastor H. van Dooren	Gem. koor	9.30u	Pastor Jan de Waal
Zat 7 maart	3e zondag 40dagentijd				19.00u	Pastor Bertus Visschedijk		19.00u	Pastor Lambert Arts	samen-zang	11.00u	Gerardusviering Jan de Waal	SZ
Zo. 8 maart		Gerardus viering	10.00u	Pastor Bertus Visschedijk	VN				10.00u	Pastor Lambert Arts	samen-zang	9.30u	Pastor Jan de Waal
Zat 14 maart	4e zondag 40dagentijd	19.00u	Pastor Bertus Visschedijk	Dames				19.00u	Pastor H. van Dooren	Nico / Carla			
Zo. 15 maart						10.00u	Pastor Bertus Visschedijk		10.00u	voorst 1e Com H. van Dooren	stuiterballen	9.30u	Pastor Jan de Waal
Zat 21 maart	5e zondag 40dagentijd				19.00u	WoCo		19.00u	Vormsel, Bis Hurkmans, v.Dooren,Donkers (KOM)				
Zo. 22 maart		10.00u	Jan Volkers	heren				10.00u	WoCo	Gem. koor	9.30u	Pastor Jan de Waal	GK



## VORMSEL EWYJK & WINSSSEN

Op zaterdag 11 april, zaterdag na Pasen, zal Vicaris Mgr. Joris Schroder namens de bisschop van Den Bosch komen vormen in de geloofsgemeenschappen van Ewijk en Winssen. De vormselviering in Winssen zal zijn op zaterdagmiddag 11 april om 17.00 uur. In Ewijk zal dat zijn om 19.00 uur. De volgende dag (zondag 12 april) is er geen viering in zowel Ewijk als Winssen. Nadere informatie over deze vormselvieringen zult u zeker vinden in de volgende "Rondom Johannes".

---

## EERSTE COMMUNIE EWYJK & WINSSSEN

Op maandag 25 mei 2015 (tweede Pinksterdag) zullen 11 jongens en meisjes in Ewijk hun Eerste Communie doen. In het weekend van Palmzondag (zondagmorgen 29 maart 2015 om 10.00 uur) zullen deze kinderen zichzelf voorstellen tijdens de Palmpasenviering.

Op zondag 31 mei 2015 (zondag na Pinksteren) zullen 7 jongens en meisjes in Winssen hun Eerste Communie doen. In het weekend van Palmzondag (zaterdagavond 28 maart 2015 om 19.00 uur) zullen deze kinderen zichzelf voorstellen tijdens de Palmpasenviering.

Deze toekomstige communicanten hebben tijdens de gezinsviering op kerstavond het kerstverhaal uitgebeeld. Iedereen was echt onder de indruk. Een levende kerststal met een mooi koor en een levend kerstkindje. Iedereen bedankt. Wij wensen de parochiële werkgroepen voor deze groep Eerste Communicanten het allerbeste toe in de voorbereiding. Nadere informatie is er zeker in de volgende "Rondom Johannes"

---

## ZESTIG JARIG HUWELIJKSJUBILEUM

Op zondag 15 februari 2015 is het 60 jaar geleden dat Toon Willems en Marietje Willems-Geurts elkaar het "ja-woord" gaven. Uit dankbaarheid is er een week later (op 15 februari wordt dit jaar Carnaval gevierd) een Eucharistieviering in de kerk van Winssen op 22 februari 2015 om 10.00 uur en een receptie in Gasterij De Arend van 13.00 uur tot 15.00 uur. We feliciteren Toon en Marietje.

---

## COMITE OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN

Het comité herdenking oorlogsmonument Winssen is op zoek naar nieuwe leden. Het huidige comité bestaat uit de leerkrachten Karin Claasen en Marieke Marcusse van basisschool de Wegwijzer, Hein Lam, Theo Mevis en Ard van Hulst. Maar om te zorgen dat er continuïteit blijft, zoekt het comité naar minimaal 2 nieuwe leden. Vooral het aankomende bijzondere jaar komt er erg veel werk af op de lokale herdenkingscomités. Op 4 mei vindt voor de negende keer de traditionele herdenking plaats maar omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat ons hele land bevrijd werd, is er op 5 mei nog een activiteit. Men gaat met het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen alle kerkdorpen van de gemeente Beuningen af. Het gemeentelijk comité 4 en 5 mei wil graag rond dit bevrijdingsvuur activiteiten organiseren in elk kerkdorp en heeft hiervoor het lokale comité benaderd. Naast dat we op zoek zijn naar nieuwe leden voor het comité, zijn ook ideeën en suggesties voor activiteiten op 4 en 5 mei van harte welkom. Geïnteresseerden voor de functie van comitélid kunnen zich melden bij: Ard van Hulst, Molenstraat 18, 6645 BT Winssen. Tel: 0487-523701 / Mobiel: 06-45036392 E-mail: [ardvanhulst@online.nl](mailto:ardvanhulst@online.nl)

---

## KORT KORT KORT

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

**Dagverblijf naar school.** In de Gelderlander van 8 december 2014 stond de mededeling dat Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Oetsie&So verhuist naar de basisschool De wegwijzer. De opvang betreft één van de drie leegstaande klaslokalen in het schoolgebouw. Een voordeel hiervan is dat de kinderen van de bso in hetzelfde gebouw kunnen blijven.

**Dorpshuis Winssen grijpt naast subsidie voor eigen "huiskamer."** In de krant van 31 december 2014 stond de mededeling dat het niet gelukt is om subsidie in de wacht te slepen voor het creëren van een huiskamer. Zowel Perspectief als de KBO willen gebruik maken van "De Salon". Ook enkele jongerenclubs hebben hier interesse in. Het gaat om de ruimte aan de voorzijde van het gebouw waar eerst de kapper heeft gezeten. De Paulus heeft €40.000 nodig om deze Salon te verbouwen en heeft bij de provincie geprobeerd om hiervoor in aanmerking te komen. De aanvraag is afgewezen omdat er zelf 50% meebetaald moet worden om aanspraak op dat potje te



maken. Het bestuur van de Paulus gaat aan de gebruikers vragen of zij bereid zijn mee te betalen en gaat in gesprek met de gemeente. Het dorps huis heeft recent een verbouwing achter de rug. Zowel de entree als de bar hebben een nieuw gezicht en de buitenzijde is gerenoveerd.

**Dorps huis met hippe bar verlangt naar dubbelglas.** In de krant van 3 januari jl. een mooie grote foto van de beheerder Rick de Waal achter zijn nieuwe bar in dorps huis De Paulus. Sinds de verbouwing is het drukker in de kantine want de bar is ook vanaf buiten zichtbaar doordat er nieuwe ramen in een voorheen dichte wand zijn geplaatst. De muren zijn opnieuw geverfd, de vloer is opnieuw geschuurd en geolied, en er is ander meubilair en led-verlichting rondom de bar gekomen. Maar er zijn nog meer wensen want ook de keuken is verouderd. Als die ook zou zijn opgeknapt dan kan de eetclub voor ouderen hier ook koken. De beheerder heeft als grote wens dubbel glas omdat de energiekosten erg hoog zijn. Toch zal het dorps huis het hier nog even mee moeten doen want de gemeente heeft geen geld. Maar een mooi compliment voor alle vrijwilligers is dat deze verbouwing gelukt is mede door de inzet van deze mensen.

**Zorgcentrum in Winssen sluit komende zomer.** In de krant van vrijdag 16 januari jl. een grote foto van Zorgcentrum Overmars. Zorggroep Maas & Waal is van plan om komende zomer het Zorgcentrum te sluiten. Zowel de medewerkers als de bewoners zijn daar inmiddels over ingelicht. Dit is volgens de Zorggroep noodzakelijk omdat er minder cliënten instromen. Ook voldoet het gebouw niet meer aan de eisen en voorschriften van deze tijd. De sluiting heeft geen banenverlies tot gevolg. Zij worden naar andere locaties overgeplaatst. Binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten om aan de bewoners aan te geven wat de mogelijkheden zijn. De bewoner kan samen met de familie aangeven wat de voorkeuren zijn. De Zorggroep vindt het zelf ook een pijnlijke maatregel en realiseert zich ook heel goed dat dit voor zowel cliënten als medewerkers een grote impact heeft maar het heeft ook te maken met het nieuwe beleid van de overheid. Zij stimuleren dat ouderen langer thuis blijven wonen. Wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend.

---

## oud Winssen

In de krant “de Gelderlander” van eind veertiger jaren staat een artikel dat gaat over Johanna (Annie) Adriana Janssen van de Poelhof in Winssen geboren en

gedoopt op 21 januari 1933. D.v. Gerardus (Gradus) Janssen (geboren in Ewijk 10 februari 1900) en van Wilhelmina (Mien) Maillé geboren in Winssen 17 oktober 1899. De krant schreef:

“Jongens misschien mopper je wel eens, als het buiten wat minder mooi weer is en je gedwongen bent binnen te blijven. Maar dan heb je fijn eens even tijd, om te denken aan onze vriendjes, die niet zo bevoorrecht zijn als jullie en altijd moeten binnen blijven. Daar heb je bijvoorbeeld Annie Janssen, Poelhofstraat 12 in Winssen. Annie ligt al anderhalf jaar te bed en het zal misschien nog heel lang duren voor ze weer beter is. Geloof je nu ook niet dat je eigenlijk heel erg bevoorrecht bent, als je buiten naar hartenlust kunt spelen en ravotten en genieten van alles wat de natuur je geeft? Daarom gaan we weer een afspraakje maken; we sturen Annie allemaal een kaart, de mooiste, die we maar kunnen vinden en als we veel tijd hebben een brief! Aan de slag jongens: een zonnetje voor Annie!”

De postbode Jan Loeffen, Hannes van den Heuvel en Dorus van Haalen hadden er extra werk mee om de post bij Annie te bezorgen. De krant “de Gelderlander” kopte een paar weken later in de jeugdkrant: “Honderdveertien kaarten en veertien brieven. Die ontving Annie Janssen, ons jeugdkrant vriendinnetje in Winssen. Of ze er even blij mee was? Ze schrijft: “Iedere kaart en brief was een zonnestraaltje en samen vormden zij één grote zon.” In Winssen, jongens, ligt een dankbare Annie, nét zo blij als jullie zijn, wanneer je buiten naar hartenlust kan spelen en ravotten. Goed Annie, namens alle jeugdkrant-vriendjes, van harte een spoedige beterschap!” Tot zover de krant. Opmerking Bart: met Annie is het allemaal goed gekomen. Zij is veel later verhuisd naar Druten en daar woont ze nu nog altijd. Zij is vrijgezel gebleven. Op bladzijde 43 van mijn boek: *Een rondje door Winssen*, staat een foto met daarop Annie in haar buitenverblijf op de Poelhof achter haar ouderlijke woning. Omstreeks 1968 is de familie Janssen verhuisd en in het huis aan de Poelhof kwam toen te wonen Toon Aalbers (uit het bos). Toon verhuisde in juli 1992 en na hem kwam daar te wonen het echtpaar Gerrie Lamers-Bart Smits.

**Winses.** Mogelijk is de schrijfwijze niet helemaal correct. Reacties op het vorige stuk Winses: het was goed te lezen. Hopelijk het onderstaande ook. De Hassepèrrekes op het Kerkpad waren bij de schòljonges erg in trek (bomen



waren in beheer bij Has Merkus). Ien één van die bomen hing op unne zondagmerrège unne herefiets. Kwoaj jonges troffe die òn bij un huis daar in de buurt. Mi Engelse draod werd ie in d'n boom gehéése. Ut kerkvolk wies nie was se smèrregus zaage en wiesse ô knie wasse daor van moeste denken.

Fruit werd mistal op het hout gekogt. De reine fikke zijn de innigste pruime waar unne wùrrum in kan zitten. Sprauwepik is goed vur d'n inmaak. Unne meikerseboom draagt mistal ook wel enkele tekskus volgers. Unne hõnneman is zuut van smaak en zeer geschikt vûr hetebliksum.

Venter Jan Nijtman uit Numwége mit zunne brombakfiets verkogt tekstiel òn huis, zoals onderbokse, molton ondergoed enz. Mar de onderboks van de fruitboom was moeilijk te kleuve. Dôr kwaame beitels òn te páás.

Gerard Konings kon hard schiete en hiel ôk wêlles unne tegenstander onderuit. Trouwens hullieje Wim haj ôk un goed schot mar hij was ôk goed mit de kop. Jaonus Koppers spulde wellis un deuntje op zunne montemonnikà. En hoe deze Jaonus met zunne achternaam hiete wisten er maar weinig ien Winse. Dat was Willems die nog in Winse in het gasthuis gewõnd hê. Hij was unne Eùwikse van geboorte. Kiewiehangwang wõnde op het woonwagenkemke aan de Verlengde Geerstraat. Zij ging langs de deur mi knopen, illestiek en garen. Zij hât òn innekant een dikke keel (vandaar kiewiehangwang).

ôk Hentje van Vugt stond op dè kemke. Hij haj un perdje en un wagentje en hiel oud ijzer en todde op. Van Olst uit de Lègstraot werd ôk welles òngeduid es: snorretje. Piet van den Broek uit de Lègstraot haj ôk unne bijnaam, namelijk "de Pater". Hij haj héél kort hoofdheùr. Af en toe kwam er, vurral no d'n twidde wereldorlog, een missiepater in de kerk preken. Die haj mistal héél kort haar, vandaar.

Dè mottie bij mij nie prebiere menneke want dan vât ik jouw trúúg.

Politieman Jan Roelus deej méér waarschuwe dan bekeure. Hij wõnde ien Winse op Hessenhof (de grond werd daor zo genuumd). Hannes van de Heuvel, Dorus van Haole en Jan Loeffen ware posbooi. En Hend de Loef en zijn zoon Hans Loeffen zaten op het postkantoor aan de Van Heemstraweg. D'n reuhond van pestoor Goette hiete Ralf. Bart Put de fietsemaker van de Hôgstraot ha unne zelfde sort hond mar dè was un teef. Bart wies dèt de pestoor zunne hond tegen half tien saoves altijd zonder toezigt uitliét. Es de teef van Bart loops was dan ging hij met haar poste nabij de grote tuin bij de pasterie. Dôr ging de deur open en werd Ralf zonder toezigt buite gelate. Bart

liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wõnde mi Dien in de Lègstraot bij Bertus de Koning. Jan en Dien hân gin kinder.

© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengarde 144 (5344 CK)  
Tel. 0412-632359.



Ewijk



## NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK

Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over deze contactraad.

- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de geloofsgemeenschap Ewijk.
- Is voornamelijk samengesteld uit "oude" bestuursleden van de parochie Ewijk.
- Bestaat uit de volgende personen
  - Pastor Bertus Visschedijk
  - Antoon Fleuren
  - Ingrid van As
  - Arno Spin (voorbehoud)
  - Toon Reuvers
- Belangrijkste taken:
  - Eerste aanspreekpunt voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap

- Meedenken bij het groeiproces van de nieuwe parochie Fungeren als waakzaam “oog en oor” voor de belangen van de eigen geloofsgemeenschap (te denken valt aan zaken als mislezingen, organisatie vieringen als doop, eerste communie, vormsel, kerkbezoek, instandhouding kerk en pastorie, actie kerkbalans)
  - Bijdragen leveren voor het nieuwe centrale parochieblad
- Vergadert naar verwachting 1 maal in de 2 maanden
- Nieuws van de contactraad verschijnt in de periodieke nieuwsbrief van de parochie

De eerste oriënterende bijeenkomst van de contactraad Ewijk was op dinsdag 13 januari jl. Hierbij zal het voornamelijk gaan over de taken van de contactraad, de taakverdeling, vergaderfrequentie en de communicatie met de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en de eigen werkgroepen. Afsproken is dat de contactraad Winssen de eerste oriënterende bijeenkomst zelf houdt op maandag 12 januari a.s. en er voor het vervolg gezamenlijk vergaderd wordt zoals ook al gebeurde in de periode van de Parochiële Eenheid Ewijk/Winssen.

Bestuur Contactraad Ewijk, Namens deze, Toon Reuvers

---

#### **EVEN NAAR MARIA,**

#### **EVEN NAAR MOEDER MARIA,**

#### **EVEN EEN KAARSJE OPSTEKEN BIJ MARIA.**

Het is misschien een kerkgeschenk, maar we hebben er een aanwinst bij in de kerk van Ewijk. Eind vorig jaar hebben enkele vrijwilligers achter in de kerk een kapel gemaakt, waar men iedere dag van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s avonds 17.00 uur een kaarsje kan opsteken, waar u even tot rust kunt komen, waar u even kunt vertoeven bij "Maria van Altijddurende Bijstand". Via de buitendeur (naast de hoofdingang) kunt u er in. Wij danken de mensen die dit tot stand hebben gebracht. We hopen dat er veel mensen zullen zijn, die hier bij Maria even hun jachtige leven kunnen loslaten en hun vreugde en/of verdriet bij Maria willen neerleggen.

Contactraad Ewijk

#### **UITSLAG KERSTPUZZEL RONDON EN “WINSSSEN”**

In de laatste uitgave van de parochiebladen uit Winssen en Ewijk stond een kerstpuzzel. Deze was wel pittig, en er waren maar weinig inzenders. De juiste antwoorden waren:

1. Kerstmis wordt gevierd op **25** december
2. Jezus heeft **12** Apostelen aangesteld.
3. In de katholieke kerk zijn **7** sacramenten.
4. Feestdag Antonius van Padua is op **13** juni.
5. De ‘vastentijd’ voor Pasen duurt **40** dagen.
6. Geboortedag Johannes de Doper is op **24** juni.
7. Adres Pastorie Ewijk is Julianastraat **7**
8. Nieuwe parochie heeft **4** geloofsgemeenschappen.
9. Feestdag Andreas is op **30** november.
10. Adres Pastorie Winssen is Not.St.Roesstraat **40**
11. Corneliusfeest is op **16** september
12. Installatie Nieuwe parochie was op **11** januari 2015.
13. Pastor Visschedijk wordt dit jaar **73** jaar.
14. Johannes XXIII heeft zijn feestdag op **11** oktober
15. Kerk Winssen is ingewijd op **31** juli 1939
16. Eerste steen van kerk Ewijk is gelegd op **16** november 1916.
17. Tussen Pasen en Pinksteren liggen **50** dagen
18. Nederland heeft **7** bisdommen
19. Mozes kreeg op de berg Sinai de **10** geboden
20. Bij de bruiloft van Kana stonden **6** kruiken water.

De moeilijkste vraag was wel vraag 16. Het staat op de “eerste steen” in de kerk van Ewijk, bij de deur van de sacristie. Het getal van vraag 15 is te vinden op de foto’s in de kerk van Winssen. Ook vraag 13 en vraag 8 hadden hier en daar foute antwoorden. De prijswinnaressen zijn:  
Eerste prijs: Doortje van Zuylen, Ewijk  
Tweede prijs: Betsie Elbers, Winssen  
Proficiat, en de anderen: een volgende keer meer succes.





## Beuningen



### P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID

De letters P.C.I. staan voor: Parochiële Caritatieve Instelling. Deze is voortgekomen uit het oude armenbestuur van de Corneliusparochie. Het is een instelling die al eeuwen bestaat met als doel om mensen die aankloppen om hulp te ondersteunen. De P.C.I.-Beuningen werkt nauw samen met de Protestantse Diaconie en is in 2015 nog steeds erg actief.

Het bestuur van de P.C.I. bestaat uit: René Carpaij als voorzitter, Gerard Wientjes als penningmeester en tot voor kort Theo Hoes als secretaris. Theo Hoes heeft zich jarenlang ingezet voor de P.C.I. en heeft per 1 januari zijn functie neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn vele werk.

Gelukkig hebben we Victor van den Hurk bereid gevonden om zijn taak als secretaris over te nemen. Ik wens hem veel succes toe met zijn werk. Dit jaar zijn er gesprekken met de caritatieve instellingen uit de andere geloofsgemeenschappen om uiteindelijk te fuseren tot één Parochiële Caritatieve Instelling, maar daar nemen we nog even de tijd voor.

Harry van Dooren.

### VOETSTUK VOOR DE BIJBEL

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden de Heilige Schrift begint: “In den beginne...”. In de Hebreeuwse Bijbel van de Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam ‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze

vertalingen wordt de Griekse term Genesis gebruikt dat in grote lijnen ‘het ontstaan’ betekent, maar dit is een wat misleidende term voor het eerste boek van de Bijbel. Slechts vier van de vijftig hoofdstukken gaan daadwerkelijk over Gods Schepping: het ontstaan van de wereld. Het zijn de verhalen over Adam en Eva in de tuin van Eden die ons allen zo bekend zijn. Beresjiet beslaat eerder wat het thema is van het gehele boek, namelijk wat er gebeurde in de begintijd. Het stopt namelijk niet bij de Schepping. Nadat de eerste mensen uit de tuin worden verdreven, wordt het boek een meevoudig familieverhaal. Er wordt verteld over hoe het eerste gezin zijn weg vindt in de wereld, hoe de mensheid zich verenigt in de eerste steden en culturen, en met name de weg van Abraham en zijn nageslacht, de Aartsvaders, dat aan de weg zal staan van het volk Israël, waartoe ook Christus behoorde.

Zoals in de meeste families, gaat het in Genesis niet altijd over rozen. Het mensenleven is hard, er moet veel gewerkt worden en er is veel onrecht in de wereld. Met de verhalen over de moord op Abel, de zondvloed en het fiasco van de toren van Babel wordt het milieu op Aarde in de begintijd goed weergegeven. De meeste mensen kennen God niet meer. Godsmannen zoals Noach zijn dun gezaaid. Toch blijft God begaan met de mensen. En dan spitst het verhaal zich weer toe op één specifiek gezin, of beter gezegd eerst één man: Abram. God vindt in Abram een gelovig man om mee op pad te gaan, Hij roept Abram op om weg te trekken uit zijn land en op reis te gaan naar het westen. Er wordt een belofte gedaan van veel voorspoed, nageslacht en land; en Abram doet wat hem wordt opgedragen: hij gaat op weg. Tegelijk zou men het ook andersom kunnen zien: Abram ziet het vele onrecht om hem heen, het kwade en de goddeloosheid in steden als Babylon, Sodom en Gomorra en vindt hij tussen alle flamboyante en kleurrijke afgoden in Mesopotamië in die ene, naamloze, ongekleurde God een metgezel. Hij trekt weg uit dit land om elders een betere wereld te maken en Abram neemt God mee op zijn reizen.

Het leven van de Aartsfamilie van Abraham, Isaak, Jakob en Josef is voor de Joodse families en door Christus ook voor de grote familie van christenen een bevestiging dat God met ons is op onze verschillende wegen, ook wanneer we de verkeerde kant op dreigen te lopen of uit een diep dal moeten klimmen. Nee, juist dan is Hij er. Een God, die een Vader is, die niet kiest voor de oudste, voornaamste en succesvolste zoon, maar juist een voorkeur lijkt te hebben voor de jongste die een steuntje in de rug moet



hebben. Voor de oudere broers wekt dit vaak afgunst en gramschap op. Kain doodt Abel, Esau voelt zich bedonderd en de broers van Josef verkopen hem als slaaf. De oudere broers doen de jongsten (en elkaar) veel kwaad, zij luisteren niet meer naar God en zijn op zichzelf gericht, maar toch worden zij niet door God verlaten, Hij blijft ook met hen op weg, beschermt hen en in hun berouw worden ze betere mensen. Het resultaat is er dan ook naar: de slaaf Josef weet zich op te werken tot onderkoning van Egypte en kan daardoor zijn hele familie redden van de hongersdood en verzamelen in Egypte. Ondanks alles vergeeft hij zijn broers. Wanneer ze in hun berouw bereid zijn om slaven te worden, antwoordt Josef: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ (Gen. 50:19-21, NBV). Genesis laat zien dat God een Vader is die vanaf den beginne met ons meegaat op al onze nieuwe wegen, ook al vergeten we Hem soms zelf mee te nemen.

NV

## MUZIEK IN DE CORNELIUSKERK

Er zit muziek in de Corneliuskerk! Het afgelopen jaar hebben we kunnen genieten van kooruitvoeringen van uiteenlopende aard. Het meest bijzonder was wel het optreden van het Neva Ensemble uit St. Petersburg in Rusland op 7 december. De vijf zangers en een pianiste brachten een hier zelden gehoord repertoire. We hoorden onder andere Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, opera en licht klassieke melodieën van Russische oorsprong. Bekende Russische volksliederen rondden het geheel af. De zangers kregen het publiek helemaal op hun hand met het bekende Kalinka, Kalinka. Ze komen graag nog eens terug, want van een koude oorlogssfeer was bij hen, noch bij de toehoorders ook maar iets te merken. Integendeel.

De concertagenda was uitgebreid. Zo kon men o.a. kiezen uit het Mariaconcert van het koor Muzimare op 10 mei, of uit het Allerzielenconcert door het projectkoor H. Landstichting op 31 oktober. Daarnaast trokken de kerstconcerten van De Bronzen Stemmen op 14 december, en dat van O.B.K. en Terpsichore op 21 december eveneens grote aantallen belangstellenden.



Maar behalve concerten is er aan zangkunst veel meer te horen in de Corneliuskerk. Zon- en feestdagen kan men altijd rekenen op het Gemengd Koor St. Caecilia, en op de Schola tijdens “rouw en trouw”. Het Psalmenkoor is een klein genootschap dat zich toelegt op het interpreteren van gezongen psalmen. Het “middenkoor” KoMore is een begrip in Beuningen. Hun gezongen liturgie staat op een hoog peil, terwijl zij ook al jaren zorgen voor de muzikale bijdrage aan de vieringen rond het Vormsel. Een aanwinst is het kinderkoor “De Stuiterballen” uit Huissen. Gelukkig is dus regelmatig weer kinderzang te horen.

Koren bepalen voor een belangrijk deel de sfeer van een viering in de kerk. Een koor maakt alles warmer, menselijker. Daarom zijn we blij met al die geëngageerde muzikale mensen die onze kerk zo aantrekkelijk houden.

C.P.



Beste mensen,

De patroon van de geloofsgemeenschap in Weurt is de Heilige Andreas. Een mens die in navolging van Jezus op weg is gegaan. De grote patroon van de overkoepelende parochie is Johannes XXIII. Een eenvoudige boerenzoon uit Bergamo, die op latere leeftijd priester werd en die toen ook in het Vaticaan werkzaam was. Hij had een eenvoudige stelregel, "Aggiornamento" (wat "bij de tijd brengen" betekent). Een open deur, een open raam en het Evangelie dat door de mensen beleefd mag en kon worden. Als deze grote Heilige, die Paus mocht zijn aan het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw, 's avonds een beetje te moe was, dan zei hij: "Heer onze God houdt het een beetje simpel en let zelf ook op uw winkel".

Misschien is het wel eens goed dat als wij vandaag zeggen, mensen van Weurt maak uw eigen niet te veel zorgen, maar laten wij het simpel en eenvoudig houden. Dat wij samen op weg blijven gaan met het Andreaskruis in ons gedachtengoed. Het gedachtengoed van Johannes XXIII is dat de weg er is om door mensen begaan te worden en niet alleen maar door wetten en wetmatigheid, maar gewoon menselijkheid.

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII gestalte kunnen geven.  
Jullie Herder, Jan de Waal.

---

## CONTACTGROEP WEURT

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de

genoemde vier kerkdorpen overgegaan naar het kersverse bestuur van de parochie H. Johannes XXIII. Op datzelfde moment zijn contactgroepen gevormd rond de vier kerktorens in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt.

De contactgroep Weurt is enerzijds het aanspreekpunt van en voor de parochianen van Weurt en anderzijds is zij de schakel tussen de Weurtse geloofsgemeenschap en de rest van de parochie Johannes XXIII. De contactgroep rondom de Weurtse kerktoren wordt gevormd door Bernard Aalbers, Ellen Cloosterman, Peter Reijnen, Miep Sanders en Jan de Waal.

De contactgroep Weurt heeft in de maand januari haar eerste officiële vergadering gepland. Hierin zal worden besproken op welke wijze de communicatie met de verschillende werkgroepen rondom de Weurtse kerk zal worden verdeeld over de leden van de contactgroep. Daarna zullen de verschillende werkgroepen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Ook zal de contactgroep tijdens die vergadering zich buigen over een vervanging van het parochieblad zoals we dat in Weurt al zo lange tijd kennen. Dit blad is per 1 januari 2015 omgedoopt tot 'Het Andreasblad Weurt' maar kan niet langer een parochieblad worden genoemd. Die naam is gereserveerd voor het blad Rondom Johannes. In combinatie daarmee zal de uitgiftefrequentie van 'Het Andreasblad Weurt' worden vastgesteld. In het blad opgenomen informatie betreffende de parochie zal in overleg met het parochiebestuur worden samengesteld. Deze veranderingen zullen in nauw overleg met de betrokken werkgroepen (o.a. tekstverzorging, drukkers en bezorgers) worden opgepakt.

De contactgroep Weurt gaat ervan uit dat ook vanaf 1 januari 2015 alle vrijwilligers op hun posten blijven! De Weurtse kerk en geloofsgemeenschap baseert een belangrijk deel van haar bestaansrecht nu en in de toekomst op de doorlopende inzet van een grote groep vrijwilligers.

Contactgroep Weurt

---

## PAROCHIE H. JOHANNES XXIII OPGERICHT

Op 1 januari 2015 is de pastoor van de fusieparochie H. Johannes XXIII officieel benoemd en tijdens de feestelijke eucharistieviering op zondag 11 januari d.a.v. plechtig vernoemd. Onze parochieherder van Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt is nu Harry van Dooren. Tijdens de feestelijke



viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen.

Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal (Weurt) en diaken Louis Donkers (Beuningen), vormen het Pastoraal Team onder leiding van de pastoor. Daarbij heeft hij als voorzitter van het kerkbestuur, de contactgroep en vele vrijwilligers nog een aantal bekwame mensen onder zijn gehoor.

Het streven is om in de fusieparochie met ons allen in een goede harmonie samen te werken. Zodat jong en oud er zich in thuis voelen en mede daardoor hun geloof zullen versterken.

Veel van onze bewoners mag ik door ervaring en een klein beetje wijsheid enigszins kennen. Dus ik verwacht dat wij weldra aan de parochie van de H. Johannes XXIII zullen wennen.

Succes en gefeliciteerd pastoor en eveneens uw hoogwaardige assistenten. Voor u allen onze welgemeende oprechte complimenten.

Van wie? Och unne Wurtse mar hij is nie wiezer. Hij wordt ok wel genoemd:



‘Jan mit ’t Roakeliezer’

---

## DE PASSION MET OUR CHOICE

Wie is of wie zijn Our Choice: Een gezellig koor uit Weurt!

Naast het maandelijks uurtje zingen in de kerk zingt Our Choice ook bij andere gelegenheden. En zo is ook in 2013 het idee ontstaan om de Passion te zingen, met als voorbeeld de Passion van de TV. Het verhaal van het lijden van Jezus, omgeven met Nederlandse liedjes. Dit werd zo enthousiast en goed ontvangen en zeker niet onbelangrijk: de leden van het koor vonden het geweldig om te doen. Een logische stap is natuurlijk om dit nog eens te doen. Zo naïef en onervaren in 2013 en met zoveel ervaringen rijker, zijn we na de zomervakantie 2014 aan de slag gegaan. Werkgroepen werden geformeerd en de repetities gingen van start! Het wordt mooi en we hebben er ontzettend veel zin in. Op de volgende dagen zijn de (gratis) uitvoeringen:

- Zondagmiddag 22 maart 2015 in de Andreaskerk te Weurt
- Woensdagavond 25 maart 2015 in de Corneliuskerk te Beuningen
- Woensdagavond 1 april 2015 in de Goede herder te Neerbosch-Oost

Noteert u dit alvast in uw agenda? U bent van harte welkom!

U hoort beslist nog meer van ons en onze Passion.

Namens Our Choice, Virginia Bartels

