

Rondom JOHANNES

JAARGANG 5

nummer 3



Pinksteren 2019

————— In dit nummer onder andere: —————

- Een hart onder de riem
- Doop en doopvoorbereiding
- Amaidhi



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens,
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,
Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294
of via de Pastorie*

Redactieleden

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 7 juli 2019.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 20 juni 2019 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid

Een hart onder de riem...

Het ‘grote nieuws’ zal het wel niet halen. Maar toch wil ik het u niet onthouden. Op Goede Vrijdag mocht ik ’s middags om drie uur voorgaan in de kerk van Ewijk. Met een kleine groep - ik schat zo’n twintig mensen - liepen we, zoals dat heet, de kruisweg. Voorafgegaan door de koster met het processiekruis en een acoliet met een brandende kaars. Bij elk van de veertien staties stonden we enige tijd stil. Telkens werd een korte meditatie gehouden, gevolgd door een gezamenlijk uitgesproken gebed. Een ingetogen viering. Zonder enige opsmuk en franje. Zoals dat past bij Goede Vrijdag.

Een van de deelnemers was een oude dame van 95 jaar. Afkomstig uit Winssen. Helder van geest, maar het lopen ging haar bijzonder moeilijk af. Voorzichtig schuifelde ze mee, ondersteund door twee metgezellen. Na enkele staties werd het haar echter te veel. Er werd een stoel bijgehaald. En die stoel ‘verhuisde’ van statie tot statie met haar mee, zodat ze telkens even bij kon komen. En zo slaagde ze erin - zij het met de nodige pijn en moeite - de kruisweg helemaal mee te maken. Waarbij me opviel hoe intens zij erbij betrokken was. Toen we de laatste statie hadden gebeden, besloot ik met een kort woord en een zegenbede. En toen nam - tot ieders verrassing - de oude dame het woord en zei: ‘Ik ben helemaal uit Winssen gekomen, om jullie hier in Ewijk een hart onder de riem te steken. Want jullie hebben het ook niet gemakkelijk...’ Normaal zit ik niet om woorden verlegen, maar toen wist ik even niet wat ik zeggen moest... Ontroerd als ik was.

Je kunt blijkbaar oud, kwetsbaar en broos zijn - en tegelijkertijd jong van hart en geest. En het is precies die geest die we nodig hebben om te kunnen bouwen aan een kerk die toekomst heeft. Een open geest. De geest van een mens die zich niet afsluit voor de ander, maar juist verbinding zoekt. Die zeggen kan: ‘Ik ben gekomen om jou een hart onder de riem te steken...’

Lieve oude dame, ik dank u voor uw aanwezigheid en voor uw wijze, liefdevolle woorden. Ik neem ze met me mee. En ik hoop velen met mij.

Pastor Ruud Roefs



Wat te doen bij het regelen van een kerkelijke uitvaartdienst?

In geval van overlijden willen we u als parochiegemeenschap graag en zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij heel nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende:

Neemt u uitsluitend contact op met het parochiesecretariaat!

telefoonnummer 024 677 1271 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot en met 12.30 uur; buiten deze tijden wordt u middels het antwoordapparaat doorverwezen naar een 06-nummer). Het is nadrukkelijk **niet** de bedoeling dat u of de uitvaartonderneming zelf contact opneemt met een van de pastores. Dit wordt uitsluitend gedaan door het secretariaat.

De **eerstverantwoordelijke pastores** voor het doen van uitvaarten zijn pastor Ruud Roefs (voor de geloofsgemeenschappen Winssen, Ewijk en Beuningen) en pastor Jan de Waal (voor geloofsgemeenschap Weurt). Als pastor Roefs en pastor De Waal **afwezig zijn of anderszins verhinderd**, zal (uitsluitend) via het secretariaat een andere voorganger worden benaderd.

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur Johannes XXIII

Doop en doopvoorbereiding

Sinds enige tijd kennen we in de parochie H. Johannes XXIII een **vernieuwde en gezamenlijke doopvoorbereiding**. Drie avonden lang gaan doopouders met elkaar en de pastor in gesprek rond vragen als: wat betekent de geboorte van je kind voor jou? – wat verandert dit in je leven, in je relatie? – wat wens je je kind toe, wat wil je het meegeven? – waarom kies je voor de doop van je kind, dat wil zeggen voor de opname in de kerk? – wie of wat is God voor jou? – wat betekenen de persoon en boodschap van Jezus Christus voor je? – hoe geef je de doop / het ritueel in de kerk een vervolg? – hoe ziet een doopviering eruit? – welke symbolen spelen daarbij een rol? – hoe maak je (eventueel zelf) een doopboekje? Afijn, vragen te over!

Voor aanmelding en het maken van verdere afspraken omtrent doop en doopvoorbereiding gelieve men zich te wenden tot het **parochiesecretariaat**: Dorpssingel 2 – 6641 BE Beuningen – telefoon 024 677 1271 (kantooruren 8.30 – 12.30 uur) – e-mail secretariaat@johannesxxiii.nl

Met een hartelijke groet en graag tot ziens! pastor Ruud Roefs

Doopvoorbereiding-doopvieringen 2019 parochie H. Johannes XXIII Weurt – Beuningen – Ewijk – Winssen

Jaarlijks zijn er 6 cycli van **voorbereiding**: tot en met mei – zoals tot nog toe te doen gebruikelijk – op de eerste drie donderdagen van elke oneven maand (20.00 – 21.30 uur, locatie ‘bibliotheek’ op de pastorie te Beuningen). Vanaf juli telkens – tenzij anders aangegeven – op de eerste drie **maandagen** van elke oneven maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 3 ‘**doopzondagen**’, verdeeld over de verschillende geloofsgemeenschappen (aanvang 12.00 uur). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er *gezamenlijk* gedoopt. Het gaat immers om de opname in een *geloofsgemeenschap*.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke doopvoorbereiding. De doopzondagen voor Beuningen, Ewijk en Winssen liggen vooraf vast, in Weurt wordt – op verzoek van pastor Jan de Waal – een individuele afspraak gemaakt met de doopouders.

Overzicht mei - december 2019

Derde cyclus van voorbereiding: 2, 9 en 16 mei

Doopzondagen: 2 juni (Beu) – 9 juni (Ew) – 23 juni (Wi)

Vierde cyclus van voorbereiding: 1, 8 en 15 juli

Doopzondagen: 21 juli (Beu) – 11 augustus (Ew – 11.00 uur) – 25 aug. (Wi)

Vijfde cyclus van voorbereiding: 3 (dinsdag!), 9 en 16 september

Doopzondagen: 29 september (Beu) – 13 oktober (Ew) – 27 oktober (Wi)

Zesde cyclus van voorbereiding: 4, 11 en 18 november

Doopzondagen: 1 december (Beu) – 8 december (Ew) – 15 december (Wi)



De beide pastores

Ruud Roefs
en
Harry van Dooren

hopen op zondag 7 juli aanstaande
hun zilveren priesterjubileum te vieren.

Het parochiebestuur nodigt u uit
tot het bijwonen van een
feestelijke jubileumviering in de Corneliuskerk,
Dorpssingel 1 te Beuningen, aanvang 10.30 uur.

Aansluitend vindt in de kerk de receptie plaats.
U bent van harte welkom.

*In plaats van een cadeau stellen beide jubilarissen een bijdrage
op prijs om de Mariakapel van de Corneliuskerk
overdag permanent toegankelijk te maken.
Hiertoe zal tijdens de viering worden gecollecteerd.*

Ton van Balveren, 25 jaar priester

*Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weg getild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt,
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
(Huub Oosterhuis)*

Op 1 april j.l. woonde ik al weer 5 jaar in Druten. Ik vond er fijne woonruimte in één van de mooie appartementsgebouwen aan de dijk en kwam door deze verhuizing vanuit Brabant terug naar mijn geboortedorp. Vanwege gezondheidsproblemen moest ik eerder stoppen met mijn werkzaamheden als pastoor in het bisdom Breda, maar gelukkig ben ik nog steeds goed in staat om als emeritus pastoor in verscheidene kerken tussen Maas en Waal voor te gaan in eucharistievieringen. Ik ben erg blij en dankbaar dat het me gegeven wordt op veel plaatsen samen met parochianen het geloof te mogen vieren.

Na 26 jaar als verpleegkundige in de gezondheidszorg gewerkt te hebben besloot ik alsnog priester te worden. Het was eindelijk toegeven aan een oud verlangen, want in mijn kinderjaren was ik al drie jaar op een seminarie. Toen ging het niet door, maar op 18 juni 1994 werd ik in de Sint Josephkerk te Dongen door bisschop Ernst tot priester gewijd. Ik was de laatste priester voor het bisdom Breda die door hem als residerend bisschop gewijd werd.

Op **zondag 23 juni** hoop ik mijn 25-jarig priesterjubileum te vieren. Het feest begint 's middags **om 15.00 uur** in de H.H. Ewaldenkerk te Druten met een feestelijke eucharistieviering. Het wordt een 'meezingmis' waarin priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal werkers van harte worden uitgenodigd mij in deze viering te assisteren.

(Wie mee wil doen wordt gevraagd zich met albe en witte stola of pastoraal insigne te melden in de pastorie naast de kerk: Hogestraat 4; 6651 BK Druten)



Na de viering in de kerk vindt de receptie plaats in de pastorie naast de kerk. Achter de kerk is op De Markt genoeg ruimte om gratis te parkeren. Ik hoop dat velen de weg naar de kerk van Druten zullen weten te vinden om het feest met mij te vieren. U bent van harte welkom.

Cadeautip: 

Ton van Balveren
Horst 56
6651 AG Druten

Agapèvieringen en Taizévieringen

De goede samenwerking tussen de parochie H. Johannes XXIII en de protestantse kerk Beuningen-Winssen komt onder meer tot uiting in de **agapèvieringen** en **Taizévieringen** waarbij katholieken zowel als protestanten van harte welkom zijn.

Een overzichtje voor de komende tijd:

Agapèvieringen (zie voor verdere informatie de website van onze parochie) op de volgende woensdagen (Dorpsingel 2, Beuningen, telkens om 19.30 uur): 22 mei, 5 juni, 19 juni, 3 juli, 17 juli, 31 juli.

Taizévieringen op de volgende zondagen (protestantse kerk Beuningen, telkens om 19.00 uur): 19 mei en 16 juni.

Gezocht: enthousiaste bruggenbouwer met lef, die het leuk vindt om mensen met dementie te ondersteunen

Wil je graag zelfstandig en flexibel aan de slag? Vind je het fijn om iemand op weg te helpen en vervolgens jezelf overbodig te maken? Heb jij lef en inlevingsvermogen? Perspectief is voor het project Aangenaam kennis te maken opzoek naar een enthousiaste vrijwilliger. Wat ga je doen?

- Je ondersteunt mensen met dementie die thuis wonen en helpt hen op weg naar lokale activiteiten
- Voor jong dementerenden zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt een paar keer met iemand mee te gaan en mee te doen met activiteiten, totdat iemand zelfstandig kan gaan (bijvoorbeeld naar een leuke activiteit)
- Samenwerken met andere mensen in Beuningen die werken voor mensen met dementie (zoals ouderenwerkers, zorgtrajectbegeleiders dementie)

Het lukt niet iedereen om zelfstandig contacten op te bouwen. Om wat voor reden dan ook. Als Bruggenbouwer help je mensen de eerste stappen te zetten om andere mensen te ontmoeten of mee te kunnen doen aan bijv. activiteiten in de buurt. Met energie en enthousiasme komt je een heel eind.

Perspectief biedt alle professionele ondersteuning die je wenst. Bijvoorbeeld sparren over bepaalde situaties, bijscholing en uiteraard een vrijwilligerscontract.

Meer info? 024-6750939 of valeriebekkers@stg-perspectief.nl



Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. De opbrengst tot en met maart is dit jaar hoger dan vorig jaar. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen.

Opbrengst van de actie Kerkbalans:

	2018	2019
01-01 t/m 31-03	€ 63.107,48	€69.399,54

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans



Gratis workshop: Tussen de oren

Voor iedereen die meer wil weten over psychiatrie

Er bestaan veel vooroordelen rondom psychische kwetsbaarheid. Deze ontstaan omdat we er niet zoveel vanaf weten. En dat terwijl iedereen ermee te maken krijgt: in je familie, vriendenkring, op je werk of op school. Wat zijn psychiatrische ziektebeelden, hoe ontstaan ze en hoe ga je er het beste mee om? In deze workshop van Indigo hoor je het allemaal. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe het is om als partner te zien dat iemand de grip op het leven verliest.

De workshop is vrij toegankelijk voor inwoners van de gemeente Beuningen.

Wanneer: maandagavond 24 juni 19.30-21.30 uur

Waar: 't Hart, Den Elt 17, Ewijk

Anmelden via info@indigogelderland.nl Tel: 026-3124483



Benieuwd waar energiecoöperatie EnergieVoorVier in gemeente Beuningen voor staat? Energiecoöperatie EnergieVoorVier, opgericht door inwoners voor inwoners en van inwoners van de vier dorpen in gemeente Beuningen, organiseert twee informatieavonden: Maandag 20 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur In De Kloosterhof (aula basisschool) in Weurt, Donderdag 23 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Paulus in Winssen.

Alle inwoners van de gemeente Beuningen én omgeving zijn van harte welkom op beide avonden. Het bestuur van energiecoöperatie EnergieVoorVier praat jou graag bij over de doelen en ambitie van de energiecoöperatie, de huidige stand van zaken en de vervolgstappen in de toekomst m.b.t. grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind op het grondgebied in de gemeente Beuningen. Kijk voor meer informatie alvast op de site www.energievoorvier.nl.

Je bent van harte welkom. Doe mee, denk mee, help mee!

Dopelingen

Beuningen

Guus van Haalen

Ewijk

Siem Blokland

Huwelijk

Beuningen

Rebecca van Loon en Nike Jansen

Overledenen

Winssen

Richard Wammes 90 jaar

Truus Cobussen - Akkers 86 jaar

Beuningen

Janus Swartjes 91 jaar

Cintha van den Berg - Wilting 83 jaar

Jan ter Elst 88 jaar

Wil Kuppen 83 jaar

Mien Aalbers - Peters 82 jaar

Ewijk

Riek Melssen - Arts 93 jaar

Mary de Waal 70 jaar

Weurt

Jan Gies 85 jaar





Winssen



Kort - kort - kort

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

NL Doet: vrijwilligerswerk - Dan maar binnen aan de slag. In de Gelderlander van 18 maart jl. een foto van een schilderende Sjaak Elbers in de Paulus. Het weer zat zaterdag 16 maart dan wel niet mee maar er zijn in Winssen toch diverse werkzaamheden verricht naast de Paulus onder andere het verven van het Cultuurkerkje aan de Notaris Stephanus Roesstraat, klussen op de basisschool, in de boomgaard nabij de kerk en bij Roda 28.

Zorgcentrum Appartementencomplex - Weinig herinnert nog aan Overmars. In de Gelderlander van woensdag 3 april jl. 3 foto's van zorgcentrum Overmars die verbouwd wordt tot 64 appartementen en studio's. Eind april is de oplevering van de appartementen voor stellen en alleenstaanden, Alleen het informatiebord nabij de ingang met het tijdstip van de Heilige Mis herinnert nog aan Overmars. In Overmars, zo blijft het gebouw heten, komen straks allerlei mensen uit Winssen en omgeving te wonen van studenten, tot net gescheiden mensen, alleenstaanden maar ook eind twintigers die geen huis kunnen kopen maar toch op zich zelf willen wonen. Het complex krijgt een huismeester om te zorgen dat alles goed verloopt.

Politiek denkt in 2020 na over huizen Kennedysingel. In de krant van 8 april jl. de mededeling dat de politiek volgend jaar gaat nadenken welke woningen er aan de Kennedysingel moeten komen. Vanwege de goede verkoop van het project Fruithof had de Initiatiefgroep Winssen deze vraag bij de gemeente neergelegd met dit als antwoord.

Muziekfeest blijft op plein Winssen, met ander tintje. In de krant van 23 april jl. de mededeling dat de terugkeer van het muziekfestijn Waanzinnig Winssen naar het Admiraal van Ghentplein definitief is. Wel wil organisator Daan Willems nadenken voor vernieuwingen en gaat hij op zoek naar een ander weekend in het voorjaar. In het weekend van Pasen wordt al veel georganiseerd in de regio. Het feest hoort op het plein thuis en is de charme van het dorp.

Muziekkoepeel Winssen - Opknappen, maar dan wel concert, de weekafsluiting en toneel erin. In de krant van 26 april een foto van Bram Boon, Ton van den Berg Joep Gerrits en Theo Cobussen voor de koepel in Winssen. Dankzij de inzet van muziekvereniging ULTO en Historisch Besef Beuningen is de muziekkoepeel een gemeentelijk monument geworden. Het is niet alleen winst als het prachtige dorpsgezicht van oude kerktoren, kerk, dorpsboomgaard, klooster en kiosk behouden blijft maar er moet wel leven in de brouwerij komen. Uitgangspunt bij het restaureren van de koepel is om deze terug te brengen in zijn oude staat. De koepel is een perfecte plek voor concerten, toneeluitvoeringen, volksdans, huwelijken en afsluiting van de week van de school. Op maandag 27 mei a.s. om 20.00 uur wordt er een informatieavond gehouden in het gebouw van ULTO met als onderwerp van gesprek het opknappen van de koepel en vragen zoals voor welke doelen wil je de koepel gebruiken. Ook wordt er onder de verenigingen een enquête gehouden door de initiatiefnemers om zo te weten te komen wat zij willen.

Lintjesregen Maas en Waal. In de krant van zaterdag 27 april jl. een foto van Burgemeester Daphne Bergman met de gedecoreerden uit de gemeente Beuningen waaronder Petra de Valk uit de Biezenwaard. Jannie Henckel uit de Alex Willemsstraat was er niet bij omdat zij als vrijwilligster mee was met de seniorenbusreis van Weurt. Zij krijgt de onderscheiding op 15 mei aanstaande van de burgemeester in ontvangst. Petra krijgt de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar inzet als vrijwilligster bij de Stichting VNB (Vereniging Nederlandse Bedevaarten) in Den Bosch. Ze gaat mee als medische zorg. Ook voor Mariëttes Child Cares in Ghana zet ze zich al jaren in. Jannie Henckel krijgt de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar vrijwilligerswerk bij het Nederlandse Rode Kruis, als bestuurslid bij de KBO en als vrijwilligster bij de Nationale Vereniging voor Fymbromyalgie-patiënten.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Antonius van Padua Winssen			H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 18 mei	5e Zondag van Pasen							19:00	WoCo				
zo 19 mei					10:00	pastor Bertus Visschedijk	LGK	10:00	1 ^e Communieviering pastor Ruud Roefs	Stuiter- ballen	10:00	WoCo	OC
za 25 mei	6e Zondag van Pasen												
zo 26 mei		10:00	em. pastoor Ton van Balveren						10:30	60 Jaar priesterjubileum pater Jo Straver	Zanggroep Druten- Puiflijk	10:00	pater Ton Bun
do 30 mei	Hemelvaart	10:00	pastor Bertus Visschedijk	VN	10:00	em. pastoor Ton van Balveren	LGK	10:00	pastor Ruud Roefs	AK			
za 1 jun	7e Zondag van Pasen							19:00	em. pastoor Ton van Balveren	SZ			
zo 2 jun						10:00	WoCo		10:00	em. pastoor Ton van Balveren	SZ	11:00	1 ^e Communieviering pastor Jan de Waal
za 8 jun	pinksteren							19:00	Pastor Harry van Dooren	De Schola			
zo 9 jun		10:00	pastor Bertus Visschedijk	LGK	10:00	pastor Ruud Roefs	LGK	10:00	Pastor Harry van Dooren	SZ	10:00	pastor Jan de Waal	AK
ma 10 jun									10:00	Pastor Ruud Roefs	SZ		
za 15 jun	H. Drie-eenheid							19:00	WoCo				
zo 16 jun	Vaderdag Patroonsfeest	10:00	Patroonsfeest pastor Ruud Roefs	VN					(geen viering)		10:00	WoCo Buitenviering	OC
do 20 jun								19:00	Jaargetijde-viering	Schola			
za 22 jun	Feest Heilig Sacrament							19:00	Naviering Communicanten pastor Ruud Roefs	Stuiter- ballen			
zo 23 jun	Patroonsfeest				10:00	Patroonsfeest pastor Ruud Roefs	LGK						
za 29 jun								19:00	pater Jo Straver	KoMore			
zo 30 jun	13e zondag door het jaar	10:00	em. pastoor Ton van Balveren	Heren				10:00	pater Jo Straver		10:00	pastor Ruud Roefs	AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Oud Winssen - Familie Jan Lam Marie Verploegen

De familie **Jan Lam-Marie Verploegen** heeft een aantal jaren in Winssen aan de Kweldam B 144 (later Ir. v. Stuivenbergweg) gewoond in de boerderij “**Hermina Hoeve**”. Het gezin telde zes kinderen met naam: **Wim, Thé, Annie, Riekie, Ria** en **Truus**. Deze familie is vanuit Winssen verhuisd naar de Koningstraat in Ewijk.

Dit artikel gaat over hun dochter Truus ook wel genoemd Truuske.

Geertruida (**Truus**) Joh. **Lam** is in Winssen geboren op 29-01-1936 en overleed in Arnhem in het Diaconessenziekenhuis op 22-02-1982. Zij is nooit getrouwd. Truus leed al op jonge leeftijd aan Multiple Sclerose (MS) en heeft een groot deel van haar leven gewoond in “**Het Dorp**” in de gemeente Arnhem zijnde een woongemeenschapwijk en zorginstelling.

Het Dorp is tot stand gekomen met de opbrengst van een 23 uur durende geldinzamelingsactie via televisie en radio op 26 en 27 november 1963. Die inzameling bracht ongeveer 22 miljoen gulden op en kon met het complex begonnen worden. De officiële opening van de eerste groep woningen in “Het Dorp” was op 28 november 1966 en die werden door de eerste bewoners in gebruik genomen. Truus Lam werd ook vaste bewoonster en in de lente van 1980 was zij daar 12½ jaar en dat wilde zij niet zomaar voorbij laten gaan en nodigde de familie en kennissen uit om dat jubileum in Arnhem te vieren op het adres Kluchtweg 5.

Op de uitnodiging die Truus in februari 1980 verstuurde staat:

“...Op 13 april 1980 is het 12½ jaar geleden dat ik in “Het Dorp” kwam wonen. ter gelegenheid hiervan nodig ik u uit voor een receptie in de K.K.C. van “Het Dorp” van 16.30-18.00 uur...” Truus Lam.

Haar vader Jan Lam was ook gedeeltelijk verlamd. Een groot deel van zijn leven moest hij in Winssen en Ewijk gebruik maken van een rolstoel.

Toon van Kampen sr.

Antonius (**Toon**) Wilh. v. **Kampen*** 30-12-1896 in Winssen en gewoond aan de Hoogewaard in Winssen was vele jaren bevriend met Jan Lam (vader van Truus). Met onder andere de ponywagen maakten Toon en Jan vele ritjes door Ewijk, Winssen en omgeving.

Op 26 maart 1974 schreef Toon v. Kampen, toen wonende in huize Overmars in de Leegstraat een brief naar Truus Lam in Arnhem. De inhoud van die brief is door mij (Bart) voor de leesbaarheid uitgetypt in de taalstijl van Toon. In de brief actuele voorvallen in Winssen.

Inhoud brief: “..... Winssen **26-03-1974**. Mej. Truus. Heb zoo juist mijn “halfelfje” op en dacht bij me zelf kom laat ik een briefje naar ons dorp zenden. Het is wel mooi weer om op het kamertje te blijven maar ik doe van voormiddag heel kalmpjes aan omreden dat om 1.45 uur de Ewijkse biljartclub 65+ bij ons komen biljarten en dan moet ik goed fit zijn. Gisteren ben ik nog in Ewijk geweest bij u thuis alles was in orde, geen klachten.

Moeder Riekie en Wim dat gaat zoo best alhoewel ze vader toch nog missen. Het is nu wel erg stil in huis zeiden ze. Och ja, dit is begrijpelijk. Maar dat moet allemaal zoo zachtjes aan slijten. Het is voor mij evenzeer vreemd als ik nu bij jullie kom. Kwam men binnen dan zat vader in het bekende vertrouwde hoekje van de kamer en het eerste was, “**dag Jan hoe gaat het**” en het antwoordt was altijd goed, nooit klagen. En nu kijk ik tegen het spinnewiel aan dat vaders plaats heeft ingenomen. Ja Truus ik mis hem evenzeer. Ik had een doel als ik van huis ging. Hoe vaak hebben we samen plezier gehad als we gingen wandelen. Dit alles hoort nu tot het verleden praten.

Woensdag a.s. gaat moeder en Riekie bij mevr. Verploegen-Hopmans een bezoek brengen, dit hebben ze met elkaar overlegd. Wel moeder Lam moet er nu maar eens vaak uit ze heeft lang genoeg thuis moeten blijven. Nu weet ik toevallig weer een klein beetje nieuws Truus. Moet je horen. De zoon van Has Marcusse gehuwd met een vrouwtje uit Leeuwen geloof ik en wonende bij Piet Jansen in het Paradijs daar achter de oude kerktoren is vader geworden van een tweeling. Ik geloof van Zondag op Maandag. Dan nog een mhr. Schreven wonende in het huis waar vroeger Piet Willems heeft gewoond de zgn Kweldam bij de Knipjood is hetzelfde overkomen en ook o.g.v. de zelfde tijd.

Wat een vruchtbaar Winssen hé. De mensen zeggen wel tegenwoordig komen er haast geen kindertjes meer, maar ik denk dat dit gezegde niet opgaat.

Dan kan ik nog mededelen dat een dochter van Dr. Willekens is ondertrouwd met een mhr. uit de IJsselpolders en ik verwacht dat deze luitjes te zijner tijd de zelfde weg gaan bewandelen.



Truus mijn briefje heb ik al weer vol gekrabbeld en ik wensch U het allerbeste toe. TOON.....”

(mhr = mijnheer)

Bart Wattenberg JOzn. Tel. 0412-632359.



*Links Truus Lam. Het mooiste meisje van de klas vertelde mij een klasgenote
Op de rechterfoto Toon v. Kampen (l) en rechts Jan Lam (r) de vader van Truus.*

Foto collectie: Bart Wattenberg JOzn.



Ewijk



Ewijk herdenkt oorlogsslachtoffers

Zaterdag 4 mei werden de Ewijkse slachtoffers van de 2^e wereldoorlog herdacht. Door de gure weersomstandigheden zag het Comité 4 en 5 mei Ewijk zich genoodzaakt uit te wijken naar de kerk. Dit werd een groot succes met een opkomst van ruim 150 mensen.

Burgemeester Dafne Bergman, Pastor Ruud Roefs en Marieke Marcusse van de basisschool de Reuzepas waren de eerste sprekers. Het centrale thema in hun toespraken was “hoe kunnen we met ons allen een dergelijke vreselijke gebeurtenis in de toekomst voorkomen”. Helaas zien en horen we vrijwel dagelijks welke ellende zich nog te vaak voordoet in onze hedendaagse wereld. Denk aan Syrië maar ook aan de aanslagen in Christchurch in Nieuw Zeeland. Het houdt maar niet op. Daarom is het ook goed te horen dat er op de basisschool extra aandacht besteed wordt aan deze tragedies en de schoolgaande kinderen vooral verdraagzaamheid t.o.v. elkander wordt bijgebracht.

Bijzonder was ook het woordje van Bo Veenstra als nabestaande van een van de oorlogsslachtoffers, t.w. Piet Jansen uit Ewijk die op 7 oktober 1944 in Emmerich bij een bombardement om het leven kwam. Bo is een kleindochter van Pieta Melssen-Jansen het 7^e kind in het achterblijvende gezin Jansen. Dan mogen we ook zeker niet vergeten dezelf geschreven gedichten door kinderen van de basisschool en van de Scoutinggroep Ewijk. Chapeau voor deze bijdragen. Het muzikale gedeelte werd op perfecte wijze verzorgd door het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda onder leiding van Nico Adriaans en verder Leo van Beuningen met de Taptoe en de Reveille afgewisseld met een stilte van 2 minuten.

Bij de afsluiting werd al vooruitgekeken naar 8 oktober van dit jaar. Op die dag 75 jaar geleden kwamen 3 Britse militairen alsmede 3 kinderen om bij de ontploffing van een brenccarrier bij de familie Roelofs in de Brugstraat. Deze tragische gebeurtenis zal op een passende wijze worden herdacht. Verder een vooruitblik naar de vieringen op 4 en 5 mei 2020, waarbij de dag van 5 mei speciaal in de belangstelling zal staan vanwege het feit dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Landelijk, maar ook zeker regionaal zal aan die gebeurtenis veel aandacht worden besteed. Ook in Ewijk zal er het nodige georganiseerd worden. Alles bij elkaar een waardige 4 mei viering.

Namens het Comité 4 en 5 mei Ewijk

Toon Reuvers



Foto: Arno Spin

Kerken

In 1980 zijn de gemeentes Ewijk en Beuningen samengevoegd. Daarvóór had je de gemeente Beuningen, die uit de dorpen Weurt en Beuningen bestond en de gemeente Ewijk, die de dorpen Winssen en Ewijk bevatte. In die jaren hadden al die dorpen eigen parochies. Tot 2007 bleef dat zo. Maar door teruglopend kerkbezoek, priestertekort en hoge onderhoudskosten aan kerken werd in eerste instantie besloten de parochies in Ewijk en Winssen samen te voegen. Zo ontstond in 2007 de parochiële eenheid Ewijk-Winssen. Na een moeizame aanvangsperiode werd door Pastor Visschedijk en zijn team de eenheid aan het draaien gebracht. Beuningen en Weurt behielden hun eigen parochies. Maar het bisdom moest blijven anticiperen op genoemde problemen. En zo kwam in 2015 parochie Johannes XXIII tot stand en die bevatte alle vier de vroegere parochies uit de vier kerkdorpen. Mooi gesymboliseerd door het logo dat sinds die tijd de kافت van dit ook nieuwe gezamenlijke parochieblad siert. Inmiddels is Pastor Ruud Roefs de pastor geworden van deze nieuwe fusieparochie.

We zijn nu vier jaar verder en we staan aan de vooravond van weer een nieuwe verandering. De Parochie is nu genoodzaakt verdere maatregelen te moeten nemen inzake het afstoten van kerken i.v.m. de hoge onderhoudskosten en teruglopend kerkbezoek. Het is nog niet bekend hoe dat zal worden vormgegeven, maar het is aan Pastor Roefs en zijn team om op termijn met concrete plannen te komen. Voorwaar een zware taak in een moeizame periode waarin de (Nederlandse) katholieke kerk verkeert.

De kritiek is inmiddels niet van de lucht. De nieuwe parochie is nauwelijks aan het draaien na de klachten over het teruglopen van het aantal vieringen in de afzonderlijke kerkdorpen, of het gonst van de geruchten over het sluiten van kerken. Menigeen lijkt zich af te keren van de parochie.

Toch wil ik hier een oproep doen. Het geloof zit hem niet in een kerkgebouw, alhoewel daar wel een gezamenlijk geloof gevierd kan worden. Als blijkt dat we straks na een aantal jaren maar één kerk in onze parochie overhouden, moeten we dat accepteren en er onze schouders onder zetten om te kunnen blijven “kerken”, in welke vorm dan ook.

Theo Coenders



Beuningen



Herinneringen

Het is weer de tijd van de jonge dieren, overal zie je ze om je heen. Lammetjes in de wei, jonge gansje en eendjes in de sloten. Jonge vogeltjes die uit het ei kruipen, uitvliegen, gevoerd worden. Heerlijk die natuurlijke verjonging. Dat brengt een herinnering met zich mee welke nu wellicht nu niet meer zou plaats vinden.

Bij vrienden in de tuin had een eenden paar een nest. Na een tijdje was het zover de eendenkuikentjes kwamen uit. Het ging niet helemaal volgens plan. Ma eend bleef niet wachten totdat alle eieren uitgekomen waren. Nadat de helft was uitgekomen besloot ze met haar kleintjes richting sloot te vertrekken, de anderen nog uitkomende eieren werden achter gelaten en aan hun lot overgelaten. Ook de laatste zeven eieren kwamen uit. Wat nu, klein en hulpeloos zonder ouders volledig aan hun lot overgelaten. Toch niet helemaal, ze werden opgepakt en in een emmer gezet. Met de emmer vol kleine eendjes kwamen de vrienden bij pa en ma aan. Jullie hebben vogels dus jullie weten vast wel raad met deze kleintjes werd er gezegd. Ma heeft de eendjes binnen in een binnen volière gezet. Wat moet je ze nu te eten geven, geen idee.

Pa werd geraadpleegd, jonge vogeltjes kregen van dat ei-voer, zou dat ook voor kleine eendjes wat zijn? Dat werd dus uitprobeerde, het duurde even voordat het mengsel met water voldoende was aangelengd totdat het een soort pap werd dat geschikt leek voor de eendjes. Ja hoe krijg je nu dat spul bij ze binnen. Maar eens proberen om door hun snavelletjes in het voer te duwen of het werkt. Na veel gespetter en proberen en volhouden lukte het. Ze snapten wat ze er mee aan moesten. Een bakje met water erbij en ze waren voorzien. Ze renden tussen

bakje voer en drinken heen en weer, het ging best. Zo probleem met eten en drinken was opgelost.

Volgende probleem, moeder eend houdt de kleintjes warm onder haar vleugels. Dus een oud dekentjes opgezocht, een nestje gebouwd een warme lamp erboven en ook dat probleem was opgelost.

De kleintjes groeiden als kool alleen ze snapten maar niet dat eendjes in water zwemmen. Nadat ze groter werden zijn ze in de grote buiten volière gezet.

Dan komt de grote dag, kleintjes worden groot, de tijd breekt aan dat ze op zichzelf horen te gaan en de weide wereld in mogen. Het wordt dus tijd dat ze een betere plek krijgen. Terug in de natuur was niet de juiste plek want ze zijn totaal aan de mens gehecht geraakt en hebben toch wat andere gewoontes aangeleerd omdat ze door mensen zijn opgevoed. De kinderboerderij biedt uitkomst dat lijkt de juiste plek. De eendjes werden in een grote doos achterop de fiets gezet en daar gaan pa en ma.



Bij de vijver in de kinderboerderij werden ze uit de doos gehaald en bij hun soortgenoten gezet. Er werd gekeken wat er zou gebeuren. O help, er brak grote paniek uit want die andere eenden zaten in dat enge water, dat is toch om te drinken. Ze

renden heen en weer, grote drukte makend, totaal in paniek. Dus werd geprobeerd ze met wat eten samen met de andere eenden te krijgen. Dat lukte gelukkig maar naar afloop gingen die andere eenden weer het water in. De eendjes gingen samen aan de kant zitten kijken naar dat gezwem in het water en waren niet van plan om het ook eens te proberen. Er wordt besloten om ze toch achter te laten en de andere dag terug te komen om te zien hoe het ze dan vergaat.

De volgende dag wat zou er aangetroffen worden? Daar zwommen de eendjes trots tussen hun soortgenoten. Ze waren goed te herkennen want de andere eenden waren witte eenden en zij waren gewone wilde eenden. Ze hadden zich in de loop van tijd goed aangepast aan het leven aan de kinderboerderij. Pa en ma zijn nog geregeld terug geweest om te kijken hoe het met hun kindjes ging.

KoMore is er maar druk mee

We hebben met KoMore het de afgelopen periode druk gehad, niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten.

Met een grote groep KoMoren zijn we in het kader van “more” op stedentrip naar Amersfoort geweest. Daar hebben we een stadstour door Amersfoort gehad met hier en daar een flinke bui regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Een ontzettend mooie stad met een mooie geschiedenis. Ook hebben we Paleis Soestdijk bezocht waarbij we een gids hadden die heel erg levendig kon vertellen over de koninklijke familie. Hij liet ons zelfs even boven in een niet tentoongesteld gedeelte rondlopen zodat we boven op het balkon even konden wuiven.



Onze liturgiegroep is ook druk bezig geweest de afgelopen periode met alle vieringen die voorbij zijn gekomen. De Goede Vrijdag met de kruisiging van Jezus, de Paasviering met de wederopstanding van Jezus. En ook een bezinningsbijeenkomst vlak voor de Dodenherdenking waarbij ook een veteraan aan het woord is geweest.



Dan hadden we ook nog de lintjesregen op 26 april, een bijzondere dag, want “ons Ing” (Ingrid) heeft een lintje mogen ontvangen voor al haar verdiensten waaronder verschillende taken binnen ons koor KoMore. 's Ochtends is zij verrast door familie, vrienden en een 3-tal KoMore-leden in haar woning

in Afferden waar zij door de Burgermeester een lintje uitgereikt kreeg. Vervolgens hebben wij met KoMore 's middags bij de Oranje Borrel van de Gemeente Beuningen een mini-concert mogen geven aan alle nieuw- en oud gedecoreerden.



We hebben na de bezinningsbijeenkomst op 4 mei met KoMore en muziekvereniging NAG een muzikale omlijsting van de Nationale Dodenherdenking mogen verzorgen bij het oorlogsmonument in de Dorpsstraat.

En wij hebben ook nog een KoMoor die in het huwelijksbootje is gestapt, waarbij we tijdens de huwelijksviering de muzikale invulling hebben mogen verzorgen. Gefeliciteerd Nikita en Eric!!

Vooruitkijkend richting komende periode gaan we weer even iets meer rust krijgen en afbouwen richting de zomerperiode. Er komt nog een thema-avond aan waarbij we met KoMore een stukje “more” gaan zoeken met een door de thema-groep voorbereid programma. En dan komt er nog de slotviering van 29 juni waarbij we de zomer gaan inluiden. Als hekkensluiter komt de viering van het 40-jarig priesterschap van onze pastores R. Roefs en H. van Doorn. Waarna wij als KoMore de zomer inluiden met een activiteit georganiseerd door de activiteitengroep. Een drukke tijd gehad en weer leuke dingen in het vooruitschiet.

Foto's: KoMoRe

Amaidhi

Beste mensen, Sinds 2000 bestaat er een vriendschappelijke band tussen de Corneliuskerk en de zwerfkinderen van het opvangcentrum Karunalaya, in Chennai, India. U als kerkgangers, de kinderen die gevormd worden, de beide pastoors Harry en Ruud samen met de medewerkers van de Vormselwerkgroep zorgen ervoor dat er jaarlijks 500 arme kinderen naar school kunnen. Dit schooljaar 2019-2020 dat in juni begint, zijn dat er zelfs 600! Van het geld dat u inzamelt koopt Karunalaya 600 schooltassen met een dik schrift/notebook, pennen en potloden, geodriehoek, lineaal etc. Straatkinderen die Karunalaya

opvangt, kinderen van dakloze families die op de stoep wonen (pavement dwellers) en kinderen van arme vissers in de buurt zijn hier erg blij mee.

Volgens Karunalaya betekent dit project dat arme kinderen die anders drop outs worden vanwege bijv. kinderarbeid, naar school **BLIJVEN** gaan. Ook is het een stimulans voor ouders om hun kinderen ook daadwerkelijk naar school te laten gaan. Tijdens Pasen is er in enkele vieringen in totaal € 1110,05 door u bijeengebracht. Wat een geweldig bedrag, hartelijk dank!! Wilde Ganzen geeft op elke euro van u, een premie van 50 cent. Dus het geld dat u bijeen zamelde is € 1665,00 waard!

Het totale bedrag dat nodig is is € 5200,-. Wij zijn verder heel blij met de medewerking van kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wijchen, het jeugdschaaktoernooi Millingen, een collecte van de kerk in Leur en de Kinop Foundation. Wij, vanuit de Nijmeegse vrijwilligersorganisatie Stichting Amaidhi, staan er ook garant voor dat dit bijeen gezamelde bedrag ook voor 100% aan dit doel wordt gegeven. (dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen hoort bij onze manier van werken, onze- gratis- accountant verricht daar ook controle op.) Vanzelfsprekend wordt de actie van de Corneliuskerk ook in onze jaarlijkse nieuwsbrief vermeld die in december uitkomt en op onze website.

Voor meer informatie zie de website: <http://www.amaidhi.nl/nl/karunalaya>.

Nogmaals hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Peter en Dilia Deurloo

Stichting Amaidhi/Amaidhi Foundation
De Kluijskamp 1271, 6545 JK Nijmegen

info@amaidhi.nl

www.amaidhi.nl



Weurt



Eerste Heilige Communie

Op zondag 2 juni om 11.00 uur 's morgen is het zo ver! Dan zullen zes meisjes in de Andreaskerk in Weurt hun Eerste Heilige Communie doen. Het blijft altijd een beetje spannend, maar ze hebben zich er goed op voorbereid.

In een zestal bijeenkomsten hebben zij gewerkt aan het project 'Maak van mij een regenboog'. Daar hebben ze door te lezen, te bidden, te knutselen en met elkaar te praten nagedacht over wat het betekent om de communie te doen en te leven zoals Jezus dat heeft bedoeld heeft en voorgedaan. Mooi om te zien hoe ook kinderen op deze leeftijd best weten dat ze niet altijd braaf zijn, maar ook het vertrouwen hebben dat ze er mogen zijn zoals ze zijn.

De kinderen hebben zich niet alleen goed voorbereid, ook de ouders hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Ze hebben met hun kinderen meegewerkt aan het project, maar zijn ook actief geweest bij de voorbereidingen van de viering. Wie straks aanwezig is bij de communieviering ziet dit zowel terug in de versiering in de kerk, als ook aan de teksten in de viering.

Namens onze zes communicanten nodigen wij u allemaal van harte uit om hun Eerste Heilige Communie met hen mee te vieren. De deuren van de Andreaskerk in Weurt staan wijd open!

Werkgroep Communieviering Weurt



Samen op de bank

De maan pinkte door het riet bij de waterkant.
Ze liepen knusjes samen hand in hand.

Toen namen ze plaats op de oude bank.
Hij bewonderde zijn meisje, ze was mooi en rank.

Vlaktbij hoorde ze een krekkel zingen
en ze dachten alleen aan mooie dingen.
Over hoe het later met hen zou gaan.
Ze vonden het jammer weer op te staan.

Ze zagen alleen 't schone van 't leven,
zoals ze dat dagelijks wilde beleven.
Maar wat ze zich hadden voorgenomen,
is tijdens hun huwelijk niet helemaal uitgekomen.

Met het trouwen komen ook de zorgen aangeslopen
en soms kan het alles flink tegen lopen.
Vaak schijnt de zon en dan komt er weer een bui regen
en dan valt alles weer heel erg tegen.

Het leven kent verdriet, vreugde en soms pijn,
maar ook vaak genieten en tevreden zijn.
Haar blonde lok is nu grijs van kleur.
Hij is stil met een rustig humeur.

En later na vele lange jaren,
toen ze al op leeftijd waren,
zijn ze nog eens terug gegaan,
of die oude bank er is blijven staan.

Niet in de nacht maar overdag.
Dat wordt van oudjes toch verwacht.
De bank was er nog, wat scheef en kaal.
Hij hoorde immers menig verhaal.

Toen ze er zaten hadden ze niet veel te bespreken,
want wat niet goed ging waren ze vergeten.
Maar over hun gezichten kwam een stille lach,
toen ze nog eens terug dachten aan die zomer nacht.

JAN MIT 'T ROAKELIEZER

