

Rondom JOHANNES

JAARGANG 6

nummer 1



Januari 2020

In dit nummer onder andere:

- Kerksluiting Winssen : praktische informatie
- Vormselvoorbereidingen in volle gang
- Kerkbalans 2020



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,
Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294
of via de Pastorie*

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 21 maart 2020.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 5 maart 2020 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

Blijf niet staren op wat vroeger was...

Zo luidde het motto – en was de rode draad – van de viering op zondag 5 januari jongstleden, waarin de Antonius van Paduakerk in Winssen aan de eredienst onttrokken werd. Dit laatste betekent (het is al vaker gezegd) dat er voortaan géén vieringen meer in deze kerk zullen plaatsvinden, in welke vorm dan ook. Of nog korter: de kerk is vanaf nu geen kerk meer.

We mogen – wat mij betreft – terugzien op een mooie, rustige, ingetogen en tegelijkertijd indrukwekkende viering. En dat laatste niet alleen vanwege het feit dat de kerk tot de laatste plaats bezet was. Het was de afsluiting van een tijdperk. Een voor velen ‘heilige’ plek, waar tachtig jaar lang lief en leed gelovig werd gedeeld, behoort definitief tot het verleden. Dat dit bij velen – ook tijdens de viering zelf – de nodige emoties losmaakte, spreekt voor zich. Met name zal het hebben gegolden voor die relatief kleine, maar tegelijkertijd door en door trouwe groep vrijwilligers die zich, letterlijk tot het einde, hebben ingezet voor hun geloofsgemeenschap. Letterlijk pro deo. Jullie wil ik dan ook, en nogmaals, heel hartelijk danken voor je jarenlange betrokkenheid en inzet. Danken én complimenteren. Aan jullie heeft het niet gelegen. Ik noem hier overigens geen namen. Dat hebben we zondag al volop gedaan. Bovendien loop je dan ook nog eens het risico mensen te vergeten. En dat is wel het laatste wat ik wil.

Een *afscheidsviering*. Welbeschouwd een vreemd woord: *afscheids-viering*. Kan dat eigenlijk wel, een afscheid vieren? Dat kan zeker. Als je tenminste over het vermogen beschikt om – door je tranen heen – om te zien in dankbaarheid. Dankbaarheid voor het vele *goede* dat er in die tachtig lange jaren gebeurd en gegroeid is. Dat maakt het afscheid niet minder pijnlijk, maar geeft het wel een andere kleur. Neem het goede van toen met je mee, en bouw erop verder. Voor de rest van je leven.

Het is jammer dat we als parochie een van onze kerken moeten afstoten. Dat is overigens een volstrekt overbodige opmerking. Maar belangrijker dan het gebouw, belangrijker dan het monument – hoe waardevol het ook zijn moge – is, wat mij betreft, de vraag naar *waar het gebouw voor stáát*, welke de *reden* is dat het ooit door onze voorouders opgetrokken is. Belangrijker dan het behoud van een kerk(gebouw) is de **boodschap** die moet worden



doorgegeven. Uiteindelijk gaat het om het behoud van het Evangelie. En om niets anders.

Het is dus zaak, dat we – na een korte en noodzakelijke adempauze – weer opstaan. Opstaan om verder te gaan. We moeten niet – verdrietig, weemoedig of misschien zelfs wrokkig – *blijven* staren op wat achter ons ligt, maar (gelovig en dus hoopvol) *vooruit* durven kijken. Wat doen we? En dat is een gewetensvraag: Sluiten we ons af voor anderen (‘Je denkt toch zeker niet dat ik dáár naar de kerk ga ..?!’), of gunnen we onszelf en elkaar de tijd om opnieuw bij elkaar *thuis* te komen - en een **nieuwe parochiegemeenschap** te vormen? Een parochiegemeenschap die er overigens heel anders uit zal zien dan die we nu kennen ... Trekken we (om een prachtig en krachtig bijbels beeld te gebruiken) samen de zee door - of gaan we, ieder voor onszelf, kopje onder? Ik heb het het laatste jaar zo vaak gezegd – en misschien wel tot vervelens toe: Het zal sámen zijn, of het zal niet zijn.



Wat mij in elk geval hoopvol stemde – ook tijdens een viering waarin verdriet meeklonk – was de aanwezigheid van talrijke mensen, uit *elk* van onze vier geloofsgemeenschappen. Én van daarbuiten. Een teken van betrokkenheid. We leven met elkaar mee. Een goed teken. En wie weet een voor-teken. Een belofte voor de toekomst.

Als we dát elkaar nu eens beloven. Dat we op weg gaan. Samen. Verschillend als we zijn. Dat we elkaar trouw blijven. Dat we niet eenkennig en krampachtig – ‘Het is altijd zo geweest!’ – vasthouden aan wat was en nooit meer zijn zal. Dat we over onze eigen schaduw heen stappen. Dat we over de

schutting van onze eigen kleine gemeenschap durven heen te kijken. Dat we niet alleen óver elkaar spreken, maar ook en vooral mét elkaar. We zijn immers kinderen van een en dezelfde Vader. Broeders en zusters van elkaar dus. Laten we, in dat besef, ‘thuis geven’ voor elkaar. Om met mijn laatste kerstpreek te spreken: *in welke herberg dan ook*.

We gaan weer verder. Op hoop van zegen. Ga je mee?

Graag tot ziens, Pastor Ruud Roefs

Vormselvoorbereidingen in volle gang

Sinds oktober zijn 20 aspirant-vormelingen bezig met een uitgebreid en gevarieerd voorbereidingsprogramma. Net zoals twee jaar geleden zijn zij afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie; ze zijn letterlijk “samen onderweg”. Tijdens de bijeenkomsten op woensdagavond wordt aan de hand van ons vormselproject met de kinderen gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de betekenis van Jezus, de Kerk en de symboliek van het Vormsel. Hiermee leren de kinderen het nodige over ons geloof. Maar ook worden de kinderen aangespoord om naar zichzelf en de wereld te kijken. Samen denken we na over moeilijke vragen zoals: *wie ben ik?* en: *hoe zou ik willen zijn?*

Op 20 november hebben we Peter en Dilia Deurloo ontvangen van de stichting Amaidhi. Deze stichting biedt al vele jaren hulp aan straatkinderen in Chennai en het jongensopvanghuis van de non profit organisatie Karunalaya in India. Ook dit jaar steunen de vormelingen het schooltassenproject van deze stichting. Dat doen zij door geld in te zamelen met het doen van karweitjes en dergelijke. Met dit geld koopt de stichting schooltassen voor de straatkinderen zodat zij naar school kunnen. Ook oud-vormeling Juus van Haaren was deze avond aanwezig. Hij heeft het project in India zelf een keer bezocht en vertelde de kinderen en ouders over zijn eigen ervaringen.

Inmiddels zijn er ook twee avonden geweest speciaal voor de ouders. Op de eerste ouderavond werd in groepjes gesproken over een aantal geloofsvragen. Er ontspannen zich mooie, inhoudelijke gesprekken. Het bleek dat ouders, in deze tijd waarin het Vormsel een bewuste keuze is, zich betrokken tonen bij

de voorbereiding. Op de tweede avond kregen de ouders onder meer een presentatie over de zeven sacramenten.

Op 8 januari, tijdens de 'kerkentocht', was er voor de kinderen een excursie in onze eigen Corneliuskerk en in de Protestantse kerk van Beuningen. De avond begon met stemmige muziek in een warme en sfeervol verlichte Corneliuskerk. Aan de kinderen werd uitgelegd wat er allemaal te zien is in onze kerk en wat de beelden, schilderijen en symbolen voor een betekenis hebben.



Vormelingen krijgen uitleg over de beelden aan de pilaren van de Corneliuskerk (eigen foto)

Daarna ging de groep naar de Protestantse kerk. Daar konden de kinderen ervaren dat deze kerk er heel anders uitziet. De kersverse dominee Dick Sonneveld vertelde met een levendig verhaal waar die verschillen vandaan komen. De kinderen mochten één voor één de preekstoel beklimmen en daarna volgde nog een uitleg over het belang van het orgel in de Protestantse kerk. Er werden veel slimme vragen gesteld op deze leerzame avond.

Op zaterdag 25 januari is er in Beuningen om 19:00 u een viering waarin de vormelingen aan de parochiegemeenschap worden voorgesteld. De zang en muziek worden daarbij verzorgd door Komore. In deze voorstelviering bieden

de kinderen tevens het door hen voor Amaidhi ingezamelde geld aan. Ook de opbrengst van de collecte gaat naar dit goede doel. Iedereen in onze parochie is die avond van harte uitgenodigd! Uiteindelijk zal op zaterdag 28 maart 2020 het Heilig Vormsel worden toegediend tijdens een Eucharistieviering in de H. Corneliuskerk in Beuningen. Deze viering begint om 19:00 u.

Namens de vormselwerkgroep, Mark Rietbergen



Op bezoek in de protestantse kerk in Beuningen (eigen foto)

Avonden rond de boeiende wereld van de iconen Iconen, meer dan wanddecoratie

In mijn woonkamer hangt een icoon van de heilige Franciscus van Assisi. Een geschenk van mijn toenmalige collega's bij gelegenheid van mijn afscheid als geestelijk verzorger van Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) in 2018. De icoon is van de hand van Piet van der Heide, woonachtig in Arnhem. Piet is een gelovig, bevlogen en creatief mens. We hadden een echte 'klik' met elkaar en na mijn vertrek uit Arnhem is het contact gebleven. Enige tijd geleden kwam Piet op bezoek in Beuningen. Hij wilde graag met eigen ogen zien waar 'zijn' Franciscus terecht was gekomen. Bij die gelegenheid kwam hij met een prachtig aanbod. Hij wil graag voor onze parochie **een tweetal avonden**

verzorgen rond ‘de wereld van de iconen’. Een onderwerp waarvoor groeiende aandacht bestaat, opvallend genoeg ook buiten de kerk.

Tijdens de **eerste avond** schenkt hij aandacht aan het ambacht van de iconenschilder, de iconografie en de theologie van de icon. Dat is al een goed gevulde agenda, en toch ... er is meer. Weet hebben van het hoe en waarom, het is van belang, maar de icon vraagt ook om beschouwing en verstillig. Voor gelovigen is de icon immers een plaats van ontmoeting en gebed, waar in woord, gebaar én zang Christus en de heiligen worden geloofd en geprezen. Daarom is in deze lezing ook plaats ingeruimd voor het lied. Passend in de opbouw van de lezing zullen enkele Oudrussische orthodoxe gezangen worden voorgedragen door de inleider en zijn echtgenote. De lezing illustreert hij met citaten uit de Oost- en West-Europese literatuur.

De **tweede avond** staat in het teken van meditatieve oosters-orthodoxe zang. In de liturgie nemen het Kyrie en het Gloria een belangrijke plaats in. Beide zullen we op deze avond zingen. Zowel in het Nederlands, als in het Grieks en het Kerkslavisch. De gezangen zijn geworteld in de oosters-orthodoxe traditie. Daarbinnen proberen we ons ook af te stemmen op de stilte. Voor de pauze maken we al oefenend kennis met deze bijzondere traditie. Na de pauze zingen we de gezangen in de kerk, waarbij we ter afwisseling gedichten voordragen. Voor deze zangavond is kennis van het notenschrift niet noodzakelijk. Een bijzonder aanbod waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Ik hoop u te mogen verwelkomen!

Met een hartelijke groet, Pastor Ruud Roefs

- Wanneer?** Dinsdag 3 maart en dinsdag 10 maart 2020
Hoe laat? 20.00 uur
Waar? Parochiecentrum Beuningen, Dorpssingel 2 (Koetshuis)
Kosten? Geen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk

Actie Kerkbalans - inluïdmoment 2020

De actieperiode loopt van 18 januari tot 1 februari 2020. Zaterdag 18 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2020 aangekondigd worden met een inluïdmoment. In de vier kerkdorpen in Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Kerk zijn we samen, maar de Actie Kerkbalans van de parochie H. Johannes XXIII, wordt nog per geloofsgemeenschap georganiseerd. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. Uw parochie heeft uw steun hard nodig. Daarom een dringend beroep op ieder van u: draag bij aan de Actie Kerkbalans, de grote inzamelingsactie die de geloofsgemeenschap in uw eigen woonplaats direct ten goede komt. Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat.

De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

Opbrengst van de actie Kerkbalans 2019 (t/m november)

Periode	2018	2019
januari t/m maart	€ 63.107	€ 69.399
januari t/m mei	€ 70.984	€ 71.670
januari t/m juli	€ 74.621	€ 77.519
januari t/m september	€ 81.616	€ 81.797
januari t/m oktober	€ 86.466	€ 84.834
januari t/m november	€ 87.521	€ 85.709



Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2019 en hopen dat u in 2020 ons ook weer steunt.



Agapè vieringen

De komende periode zijn er op 5 & 19 februari en op 4 & 18 maart, Agapè vieringen in het Koetshuis (naast de Pastorie Beuningen). Aanvang 19.15uur

Overledenen

Winssen

Joke Arts van der Zanden - Steeg 89 jaar

Beuningen

Greet Braam - Eggenhuizen 82 jaar

Mien Smits - Cobussen 85 jaar

Theo Hoes 85 jaar

Ewijk

Sjaak Willems 79 jaar

Corrie Hock - van Zandvoort 79 jaar

Weurt

Marianne Schut 64 jaar



Winssen



Praktisch informatie Winssen

Bij publicatie van deze uitgave is de H. Antonius van Padua kerk in Winssen inmiddels onttrokken aan de eredienst. Voor parochianen die niet over een computer met internet beschikken worden hieronder een aantal zaken op een rijtje gezet. Het meeste van deze informatie is op de internetsite van de parochie terug te vinden: www.johannesxxiii.nl

Secretariaat van de parochie:

Het parochiesecretariaat is de "vraagbaak" van de parochie. Anita Kulsdom en Irma Bleekman zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur aanwezig en bereikbaar via het telefoonnummer 024-6771271. Zij staan u met uw vragen en/of opmerkingen graag te woord, zij kunnen indien gewenst één en ander voor u regelen en brengen u graag in contact met iemand die u verder zou kunnen helpen.

Voor dringende vragen zoals bediening en overlijden is het secretariaat via een mobiel nummer bereikbaar. Dit nummer hoort u op het antwoordapparaat van bovenstaand telefoonnummer. Het postadres van het secretariaat is:

**Secretariaat Parochie H. Johannes XXIII
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen**

Voor vragen over ledenadministratie, Kerkbalans en misintenties kunt u een e-mail sturen naar: secretariaat@johannesxxiii.nl.

Voor financiële vragen en begraafplaatsadministratie kunt u een e-mail sturen naar: factuur@johannesxxiii.nl.

Contactraad Winssen:

Ook na de sluiting van het kerkgebouw is het belangrijk om in Winssen namens de parochie enkele contactpersonen te hebben. De leden van de huidige contactraad hebben aangegeven in 2020 deze taak neer te willen leggen. De parochie is dus naarstig op zoek naar een aantal vrijwilligers die vanuit de Winssense geloofsgemeenschap contactpersoon zouden willen zijn. Het emailadres van de contactraad Winssen kunt u blijven gebruiken: winssen@johannesxxiii.nl

Contactadressen:

- Brieven voor de parochie kunt u via post versturen of afgeven op het adres *Alex Willemsstraat 35, Winssen*.
- Misintenties kunnen nog steeds aangeleverd worden via *mevrouw Tonnie Hermens, Dr. Nillesenstraat 15, Winssen*.

Vieringen:

U kunt een overzicht van de vieringen in de kerken van de parochie terugvinden in het parochieblad "Rondom Johannes", op de website van de parochie en in het huis-aan-huis blad "De Maas en Waler".

In Beuningen is er elk weekend een viering op zaterdagavond om 19.00 uur. Zondagvieringen om 10.00 uur zijn in Beuningen en Weurt, en om de week in Ewijk.

De viering kan een heilige mis zijn, maar ook steeds vaker een viering die verzorgd wordt door eigen parochianen.

Door de week zijn er een aantal kleinere vieringen c.q. bijeenkomsten in de parochie:

- *Rozenkransgebed*
in Beuningen wekelijks op donderdag om 10.00 uur.
- *Rozenkransgebed met aansluitend Eucharistieviering*
in de pastorie van Weurt, wekelijks op woensdag om 9.15 uur.
- *Agapè-viering*
in het koetshuis van de pastorie in Beuningen, om de week op woensdag om 19.15 uur.

Mocht u graag aan één van deze vieringen willen deelnemen, maar heeft u geen vervoer tot uw beschikking, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Het is mogelijk om vanuit een viering in één van onze kerken een geconsacreerde hostie mee te nemen voor een zieke thuis. Zorgt u alstublieft voor een nette houder (pyxis) om de hostie in te doen.

Koren en werkgroepen:

In de Winssense geloofsgemeenschap zijn er nog veel mensen die graag actief betrokken zijn bij de parochie en als vrijwilliger graag een steentje willen bijdragen aan de activiteiten in de parochie. Gedacht wordt daarbij aan enthousiaste zang(st)ers die de verschillende koren van de parochie zouden kunnen versterken en de mensen die taken op zich hebben genomen zoals het bezorgen van het parochieblad, lectoren, enzovoort. Wij hopen ook in de toekomst een beroep op u te kunnen blijven doen. Ook voor deze zaken kunt u indien nodig contact opnemen met het parochiesecretariaat.

3e editie Molenfeesten Winssen



Winssen, 18 januari 2020 – Voor de 13e keer worden begin september de 2-jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd. Een weekend vol vermaak voor jong en oud op een prachtige locatie bij de Beatrixmolen, Molenstraat 37M in Winssen. U wordt getraakteerd op een verrassend, gevarieerd programma vol muziek, entertainment, een hapje, een drankje en vooral veel gezelligheid. Om verwarring te voorkomen, de Molenfeesten worden gehouden in het eerste volle weekend van september. Noteer alvast in uw agenda:

Vrijdag 4 t/m Zondag 6 september 2020 – Molenfeesten Winssen
Binnenkort volgt meer informatie!

Uitslag kleurplaten Familie kerstviering Winssen

De uitslag van de kleurplaten en vragenformulieren, uitgedeeld tijdens de familie kerstviering

Eerste prijs:	Jene Lamers.
Tweede prijs:	Fleur Verploegen
Derde prijs:	Anne Verploegen

De prijzen worden thuisbezorgd



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 18 jan	2e zondag door het jaar				19:00	WoCo				
zo 19 jan		10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch gemengd koor	10:00	WoCo		10:00	pastor Jan de Waal	Our Choice
do 23 jan					19:00	Jaargetijde viering pastoor Ruud Roefs	De Schola			
za 25 jan	3e zondag door het jaar				19:00	Voorstellen vormelingen pastoor Ruud Roefs	KoMore			
zo 26 jan					10:00	em. past. Harry van Dooren	M v/d Ven (dwarsfluit)	10:00	pastor Jan de Waal	Andreaskoor
za 1 feb	4e zondag door het jaar (Maria Lichtmis)				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 2 feb		10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch gemengd koor	10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	pastor Jan de Waal	Andreaskoor
za 8 feb	5e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 9 feb					10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	pastor Jan de Waal	Andreaskoor
za 15 feb	6e zondag door het jaar				19:00	WoCo	Cantor organist Jan Tel	19:00	Carnavalsmis pastor Jan de Waal	
zo 16 feb		10:00	WoCo	Liturgisch gemengd koor	10:00	WoCo	M v/d Ven (dwarsfluit)	10:00	pastor Jan de Waal	Our Choice
za 22 feb	7e zondag door het jaar				18:30	Carnavalsmis pastoor Ruud Roefs				
zo 23 feb		10:00	Carnavalsmis pastoor Ruud Roefs	Liturgisch gemengd koor	10:00	em. past. Harry van Dooren	Samenzang	10:00	pastor Jan de Waal	Andreaskoor
wo 26 feb	Aswoensdag	19:00	em. past. Ton van Balveren	Liturgisch gemengd koor	19:00	pastoor Ruud Roefs	M v/d Ven (dwarsfluit)	19:00	pastor Jan de Waal	Andreaskoor
za 29 feb	1e zondag 40 dagentijd				19:00	em. past. Harry van Dooren	KoMore			
zo 1 mrt		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	pastor Jan de Waal	Andreaskoor
za 7 mrt	2e zondag 40 dagentijd				19:00	pastoor Ruud Roefs		11:30	Gerardusviering pastor Jan de Waal	
zo 8 mrt					10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Ton van Balveren	Andreaskoor
za 14 mrt	3e zondag 40 dagentijd				19:00	em. past. Harry van Dooren	De Schola			
zo 15 mrt		10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch gemengd koor	10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	pastor Jan de Waal	Our Choice

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Oud Winssen: Waltherus / Wouter Leegstraten

(oud pauselijke zouaaf)

Uit de krant de Gelderlander van zaterdag 17-10-1925. **Brand te Winssen.** Woensdagavond, circa 8 uur, brak te Winssen door onbekende oorzaak, brand uit in het huis van **W.L.** dat bewoond werd door **twee gezinnen**. De beide **82 jarige oudjes**, die reeds te bed lagen, moesten in nachtgewaad hun woning verlaten. Al het huisraad, benevens enig geld, werd een prooi der vlammen. **Alleen het varken en de geit konden gered worden.** Met vereende krachten wist men de naastliggende woningen te behouden. Naar we vernemen zijn hun huis en de inboedel slechts laag verzekerd. De beklagenswaardige oudjes, bij wie enige maanden geleden een **aanzienlijke som geld** is gestolen, worden door het verlies van hun woning, andermaal getroffen. Tot zover de krant. Bij onderzoek dezerzijds bleek dat de brand had plaats gevonden in de **Leegstraat** in **Winssen**. De bewoners van het afgebrande huis waren het bejaarde echtpaar **W.L.** en zijn gehuwde dochter **Drieka Leegstraten**. Zij hadden ieder een eigen huisnummer namelijk **B 77** en **B76**.

De afkorting **W.L.** in het krantartikel staat voor de oudjes:

1-Waltherus/Wouter Leegstraten * 31-01-1844 in de gemeente Druten en in Winssen † op 27-08-1930 om 17.30 uur in perceel **B 77** en zijn vrouw; **Johanna Sengers** * 28-08-1844 in Winssen en daar † 23-08-1930 ook in perceel **B 77**. Dochter van Jan Sengers en Ida Hendriks. Het gezin dat ook in dat pand woonde was het **kinderloze echtpaar**; **2- Hendrikus (Henk) Smits-Hendrika (Drieka) Leegstraten** (zij was een dochter van Wouter en Johanna). Hun huisnummer was **B 76**. **Drieka** was voorheen getrouwd geweest (**1^e huwelijk**) met **Bertus Willems** die overleed op 06-02-1921. Uit dit huwelijk zijn ook **géén kinderen** geboren.

NIUWBOUW. Op het grondstuk van het afgebrande huis werd in de periode 1925/1926 een nieuw huis gebouwd waaraan **Jozef Groenen** nog als” **úperman**” heeft gewerkt. Tijdens de watersnood in januari 1926 kwam het water tot aan de onderkant van de reeds geplaatste benedenkozijnen. Toen de bouw klaar was zijn genoemde echtparen er gaan wonen. De man van Drieka **Henk** echter niet lang want hij overleed in het ziekenhuis in Nijmegen op **20-05-1929**. Na het overlijden van Henk en de ouders van Drieka bood zij het

huis te huur aan in de Gelderlander van zaterdag **17-01-1931**.

*“Te huur bij inschrijving voor 6 jaren met 3 verzeggen de gunstig gelegen hofstede aan de Leegstraat te Winssen bestaande in nieuw woonhuis met achterhuis, tuin, boomgaard en bouwland groot 0.36.15 ha van **Mej. H. Smits-Leegstraten**. Aanvaarding 1 mei 1931. Inschrijfbiljetten mede door 3 borgen ondertekend, worden ingewacht ten kantore van notaris Roes te Winssen donderdag 22-01-1931 tot 12.00 uur. De conditiën liggen ter inzage bij voornoemde notaris”.*

Verhuurster de weduwe **Hendrika Leegstraten** kreeg verkering met **Jan Maasakkers** en zij trouwde met hem. Dit was haar **3^e huwelijk**. Zij gingen in Nijmegen wonen. Lang duurde het huwelijk niet, Jan overleed op 05-12-1936 oud 55.

Het **4^e huwelijk** van Drieka was met Jacobus (**Cup**) Gerardus **Hendriks** afkomstig uit Doornenburg. Hij had een groentezaak in Nijmegen. Tijdens het bombardement in die stad op 22-02-1944 is **Drieka om het leven gekomen**. Haar huis en de daarbij behorende grond in de Leegstraat was vóór haar overlijden al in eigendom overgegaan aan haar enige zus de weduwe **Ida Maria (Marie) v. Welie-Leegstraten** wonende in de Leegstraat naast het huurhuis. Marie heeft dat huis verhuurd onder andere aan het echtpaar **Jan Aalbers-Zus Willems** en aan het echtpaar **Piet Teunissen sr.-Hanneke Wattenberg**. Later is het huis en de daarbij behorende grond door aankoop eigendom geworden van Piet en Hanneke en vele jaren later werd het onroerend goed gekocht door hun zoon **Piet jr.** getrouwd met **Truus v. Rossum**. Piet is er blijven wonen tot het najaar van 2019. Hij was toen al vanaf 22-07-2001 weduwnaar.

De nieuwe koper was geworden zijn buurtjongen **Chiel de Heus** zoon van Hans en Maria de Heus die al jaren in de Leegstraat in het huis woonden waar vroeger de weduwe **Ida Maria v. Welie-Leegstraten** woonde en daarna haar dochter **Wilhelmina v. Welie** die getrouwd was met **Piet v.d. Brant** (uit Ewijk).

Informatie komt van **wijlen Riek de Vaan de Waal-v. Welie** en van **Piet Teunissen Jr.**

Bart Wattenberg JOzn. Mailadres: bertwattenberg@gmail.com.





Foto's: Collectie Bart Wattenberg JOzn.

Links het in de periode 1925/26 nieuw gebouwde huis in de Leegstraat. Rechts het echtpaar Wouter Leegstraten-Johanna Sengers. Zij hebben nog enkele jaren in het nieuwe huis gewoond en vierden er ook hun 50 jarig huwelijksfeest. Wouter draagt, als oud pauselijk zouaaf, een onderscheiding op zijn jas.

Kort - kort -kort

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest

Komst van "Anima Mundi" is een stap dichterbij. In de Gelderlander van 13 december jl. de mededeling dat het college van burgemeester en wethouders mee wil werken aan de plaatsing van het 100 meter lange kunstwerk. Ook is het volgens de Beuningse kunstcommissie een aanwinst voor de gemeente. Het kunstwerk zou namelijk een extra element toevoegen aan de bestaande wandel- en fietsroutes en Winssen daardoor nog meer op de kaart zetten. Dat er mogelijk weer bezwaren zullen komen zijn ze van op de hoogte.

Overmars krijgt 15 wooneenheden extra - Veel vraag naar appartementen in oud zorgcentrum. In de krant van 17 december jl. de mededeling

dat er veel vraag naar appartementen en studio's is in voormalig zorgcentrum Overmars. Er wonen studenten, mensen die net gescheiden zijn en mensen die het als tweede huis gebruiken, het complex zit vol en daarom worden de andere openbare ruimten, die nu nog leeg staan, ook woonruimtes te realiseren. In totaal gaat het hier om 15 stuks die goedkeuring van de gemeente hebben. Binnenkort zal gestart worden met de verbouw en de verwachting is dat alles voor april gereed zal zijn.

Kerksluiting. De allerlaatste dienst in een volle Paduakerk in Winssen.

In de Gelderlander van maandag 6 januari jl. een hele grote foto van een overvolle kerk op de dag van de sluiting. Onder de kerkgangers niet alleen ouderen maar ook jongeren en gezinnen. Een veelgehoorde uitspraak is als 't altijd zo druk zou zijn dan had de kerk niet dicht gehoeven!!! Het thema van de afscheidsmis is "Blijf niet staren op wat vroeger was". Pastor Ruud Roefs spreekt tijdens de eucharistieviering de hoop uit dat de parochianen hun geloof onverminderd blijven uitdragen. Deze herberg is vanaf nu dan wel definitief gesloten maar er is nog genoeg plaats in de andere herbergen. Hij hoopt van harte ze daar ook te zien. Het geloof hangt niet af van de plaats al is het wel moeilijk om deze los te laten. Aan het eind van de viering worden de altaren ontbloot, de relieken verwijderd en de godslamp gedoofd. Samen met het evangelieboek, de kelk en het geconsacreerde brood en de paarskaars worden ze naar buiten gedragen. Verschillende mensen pinken een traantje weg. Als iedereen op het kerkplein staat wordt de kerk symbolisch gesloten door koster Arnold Tromp samen met Pastoor Ruud Roefs en wordt nog eenmaal het Antoniuslied gezongen.

Op dezelfde pagina 3 foto's van kerkgangers te weten:

Yvonne Verploegen: zij ging als kind iedere week naar de kerk. Tegenwoordig bezoekt ze de kerk wat minder maar moet erg wennen aan het feit dat deze vanaf nu gesloten blijft. Haar vader is al 65 jaar collectant tot aan de dienst van vandaag. Voor de communie van haar jongste wijkt ze uit naar Ewijk. Ze vindt het wel jammer dat je belangrijke momenten waarop iedereen samenkomt niet meer in je eigen dorp kunt beleven.

Sjaak Gerrits: toen hij directeur werd van de Wegwijzer ging hij in Winssen wonen. De kerk leerde hij toen al heel snel kennen. Hij beleefde er veel mooie maar ook verdrietige momenten zoals het afscheid van een oud leerling en een

kleuter. Op die momenten was de kerk bombol en was het dorp één! Daarom voelt hij een stukje weemoed en het einde van een tijdperk.

Riet de Graaf: voor haar valt er met de sluiting van de kerk ook een deel van haar leven weg. Niet alleen vanwege de talloze vieringen en afscheiden die zwa heeft meegemaakt maar ook omdat ze lid is van de contactraad en al 50 jaar in het koor zit. Ze vindt het erg jammer en zal het erg gaan missen.

Winsense wint Nieuwsquiz 2019 Maas en Waal. In de krant van 8 januari jl. de mededeling dat Henny Aalbers-Lamers uit de Molenstraat de Nieuwsquiz Maas en Waal 2019 heeft gewonnen. Net als 5 anderen heeft zij alle 50 vragen goed beantwoord. Na loting is zij de winnares geworden en ontving een cadeaubon. Proficiat namens ons allen!!!

Herinneringen

Afgelopen kerstvakantie was Beuningen on Ice. Volop schaatsplezier op een binnen schaatsbaan waar volop van is genoten. Vroeger keurde pa eerst het ijs voordat we er op mochten. Hoe, geen idee. Ik was vier jaar, pa had verteld dat we naar het ijs gingen. Pa ging me schaatsen leren. De slee ging mee naar het ijs. Langs de kant van de sloot werd zittend op de slee moesten de schaatsen aangedaan worden. Niets moderne kunstschaatsen of zo en al helemaal geen klapschaats of Noren. Nee van die dingen die onder de schoenen werden gebonden. Pa had Friese doorlopers, voor mij had hij onderbinders van een tante gekregen omdat haar kinderen ze niet meer gebruikten. Dus dan staan, nou ja, staan. Ik stond met scheve benen te wankelen op die dingen. Pa deed voor hoe het moest. Daar ging ik, boem, onderuit geschoten op het ijs. Ik heb die dag heel wat keer op het ijs gezeten. Opa kwam kijken en die wist de oplossing. Hij haalde thuis een houten stoel op. Achter de stoel steunend op de rugleuning lukte het wampelp om vooruit te krabbelen. Het bleef krabbelen, de onderbinders bleven niet goed onder mijn schoenen zitten. Ze bleven verschuiven. Jaren later kreeg ik van mijn neef oude ijshockeyschaatsen en toe kon ik ineens veel beter schaatsen.



Ewijk



Het Mirakel van Amsterdam

Op 15 maart 1345 ontvangt een zieke man in de Kalverstraat de Hostie bij het sacrament van de zieken. Als de pastoor weer is weggegaan moet hij vanwege zijn leeftijd overgeven waarbij zijn vrouw het braaksel in het vuur gooit. Maar de Hostie zweeft ongeschonden in het vuur en de vrouw pakt het met haar blote handen eruit zonder zich te verbranden, legt deze in een kist en waarschuwt de pastoor. Deze neemt de Hostie mee naar de kerk. De volgende morgen merkt de vrouw tot haar verbazing dat de Hostie weer in de kist ligt en waarschuwt weer de pastoor die de Hostie weer naar de kerk brengt. De dag daarna ligt de Hostie weer in de kist bij de vrouw thuis. Pas dan begrijpt men dat God wil dat dit wonder openbaar wordt gemaakt. De pastoor neemt de Hostie in een plechtige processie over straat mee terug naar de kerk. Het jaar daarna verklaart de toenmalige bisschop dat er sprake is van een wonder.

Twee jaar later wordt op de plaats van het wonder een kapel gebouwd (De Heilige Stede, die in 1908 is afgebroken). Dan ontstaat er de gewoonte om op of rond 15 maart een sacramentsprocessie door de straten van Amsterdam te houden. Er komen veel pelgrims naar de kapel om het Mirakel te vieren waaronder ook aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Hij schonk de kapel o.a. een kelk en misgewaden. Aan deze processie kwam een einde toen men in 1578 overging naar het gereformeerde geloof en de katholieken hun geloof niet meer in het openbaar mochten belijden. In 1881 waren er twee heren die de processieroute weer wilden herstellen en liepen hem in de nacht in stilte om geen aanstoot te geven want er gold toen een processieverbod volgens de Nederlandse grondwet. Daar kwamen meer katholieke pelgrims op af en vanaf toen liep men de route biddend in stilte en in de nacht om geen aanstoot te

geven en men noemde dit de Stille Omgang. Toen het aantal pelgrims sterk bleef stijgen werd een organisatie, Het Gezelschap van de Stille Omgang, opgericht waarbij men vergunning kreeg om de oude processieroute tot de dag van vandaag weer te lopen. Dat gebeurt dus al 137 jaar; op de plaats van het wonder staat dan een lantaarn. Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van 21 en 22 maart 2020. De route is te zien op de website www.stille-omgang.nl waar ook verdere informatie staat.

Stille Omgang afdeling Ewijk: De stille omgang behoort tot een van de oudste verenigingen in Ewijk. Wat is het jaarlijkse doel? Het is geen bedevaart, maar men gaat naar Amsterdam met een thema. Ieder jaar is dat een ander thema. In 2020 is het thema: “Als iemand weer luistert, dan wordt de spreker weer vrij....

In meerdere kerken in Amsterdam wordt een pontificale Heilige mis opgedragen, deze worde druk bezocht door pelgrims. Na de H. mis lopen duizenden mensen door hartje Amsterdam de zg. “Stille tocht”. Een uur rust, stilte en overweging in Amsterdam, dat is toch heel bijzonder in deze jachtige, onrustige wereld. Ook jongeren zijn vertegenwoordigd in de Stille tocht, en er is een jongerenviering waarin Monseigneur Punt voorgeat. Heel bijzonder dat zoiets nog mogelijk is in een stad waar helaas ook veel criminaliteit is. Tijdens de route zijn het allen vrijwilligers, die op oversteekpunten de mensen veilig naar de overkant brengen. Na een vreselijke moord wordt er tegenwoordig ook een Stille tocht gehouden, met als doel: Tot bezinning komen, en je medeleven tonen. Ook een stuk saamhorigheid speelt hier een rol, en dat is tijdens de Stille tocht in Amsterdam ook zeker voelbaar.

Zaterdag 21 maart vertrekken we met een bus, die via Elst, Nijmegen, Alverna, Ewijk, Winssen alle pelgrims naar Amsterdam vervoert. Na de Stille tocht is er gelegenheid om koffie/thee en een broodje in de Lutherse kerk. Zondagmorgen rond 1.00 uur gaan we weer huiswaarts. We zijn rond 2.30 uur weer in Ewijk.

Wilt u deze Stille omgang ook beleven? opgeven bij:

Mevr. Helma Brants: 0487 - 522730 Mevr. Ria Reuvers: 0487 - 521758
Dhr. Antoon Fleuren: 0487 - 521239 Dhr. Harrie v.d. Heuy: 0487 - 531813
Dhr. Jaap Peters: 06 - 10060314

Agapè-viering

Globaal gesproken is er om de veertien dagen een Agapè-viering in het koetshuis van de pastorie in Beuningen. Dat loopt nu bijna een jaar en het wordt redelijk bezocht. Het kent nu een vaste kern van ongeveer tien mensen en een paar mensen die regelmatig deelnemen. De leiding is in handen van pastoor Ruud en protestants pastoraal medewerkster Marike. Onlangs is ook predikant Dick aangeschoven en daarmee is het oecumenisch karakter van de Agapè-viering compleet. En dat is een positieve ontwikkeling, dunkt me.

Hoe ziet zo'n Agapè-viering er uit? Kort gezegd kent deze 13 stappen:

1. Luisteren naar een openingslied.
2. Opening/woord van welkom.
3. Kyrie-litanie/gebed.
4. Schriftlezing.
5. Korte stilte ter overweging.
6. Delen.
7. Muziek.
8. Delen brood en wijn.
9. Korte stilte.
10. Voorbede.
11. Vredeswens.
12. Zegenbede.
13. Slotlied.

Hier en daar wordt mogelijk iets aangepast, maar doorgaans zijn dit de te volgen stappen. De sfeer van de viering is ingetogen en devoot. Er wordt voor elke stap ruimschoots de tijd genomen. Er zijn drie stappen waarin een grotere activiteit van de deelnemers gevraagd wordt en deze spreken mij persoonlijk het meeste aan: 4-5-6, 8 en 10. Bij het (voor)lezen van de schriftlezing (stap 4) kan men indrukken opdoen, die ook in de stilte (5) daarna kunnen worden verwerkt en gedeeld tijdens het plenair bespreken van deze schriftlezing. (6) Een ander hoogtepunt voor mij is het delen van brood en wijn (8). De katholieken kennen dit vanuit de consecratie waarin het brood en de wijn overgaan in het lichaam en bloed van Christus. De protestanten kennen enkel het delen van brood en wijn. Ikzelf vind die symboliek van het delen erg mooi. Stap 10 is de laatste stap waarin ik een grote symboliek ervaar. Tijdens de voorbede ontvangen we het licht van de paaskaars en geven het door. Ieder ontsteekt daarmee zijn eigen kaarsje en spreekt eventueel zijn eigen voorbede uit. Aansluitend bidden we dan een Onze Vader. Met een gezamenlijk gezongen slotlied wordt uiteindelijk de viering afgesloten

Theo Coenders





Beuningen



Openstelling kerk gedurende kerstperiode 2019

Op 1^e en 2^e kerstdag was onze Corneliuskerk opgesteld om de kerststal te komen bewonderen. Ook zondag 29 december was de kerk open van 14.00 tot 16.00 uur.

De koffie/thee en chocolademelk bleven niet onaangeroerd, evenals de koekjes en de snoepjes. De animo om binnen te lopen was groot, ruim 140 personen op 1^e- en 160 personen op 2^e kerstdag. Wellicht had het ook te maken met de uitstalling van de kazuifels, die goed werden bekeken. Er was dan ook zeer veel aandacht aan besteed en er waren goede afbeeldingen met tekst en uitleg bijgevoegd. Vooral de velum kreeg veel aandacht. Ouderen onder ons kennen natuurlijk nog de diverse processies, die door de dorpen trokken en waar deze “capemantel” werd gebruikt om de monstrans onder het baldakijn mee vast te houden, door de priester. Er werden verschillende verhalen over verteld.

Het knikengeltje vindt zijn aandacht zeker bij de jonge kinderen; een muntstukje in het lijfje gooien en je krijgt een knik terug, dus kleingeld werd goed geofferd.

De kaarsen moesten ook worden bijgevuld, heel veel mensen vinden het toch mooi om bij een van de beelden, of in de Mariakapel een kaarsje te branden.

Mede dankzij Beuningen on Ice, wat op de route van de kerk ligt, hebben we deze 2 dagen veel bezoek gehad. De zondag viel wat tegen. Een kleine 50 personen bezochten toen nog de stal en de kazuifels.

Al met al een mooie aanvulling op de kerstwandeling om even de kerk binnen te gaan, we hebben diverse geanimeerde gesprekken gevoerd en het verdient aanbeveling om eind dit jaar weer een openingsperiode voor het bekijken van de kerststal in gedachten te houden.

m.vr.gr. Annelies Janssen

Kerstlunch “Samen vieren wij de winter”

Op woensdag 18 december ontvingen organisatoren Rianda van Loveren en Ludy van Lin, samen met een groep vrijwilligers, 55 gasten die genoten van een kerstlunch bij Beuningen on Ice. We wilden met deze lunch ouderen, waarvoor het lastig is om zelfstandig er op uit te gaan, een gezellige middag bezorgen tijdens de donkere decemberdagen.

We wilden graag verschillende generaties met elkaar verbinden en waar kan dat beter dan bij het 2-jaarlijkse evenement Beuningen on Ice. De entourage was geheel in kerstsfeer en terwijl de ouderen genoten van al het lekkers aan gezellig gedekte tafels en de muzikale omlijsting, had men goed uitzicht op de schaatsende schoolkinderen.

Alle ouderen waren aangemeld via zorgorganisaties in de gemeente Beuningen en velen kwamen samen met begeleiding. Het was een zeer geslaagde middag die tot stand is gekomen door sponsorbijdrage van diverse bedrijven en vrijwilligers van jong tot oud. Door de mooie samenwerking van velen was deze kerstlunch zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.





Weurt



Nieuwjaarsborrel

Gebruikelijk binnen de geloofsgemeenschap H. Andreas was, dat een succesvol jaar werd afgesloten met een borrel voor alle vrijwilligers. Dit jaar hebben we er voor gekozen om een Nieuwjaarsborrel te organiseren aan het begin van het nieuwe jaar en wel op 2 januari. Het blijkt dat er voor een bijeenkomst tussen kerstmis en oudjaar minder animo is, wat verklaarbaar is door de drukte in die week. De opkomst was nu zo groot dat het parochiehuis bijna te klein was en de toeloop enkel kon worden opgevangen door statafels bij te plaatsen. Helaas was Jan de Waal afwezig in verband met een uitvaart, maar zijn taak om het glas te heffen met alle aanwezigen en iedereen een voorspoedig en gezond 2020 te wensen, werd overgenomen door Peter Reijnen. Het was een gezellige bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is. Dank gaat uit naar de gastdames en heer die weer op een voortreffelijke wijze voor een natje en een droogje hebben gezorgd.

De Contactraad.

Maria Lichtmis: Opdracht van de Heer

Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, vieren we het feest van Maria Lichtmis. Het gaat hierbij om de herdenking van de Opdracht of Toewijding van de Heer in de tempel. Dit jaar valt dit feest op een zondag waardoor het voorrang heeft op de zondagsliturgie van de vierde zondag door het jaar.

Op deze dag worden in de kerk kaarsen gewijd en wordt een kaarsenprocessie gehouden (ook in de Andreaskerk); vandaar de naam Lichtmis. Met deze dag eindigt de Kersttijd. Met Maria Lichtmis wordt herdacht dat Maria naar de tempel ging om Jezus, de eerstgeborene, volgens de Joodse wet te laten besnijden



en hem op te dragen aan God. Tevens om zich te zuiveren veertig dagen na de geboorte van haar kind. Ook wilden Maria en Jozef het voorgeschreven offer brengen: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

Hoewel de naam 'Maria Lichtmis' suggereert dat het op deze dag vooral om Maria zou gaan, gaat in de evangelielezing de aandacht vooral uit naar het optreden van de profeten Simeon en Anna die ook in de tempel zijn.

De oude Simeon was een rechtvaardige en vrome man die uitkeek naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken door het aanbreken van de Messiaanse tijd. Door de heilige Geest kreeg hij ingefluisterd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Toen de ouders van Jezus de tempel binnengingen, nam hij het kind in zijn armen en loofde God met de woorden: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk'.

De lofzang van Simeon kenmerkt zich door een cirkelgang van belofte naar vervulling naar dankzegging met dubbelzeggingen:



1. Simeon kijkt uit naar Gods vertroosting van Israël
Simeon krijgt bericht dat hij Messias van de Heer zal zien.
Simeon ziet het kind als Redder van de volken.
2. Simeon zal niet sterven voordat de Messias heeft gezien.
Simeon is nu klaar om te sterven.
3. Dit is hem geopenbaard door de heilige Geest
Dit alles gebeurt volgens de belofte van de Heer.

Simeon is in de ogen van de evangelist Lucas een betrouwbare getuige over het kind als toekomstige Redder van de wereld: zijn rechtvaardigheid en vroomheid, zijn verhouding tot de heilige Geest, zijn aanwezigheid in de tempel van Jeruzalem, en zijn kennis van de Schrift in de dankzegging.

Na de lofzang zijn Maria en Jozef verbaasd over wat er gezegd wordt. Simeon zegent hen en zegt tot Maria dat haar kind een teken van tegenspraak zal zijn in Israël: 'Het (kind) zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden'. Met deze woorden tekent de evangelist als afsluiting van zijn verhaal van de geboorte van Jezus de overgang naar het volwassen leven van Jezus waarin Zijn verkondiging van het koninkrijk van God niet zonder meer zal worden begrepen en tot conflicten zal leiden. Jezus zal een omstreden figuur zijn.

Als Simeon uitgesproken is treedt Anna naar voren, hoogbejaard, meer dan tachtig jaar weduwe en altijd in de tempel aanwezig om God te dienen met vasten en bidden. In aanwezigheid van Maria en Jozef 'bracht zij hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem'. Minder beeldend dan Simeon (als man) sprak ook Anna (als vrouw) haar verwachting uit over de toekomstige bevrijding van Israël. Zij herkende eveneens de grote betekenis van het kind.

Het geloof van Simeon en Anna in de komst van de Heer maakten hun leven zinvol. Een leven lang hebben zij naar Zijn komst uitgekeken. Kunnen wij hen in ons geloof tot voorbeeld nemen? Geloven wij ook vol vertrouwen in de komst van de Heer?

SV