

Rondom JOHANNES

JAARGANG 6

nummer 3



Hemelvaart 2020

————— In dit nummer onder andere: —————

- Thuis bidden en de Eucharistie meevieren?
- Berenjacht
- Mariakapel Ewijk



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes” is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

*** dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl ***

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact

Contactraad Winssen: winsen@johannesxxiii.nl

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19,
6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

Redactieleden “Rondom Johannes”

| <i>Winssen</i> | <i>Ewijk</i> | <i>Beuningen</i> | <i>Weurt</i> |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Gerry Schreven | Theo Coenders | Diana Fuchten | Bernadette Faber |
| Trudy Teunissen | Dien van Rens | | Paul Benschop |
| Mark van Gaalen | | | |

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 11 juli 2020.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 25 juni 2020 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid

Beste parochianen,

Het zijn bizarre tijden. En het is een onwerkelijke werkelijkheid waarin we leven – en proberen te óverleven. Wat vertrouwd leek en vanzelfsprekend is dat niet meer. We worden gemaand vooral thuis te blijven en minstens anderhalve meter afstand te houden. ‘Social distancing’ heet dat in goede Nederlands. De aanwezigheid van een minuscuul klein virus, dat alleen zichtbaar is voor de meest geavanceerde microscoop, heeft onze samenleving – nee, heel onze wereld stilgezet. En ons allen weer met twee benen op de grond. Want we blijken veel kleiner en kwetsbaarder te zijn dan we zelf vaak denken.

Voor velen van ons is de ontstane situatie een bron van frustratie en verdriet. Niet op bezoek kunnen gaan bij je geliefden. Geen bezoek kunnen ontvangen. Verzorgingstehuizen en andere instellingen die worden gesloten – iets dat een vaak al bestaand isolement nog verder vergroot. En dat doet pijn. Heel veel pijn. Want als er iets nodig is in deze tijd, dan is het nabijheid. En dan lijkt anderhalve meter soms heel ver weg.

Dit geldt voor ons allen. Ook voor mij als pastor, waar ik nabij wil zijn, maar dat niet altijd kan of mag. Natuurlijk is het verstandig om behoedzaam te werk te gaan en de door de overheid / het RIVM gemaakte afspraken zo goed mogelijk na te leven. Je moet het gevaar immers niet opzoeken. Maar verstand en gevoel vertellen vaak een ander verhaal. De voorbereiding van een uitvaartdienst per telefoon of e-mail (zo is op dit moment de praktijk!) voelt vreemd, zelfs tegennatuurlijk. Juist in situaties als deze is menselijke nabijheid zo belangrijk. Maar we zullen het er voorlopig mee moeten doen. Het is niet anders. Opvallend is overigens wel dat eenieder hier begrip voor heeft. We voelen heel goed aan dat we in hetzelfde schuitje zitten en dat we alleen sámen (om maar eens een bijbels beeld te gebruiken) de storm op het meer zullen kunnen trotseren.

Toch zijn er – midden in deze crisis – ook de nodige *positieve* zaken te melden. Niet alleen een verbetering van de luchtkwaliteit en het feit dat sommige mensen – te midden van alle on-rust – ontdekken hoe weldadig momenten van stilte en rust (kunnen) zijn. Ook lijkt er, minstens voor nu, sprake te zijn van zoiets als een ‘herontdekking van de ander’. Juist in deze



tijd ervaren we hoe belangrijk de ander voor ons is. En hoe belangrijk jij en ik voor de ander kunnen zijn. We kunnen geen mens zijn zonder mede-mens. IK kan niet zonder JOU. Vandaar ook de aanwezigheid van de befaamde ‘coronavlag’ (twee applaudisserende handen met daarbij de tekst ‘Met elkaar – voor elkaar’) in elk van onze vier kapelletjes, die overigens opvallend druk worden bezocht.

Met elkaar – voor elkaar: een oproep om vól te houden. Om er sámen voor te gaan. Hier en nu. Maar wat zou het mooi zijn als we de enorme en hartverwarmende solidariteit die we nu hebben zien ontstaan óók weten vast te houden, als we het corona-tijdperk eenmaal achter ons zullen hebben gelaten. En ook weer samen de zondag kunnen vieren. Want als ik ergens naar uitkijk...

Houd vol en houd elkaar vast, ook al is het op anderhalve meter ...

Een hartelijke groet,
Pastor Ruud Roefs

Thuis bidden en de eucharistie meevieren? Hier kan het.

Op last van de bisschoppen zijn alle kerkelijke vieringen in Nederland vanwege de corona-crisis tot nader order opgeschort, behoudens uitvaartdiensten en huwelijksvieringen, waarvoor echter strikte beperkingen gelden. Gelukkig zijn talrijke vieringen en gebedsmomenten nog wel te volgen via radio, tv en internet.

Eucharistie- en gebedsvieringen op radio en tv

Iedere zondag om 10.00 uur is op NPO 2 een rechtstreekse eucharistieviering te volgen. Voorafgaand wordt vanaf 09.45 uur het wekelijkse geloofsgesprek uitgezonden. Viering en geloofsgesprek zijn ook online te volgen en terug te kijken via npostart.nl. Van maandag tot en met vrijdag is er om 09.00 en 19.00 uur een eucharistieviering te horen via DAB+ en via radiomaria.nl. Op zaterdag is de eucharistie om 9.30 uur en op zondag om 10.00 uur. Ook wordt dagelijks het getijdengebed gebeden en is er rozenkransgebed, onder meer om 08.30 en 12.15 uur. Iedere dinsdag is er tussen 11.00 en 12.00 uur een speciaal gebedsuur voor de situatie in Nederland.

Kerkomroep

Vele tientallen katholieke parochies zenden hun vieringen uit - met beeld en/of geluid - via Kerkomroep.nl. Een overzicht van alle deelnemende parochies is te vinden op Kerkomroep.nl.

En nog veel meer...

Op tal van plaatsen en tal van ogenblikken méér kunnen vieringen - in allerlei soorten en maten - worden gevolgd. Zo blijft u, ook in deze door het coronavirus geteisterde tijd, in de gelegenheid uw geloof te beleven en te vieren. Een zeer uitgebreid overzicht (voor ieder wat wils!) vindt u op de website van het **Katholiek Nieuwsblad**.

Berenjacht

Tijdens deze rare onwerkelijke tijden waarin we sociale contacten zo veel mogelijk moeten vermijden, ontstaan allerlei initiatieven in de hele gemeente Beuningen en groeit gelukkig heel veel samenhang. Burenhulp, boodschappen doen voor mensen die dat zelf moeilijk kunnen, telefonisch contact en nog heel veel meer.



foto: D.Fuchten

Van de buurvrouw ontving ik via facebook de uitnodiging om de pagina van Berenjacht Beuningen leuk te vinden. Op tv had ik al gehoord van het fenomeen dat vanuit het buitenland was overgewaaid. Op de site staat: "Dit initiatief is bedoeld om tijdens de coronacrisis met de kinderen een wandeling in je eigen buurt leuker te maken". De plaats waar de beren zitten kunnen aangemeld worden op een site van googlemaps. Voor veel ramen zitten

teddyberen te wachten om gespot te worden door kinderen die met hun ouders gaan wandelen. Op de *facebook* pagina worden door verschillende mensen ideetjes aangedragen verbandhoudend met dit thema om met de kinderen te kunnen doen.

Natuurlijk wilde ik daar aan mee doen, maar waar lagen toch die beren verstoppt. Even goed zoeken en ja hoor, ook hier zitten nu een aantal beren voor het raam. Een heel leuk idee dat niet alleen voor kinderen is maar ook voor volwassenen, van hen hoor ik geregeld reacties over waar de beren door hen gezien zijn.

Actie Kerkbalans



Opbrengst van de actie Kerkbalans

| | 2019 | 2020 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | Januari t/m maart | Januari t/m maart |
| kerkbijdragen | € 63.703,47 | € 49.935,52 |
| giften | € 5.696,07 | € 3.946,20 |

Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. De anonieme contante kerkbijdragen staan vermeld bij de giften. Helaas zijn de inkomsten in 2020 aanzienlijk teruggelopen ten opzichte van 2019.

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans

Overledenen

Ewijk

Cor van Haalen - van Osenbruggen 90 jaar

Bertus van Gemert 87 jaar

Beuningen

Truus Cornelissen - Swartjes 99 jaar

Weurt

Pons Sanders 63 jaar

Wil van Kempen – van Bergen 80 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Winssen



Helaas... geen Molenfeesten in 2020

Winssen, 25 april 2020 - Naar aanleiding van de persconferentie in verband met het coronavirus van dinsdag 21 april, heeft het bestuur van de Molenfeesten in Winssen besloten om begin september 2020 geen Molenfeesten te organiseren. De bestuursleden vinden dit uiteraard ontzettend jammer, maar zij zijn ervan overtuigd dat er mensen en organisaties zijn die duidelijk erger getroffen worden.



Er wordt nog over nagedacht of de volgende editie van het tweejaarlijkse evenement in het eerste weekend van september 2021 of 2022 gehouden zal worden. Zodra hierover een besluit genomen is, zal dit direct bekend gemaakt worden. Voor nu wensen de bestuursleden iedereen veel gezondheid toe en zij kijken er naar uit velen tijdens de volgende editie van de Molenfeesten weer te mogen begroeten!

Kort - Kort - kort

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Toekomst Pandahara pand is nog onduidelijk.

In de Gelderlander van zaterdag 27 januari jl. een artikel dat het nog onduidelijk is wat er met het voormalige Pandahara pand aan de Kennedysingel gaat gebeuren. Totdat daar meer over bekend is krijgt het gebouw een tijdelijke invulling vanuit leegstandbeheer. Er komt voorlopig anti kraak in.

Tussen oude muren - De sok vol bankbiljetten hebben we nooit gevonden.

In de krant van 13 februari jl. een grote foto van Femmigje Kortekaas met haar hond uit de Leegstraat. In Maas en Waal staan veel oude panden met een verhaal waar de bewoners vertellen over het leven tussen oude muren. Vandaag het pand aan de Leegstraat in Winssen. Femmigje en haar man kochten in 1997 de oude herenboerderij aan de Leegstraat in Winssen. Ze kochten een huis met ruimte en dit rijksmonument leende zich daar goed voor. Ze deden veel zelf want met een monument heb je de taak het te restaureren en ook te onderhouden. Ze legden het fundament van het huis bloot en bouwden het weer op in de oude stijl. Soms dacht ze dat als ze iets gingen slopen dat ze misschien wel een sok vol bakbiljetten zouden vinden maar dat is nooit gebeurd!

Het jeugdhonk begint te lopen.

In de krant van zaterdag 15 februari jl. een grote foto van kinderen die zich vermaken bij de nieuwe kinderclub. Vanaf januari is het jeugdhonk ook in De Paulus in Winssen en het bruist weer. Op woensdagmiddagen komen er gemiddeld 30 kinderen naar de kinderclub. Deze is van 14.00 uur tot 16.00 uur en kost € 2,00 per kind, dit is voor knutselmateriaal. Er is wel een gebrek van vrijwilligers voor de begeleiding van de club. Wie interesse hiervoor heeft kan contact opnemen met Inez van Veen, van Perspectief. Zij is de wijkwerker van Winssen.

Winssen - Initiatieven voor nieuwe woningen.

In de krant van 9 maart jl. de mededeling dat er mogelijk 2 tot 3 woningen in Winssen bij komen. Deze huizen staan gepland aan de Leegstraat en aan de Verlengde Molenstraat. De gemeente heeft aangegeven aan beide initiatieven mee te werken.

Peiling Basisscholen - Wegwijzer scoort als goede werkplek.

In de Gelderlander van 16 april jl. 3 foto's van meester Jesper Hesseling, juf Berenike Vosseveld en juf Maaïke Schook van de Wegwijzer. Klassewerkplek deed begin dit jaar een peiling hoe leerkrachten van basisscholen hun werkplek ervaren. De Wegwijzer uit Winssen scoorde zo goed dat ze zelfs tweede werden! Schoolleider Berenike Vosseveld pikte deze peiling op en liet de elf leerkrachten van de school hieraan deelnemen. Er was veel animo voor



deze pilot, bijna 50 scholen reageerde in plaats van de verwachte 25. Meester Jesper werkt al ruim 12 jaar op deze school en hij is zelfs nu de langst zittende leraar! Hij heeft veel interesse in ICT en kwam met het idee om tablets met Snappet te gaan gebruiken. Directeur Berenike Vosseveld is 4 jaar geleden gestart op deze school en heeft het vanaf dag een naar haar zin. Er hangt een leuke sfeer en het team is heel hecht. Uit de peiling kwam wel naar voren dat het team haar meer in de klas wil zien. Ze heeft aangegeven dat te gaan doen. Juf Maaïke zit 7 jaar op de Wegwijzer. Zij begeleidt samen met Berenike het programma bibliotheek op school van de bibliotheek Gelderland Zuid om het lezen te bevorderen.

Oud Winssen - Winssense inwonster overleed ruim 109 oud.

Het is alweer ruim 235 jaar geleden dat een inwoner van Winssen op ruim **109 jarige leeftijd** overleed. Tot nu toe zal zij, voor zover ik heb kunnen nagaan, de enige zijn geweest die hier op het dorp zo oud werd. Toen zij op 109 jarige leeftijd was gestorven kwam Winssen even in het nieuws. De Historische Courant van **08-04-1783** schreef in de taalstijl van toen: ” **Winssen beneden Nymegen den 5 April.**

Den 2 deezer is alhier overleeden zekere Maria Rynen, of volgens het Doopboek dochter van Ryn Jansen, in den ouderdom van 109 Jaaren, 2 Maanden en eenige dagen. Nalaatende Kinderen, Kinds-en Kinds-Kinderen. Haare uitwendige omstandigheeden hebben haar genoodzaakt doorgaans eene sobere en arbeidzaame levens-wijs te houden. Voor zes Maanden heeft zy, door twee Stokjes ondersteund, de openbare wegen nog betreden en tot den laatsten dag haar's levens het gebruik haarer zintuigen en verstand behouden”. Tot zover de krant.

Zij is overleden in d'n Hoek van Winssen en dat zal zeer waarschijnlijk zijn geweest in de Deijnschestraat of directe omgeving.

Maria Rynen was in Winssen geboren en gedoopt in de schuilkerk in kasteel Doddendaal op **08-01-1674** als dochter van Reinerus Jansen en Theodora Jansen.

Zij was getrouwd geweest met de **boswachter Valentijn Meijer** die in Winssen was overleden op 11-07-1749 en op de 14^e daar werd begraven.

Ruim 105 jaar oud geworden.

De oma van mij **Bart**, van moederszijde, heet **Catharina Berendsen** en die trouwde met Bart van Kortenhof uit Ewijk. Zij kwam van geboorte (1867) uit Beuningen. Zij had in Beuningen een **tante** wonen (Mieke) die ruim **105 jaar** oud is geworden. Dat was **Maria (Mieke) Berendsen** * Beuningen op 05-01-1839 als dochter van Johannes Berendsen en Cornelia Weijers. Maria/Mieke trouwde in Beuningen op 28-04-1865 met de beroepsvisser **Rutgerus van Bergen** die overleed te Beuningen op 18-07-1889 oud 52 jaar. Hij is een zoon van visser Antoon van Bergen en Johanna Gerritsen.

Na zijn overlijden heeft Mieke vele jaren gewoond bij haar dochter Hendrika van Bergen “**Driek van Mieke**” in de **Lagestraat A 186** (vanaf 1953 Schoolstraat) in Beuningen. Dat was een boerderijtje waarvan het dak deels was bedekt met riet en pannen en voor het huis stond een waterput. **Driek** was getrouwd met Joh. Jos. v. den Heuvel.

Mieke overleed op dat adres in Beuningen, na een paar dagen ziek te zijn geweest, op **01-03-1944**. Toen zij in januari 1944 verjaarde en 105 jaar werd was zij de oudste inwoner van Nederland.

Opmerking. De Beuningenaar Jan Berendsen “**blinde Jan**” was een vrijgezel die zijn laatste levensjaren doorbracht in het klooster in Beuningen. Jan overleed daar op 12-05-1959. Zijn vader Theodorus was een broer van Mieke. Deze familie Berendsen kwam vroeger uit het dorp Wehl (Gld.).

© G.G. (Bart) Wattenberg JOzn. Mailadres: bertwattenberg@gmail.com



Foto: Collectie Bart Wattenberg JOzn.

Op de foto Maria (Mieke) van Bergen-Berendsen uit Beuningen die ruim 105 jaar oud werd.

| DEZE MAAND IN ONZE KERKEN | | H. Johannes de Doper Ewijk | | | H. Cornelius Beuningen | | | H. Andreas Weurt | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|------|---------------------------|--------------------|------|---------------------|-----------------------|------|
| datum | "feest" | tijd | pastor | koor | tijd | pastor | koor | tijd | pastor | koor |
| za 16 mei | 6e Zondag van Pasen | | | | | | | | | |
| zo 17 mei | | | | | | | | | | |
| do 21 mei | Hemelvaart | | | | | | | | | |
| za 23 mei | 7e Zondag van Pasen | | | | | | | | | |
| zo 24 mei | | | | | | | | | | |
| za 30 mei | Pinksteren | | | | | | | | | |
| zo 31 mei | | | | | | | | | | |
| ma 1 jun | | | | | | | | | | |
| za 6 jun | Heilige Drie- eenheid | | | | | | | | | |
| zo 7 jun | | | | | | | | | | |
| za 13 jun | Feest Heilig Sacrament | | | | | | | | | |
| zo 14 jun | | | | | | | | | | |
| za 20 jun | 12e zondag door het jaar | | | | | | | | | |
| zo 21 jun | | | | | | | | | | |
| za 27 jun | 13e zondag door het jaar | | | | | | | | | |
| zo 28 jun | | | | | | | | | | |
| za 4 jul | 14e zondag door het jaar | | | | 19:00 | pastoor Ruud Roefs | KOM | | | |
| zo 5 jul | | | | | 10:00 | pastoor Ruud Roefs | SZ | 10:00 | em. past. Jan de Waal | AK |

**Bij het ter perse gaan van dit blad, waren alle vieringen tot 1 juli afgelast
als maatregel tegen verspreiding van het Coronavirus.**

**Eventuele wijzigingen hierop worden bekend gemaakt
in de Waalkanter en op onze website www.johannesxxiii.nl**





Ewijk



De geannuleerde 4 mei herdenking & 5 mei-vieringen

Zoals U allen zult hebben begrepen zijn de geplande herdenking op 4 mei en de Bevrijdingsvieringen op 5 mei geannuleerd vanwege de Corona-virus.

Inmiddels is er al wat meer duidelijk geworden omtrent de vraag wanneer en hoe die herdenking en vieringen nu wel plaats kunnen vinden.

Herdenking 4 mei.

De herdenking zoals die gepland was op 4 mei 2020 wordt niet verplaatst naar een andere datum in 2020, maar wordt voor het eerste weer gehouden op 4 mei 2021. Wel worden er op 4 mei van dit jaar in elk dorp vlaggenmasten geplaatst waarbij de vlaggen halfstok worden gehangen ter herdenking van de omgekomen oorlogsslachtoffers. Verder zullen in alle kerkdorpen op 4 mei van 19.45 uur tot 20.00 uur de klokken luiden. Op deze dag zal de burgemeester bij het monument in Beuningen een toespraak houden die wordt gefilmd en diezelfde avond even over 20.00 uur zal worden uitgezonden. We horen nog op welke kanalen dat gaat plaats vinden. Ook zal de burgemeester in alle 4 de kerkdorpen een bloemstuk bij de monumenten leggen. Hoe laat dat zal zijn is nog niet bekend, overigens is het zeker **niet** de bedoeling dat er bij die gelegenheid veel mensen aanwezig zijn hetgeen ook niet is toegestaan. Voor Ewijk worden de families van de oorlogsslachtoffers ook in de gelegenheid gesteld een bloemstuk bij het monument te leggen, waarvoor ook geen vastgesteld tijdstip geldt.

De geplande Bevrijdingsviering op 5 mei.

Van het Nationaal Comité 4/5 mei is vernomen dat de geplande Bevrijdingsviering op 5 mei **niet** verschoven kan worden naar een andere datum in dit jaar. Dat betekent gelijktijdig dat de viering dan eerst kan plaats

vinden op 5 mei 2021. Wel hangen de vlaggen op 5 mei in top. Afhankelijk van de stand van zaken rond het corona-virus zal voor Ewijk zo mogelijk in de periode juni/augustus een moment gevonden kunnen worden voor de boekpresentatie van het boek met de oorlogsverhalen vanuit Ewijk. De boeken zijn eind van deze maand beschikbaar, waarbij met de uitgifte ervan niet nodeloos gewacht hoeft te worden tot in 2021. In overleg met de gemeente zal dit nader bekeken worden, waarbij informatie volgt zodra daaromtrent meer bekend is. Overigens geldt daarbij ook dat dit in afgeslankte vorm van het oorspronkelijke plan zal plaats vinden. Ook hierover volgen nadere mededelingen. Tot zover de berichtgevingen van het Comité 4/5 mei vieringen Ewijk.

Namens het Comité, Toon Reuvers

75 jaar vrijheid - Ewijkse oorlogsverhalen

Met deze titel wordt een boek gepresenteerd met zo'n 45 verhalen over belevenissen van oud-Ewijknaren over de oorlogsperiode 1940-1945 in Ewijk. Het idee om dit boek samen te stellen werd geboren binnen het Comité 4/5 mei Ewijk in het kader van de 75-jarige Bevrijding op 5 mei van dit jaar. Jammer genoeg kon dit geen doorgang vinden vanwege het heersende Corona-virus. We hopen zo spoedig mogelijk een vervangende datum te vinden.

In augustus vorig jaar vond de eerste gedachtewisseling plaats en werden naast leden van het Comité nog een 4-tal vrijwilligers benaderd om de klus te gaan klaren. Binnen deze werkgroep hadden wij gelukkig enkele personen die al enige ervaring hadden met het samenstellen van een dergelijk boekwerk en daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

De eerste stap in het gehele proces was te inventariseren welke mensen in Ewijk nog het nodige van de oorlog weten te vertellen. Daarmee kwamen we bij de generatie 85 en 90-jarigen uit die de oorlog zelf hebben meegemaakt en zich daar ook nog het nodige van weten te herinneren. Daarbij hebben we ook verhalen opgepakt van mensen die het meer van "horen vertellen" moesten hebben, maar interessant genoeg waren om op te nemen. Ook kregen we daarbij te maken met oud-Ewijknaren die in de loop der jaren naar elders zijn vertrokken, maar toch graag bereid waren hun medewerking toe te zeggen.

In drie groepjes van 2 zijn daarna in een tijdsbestek van zo'n half jaar interviews afgenomen, waarbij de verhalen werden uitgewerkt. Voorzien van het nodige fotomateriaal zijn deze concept-verhalen vervolgens weer aan de geïnterviewden voorgelegd om te checken of deze overeen komen met de door hen vertelde verhalen.

Het hier en daar gebruikte dialect hebben wij gerespecteerd om daarmee het authentieke karakter van de opgenomen verhalen te waarborgen. Het is en blijft daarmee ook het eigen verhaal van de verteller. Gebeurtenissen als het neerkomen van de V1 in het weiland van de familie van Piet Bos, het ongeluk en de ontploffing van een Brenccarryer bij de familie Roelofs in de Brugstraat waarbij 6 mensen om het leven kwamen komen enkele keren in de verhalenbundel terug. Alles bijeen een boek met zeer interessante oorlogsverhalen van mensen die nu nog in leven zijn. De herinneringen worden hiermee vastgelegd en bewaard voor de toekomst. Daarmee kunnen ook de jongeren kennis nemen van deze oorlogsbelevissen en vooral van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Het 160 pagina's tellende boek is eind deze maand beschikbaar, maar zal eerst uitgegeven worden na de presentatie van het 1^e exemplaar aan de burgemeester. In het oorspronkelijke programma voor 5 mei hadden we een boekpresentatie gepland, waarbij ook de geïnterviewde personen uitgenodigd zouden worden, alsmede de families van de oorlogsslachtoffers in Ewijk en de sponsors. We gaan nu op zoek naar een nieuwe datum voor de boekpresentatie, met naar verwachting een kleiner gezelschap genodigden. Zodra hierover meer bekend is laten we dit horen. Wij bieden dit prachtige boek te koop aan voor het symbolische bedrag van 10 euro. U kunt nu al gebruik maken van een intekening door uw adres + gewenst boekje(s) te melden bij onderstaande personen:

Ton van den Berg, 06-51352789 tonvandenbergl5a@live.nl

Toon Reuvers, 06-23152340, a.reuvers33@upcmail.nl

Arno Spin, 06-12632636, a.spin4@upcmail.nl

Henk Groenen, 0487-522302, groenen38@hetnet.nl of: 06-12953423

Comité 4/5 mei Ewijk, Toon Reuvers

Corona

Begin 70-er jaren van de vorige eeuw zat ik in de brugklas van de middelbare school. Ik herinner me mijn ribfluwelen bordeauxrode jasje met bijbehorende broek. Onder mijn jasje droeg ik een donkergroene trui, waarvan de mouwen te lang waren, zodat die tot over mijn hand reikten. Ik maakte in de klas de blits met die kleren. Echter niet met mijn hoofd. Lange haren waren toen de mode, maar het ouderlijk gezag stond niet toe dat wij in die mode megingen. Mijn kortgeknipte koppe was één van de weinigen in de klas.

En zo belandde ik in de biologieles. Van Oostrom was de biologieleraar en die had landelijke bekendheid verworven met zijn baanbrekende onderwijs. Op een dag kwam hij met een compleet filmteam aanzetten om als instructiemateriaal het ontleden van een narcis vast te leggen. Ik was de uitverkorene om die narcis te ontleden voor de camera. Mijn rode kleding kwam goed uit bij de gele narcis, vermoedde ik, maar de groene trui moest opgestroopt worden onder mijn jasje. Mijn korte haartjes werden nog even gekamd en het filmen van de te ontleden narcis kon beginnen. De narcis heeft een 'kroon' die corona wordt genoemd. Tijdens het ontleden moest ik die corona uit de bloem snijden met een scheermesje en voor me op de hoek van de tafel neer zetten. Dat zou een mooi plaatje op de film moeten worden. Helaas was mijn snede niet recht, zodat de corona omviel. Ook een tweede en derde poging om de corona neer te zetten mislukte jammerlijk en het filmen werd gestopt. Project mislukt. Wat er van de uiteindelijke film terecht is gekomen heb ik nooit vernomen. Dat men nu zo'n drukte maakt om mijn corona kan ik maar niet begrijpen.

Maar alle gekheid op een stokje, het is natuurlijk verschrikkelijk wat het coronavirus teweegbrengt in de wereld. Ze maakt vele zieken en een fiks aantal doden. Toch wordt er wat afgeAppt met komische plaatjes, teksten en filmpjes. Voor wie niet thuis kan werken een relativerende verademing. Ik volg weliswaar het nieuws, ook op internet, maar ik word duizelig van alle cijfers en statistieken. Gelukkig heeft het virus nog niet toegeslagen in mijn kleine kringetje en ook ik heb een kaarsje laten branden voor alle getroffen. Geapplaudisseerd heb ik dan weer niet. Je moet keuzes maken. Voorlopig zijn we van het virus nog niet af. Dus een gebed is op zijn plaats.

Theo Coenders



Mariakapel Ewijk

Als je voor de hoofdingang van de kerk staat zie je aan de rechterkant de Mariakapel, dat uitnodigt voor een bezoek. De kapel is van buitenaf bereikbaar. Men kan vanuit de kapel niet de kerk in. Eind 2014 is er aan de kerkzijde een prachtig hek geplaatst door Jo van As om te verhinderen dat men via de kapel de kerk in kan. Helaas bleek zo'n hek nodig, want de kapel is meermaals bezocht door zwervers of door mensen die meenden er de offerblokken te moeten lichten. Een nieuw offerblok, afkomstig uit de kerk, is nu stevig verankerd aan het hek en wordt gebruikt om tegen een geringe vergoeding de kaarsjes, die men bij Maria kan branden, te bekostigen. Er is ook een bewakingscamera aanwezig.



Foto's: Arno Spin

Begin 2015 is de kapel door pastor Bertus Visschedijk ingewijd en in gebruik genomen. Voor die tijd werd er met kerstmis al een inloop gehouden en werd de kapel ingericht. Tegenwoordig is de kapel vrij toegankelijk en overdag open voor een gebed en het branden van een kaarsje bij de Moeder van altijd durende bijstand. Vanwege de coronacrisis is het aantal personen, dat het kapelletje in mag, beperkt.



Foto's: Arno Spin

Zo'n 10 jaar geleden zijn er 2 oude kerkbankjes geschonken en bekleed. Eén staat er in het kapelletje en het andere staat in het columbarium. Op het bankje kunnen 2 à 3 personen plaatsnemen voor een indruk of een bezinningsmoment.

Boven de kaarsenstandaard hangt een ingelijste icoon van Maria en het kindje Jezus. Deze icoon heeft altijd achter in de kerk gehangen, is opnieuw

zorgvuldig afgeschuurd, opgeknapt en heeft een prominente plaats ingenomen in de kapel. Links en rechts daarvan zijn twee beelden geplaatst, die aan pastor Jan de Waal indertijd (toen pastor in verpleeghuis Waelwick) geschonken zijn door de Vrienden van Waelwick. Ongeveer drie jaar geleden stopte Jan zijn werkzaamheden daar en nam de beelden uit voorzorg mee naar huis. Later schonk hij ze aan de kapel.

Eind maart 2020 is er een groot kruisbeeld geplaatst aan de muur. Dit kruisbeeld is afkomstig van de pastorie en hing oorspronkelijk boven het bed van pastor Godding, die indertijd de pastorie bewoonde. Het beeld hangt nu als eerbetoon aan hem in de kapel.

Tegenwoordig draagt De Marthagroep zorg voor het schoonhouden van de kapel en zijn vier personen verantwoordelijk voor het in standhouden daarvan: Antoon Fleuren, Arno Spin, Bets van Summeren, Jaap Peters.

L.S.

22 Februari 2020 waren wij 60 jaar getrouwd. Wij hebben geboft dat wij, net voordat het coronavirus Nederland overviel, ons diamanten huwelijksfeest hebben kunnen vieren. Onze (klein)kinderen hebben het mogelijk gemaakt om met onze families en enkele intieme vrienden dit feest op passende wijze te vieren.

De reacties vanuit onze gemeenschap waren overweldigend. Met bloemen, lieve geschreven postkaarten en persoonlijke benaderingen zijn wij op voorstelbare warme wijze in het zonnetje gezet.

23 Februari 2020 werden wij totaal onverwacht aan het eind van de carnavals mis gehuldigd door pastor Ruud Roefs. Deze gebeurtenis vormde het daverende slot (Brulto) van ons jubileumfeest. De warme felicitaties van de carnavalisten kwamen weldadig over.

We danken iedereen voor hun meeleven en attenties, die zoveel kleur gaven aan ons geweldig feest. Wij zullen dit nooit meer vergeten.

Hartelijke groeten voor eenieder.
Hennie en Carel van Geelen.



Beuningen



Herinneringen

Wandelen, elke keer opnieuw. In het weekeind bestonden veel van onze uitjes uit uren lang wandelen. Pa en ma waren daar echt dol op, maar ja, elke keer de zelfde route vinden kinderen niet zo leuk.

Broertje had er net als ik deze keer niet zo veel zin in om weer dezelfde route te lopen. Broertje had de gewoonte als hij niet zo veel zin had afgeleid te zijn en steeds verder achter te raken. Nu was onze route langs allerlei wilde planten die in een soort heemtuin stonden. De heemtuin grensde aan een flinke brede sloot. In die sloot zaten eenden, een stel zwanen en een paartje ganzen. Deze waren gewend dat mensen langs kwamen en dan brood voor ze mee brachten. Wij hadden geen brood bij ons dus liepen we door. Broertje raakte flink achter. Pa riep hem al een paar keer toe dat hij nu eindelijk eens door moest lopen. Dat ging even goed



maar al gauw raakte broertje flink achter, deze keer een behoorlijk eind. Op het roepen van pa reageerde hij deze keer niet door sneller te gaan lopen om ons in te halen. Nu was een van de ganzen een beetje nieuwsgierig in de hoop dat broertje toch brood bij zich had en waggelde richting broertje. Pa zag dat en maakte gebruik van het feit dat de gans een meter of twee achter broertje liep. Pa riep, kijk eens achter je, pas maar op die gans wilt je pakken. Broertje keek achterom en schrok flink en begon te rennen en liep ineens voor ons. De gans had pech geen brood maar broertje heeft de rest van de wandeling voorop gelopen. Elke keer als we op die plaats in de buurt kwamen liep hij voorop.



Weurt



Pensionering Pastor Jan de Waal

Op donderdag 23 april heeft het parochiebestuur aandacht besteed aan de pensionering van pastor Jan de Waal. Omdat op dit moment i.v.m. de coronacrisis een officieel afscheid is uitgesteld, heeft het parochiebestuur gemeend deze dag toch niet zo maar voorbij te laten gaan. Om die reden is pastor Jan op die donderdag om 12.00 uur onder fijne zonnige omstandigheden een privé saxofoon-aubade aangeboden in gezelschap van diverse bestuursleden. Ook een aantal burens heeft van de muziek kunnen genieten. Na een introductie en zegening van pastor Ruud heeft pastor Jan er zichtbaar van genoten. Op onze site staan hierover ook nog 2 korte filmpjes.

Dank.....

- Bedankt voor zoveel mooie woorden,
- Bedankt voor de prachtige bloemen,
- Bedankt voor zoveel kaarten ongekend,
- Bedankt dat u met zoveel aan ons gedacht heeft,

Na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa

Pons Sanders

Het heeft ons zoveel warmte en steun gegeven al is het dan op afstand.

Miep Sanders-Albers, kinderen en kleinkinderen

Het Evangelie van Thomas



In 1945 wordt bij de Egyptische plaats Nag-Hammadi in een kruik een aantal papyrusboeken gevonden. Een van de oudste en beroemdste geschriften is het *Evangelie van Thomas*, ook wel het vijfde evangelie genoemd. Het manuscript stamt uit de vierde eeuw maar is een Koptische kopie van veel oudere geschriften. Het bestaat uit oudere en jongere delen, waarbij de kern al rond het jaar 50 moet zijn ontstaan, dus ouder dan de vier evangeliën die wij nu kennen. Het verschil met de Bijbelse evangeliën is dat het geen verhalen bevat over het leven van Jezus maar alleen een lijst met 114 uitspraken, die meestal beginnen met de woorden: 'Jezus zei...'

Het testament begint met de mededeling: 'Dit zijn de geheimen woorden die de levende Jezus sprak en die Didymus Judas Thomas opschreef'. Door velen wordt deze persoon gelijkgesteld met de apostel Thomas, dezelfde figuur die in het Johannes evangelie wordt beschreven als de 'ongelovige Thomas'. Van de uitspraken van Jezus heeft 30% gelijkenis met die in Marcus, 12% in Matteüs, 7% in Lucas en 9% in Johannes. Deze uitspraken zijn meestal eenvoudiger en kernachtiger en behoren tot een onafhankelijke vroeg joods-christelijke traditie. Het Thomasevangelie bevat de woorden van de levende Jezus: wonderen, lijden en opstanding worden niet genoemd; farizeeën worden nooit als huichelaars gezien.

Een bekende uitspraak is: 'Als jullie verwerven wat in jezelf is zal wat je hebt je redden. Als je het niet in je hebt zal dat, wat je niet hebt, je doden' (Logos 70). Hiermee wordt bedoeld dat als men God wil kennen om in Hem te geloven je deze kennis en dit geloof in je diepste innerlijk moet zoeken. De mens is immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1: 27-28). Zoals een vader en moeder bepaalde eigenschappen doorgeven aan hun kinderen, zo heeft ieder mens een afdruk van Gods beeld meegekregen. Het ligt in ieder verborgen, ook al zijn veel mensen hier zich niet van bewust.

Jezus zei: 'Als zij die jullie leiden zeggen: Zie, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogelen des hemels jullie vóór zijn. Als zij zeggen: Het is in de zee, dan zullen de vissen jullie vóór zijn. Maar het Koninkrijk is binnenin jullie en buiten jullie. Als jullie jezelf kennen zullen jullie ook gekend worden



en zullen jullie weten dat jullie zonen van de levende Vader zijn. Maar als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn; dan zijn jullie armoede' (Logos 3). De hemel bevindt zich niet in de hoogste of diepste delen van de aarde, maar in de ziel van de mens. Het gaat er om te ontdekken dat we kinderen van God zijn net als Jezus: 'Wie uit mijn mond drinkt zal worden als ik en ikzelf zal worden als hij; en het verborgene zal hem worden geopenbaard' (Logos 108).

Jezus daagt zijn leerling uit of ze wel een juist beeld hebben over de plaats en het tijdstip van het komende koninkrijk van God: 'Zijn leerlingen zeiden tegen hem: Op welke dag zal de rust van de doden (de verrijzenis) tot stand komen en op welke dag zal de nieuwe wereld komen? Hij zei tegen hen: Wat jullie verwachten is gekomen maar jullie herkennen het niet' (Logos 51).

In het evangelie van Thomas vervult Jezus niet de rol van leermeester. 'Zijn leerlingen vroegen hem en zeiden tot hem: Wilt u dat wij vasten? En hoe zullen wij bidden en aalmoezen geven? En welke voorschriften over het eten moeten wij in acht nemen? Jezus zei: 'Lieg niet en doe niet wat je verfoeit, want voor de hemel zijn alle dingen openbaar. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, en er is niets bedekt wat niet zal worden onthuld' (Logos 6). Volgens Matteüs en Lucas beantwoordt Jezus deze vragen en zegt: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden...' (Matteüs 6:9, Lucas 11:2). Bij Thomas dienen de leerlingen voor een antwoord zichzelf te onderzoeken. Zichzelf kennen betekent beseffen dat je een goddelijke ziel hebt, een goddelijke vonk die je zelf moet aansteken en brandend houden. Voor iedereen ligt de mogelijkheid open om het woord van Jezus tot zich te laten doordringen en daardoor eeuwigdurend te worden.

Het evangelie van Thomas werpt een nieuw licht op het vroege christendom. Volgens de traditie zou de apostel Thomas naar India zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. Tot op vandaag zijn daar nog steeds Thomaschristenen die zich beschouwen als volgelingen van Thomas.

(De vertaling van de Koptische tekst is van Slavenburg en Glaudemans in *De Nag Hammadi-geschriften*, 2004; Afbeelding: Fragment logos 65; Quispel: *Het evangelie van Thomas*, 2004)

SV

