

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 7  
nummer 3



**Pinksteren 2021**

————— In dit nummer onder andere: —————

- Wat ik allemaal nog wél kan
- Sluiting en open dag van de kerk in Ewijk
- De Communicanten stellen zich voor!



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

'Rondom Johannes' is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

\*\*\* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \*\*\*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271  
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII  
Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)  
Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

## Contact

Contactraad Winssen: [winsen@johannesxxiii.nl](mailto:winsen@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)  
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459  
*(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)*

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221  
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19,  
6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de pastorie*

## Redactieleden "Rondom Johannes"

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 10 juli 2021.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 24 juni 2021 naar:

[redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl)

Of naar uw lokaal redactielid

## Wat ik allemaal nog wél kan ...

Ik zie hem nog voor me, die jongen die tijdens de gymles op school – als er teams moesten worden samengesteld – steevast als laatste gekozen werd. Of horen moest hoe de ene aanvoerder tot de andere zei: 'Jullie mogen hem wel hebben ...' Alsof het om restafval ging. Menselijk restafval wel te verstaan. Zoiets tekent een mens. Vaak voor de rest van zijn leven. En hetzelfde geldt voor mensen die – van jongs af aan, van hun ouders of anderen, te horen krijgen: 'Laat mij maar, dat kun jij toch niet ...' Zulke woorden hebben niet zelden een verwoestende uitwerking. 'Dat kun jij toch niet ...' Als iemand dit maar vaak genoeg wordt ingewreven, is de kans groot dat hij of zij het op den duur nog gaat geloven ook – om er vervolgens naar te handelen: 'Doe jij dat maar, mij lukt dat toch niet ...'

Ik moet hier denken aan die patiënt in Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) die ik enkele jaren lang heb mogen begeleiden. Tot aan zijn dood. Hart- en longproblemen maakten dat hij steeds minder kon. Ze verziekten letterlijk zijn leven. En zijn wereld werd kleiner en kleiner. Soms keek hij terug op zijn leven, op zijn werk, op de verre reizen die hij ooit gemaakt had: 'Wat ik toen nog allemaal kon ... Daar is niets meer van over.'

Maar het kan ook anders. Heel anders. Ooit deelde deze man zijn kamer met een jonge vrouw – zo'n 45 jaar oud, gehuwd, moeder van twee puberkinderen – die leed aan een ernstige, progressieve spierziekte. Ze vertelde hoe ze drie uur per dag opzat. De rest van de dag lag ze in bed. Natuurlijk – zo vertelde ze – had ze veel verdriet. Vanwege de pijn en de beperkingen die haar ziekte met zich meebracht. Vanwege het feit dat ze niet de moeder en echtgenote kon zijn die ze zo graag zou willen zijn. 'Maar', zo zei ze – ongelooflijke woorden, 'er is nog heel veel dat ik *wel* kan.' Zo had ze ontdekt dat ze de kunst verstond echt naar mensen te luisteren. Tussen de regels door te horen. Met hen in gesprek te gaan. En hen – door wat ze hen op grond van haar eigen ervaringen terug kon geven – tot troost te zijn. Zelfs had ze een bundeltje gedichten geschreven en gepubliceerd, gebaseerd op haar persoonlijke ervaringen van de laatste jaren: 'Mooi om te zien hoe mijn schrijfsels' – zo betitelde ze haar werk – 'mensen blijkbaar goed doet.' Haar verhaal ontroert me tot op de dag



van vandaag. Wat een kracht. Kracht in zwakheid: 'Wat ik allemaal nog *wel* kan ...'

'Wat ik toen nog allemaal kon ...' Wat ik nu allemaal nog *wel* kan ...' Een wereld van verschil. Mensen kunnen zichzelf en elkaar kleineren en doodverklaren. Of optillen en tot leven wekken. De bijbel (zo heb ik haar in de loop van de jaren tenminste steeds meer leren lezen) zet ons heel nadrukkelijk op dit laatste spoor. Zij wil 'leven-wekkend' zijn. Zij wil ons bewust maken van het feit dat in ieder mens, vaak sluimerend en latent, onvermoede krachten aanwezig zijn. Een 'bron van leven' die, dichtgegooid of dichtgeslibd, erop wacht om opnieuw te worden aangeboord. Ik lees en ervaar de Schrift als een boodschap die mij aanspoort een 'paas-mens' te zijn, in op-stand te komen tegen al wat mij afbreekt, zo ook de neiging het goede in mijzelf te bagatelliseren of zelfs te ontkennen. Ieder mens draagt een 'schat in aarden



potten' met zich mee (2 Korintiërs 4, 7): kwetsbaar, onvolmaakt en gebroken heb ik meer 'in huis' dan ik in mijn stoutste dromen durf te vermoeden. God schrijft recht op kromme lijnen. Ook op die van ons. Ook op die van onze parochiegemeenschap. Ook als kerken sluiten. Geloof het of niet.

Pastor Ruud Roefs

## Belastingaangifte

Wist U dat, uw gift aan de Parochie, bijvoorbeeld bij de actie Kerkbalans, aftrekbaar is voor de belastingen (mits boven een bepaalde drempel). Alleen voor erkende ANBI-instellingen kunnen giften onder die noemer bij de belastingaangifte kunnen worden afgetrokken.

Voor de Parochie Heilige Johannes XXIII is het ANBI-nummer 823960900

## Opbrengst van de actie Kerkbalans

	2021		2020	
	Kerkbijdragen	Giften	Kerkbijdragen	Giften
jan t/m maart	€51.1573	€1.374	€49.935	€3.946

Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. De anonieme contante kerkbijdragen staan vermeld bij de giften.

Voor informatie kunt u terecht op de website [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) of via e-mail: [info@johannesxxiii.nl](mailto:info@johannesxxiii.nl)



Werkgroep Kerkbalans

## De Communicanten stellen zich voor!

Door Corona is er dit jaar geen kennismakingsviering voor de Communicanten. Wel zijn zij druk bezig met de voorbereidingen voor hun Eerste Communie. Daarom stellen zij zichzelf voor op de volgende pagina's voor middels een tekening van zichzelf.



## Inzameling voor de voedselbank

Het coronavirus kreeg het afgelopen jaar veel invloed op ons leven en voorlopig zijn we nog niet van dat virus verlost. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te lijden:

Ruim 250.000 kinderen in Nederland, bijna één op de tien, leven in armoede. Van alle Nederlanders moet meer dan een miljoen mensen met een inkomen beneden de armoedegrens zien rond te komen. Constant geldgebrek is maar één van de gevolgen. Sociaal isolement, eenzaamheid, permanente stress, gezondheidsproblemen, slechte voeding zijn andere verschijnselen.

### De Voedselbank Beuningen

Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt streng toezicht gehouden.



### Inzameling vastentijd

Om iets te betekenen voor mensen, die leven in armoede, heeft de *Parochie H. Johannes xxiii* tijdens de 40-dagentijd in de Corneliuskerk te Beuningen lang houdbare producten ingezameld voor de voedselbank. Dat werd een zeer groot succes. Ondanks de beperkte

publiciteit brachten zowel protestanten als katholieken massaal producten voor de voedselbank mee naar de kerk!

### Permanente inzameling voedselbank Beuningen

In samenwerking met de protestantse gemeente - *Protestantse Gemeente Rivierenland Oost* - willen we nu van de



*R.K. Corneliuskerk* een permanente inzamelingsplek voor de voedselbank maken. Dit initiatief wordt door dominee Dick Sonneveld, pastoor Ruud Roefs en pastor Roman Gruijters van harte ondersteund. De vrijwilligers van de *Open Kerk* zullen het lang houdbare voedsel in ontvangst nemen. Zeer bijzonder is dat het initiatief de *Open Kerk* ook een oecumenisch project is geworden.

### Oecumenische inzameling voedselbank Beuningen-Wijchen

Tijdens de reguliere openstelling van de kerk (ma t/m za van 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00) kunt u lang houdbare producten rechts achterin – nabij de koffiehoek – achterlaten. De voedselbank Beuningen-Wijchen heeft vooral behoefte aan: lang houdbare melk en chocomel; pastasauzen; sausmixen voor bami en nasi; groenten en fruit in blik; en vooral ook vegetarische producten. Het liefst geen verse groenten of fruit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank Beuningen-Wijchen:

[www.voedselbankwijchen.nl](http://www.voedselbankwijchen.nl)

**Wij vinden het belangrijk dat onze kerken het werk van de Voedselbank ondersteunen** door een inzameling te houden. Helpt u ons mee?

### Nieuw op de website: Preek van de Week

Graag maken wij u attent op een nieuwe rubriek op onze website:



**Preek van de Week.** In deze rubriek plaatsen niet alleen onze pastores, maar ook zij die voorgaan in onze woord- en communievieringen voortaan regelmatig hun preek/overweging. Deze wordt direct na de viering op de website geplaatst. We hopen op deze wijze een groter publiek te bereiken. In elk geval groter dan de coronamaatregelen op dit ogenblik mogelijk maken!

De betreffende link vindt u in de kolom 'Wegwijzer' links op de homepage van onze website: [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl)

## Dopelingen

### Beuningen

Levv Nicolaes

## Overledenen

### Beuningen

Riet Dennissen – van Kuppeveld	08-03-2021	90 jaar
Jeroen van der Wielen	16-03-2021	52 jaar
Theo Engelen	09-04-2021	77 jaar
Truus van Zuijlen – Swartjes	13-04-2021	87 jaar
Herman Leenders	17-04-2021	71 jaar

### Ewijk

Mientje Bosch – van Kempen 29-03-2021 84 jaar

### Weurt

Chris Ernste 31-03-2021 66 jaar  
Jan Lemmen 08-04-2021 88 jaar



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte

## Digitaal een kaarsje opsteken

Wilt u een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, iemand die u mist of iemand die u een hart onder de riem wilt steken?

Dit kunt u doen via onze website [www.johannesxxii.nl](http://www.johannesxxii.nl). Daar kunt u een bericht achterlaten zodat onze parochie met u mee kan bidden.



## Begraafplaats geloofsgemeenschap Winssen



De afgelopen weken zijn de leden van de kerkhofploeg in Winssen volop bezig geweest met het extra verfraaien van onze mooie begraafplaats. Op verschillende lege plekken is voor de paasdagen door hen een extra laag grind aangebracht, zodat het er allemaal weer heel verzorgd uitziet. Van verschillende kanten hebben we hierover lovende reacties gehad. Fijn dat parochianen dit in hun vrije tijd en in een gezellig groepje voor onze geloofsgemeenschap doen. We zien deze dingen ook in de andere geloofsgemeenschappen in Weurt, Beuningen en Ewijk gebeuren en zijn daar als parochiebestuur heel blij mee. Samen dragen we onze kerkgemeenschap, ieder op zijn eigen wijze, welk vrijwilligerswerk je ook doet.

Het parochiebestuur

## Nieuws van het Winssens 4 & 5 mei comité

Door de huidige omstandigheden rondom het Corona Virus was het ook dit jaar niet mogelijk voor het Winssense 4 & 5 Mei Comité om een 'reguliere' herdenking te organiseren voor de Winssense oorlogsslachtoffers. Tot onze grote spijt maar de geldende maatregelen lieten ons geen keus. Wel was het gedurende de gehele dag mogelijk om bij het Oorlogsmonument aan het 'Admiraal van Ghentplein' een moment van stilte in acht te nemen, een bloemetje neer te leggen of op een andere wijze de laatste eer te bewijzen. Om acht uur heeft Leo van Beuningen tezamen met zijn kleinzoon Bart de 'Last Post' ten gehore gebracht waarna de twee minuten stilte volgden.

Burgemeester Bergman heeft een krans gelegd namens de Gemeente Beuningen. Een opname hiervan, alsmede de kransleggingen in de andere drie kerkdorpen van onze gemeente kunt u terugvinden op de site van de Gemeente Beuningen. Ook is er een filmpje gemaakt over de vele vrijwilligers die in onze gemeente de Herdenkingen op 4 mei en de festiviteiten rond 5 mei organiseren welke eveneens op de gemeentesite te bekijken is.

Comité lid Thijs Stevens heeft een aantal Podcast afleveringen opgenomen met als thema Winssen in de Tweede Wereldoorlog. Hierin komen een aantal (oud-)Winssenaren voorbij zoals Ard van Hulst, Ciska Perlo en Cor Teunissen die uitgebreid verhalen over de bezettingsjaren in ons dorp. Deze zijn te beluisteren via Spotify door bij zoekterm 'Ge Zegt 't Mar' in te vullen.

Langs deze weg willen wij ook nog even zeggen dat we trots zijn op (oud) Winssenaar Cor Teunissen die dit jaar aanwezig mocht zijn tijdens de officiële Dodenherdenking bij het Monument op de Dam. Samen met zijn kleinzoon heeft Cor dit bijzondere moment bij mogen wonen. Enige jaren geleden heeft Cor zich ingezet dat er ook een moment van aandacht is voor de slachtoffers van het 'Bombardement op Nijmegen' tijdens deze Nationale Herdenking in onze hoofdstad. Dat hij nu hierbij aanwezig mocht zijn, als één van de weinigen is hem dan ook van harte gegund!

Dit jaar hebben we als comité afscheid moeten nemen van onze pionier Ard van Hulst. Vele jaren geleden heeft hij de Winssense Dodenherdenking nieuw leven in geblazen. Uiteindelijk is deze uitgegroeid naar een mooie, waardige en goed bezochte dienst waar we als Winssenaren trots op mogen zijn. We

zijn Ard dan ook veel dank verschuldigd voor zijn grootse inzet om dit te realiseren!

Tenslotte spreken wij hier de wens uit dat we volgend jaar, op woensdag 4 mei 2022 wel een 'normale' herdenking kunnen organiseren om onze Winssense oorlogsslachtoffers te herdenken. Tot die tijd, blijf gezond en wees goed voor elkaar!!

Winssens 4 & 5 Mei Comité, Hein Lam, Rowena Verploegen & Thijs Stevens

---

## Kort kort kort

Winssen is de weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

**Tik tokkende Meester Jesper naar YouTube!** In de Gelderlander van zaterdag 2 maart jl. een grote mooie foto van meester Jesper Hesseling met kinderen van de Wegwijzer op het schoolplein. Meester Jesper gaat zijn mediakanalen uitbreiden met YouTube. Meester Jesper is inmiddels zo bekend van zijn filmpjes dat het hem steeds meer tijd kost om aanvragen van bedrijven en onderwijsinstellingen te verwerken. Ook deed hij al een reclame voor het online oefenprogramma Squala. Hij wordt vaak op straat aangesproken door kinderen die met hem op de foto willen. Op Tik Tok heeft hij inmiddels 180.000 volgers en op Spotify 170.000. Meester Jesper hoopt dat hij met professionele filmpjes en het YouTube kanaal onder de naam Meester Jesper zichzelf als merk nog beter te positioneren. Hij vindt het zelf ontzettend leuk om dat te doen en mensen een lach op hun gezicht te geven.

**Zonnegroet in je eentje achter het beeldscherm.** In de krant van 15 april jl. een foto van Toniek van Hulst uit de Notaris Stephanus Roesstraat die yogalessen volgt op het beeldscherm van een laptop. Eerst deed ze dat samen met anderen in de protestante kerk, nu noodgedwongen door de Corona solo achter haar beeldscherm. **Mensen zijn heel erg nieuwsgierig naar yoga.** Vragen stelt ze rechtstreeks via haar scherm. Yogadocente Sanne Reijers merkt dat het voor haar mensen een kwestie van wennen is. De omgang met de laptop gaat nu bij iedereen soepel. Zolang het zo moet blijft Toniek dat ook doen maar zodra het weer kan is ze blij dat ze weer naar het kerkje kan vooral vanwege het contact!



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 8 mei	6e Zondag van Pasen (Moederdag)				19:00	pastoor Ruud Roefs	muziek perspectief			
zo 9 mei					10:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke & André	10:00	Woord- en communieviering	OC
do 13 mei	Hemelvaart	10:00	pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 15 mei	7e Zondag van Pasen				19:00	Woord- en communieviering	cantor-organist Jan Tel			
zo 16 mei		10:00	Woord- en communieviering	LGK	10:00	Woord- en communieviering	cantor-organist Jan Tel	10:00	pastoor Ruud Roefs	AK
za 22 mei	Pinksteren				19:00	pastoor Ruud Roefs	De Schola			
zo 23 mei		10:00	diaken Roman Gruijters	LGK	10:00	pastoor Ruud Roefs	Jan Tel	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
ma 24 mei										
za 29 mei	Heilige Drie-eenheid					Geen Viering!	Concert Octime			
zo 30 mei		10:00	Woord- en communieviering	LGK		em. past. Harry van Dooren	gelegenheids koor	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 5 jun	Feest Heilig Sacrament				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 6 jun		n.n.b.	Eerste Communie viering pastoor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters (besloten viering)		10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 12 jun	11e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 13 jun		10:00	em. past. Harry van Dooren	LGK	10:00	pastoor Ruud Roefs	Schola Cantorum Andreae	10:00	Woord- en communieviering	OC
za 19 jun	12e zondag door het jaar				19:00	Woord- en communieviering				
zo 20 jun					10:00	Woord- en communieviering		10:00	pastoor Ruud Roefs	AK
za 26 jun	13e zondag door het jaar									
zo 27 jun		n.n.b.	Patroonsfeest Laatste viering Ewijk Gezamenlijke Pastores	LGK						
za 3 jul	14e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 4 jul					10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 10 jul	15e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 11 jul					10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	Woord- en communieviering	OC

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!





**Borden met aanlijngedod na een week al vernield.** In de krant van 21 april jl. de mededeling dat 2 nieuwe borden in de uiterwaarden in Winssen met daarop de regels in de natuur zijn bespoten met zwarte graffiti. Het werk is waarschijnlijk van tegenstanders van het aanlijnen van honden. Op de betreffende borden is niets meer van de tekst te lezen. De regel dat honden aan de lijn moeten is onder andere om de natuur niet te verstoren. In het verleden zijn er namelijk geregeld dieren aangevallen en doodgebeten door loslopende honden. Zeker nu het broedseizoen begonnen is, is het belangrijk dat mensen zich aan de regels houden. Doe het gewoon en heb een beetje respect voor elkaar!



### Sluiting en open dag van de kerk in Ewijk

Zoals bekend zal op **zondag 27 juni** aanstaande de H. Johannes de Doperkerk te Ewijk worden gesloten en tevens aan de eredienst onttrokken. Met andere woorden: vanaf dat moment zullen er geen kerkelijke vieringen meer kunnen plaatsvinden, in welke vorm dan ook.

Het parochiebestuur, de pastoraatsgroep en de contactraad van de geloofsgemeenschap Ewijk zijn met diverse vrijwilligers bezig met alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. De sluiting van de kerk is voor velen een ingrijpend en pijnlijk gebeuren en het is dus mede daarom van het grootste belang dat dit alles op een goede en waardige wijze gestalte krijgt.

Voorafgaand hopen we dat velen van u – ook van buiten Ewijk! – op **zaterdag 26 juni** aanwezig zullen zijn op de **open dag**. De kerk zal die dag toegankelijk zijn voor een maximaal toegestaan aantal mensen. Om dit in deze Coronatijd op een juiste wijze te organiseren werken we met 4 tijdsblokken:

Blok 1: 10.00 uur tot 11.00 uur

Blok 2: 11.30 uur tot 12.30 uur

Blok 3: 13.00 uur tot 14.00 uur

Blok 4: 14.30 uur tot 15.30 uur

Voor één van de tijdsblokken kunt u zich telefonisch opgeven bij de administratie van onze parochie. Tevens zullen filmpjes en foto's worden getoond van kerkelijke gebeurtenissen uit het Ewijkse.

U bent van harte welkom!

**Telefoon pastorie 024-6771271**

**Iedere werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur**

Bestuur parochie H. Johannes XXIII

### Wie weet hiervan???



Achter in de onze kerk is een kleine vitrinekast waarin een Been en een Kruisje hangen. Op het beenje staat de tekst: **“uit dankbaarheid 1-11-1963”**

Op het kruisje staat niets vermeld. Deze twee zijn waarschijnlijk los van elkaar geschonken aan de kerk en hebben een plaatsje gekregen in deze vitrinekast. Nu is de vraag: weet iemand van wie deze afkomstig zijn en zit hieraan een mooi verhaal. Ik neem aan dat deze niet zomaar zijn geschonken zal best met een reden geweest zijn. Ik ben zeer benieuwd wie mij hierover iets kan vertellen. Neem contact op met mij.

Arno Spin, Tel. 06-12632636 E-mail: [a.spin4@upcmail.nl](mailto:a.spin4@upcmail.nl)

## Kloosters

In 1998 heb ik voor het eerst een klooster bezocht. Bij de dominicanen te Huissen. Op een aantal zaterdagmiddagen. Met een inmiddels overleden vriend. (de Heer hebbe zijn ziel.) Over de filosofie, het lijden en de troost. Zat daar toen middenin. Was zeer leerzaam. Daarna vanaf 2001 themaweekenden gedraaid bij de Norbertijnen in Heeswijk. Tot 2014. Een tiental keren. Een laatste keer als gast. Vervolgens een paar keer naar de Karmelieten in Boxmeer. Om persoonlijke gesprekken te voeren met mijn begeleider aldaar. Tenslotte in 2015 weer terug naar de Dominicanen in Huissen. Eenmalig als gast. Om een periode af te sluiten. Dit is een beknopt, zakelijk overzicht van een ruim 15-jarige geschiedenis van bezoeken aan en in enkele kloosters in Nederland.

Bij de Karmelieten vond ik uiteindelijk de richting waarin ik wilde gaan. De drie geloftes armoede, gehoorzaamheid en kuisheid waren teveel van mij gevraagd. Na eerder al wat gesprekken met een pastor gevoerd te hebben, bleek dat ik mocht genieten van mijn zintuigen. Daar waren ze voor.

Toch heb ik iets met kloosters. Het zijn vaak grote, majestueuze gebouwen en als je er binnen bent straalt het een weldadigheid, rust en eenvoud uit, die me wel bevalt. Het dagelijks ritme van stilte en gebed brengt een toestand teweeg van een beleefde spiritualiteit, bezinning en rust. Dat vind ik in bijna alle kloosters, zij het in het ene wat meer dan het andere. Sommige kloosters zijn wat “gemoderniseerd” anderen houden vast aan de traditie. Maar de kloosters die ik bezocht heb, ademen allemaal de sfeer van bescheidenheid, geloof en dienstbaarheid.

Intreden was dus geen optie, hoewel het nog een tijdje duurde voordat ik dat definitieve besluit nam. Dat neemt niet weg dat ik in die jaren veel geleerd heb. De laatste keer bij de Karmelieten was een verademing. Het was schitterend weer toen ik daar in de kloostertuin op zaterdagochtend met zicht op het klooster in alle rust dat klooster begon te tekenen. Geïnspireerd en aandachtig. Ik wist niet meer hoe lang ik daar gezeten heb, maar ik voelde me trots, gelukkig en voldaan toen ik mijn tekening af had. Bleek bij terugkeer in het gebouw dat ik precies op tijd was voor de maaltijd. Hoe goed wil je het hebben. Mijn begeleider maakte nog een kopie van mijn tekening en ik heb hem mijn boekje “Religieuze knipoogjes” nog gegeven. Ik vertrok daarna dankbaar, geïnspireerd en met vaste tred. Theo Coenders

## Klankbordgroep pastoraat Ewijk

Op 23 februari en 9 maart heeft de klankbordgroep pastoraat Ewijk overleg gehad over aandachtspunten voor het pastoraat voor Ewijk na de aanstaande sluiting van het kerkgebouw. De klankbordgroep bestond uit een drietal parochianen uit Ewijk en de vier leden van de pastoraatsgroep van de parochie H. Johannes XXIII.

Als klankbordgroep pastoraat Ewijk hebben we zo goed als mogelijk aandachtspunten voor het pastoraat voor Ewijk benoemd en doorgesproken, en voor elk van deze punten een advies geformuleerd met o.a. mogelijke vervolgacties.

Het betreft onder andere 'ruimte voor ontmoeting', het opzetten van een 'taxi-service', het rondbrengen van de H. Communie en overleg met de Ewijkse werkgroepen. Voor meer informatie over deze en andere aandachtspunten verwijzen wij u graag naar het verslag van de klankbordgroep pastoraat Ewijk.

Het verslag - tevens advies - is inmiddels aan het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII aangeboden. \_U kunt het volledige verslag inzien op de website van de parochie, onder het kopje "Ewijk".

Parochie H. Johannes XXIII, maart 2021, Klankbordgroep Pastoraat Ewijk  
Rinie Broenland, Riet van Houdt, Anton van Mil, Ruud Roefs, Roman Gruijters, Marian Willems, Marcel van de Wiel

## Vrienden van Waelwick

De Stichting: “Vrienden van Waelwick” krijgt regelmatig donaties van familie of van bekenden van overleden mensen uit onze omgeving. De laatste maanden zijn we verrast door gulle gevers. We kunnen deze mensen niet persoonlijk bedanken vanwege de AVG. Daarom willen wij langs deze weg iedereen bedanken die onlangs een donatie hebben gedaan naar onze stichting. Deze zullen Ten goede komen voor Klein Waelwick.

Hartelijk dank namens de “De Vrienden van Waelwick”





## Beuningen



### “Ter ere Gods en tot heil van de Zieken”

In de beginjaren van het Radboudziekenhuis vervulden zusters er allerlei functies. Een van de gebouwen op het ziekenhuisterrein was door hun in gebruik als woonhuis en kapel. In 2019 is het gebouw gesloopt. Het tabernakel is behouden gebleven en overgebracht naar de Beuningse pastorie.

De religieuzen van de congregatie “zusters onder de Bogen” vervulden veelal functies in de ziekenzorg. De kloostergemeenschap is midden van de 19<sup>e</sup> eeuw opgericht door Elisabeth Gruyters. (jawel, familie van onze diaken Roman Gruijters!). Eind 50-er jaren sloten zij een contract met het Radboudziekenhuis. Ze ijverden voor een klooster en in 1963 verrees er een woonhuis van zes verdiepingen met aanliggende kapel aan de Erasmuslaan. De titel van dit artikel is ontleend aan de tekst op de kapelklok. In de jaren 70 verlieten de zusters het ziekenhuis. De kapel werd daarna gebruikt als vergader- en onderwijsruimte, het woonhuis als hotel voor familieleden van patiënten en als kantoor. Het gebouw werd al die jaren gadegeslagen vanaf de overkant van de straat door Erasmus. Het kalkstenen beeld voor de ingang van de Universiteitsbibliotheek, gemaakt door de Winssense kunstenaar Huub Kortekaas.

Ondanks de inzet van enkele medewerkers, die streden voor behoud van de kapel, werd deze in 2019 gesloopt. Teleurstellend, dat een instelling die zoveel te danken heeft aan de inzet van onbaatzuchtigen geen bescherming wilde bieden aan dit erfgoed. Een gebrandschilderd glas-in-beton-raam en een altaar en tabernakel konden gered worden.



In de Katholieke Kerk is een tabernakel een rijk versierde kluis. Binnenin altijd wit en van buiten vaak omhangen met gordijnen in liturgische kleur. In een tabernakel worden de geconsacreerde hosties bewaard in een ciborie. In een kerk mag maar één dienstdoend tabernakel aanwezig zijn. Zijn er geen geconsacreerde hosties in het tabernakel aanwezig, dan is de godslamp gedoofd en staat de deur open.

Enkele weken geleden vond ik het tabernakel van de zusters terug in een opslag in een gebouw van de medische faculteit van het Radboudziekenhuis, verscholen tussen afgeschreven apparatuur.

*Foto: Wilbert Lelivelt*

De stalen kluis is ontworpen in de 60-jaren. Omkleed met hout, ongeveer 70 kg zwaar en licht beschadigd door sloopwerkzaamheden. Pastoor Ruud Roefs wil het relict graag gebruiken als hij in de avonden of 's nachts wordt opgeroepen voor een bediening. Nu moet hij in zijn eentje naar de kerk om de hostie te halen. Door het tabernakel in de pastorie te plaatsen zou dit probleem opgelost zijn. Er was alleen een probleempje: de kluis was afgesloten en de sleutel ontbrak!

De Nijmeegse Sleutelspecialist bracht uitkomst. Nadat ik uitgelegd had wat voor soort kluis het betrof zagen ze het als een uitdaging om het zonder breekwerk geopend te krijgen. Na drie weken werd ik gebeld dat het gelukt was. Enigste wat ze erin hadden aangetroffen was een kelkdoekje of velum. Samen met Roman is het tabernakel op de eerste verdieping van de pastorie geplaatst.

Wilbert Lelivelt



## Herinneringen

Tijdens een flinke onweersbui in het voorjaar ging het niet alleen bliksemen en donderen maar ook heel hard waaien. Broertje en ik stonden voor het raam te kijken wat er gebeurde. Ik vond het heel spannend maar ook best wel een beetje eng. De takken van de bomen zwiepten flink heen en weer. Er klonk een forse knal en heel veel gekraak, wat was dat?

Toen de bui over was ging pa kijken wat er buiten gebeurd was.

Wij moesten binnen blijven totdat pa had laten weten dat we naar buiten mochten. Pa vertelde dat die knal in de bomen langs de weg was geweest. De bliksem was in een boom geslagen en had een tak half afgebroken, die hing nu krakend boven de weg. Pa ging samen met de buurman de tak en de andere losse stukken opruimen. Wij mochten op een veilige afstand samen met ma, de buurvrouw en de buurkinderen toekijken naar deze interessante gebeurtenis. Pa en buurman zetten twee ladders tegen de boom en gingen aan de slag.

De tak en al het andere losse hout werden naast ons huis op het gras gelegd. Pa haalde een vogelnest uit de afgebroken tak. Er zaten zelfs nog een paar eitjes in. Het hout werd in stukken gezaagd om als kachelhout door ons en de burens gebruikt te worden.



Het vogelnestje mocht ik mee naar school nemen en aan de juffrouw laten zien. Ik vertelde haar dat de vogeltjes heel verdrietig waren omdat ze nu geen nestje meer hadden. De juffrouw heeft het nestje met de eitjes op de voorjaarstafel gelegd zodat alle kinderen ernaar konden kijken.

## Een Bijzonder Concert - zaterdag 29 mei (19.00uur)

Op 27 december 2020 kondigde paus Franciscus het Amoris Laetitia Jaar van de Familie aan. Het doel is kortweg gezegd: de kerk dichterbij families en gezinnen brengen.

**Octime** is een groep van 3 zangers en 7 instrumentalisten, die op authentieke instrumenten spelen en muziek uit de barok vertolken. Dit ensemble geeft op **zaterdag 29 mei (aanvang 19.00 uur)** een concert in de Sint-Corneliuskerk te Beuningen met het programma:

LIEFDESBOODSCHAPPEN, waarmee het eveneens de verbinding zoekt tussen kerk en samenleving. Men probeert hiermee een aanvulling te zijn op een van de hoogtepunten van de katholieke kerk: de traditionele mis, waarin door middel van het evangelie immers ook liefdesboodschappen verkondigd worden. Octime heeft het programma liefdesboodschappen genoemd, omdat hierin veel emoties die in de liefde een rol spelen, op muzikale wijze uitgedragen worden.

Het programma begint met wereldlijke liederen over de liefde uit de madrigalen van **Monteverdi** en wordt vervolgd met liederen van **Legrenzi, Händel en Vivaldi**.

Een deel uit het **'Stabat mater' van Cafaro** dat vertolkt wordt, verwoordt het zo:

*Mocht ik klagen al mijn dagen,  
en zijn plagen waardig dragen,  
tot mijn jongste stervenssmart.  
Met U onder het Kruis te wenen,  
met uw rouw mij te verenigen,  
dat verlangt mijn zuchtend hart.*

Tijdens de **muzikale intermezzi** zoekt **Octime** heel bewust naar dialoog en verbinding. Een van de hoogtepunten van het programma: **'De lente' (uit 'De vier jaargetijden' van Vivaldi)**, beschrijft door talrijke voorbeelden uit de natuur het wonder van de schepping. De natuur die ons allen verbindt en waar we meer en meer van zijn gaan inzien dat we er verschrikkelijk zuinig op moeten zijn. Samenwerken is hier de boodschap. Het is vijf voor twaalf ...

We eindigen met ‘**Cantate Dominum**’ van **Monteverdi**, waarmee we de verbinding met het hogere en met de kerk aangaan:

(Psalm 96:1,2; Psalm 98:1,5)

Cantate Domino canticum novum, cantate et benedicite nomini eius: Quia mirabilia fecit.	Zingt voor de Heer een nieuw lied, zingt en prijst Zijn naam: Hij heeft wonderen verricht.
Cantate et exsultate et psallite in cithara et voce psalmi: Quia mirabilia fecit.	Zingt, juicht en laat uw lied weerklinken, bij de lier en het gezang van psalmen: omdat Hij wonderen heeft verricht

Aanmelden voor dit concert is mogelijk via [gabyvhoof@gmail.com](mailto:gabyvhoof@gmail.com) of via de website: [www.octime.nl](http://www.octime.nl)



Eigen foto: Octime



## Dank

Lieve mensen uit Weurt en omgeving, Hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling tijdens het ziek zijn en overlijden van Jan. De bezoeken van familie, vrienden, kennissen en burens heeft Jan veel goeds gedaan. Zijn gezondheid werd minder ondanks de goede zorgen van het verplegend personeel in Kalorama Beek en later in Kalorama Brakkenstein. De leeftijd als 88-jarige gaat een rol spelen. Jan wilde heel graag nog leven en bij ons zijn samen met de kinderen en kleintjes, zoals hij de kleinkinderen altijd noemde. Maar aan ieder leven komt een eind. Het kaarsje, dat de laatste uren bij hem stond, was bijna opgebrand en in het bijzijn van ons gezin heeft hij het leven uitgeblazen.

Jan rust zacht,

Liefs, Ria Lemmen van Kampen en kinderen

---

## LIEVE MENSEN

Deze woorden van ons zijn een gebaar van heel veel dankbaarheid.

Dankbaar voor alle gebaren van steun die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze Theo.

Door alle coronamaatregelen was het niet mogelijk om echt van Theo afscheid te nemen. Daarom willen wij met de mensen die Theo gekend hebben, hem gedenken op zijn verjaardag 27 juni van 14.00 tot 16.30 uur met een hapje en een drankje bij Ans Burgers in 't Centrum in Weurt.

Welkom bij Ans.

Wil - Ger - Harold Janssen

## Engeltjes Markt

Op zondag 23 mei (Eerste Pinksterdag) houden wij een rommelmarkt. Als u spullen wilt verkopen, kunt u een plaats of kraam reserveren, maar vol is vol.

De markt is van 10.00 tot 16.00 uur.

Past. v.d. Marckstraat 64, Weurt, Tel. 024-6772936

## Elia en de Profeten van Baäl



Op het zevende glas-in-loodraam op het priesterkoor van de Andreaskerk staat afgebeeld van het verhaal van Elia en de profeten van Baäl (1 Kon. 18). In die tijd was Achab koning van Israël. Hij deed alles wat kwaad was in de ogen van JHWH. Achab diende de afgod Baäl en richtte voor hem een altaar op in de tempel van Samaria. Izebel, zijn vrouw, vereerde de afgodin Ashera en liet de profeten van Israël uitroeien.

*(Foto: Detail uit koorraam 7 van de Andreaskerk. Het mes in de handen van Elia is een verzinsel van de glazenier)*

In een tijd van grote en langdurige droogte meldt Elia zich bij Achab en verwijt hem dat hij het land Israël in het ongeluk stort en de afgod Baäl vereert. Hij vraagt Achab om het volk van Israël bijeen te roepen op de berg Karmel met 450 profeten van Baäl en 400 profeten van Ashera. Als Achab dit gedaan heeft, daagt Elia het volk uit: 'Als de Heer God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem'. Maar het volk zwijgt.

Hierop vraagt Elia om twee stieren. De profeten van Baäl mogen als eerste een stier uitkiezen, in stukken laten snijden en op de brandstapel op het altaar leggen. Daarna moeten zij de naam van hun god aanroepen. Elia zal daarna hetzelfde doen met de tweede stier en hij zal de naam van zijn Heer

aanroepen. 'De god die antwoordt met vuur, is de ware God'. Het hout mogen zij zelf niet in brand steken.

De profeten van Baäl beginnen en maken een stier klaar voor het offer. De hele morgen smeken ze Baäl om antwoord, maar het blijft stil hoelang ze ook om het altaar dansen en zichzelf met zwaarden en lansen verwondingen toebrengen. Zo erg tot het bloed over hun lijf stroomt en ze in vervoering raken. Het blijft stil en niemand geeft antwoord. Eli bespot hen: 'Roep zo hard u kunt! Hij is toch een God? Hij heeft zeker iets anders te doen? Misschien slaapt hij en moet u hem wakker maken'.

Als elke reactie uitblijft, roept Elia het volk bij zich. Hij bouwt het altaar weer op, laat er een diepe geul omheen graven en legt de stukken vlees op het brandhout van het altaar. Daarna laat hij drie keer water over het hout en het offer uitgieten. Als alles klaar is zegt hij: 'Heer God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt'. Hierop daalt het vuur van de Heer uit de hemel neer en verteert het brandoffer met brandhout, stenen en as, zelfs het water in de geul is verdampt. Als de Israëlieten dit zien vallen ze op hun knieën en roepen: 'De Heer is God, de Heer is God!' Vervolgens zegt Elia tegen het volk om de profeten van Baäl te grijpen en hen te doden. Kort daarna barst er een enorme regenbui los.

De achtergrond van dit verhaal is dat de Israëlieten na de bevrijding uit de slavernij en de tocht door de woestijn zich vestigden in een land met vijandelijke stammen en met steden waarin de god Baäl werd vereerd. Dit leidde snel tot de vraag wie nu de ware God is en mondde uit in een soort weddenschap. Zoals we die nu ook hebben tussen de aanhangers van Ajax en Feyenoord.

Was de handeling van Elia om de profeten van Baäl te laten doden gerechtvaardigd? De aanhangers van Baäl waren grote tegenstanders en bestrijders van de God van de Israëlieten. De aanbidding van Baäl ging gepaard met losbandige vruchtbaarheidspraktijken en soms met het offeren van kinderen. Het was een natuurgodsdienst rondom vruchtbaarheid en macht. De mens werd gezien als een slaaf van de goden en van hen afhankelijk. Of

men goed of slecht was van geen belang. Volgens de Joodse wet van die tijd dienden valse profeten en afgodenaanbidders ter dood gebracht te worden (Deut. 13). Aanhangers van Baäl hadden zelf ook profeten van Israël omgebracht. Hier werd gehandeld volgens het voorschrift uit Leviticus (24: 19-20): 'Wanneer iemand ietsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde ietsel worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand'. Dit voorschrift heeft te maken met de rechtspraak, over een evenredige vergelding van schade. De straf van de dader is beperkt tot de omvang van de schade die hij aanricht en geen vrijbrief voor buitensporige wraakacties. In de Bergrede geeft Jezus een andere interpretatie aan 'oog om oog, tand om tand': 'Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Een oog voor een oog en een tand voor een tand'. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op je rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren' (Matt. 5: 38-39). Maar in Leviticus staat ook, nog vóórdat Jezus dit gezegd heeft: 'Heb je naaste lief als jezelf... Ik ben de Heer' (Lev. 19: 17-18).

Of het verhaal van Elia en de profeten zich werkelijk heeft afgespeeld zoals beschreven staat, is onwaarschijnlijk. Waar haal je ineens 850 valse profeten vandaan en hoe verzamel je zo snel het volk van Israël op de berg Karmel? Het gaat echter om de betekenis van het verhaal: 'Ik alleen ben de Heer!'

SV