

Rondom JOHANNES

JAARGANG 7

nummer 6



Oktober 2021

————— In dit nummer onder andere: —————

- Het ware leven of het hiernamaals
- Allerzielen
- Eerste Communie 2022



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpsingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Overige contacten:

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Redactieleden "Rondom Johannes"

| Winssen | Ewijk | Beuningen | Weurt |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Gerry Schreven | Theo Coenders | Diana Fuchten | Bernadette Faber |
| Trudy Teunissen | Dien van Rens | | Paul Benschop |
| Mark van Gaalen | | | |

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 18 december 2021.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 2 december 2021 naar: redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Het ware leven of het hiernamaals: Carpe Diem of Memento Mori

‘Uit stof zijt gij geboren; tot stof zult gij wederkeren.’ Als de pastoor of pastor deze woorden uitspreekt, is het doodstil in de kerk. Vrome katholieken staren naar de grond en bezinnen zich op de vluchtigheid van het bestaan. Wat daar gezegd wordt, is waar, daar kan zelfs de meest verstokte atheïst niet aan twifelen. We moeten er allemaal aan geloven, er is geen ontkomen aan: als stof zijn we begonnen, als stof zullen we eindigen.

Het geldt over het algemeen niet als een opwekkend vooruitzicht. Velen troosten zich dan ook met de gedachte, dat het einde misschien wel onvermijdelijk is, maar toch niet definitief. Na dit leven komt er een ander, verzekeren wij onszelf, en dat duurt eeuwig en oneindig. Dat we van het oneindige weinig meer weten dan dat het aanleiding kan geven tot eindeloze bespiegelingen, deert ons niet. De hemel is er voor de ziel, het verstand heeft zich erbuiten te houden.

Het ligt ook voor de hand het geloof in een voortbestaan na de dood te verklaren als een compensatie voor de vluchtigheid van dit bestaan. Een troost voor een leven dat vol zit van verdriet, onrecht en tegenslagen. Een aards bestaan waarin bij de grootste altruïst al op jonge leeftijd terminale kanker wordt geconstateerd en de frauduleuze belastingontduiker, die elke dag sigaren rookt en whisky drinkt, zonder noemenswaardige gezondheidsklachten de 100 haalt, dankzij de beste zorg natuurlijk.

Niet voor niets vulde de dichter Clifford Geertz Mattheüs 5, 45 - *Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen. Ook laat Hij het regenen op goede mensen en op slechte mensen* - aan met de volgende zinnen:

The rain falls on the just
And on the unjust fella;
But mainly upon the just,
Because the unjust has the just's umbrella.



Vanitas, 1630, Pieter Claesz.
Thema: *Memento mori* is een Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als *Gedenk te sterven of Denk eraan te [moeten] sterven.*

Natuurgeweld, oorlog en hongersnood; epidemieën, milieurampen en verkeersongelukken. Het valt voor gelovigen niet altijd mee om daar de hand van een God in te zien. Het leed van nu zal ooit – lees: in het hiernamaals - vergolden worden, zeggen dan ook de meesten. Deze opvatting is door de eeuwen heen vooral populair geweest onder de maatschappelijke verschoppelingen. Niet voor niets werd in de dertiende eeuw het feest van Allerzielen ingevoerd. Het was een tijd van epidemieën, hongersnood, grote kindersterfte, onderdrukking en vooral ook oorlogsgeweld. Toen in de 14^e eeuw ook nog eens tweederde van de bevolking stierf door de Zwarte Dood, werd de behoefte om te bidden voor de zielen van de overledenen enkel maar groter. Immers, in die tijd dacht men dat al die tegenspoed en rampen een bepaalde reden moesten hebben. Allerzielen was in die tijd dan ook een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, namelijk in het vagevuur.

Voltaire en levenslust

Dat gold niet voor Voltaire (1694-1778). Die zette een streep door het geloof dat het universum op redelijke wijze bestuurd wordt door een Bovenmeester, die met strenge hand de orde bewaakt. God was in zijn visie een horlogemaker die de wereld in gang had gezet en zich daarna niet meer met de aarde bemoeide. Dit leven staat, volgens hem, daarom niet in dienst van het leven na de dood, zoals destijds door de Kerk werd verkondigd, maar in het teken van *carpe diem*.

Echter, waarom haal ik nu Voltaire, de Franse Verlichtingsfilosoof, aan, zult u denken?

Dat heeft eigenlijk te maken met zijn optimisme en de overtuiging dat de mens op zoek moet gaan naar de zin en betekenis van het leven. Dit was vernieuwend in een tijd dat mensen enkel bezig waren met het leven van na de dood. Voltaire, daarentegen, wil de wereld begrijpen, hij spoort de mens aan om zijn talenten te ontplooiën en om iets te doen aan de misstanden in de samenleving. Zelf valt hij de sociale omstandigheden van zijn tijd aan, die zichtbaar werden in het kolonialisme, oorlogsverheerlijking, de slavernij, de Kerk als machtsinstituut, hebzucht en in allerlei onzinnige denkbeelden.

‘Waar zijn zij, die vóór ons in deze wereld geleefd hebben?’, vroegen de priesters zich namelijk af, en ze drukten daarmee hun geringschatting uit voor dit bestaan, dat ieder ogenblik abrupt kan aflopen door het onverhoedse ingrijpen van ‘die doot, die niemand en spaert’ (Elckerlijc). Terwijl, zo vermoed ik, Voltaire meewarig het hoofd schudde, zei hij als reactie op deze overtuiging: ‘De vliegen zijn geboren om te worden opgegeten door de spinnen, en de mensen om te worden verslonden door het verdriet.’ De ziel is geketend door de angst voor de dood en ook het leven.

De waarde van het leven werd daarmee gebagatelliseerd, in tegenstelling tot het hiernamaals, het enige dat werkelijk ertoe deed. De dood is op die manier een nogal twijfelachtig en cynisch keerpunt, enerzijds voorgesteld als een angstaanjagend perspectief van hel en verdoemenis, anderzijds als een genadige verlossing uit de pijn en het verdriet van dit aardse bestaan. Om een plek in de hemel veilig te stellen, kozen niet alleen geestelijken voor een ascetisch, contemplatief en celibatair bestaan, maar ook vrome weduwnaars en weduwes en zelfs echtelieden op leeftijd kozen ervoor om hun laatste jaren – gescheiden van elkaar – in een klooster door te brengen. De 17^e en 18^e eeuw was een ware bloeiperiode voor de Franciscaanse en Karmelitaanse lekenordes.

Toch denk ik dat Voltaire’s houding misschien wel meer Evangelisch is dan die van de devote mannen en vrouwen die de wereld lieten voor wat die was en eigenlijk gedreven werden door een doodsdrijf, een verlangen naar het Hiernamaals.

De overwinning van het leven op de dood

Immers, was de boodschap van Jezus nu bestemd voor de levenden of de doden? Worden we niet totaal afwachtend en passief als we geloven dat ons aardse bestaan er niet toe doet en we ons totaal moeten richten, als vrome biddende monniken, op het hiernamaals? Jezus van Nazareth riep ons toch juist op om ons te bekommeren om mensen in nood, zieken, achtergestelden, zij die er niet toe doen in het hier en nu. Zelf was hij een mens voor anderen. De liefde die Hij van Zijn Hemelse Vader ontving, gaf Jezus door aan ons, zijn broeders en zusters. Het ging Hem er niet om een plekje in het



Hiernamaals veilig te stellen, want zei Hij niet dat we ons geen zorgen moeten maken om wat komen gaat, als ons geloof maar groot genoeg is?

Bestaan voor anderen was de essentie van zijn leven en sterven. Op die manier werd de liefde van God voor de mensen iets heel persoonlijks. Daarom is er ook reden om vreugdevol te zijn, want de dood heeft niet het laatste woord. God leverde Zijn geliefde Zoon, die Zijn leven voor ons heeft gegeven, niet aan de dood over. Het leven en de dood van Jezus werd namelijk een vraag waarop enkel God kon antwoorden. Tenzij Jezus zou hebben gefaald, kon dit antwoord enkel een nieuw tijdperk inhouden dat reeds in schemertoestand doorbrak in zijn dood. Zijn leerlingen getuigden dat Jezus en Zijn boodschap nog springlevend waren. Dit wordt bedoeld met het geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. In en door de verrijzenis van Jezus accepteerde God ook Jezus' bestaan voor anderen, voor de wereld en voor ons. In en door Jezus is Gods liefde nu gericht aan alle mensen. Dit is de vreugdevolle boodschap van het Evangelie, die meer te maken heeft met gelukkig zijn door dit hoopvolle geloof dat wij delen in Jezus' verrijzenis dan met voorspoed en tegenspoed of *memento mori*.

En hoe liep het af met Voltaire..?

Voltaire overleed zelf op 30 mei 1778. Volgens de overlevering werd de Franse filosoof kort voor zijn dood bezocht door een priester. Toen die hem vroeg de duivel af te zweren, schijnt hij gezegd te hebben met een 'knipoo': *"Dit is niet het moment om vijanden te maken!"*

Dinsdag 2 november - Allerzielenconcert in de Corneliuskerk

De Allerzielenvieringen in onze parochie vinden dit jaar plaats op

- Zaterdag 30 oktober (19.00 uur – Corneliuskerk Beuningen)
- Zondag 31 oktober (10.00 uur – Corneliuskerk Beuningen)
- Dinsdag 2 november (19.00 uur – Andreaskerk Weurt)

Tevens zal er op dinsdag 2 november – de eigenlijke gedenkdag – een klein 'Allerzielenconcert' worden gegeven in de Corneliuskerk te Beuningen. Drie mensen hebben aangeboden dit te verzorgen – onnodig te zeggen dat we heel blij zijn met hun mooie aanbod!

André Haverkort (orgel), Marieke van der Ven (viool) en Hennie de Lange (zang) zullen zorgdragen voor een mooi, gedragen, bij Allerzielen passend repertoire en nodigen u van harte uit om het concert bij te wonen.

Ook zo kunnen wij onze dierbare overledenen gedenken.

Het Allerzielenconcert begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk.

Van harte welkom dus op dinsdag 2 november in de Corneliuskerk!

Onze overledenen het afgelopen jaar

| Naam overledene | Overl. datum | Plaats | Leeftijd |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Sjaak Piels | 24-10-2020 | Beuningen | 83 |
| Ida Swartjes - Cornelissen | 11-11-2020 | Weurt | 90 |
| Rob Vermaes | 5-12-2020 | Beuningen | 88 |
| Frans Peters | 12-12-2020 | Ewijk | 95 |
| Theo Meekel | 16-12-2020 | Beuningen | 96 |
| Cor Jansen | 18-12-2020 | Ewijk | 84 |
| Hennie Smits - Smits | 26-12-2020 | Weurt | 92 |
| Jo Verploegen | 26-12-2020 | Ewijk | 89 |
| Leentje Tromp - Bruisten | 27-12-2020 | Winsen | 93 |
| Cis van Wijk - van Teffelen | 4-1-2021 | Beuningen | 88 |
| Gradus van Koolwijk | 9-1-2021 | Ewijk | 95 |
| Mien Bruisten | 15-1-2021 | Beuningen | 91 |
| Willemien van Bergen - Laurensen | 7-2-2021 | Beuningen | 61 |
| Hannie van den Hoogen - Driessen | 22-2-2021 | Beuningen | 81 |
| Adriaan Jacobs | 23-2-2021 | Beuningen | 86 |
| Corry de Bruijn - van den Berg | 27-2-2021 | Weurt | 79 |
| Riet Dennissen - van Kuppeveld | 8-3-2021 | Beuningen | 90 |
| Jeroen van der Wielen | 16-3-2021 | Beuningen | 52 |
| Mientje Bosch - van Kempen | 29-3-2021 | Ewijk | 84 |
| Chris Ernste | 31-3-2021 | Weurt | 66 |
| Jan Lemmen | 8-4-2021 | Weurt | 88 |



| Naam overledene | Overl. datum | Plaats | Leeftijd |
|--------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Theo Engelen | 9-4-2021 | Beuningen | 77 |
| Truus van Zuijlen - Swartjes | 13-4-2021 | Beuningen | 87 |
| Herman Leenders | 17-4-2021 | Beuningen | 71 |
| Riet Hendriks - Postulart | 9-5-2021 | Winssen | 82 |
| Thé van der Wielen | 6-6-2021 | Beuningen | 93 |
| Toos Albers - Jacobs | 13-6-2021 | Weurt | 97 |
| Threes van Hulzen - ten Broeke | 17-6-2021 | Weurt | 88 |
| Lies Bruisten - van Zuijlen | 19-6-2021 | Beuningen | 93 |
| Ans Burgers | 25-6-2021 | Weurt | 67 |
| Rie Thijssen | 27-6-2021 | Beuningen | 94 |
| Wim Marneef | 24-7-2021 | Beuningen | 85 |
| Nolda Heinen - Peters | 27-7-2021 | Winssen | 90 |
| Riet Moorman - Benders | 30-7-2021 | Beuningen | 82 |
| Riek Hausel - Schraven | 9-8-2021 | Beuningen | 91 |
| Marietje Albers - Wannet | 26-8-2021 | Weurt | 88 |
| Johan Termohlen | 5-9-2021 | Beuningen | 65 |
| Gerard Bastiaans | 5-9-2021 | Weurt | 85 |
| Hetty Moser - van Hulst | 6-9-2021 | Beuningen | 77 |
| Ida Kortekaas | 18-9-2021 | Weurt | 82 |
| Jo Busser | 5-10-2021 | Beuningen | 94 |
| André Willems | 12-10-2021 | Beuningen | 87 |

Eerste Communie 2022

Het komende jaar kunnen kinderen uit groep 4 de Eerste Heilige Communie ontvangen op

12 juni 2022

Begin 2022 starten we met de bijeenkomsten ter voorbereiding op de communie. De bijeenkomsten vinden over het algemeen op zaterdag begin van de avond plaats. Benieuwd naar het programma? Dan nodigen wij u,

ouders/verzorgers, graag uit voor de **informatieavond op dinsdag 23 november om 20:00 uur** op de Pastorie - Dorpssingel 2 in Beuningen. Tijdens deze avond vertellen we u alles over het communieproject, de activiteiten en planning. Aansluitend kunt u uw kind inschrijven voor de Communie. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de parochiewebsite www.johannesxxiii.nl onder Catechese/Communie. Dit formulier kunt u ingevuld meenemen naar de informatieavond. De gevraagde doopgegevens zijn terug te vinden in uw trouwboekje of op de doopoorakonde van uw kind. Heeft u vooraf al vragen? Neem dan contact op via email: communiewerkgroep@johannesxxiii.nl Wij zien u graag op de informatieavond!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie Parochie Johannes XXIII

Oecumenische Taizé-vieringen in Beuningen weer van start!

In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten 'Taizé-viering' in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de omgeving van Cluny.

Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig van verschillende [protestantse kerken](#) lid van de broedergemeenschap van Taizé. In [1968](#) werd de eerste [rooms-katholieke](#) broeder in de gemeenschap opgenomen.



Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk [gebed](#) in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze

diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in internationale groepen. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.

Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de [liederen](#) die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen. De muzikale begeleiding wordt – bewust – eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten.

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: **ook in Beuningen** kunt u hiervoor terecht, en wel in **de protestantse kerk** (Kerkplein 9).

De diensten zijn **telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur**. Het koor staat onder leiding van Greet van Doorn.

Het rooster voor de komende tijd:

Zondag 21 november – voorganger pastor Ruud Roefs (dwarsfluit Marieke van der Ven)

Zondag 19 december – voorganger Eric van Dijk (muzikale medewerking nog niet bekend)

Van harte welkom!

Loris Capovilla huivert voor een kerk die zwicht voor het geld

“Ik heb nooit getwijfeld aan de verrijzenis, maar met paus Franciscus lijkt het me dat paus Johannes XXIII tot leven is gewekt.” Dat zegt de 97-jarige Loris Capovilla in een interview met Tertio. Hij kan het weten, want hij was ooit secretaris van Johannes XXIII.

Capovilla zweert bij de evangelische armoede en huivert voor een kerk die zwicht voor het geld: “Ik herinner me de armoede van de priesters uit mijn jeugd in de regio Veneto. Ikzelf heb altijd hard gewerkt en er amper iets voor

gekregen. We leefden in armoede en zo hoort het ook voor een priester.” Hij is ontroerd door het optreden van paus Franciscus, die een arme en dicht bij de armen staande kerk gestalte geeft.

Capovilla's verhaal gaat verder: “Jezus is tegen niemand. De kerk heeft veel fouten gemaakt. Eén daarvan was het anticommunisme. De communisten gaven de armen vaak de hoop die wij hen als kerk onthielden. Toen kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, in 1953 patriarch werd van Venetië, werd ik zijn secretaris. Hoe vaak kwamen mensen die hun werk verloren waren vragen om wat hulp, om een aanbeveling. Hoe vaak voelden ze zich genoodzaakt erbij te zeggen: “Ik ben geen communist”. De patriarch zei me: ‘Dat zijn arbeiders, vaders, moeders. Hoe zouden wij hun onze hulp onthouden?’”

Capovilla zwijgt even en gaat dan verder, fel: “De discriminatie door de kerk was huiveringwekkend. We zeggen dat de mensen niet meer naar de kerk komen, maar onze hardheid heeft velen weggejaagd.”

(Uit Tertio 694)

Prachtige, gloedvolle woorden. Zouden ook wij niet kunnen proberen de kerk een warm en menselijk gezicht te geven? Dan draagt onze parochie de naam van paus Johannes XXIII tenminste niet voor niets...

Uit: ‘Johannes XXIII is verzezen’ (bron:Tertio, Christelijk opinieweekblad)

Hulp bij papieren Coronabewijs en Coronacheck app

Met de Coronacheck App of het papieren bewijs, bewijs je dat je gevaccineerd of negatief getest bent. Of dat je eerder corona hebt gehad. Je kunt CoronaCheck gebruiken voor toegang tot bepaalde plekken. Denk hierbij aan een restaurant, feestje, theater of bioscoop. Of om naar andere landen te reizen. Stichting Perspectief biedt hulp bij het activeren van de app of het activeren en printen van het papieren bewijs. Lukt het je zelf niet? Neem dan contact op om een afspraak te maken. Ook voor andere administratieve vragen kun je contact met ons opnemen. Denk hierbij aan vragen over formulieren, brieven, aanvragen en het ordenen van administratie. Stichting Perspectief 024-6750939 of info@stg-perspectief.nl

Opbrengst van de actie Kerkbalans

| | 2021 | | 2020 | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | Kerkbijdragen | Giften | Kerkbijdragen | Giften |
| jan t/m maart | €51.157 | €1.374 | €49.935 | €3.946 |
| jan t/m mei | €57.449 | €1.594 | €57.010 | €3.946 |
| jan t/m juli | €63.984 | €1.594 | €64.589 | €3.946 |
| jan t/m september | €66.124 | €1.594 | €67.988 | €3.946 |

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! De anonieme contante kerkbijdragen staan vermeld bij de giften.

Geef vandaag voor de kerk van morgen /
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.



Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Werkgroep Kerkbalans

Kerkelijk huwelijk

Robert van Gaalen en Annelot van den Hurk

Dopelingen

Beuningen

Mees Albers

Weurt

Mason en Shane Daams

Overledenen overlijdensdatum leeftijd

Beuningen

| | | |
|-------------------------|------------|---------|
| Johan Termohlen | 05-09-2021 | 65 jaar |
| Hetty Moser – van Hulst | 06-09-2021 | 77 jaar |
| Jo Busser | 05-10-2021 | 94 jaar |

Weurt

| | | |
|------------------|------------|---------|
| Gerard Bastiaans | 05-09-2021 | 85 jaar |
| Ida Kortekaas | 18-09-2021 | 82 jaar |



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Winssen



Verbonden door Licht.

Zoals op meerdere plaatsen in ons land wordt er ook in Winssen de mogelijkheid geboden om onze dierbare overledenen, die hier of waar dan ook ter wereld begraven of gecremeerd zijn, in eigen omgeving te herdenken.

U allen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Door middel van diverse rituelen, waarbij saamhorigheid, warmte en licht centraal staan, willen we hier aandacht aan besteden.

Een van deze rituelen is: **Hemelse Post.**

Waarbij een zelfgeschreven briefje in een kokertje wordt gedaan en in een vuurkorf wordt geworpen.

De geschreven boodschap stijgt als het ware op met de rook.

De tekst kunt u thuis alvast op een stukje papier van 6 bij 10 cm. schrijven.

Het kokertje wordt u door de organisatie aangereikt bij de vuurkorf.

Een volgend ritueel is: **Zee van Licht.**

Deze ontstaat door de waxinelichtjes, die u krijgt bij de ingang van het kerkhof, op een tafel te zetten bij de "Oude Toren".

Deze bijeenkomst vindt plaats op **zaterdag 6 november bij de muziekkoepele en begint om 18.30 uur.** Vervolgens gaat men naar het sfeervol verlichte kerkhof. Muzikale medewerking wordt verleend door een zangeres en Koninklijke fanfare ULTO.

Graag tot **6 november.**

Comité; Verbonden door Licht.

Prinses Beatrix Spierfonds Winssen.

Van 12 tot en met 18 september is door vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd in Winssen. Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 1397,10 opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en gulle gevers maken mede mogelijk dat het spierfonds het komende jaar meer onderzoek naar spierziekten kan financieren. Iedereen bedankt voor de steun! Collectant gemist? Heeft u de collectant gemist, maar wilt u alsnog een bijdrage overmaken? Steun de strijd tegen spierziekten en geef voor de collecteweek op www.spierfonds.nl of via ABN Amro NL02 ABNA 0548.29.23.45 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds.

Met Hartelijk dank namens het Spierfonds Gerry Schreven.

Collectanten Nierstichting in Winssen halen € 1416,48 op!



Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 19 tot en met 25 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Winssen bracht dat maar liefst ruim 1400 euro op.

Een recordbedrag, mede dankzij het feit dat ons collectantenbestand met 5 personen is uitgebreid tot 14 collectanten. De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting. Dank daarom aan alle mensen die de Nierstichting een warm hart toedragen en via de collectebus, QR-code of online hebben gedoneerd. We zijn ontzettend blij met deze mooie opbrengst.

Sjaak Gerrits, coördinator Winssen

Zonnebloem Winssen 1970 - 2020

In 1970 ontstond Zonnebloem Ewijk/Winssen. Befaamd was de handwerk-middag en jaarlijks was er een handwerktentoonstelling waarvan de opbrengst naar het Rode kruis ging. Na een paar jaar waren de activiteiten die door heel veel gasten bezocht werden niet meer te behappen door de vrijwilligers en in



| DEZE MAAND IN ONZE KERKEN | | H. Cornelius Beuningen | | | H. Andreas Weurt | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|---|--------|
| datum | "feest" | tijd | pastor | "koor" | tijd | pastor | "koor" |
| za 23 okt | 30e zondag door het jaar | 19:00 | em. past. Ton van Balveren | | | | |
| zo 24 okt | | 10:00 | em. past. Ton van Balveren | organist Jan Tel | 10:00 | pastoor Ruud Roefs | SCA |
| za 30 okt | Allerheiligen Allerzielen | 19:00 | pastoor Ruud Roefs | Komore | | | |
| zo 31 okt | | 10:00 | pastoor Ruud Roefs | LGK | 10:00 | em. past. Jan de Waal | AK |
| di 2 nov | Allerheiligen Allerzielen | 15:00 | mini concert b.g.v. Allerzielen | André Haverkort Marieke van der Ven Hennie de Lange | 19:00 | pastoor Ruud Roefs em. past. Jan de Waal | AK |
| za 6 nov | 32e zondag door het jaar | 19:00 | diaken Roman Gruijters WoCo | | | | |
| zo 7 nov | | 10:00 | pastoor Ruud Roefs (bijzatten urn Wim Marneef) | LGK | 10:00 | em. past. Jan de Waal (feest Willibrord) | AK |
| za 13 nov | 33e zondag door het jaar | 19:00 | WoCo Leden werkgroep | Splinter | | | |
| zo 14 nov | | 10:00 | WoCo Leden werkgroep | | 10:00 | WoCo | OC |
| za 20 nov | Christus Koning | | geen viering | | | | |
| zo 21 nov | | | | | 10:00 | gezamenlijke pastores: Patroonsfeest Andreas Weurt, Caeciliafeest | AK |
| za 27 nov | 1e zondag Advent | 19:00 | pastoor Ruud Roefs | Muzimare | | | |
| zo 28 nov | | 10:00 | pastoor Ruud Roefs (Caeciliafeest) | LGK | 10:00 | em. past. Jan de Waal (Sinterklaasviering) | AK |
| di 30 nov | Andreasviering | | | | 19:00 | pastoor Ruud Roefs em. past. Jan de Waal | AK |
| za 4 dec | 2e zondag Advent | 19:00 | em. past. Ton van Balveren | Schola | | | |
| zo 5 dec | | 10:00 | em. past. Ton van Balveren | LGK | 10:00 | em. past. Jan de Waal | AK |

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



1975 gingen afdeling Ewijk en afdeling Winssen als zelfstandige verenigingen verder. De thuisbasis voor Zonnebloem Winssen werd Zorgcentrum Overmars en omdat alle bejaarden die destijds in het zorgcentrum woonden automatisch gast waren, werden de activiteiten druk bezocht. Gezellig waren de fancy fairs met het Rad van Fortuin, de Bingo's en de handwerkmiddagen waar zelfs mensen uit Afferden bij zaten. De jaarlijkse handwerkmiddagen werden druk bezocht en leverde een leuke opbrengst op voor onze vereniging.

Legendarisch in die tijd waren de warme kerstvieringen met een kerstverhaal dat door de toenmalige voorzitter zelf geschreven en voorgelezen werd, de vrijwilligers zorgden voor een prachtig versierde zaal en zo was succes verzekerd. Na de sluiting van Zorgcentrum Overmars verhuisden Zonnebloem Winssen met hun activiteiten naar Ontmoetingscentrum De Paulus en tot op de dag van vandaag is dat nog steeds hun thuisbasis.

Het bestuur van de Zonnebloem beseft maar al te goed dat zij nooit hun werk zouden kunnen doen als ze niet zouden kunnen rekenen op betrouwbare vrijwilligers. En trouw zijn ze. In 2020 tijdens het veertig jarig jubileum zijn er drie vrijwilligers onderscheiden die veertig jaar, twee vrijwilliger die 25 jaar en dan nog twee vrijwilligers die 10 jaar bij de Zonnebloem zaten. Op dit moment zijn er zeventien vrijwilligers actief betrokken bij de Zonnebloem. Ze bezoeken regelmatig hun gasten, bezorgen een paar keer per jaar bij hun gasten een kleine attentie en organiseren allerlei leuke activiteiten waarop de gasten in kunnen schrijven. Helaas was dat door de corona de laatste anderhalf jaar niet meer mogelijk, maar langzaamaan worden ook de activiteiten weer opgestart.

Vorig jaar 21 mei bestond Zonnebloem Winssen 50 jaar. De viering van dit Gouden Jubileum moest door corona 2x uitgesteld worden, maar op 2 oktober jl. was het eindelijk zover en hebben meer dan 70 gasten, (oud) vrijwilligers en genodigden bij Gasterij De Arend genoten van een feestmiddag die opgeluisterd werd door het muzikale duo Kei Gezellig.

Toneelvereniging Plankenkoorts: Camping Beau Séjour

In het weekend van 18 en 19 september jl. heeft Toneelvereniging Plankenkoorts een vrolijke voorstelling gegeven van camping Beau Sejour bij de Muziekkoepeel in Winssen. Het verhaal gaat over Henrik de Koninck die na het overlijden van zijn vrouw Kathleen een natuurcamping in het Land van Maas en Waal koopt. Samen met zijn dochter Marie gaat hij de droom van zijn vrouw waarmaken. Kathleen kan de familie nog niet helemaal loslaten en komt zo nu en dan bij Hendrik terug als engel. Niemand kan haar zien of horen alleen Hendrik.

Er komt een gevarieerd gezelschap van gasten, allemaal vrouwen. Anne komt langs met haar baby om tot zichzelf te komen. De Duitse Annika komt haar campingspullen uitproberen en April wil tijdens haar vakantie zoveel mogelijke *likes* verzamelen. Dan zijn er nog de 2 familievriendinnen Keet en Jeanne die Hendrik komen helpen. Het zijn 6 ontzettend verschillende vrouwen die onder leiding van hun nieuwe regisseur Jan De Laender een prachtig stuk hebben gespeeld in een unieke locatie de oude muziekkoepeel in het hart van Winssen.

De leden van Plankenkoorts hadden alles tot in de puntjes geregeld en overal was aan gedacht! De corona regels werden prima gehanteerd aanmelden vooraf, pijlen op de grond voor de looprichting, de afstand van 1,5 meter, voor iedere bezoeker een prachtig boekje en geweldig mooi weer!!!

Ook de reacties op sociale media zeggen voldoende: wij vonden het geweldig, top gedaan, ga erheen, het was geweldig, wij vonden het ook geweldig, trots op ons cluppie, super leuke voorstelling!

Al met al een prachtige voorstelling waar ze als klein clubje trots op terug kunnen kijken.

Mijn complimenten!!!
Een enthousiaste bezoeker



Dan het liefste op deze manier

Het was deze zomer alweer twee jaren geleden dat het parochiebestuur bekend maakte dat de Winssense Heilige Antonius van Paduakerk zijn deuren zou sluiten. Er zouden geen liturgische vieringen meer worden gehouden wat betekende dat na ruim tachtig jaren het monumentale kerkgebouw zijn functie verloor.

Je kunt zeggen dat het enigszins in de lijn der verwachting lag dat het ooit zou gebeuren. Men had ook zeer sterke argumenten die tot deze beslissing hebben geleid. Ga maar eens na, wat zijn de kosten om je eigen huis te onderhouden en bedenk dan wat deze voor zo'n groot bouwwerk zouden kunnen bedragen. Een gevolg van het feit dat steeds minder mensen de weg naar de kerk wisten te vinden. En in alle eerlijkheid, "van mij moesten ze het ook niet hebben...". Toch deed het bericht dat de Winssense kerk voorgoed dicht zou gaan toch wel wat met mij en vele andere dorpsgenoten. Dit zal zeker ook gelden voor de inwoners van Ewijk, alwaar het kerkgebouw van de Johannes de Doperkerk inmiddels ook gesloten is.

Want, ongeacht of je een trouwe volger van het katholieke geloof bent of niet, het kerkgebouw is een plek waar ontzettend veel herinneringen liggen. En vaak niet de minste. Voor menig echtpaar was de gang naar het altaar een onderdeel van hun mooiste dag. Velen vonden er de steun die ze nodig hadden maar zeker ook zijn er de herinneringen aan een afscheid van iemand die heel dierbaar was. Kortom, de kerk is niet zomaar een gebouw. Het is een plek waar de mensen een emotionele band mee hebben en dat staat los van het gegeven dat de belangstelling voor de Kerkelijke vieringen terug liep.

En deze emotionele band maakte het dat men zorgvuldig met dit erfgoed dient om te gaan. Enerzijds is er de nieuwe realiteit en anderzijds de sentimenten die leven in de dorpen. Het parochiebestuur moest een goede middenweg zien te vinden. Het sluiten van de Winssense en Ewijkse kerkgebouwen en deze een nieuwe functie geven was allesbehalve een gemakkelijke opgave. Het is goed om te zien dat het parochiebestuur hierbij zeer zorgvuldig te werk gaat en men rekening houdt met de diverse belangen.

Er is vanaf het begin goed en voldoende gecommuniceerd met de inwoners over het te volgen proces. Er is in Winssen en Ewijk de mogelijkheid geweest om afscheid te nemen en velen hebben van deze mogelijkheid gebruik

gemaakt. Vele vrijwilligers maakten dit mogelijk waarvoor een groot compliment. Men tracht waardevolle relikwieën die vele decennia onze kerken hebben opgesierd elders een nieuwe dankbare plek te geven.

Ook met de zoektocht naar een nieuwe functie voor de monumentale kerkgebouwen gaat men met de grootste zorgvuldigheid te werk. In Ewijk heeft men gelukkig een nieuwe gebruiker kunnen vinden. Hiermee is de toekomst van dit mooie pand verzekerd en ik wens oprecht de nieuwe gebruikers alle succes. Voor de kerk in Winssen heeft het parochiebestuur nog geen geschikte gebruiker kunnen vinden. Wellicht dat het nog even op zich laat wachten of komt er binnenkort een goed bericht. Gezien de wijze waarop het parochiebestuur deze taak op zich heeft genomen, met diep respect voor de vorige functie van het Kerkgebouw, de lokale geschiedenis en de gevoelens die leven onder de mensen, mogen we alle vertrouwen hebben in een goede afloop.

Een inwoner van Winssen

Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Kijken naar ramen met glas in lood in elf kerken.

In de Gelderlander van 9 september jl. de mededeling dat tijdens de Open Monumentendag in het weekend van 11 en 12 september in de 4 kerken de glas in lood ramen te bezichtigen zijn. Het is de 35ste editie van de Open Monumentendag. De focus ligt deze keer op de glas in lood ramen en dat komt door het onderzoek van Jo Bormans van de historische vereniging Tweestromenland. De 4 kerken zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur voor iedereen!

Scouting en bedrijf wijken voor bouw van 350 huizen.

In de Gelderlander van 27 september jl. de mededeling dat zowel de Scouting Karmijngroep als een grondverzetbedrijf moeten verhuizen voor de nieuwbouwplannen in Winssen. Op die gronden komen 300 tot 350 woningen. Dat staat in het eerste voorlopige plan voor woningbouw. Met zowel de Scouting als met het grondverzetbedrijf vinden nog gesprekken plaats. Het is een grove schets want de exacte invulling van de woningbouwplannen gebeurt



pas als inwoners hun ideeën hiervoor hebben ingeleverd en de gemeenteraad het daaruit voortkomende omgevingsprogramma woningbouw heeft vastgesteld. Het bouwen kas pas als het bestemmingsplan is vastgesteld. Ook langs straten waar nu lintbebouwing is zijn nog eens 75 huizen gepland. Tot 2030 zullen er ongeveer 250 woningen worden gebouwd, daarna tot 2040 de rest van de woningen. De helft van de woningen zal levensloopbestendig zijn en valt in de goedkope categorie.



Gedicht over de sluiting van de Ewijkse kerk

In de middeleeuwen maakten we in Ewijk al werk
Van het bouwen van een heuse kerk.
Om te zingen met vele koren
Met wat rest, de oude toren.

Ruim 100 jaar geleden
Werd die kerk te klein
En werd er veel gebeden
Om opnieuw weer kerk te zijn.

Pastoor Reniers werd de bouwpastoor
In 1916 aangevangen.
Hij zette Ewijk op het spoor
Van een nieuw vervuld verlangen.

En zo konden we vanaf 1917
Terecht in een gloednieuw kerkgebouw.
Om te bidden en te zingen,
Voor het beleven van rouw en trouw.

En na ruim een eeuw van trouwe dienst,
Na een periode van bloei en verval,
Komt er nu de laatste eredienst
Waar het kerkgebouw zelf centraal zijn zal.

De nieuwe bestemming wordt een mooie,
Hopelijk voor vele jaren.
De geloofsgemeenschap kan voltooiën
Wat ze zelf als goed ervaren.

Kerken gebeurt voortaan in Beuningen
Maar de geloofsgemeenschap Ewijk blijft.
Dus we blijven zingen
Dat daarop de blijheid drijft.

De kerk aan vieringen onttrokken
Is geen einde, maar een nieuw begin.
We zijn allemaal betrokken
En kerkzijn zit van binnenin.

Ophalen doopschelpen Johannes de Doperkerk Ewijk



Nu de kerk in Ewijk is gesloten, is ook het bord met de doopschelpen met namen van kinderen die in Ewijk zijn gedoopt weggehaald. Ouders kunnen contact opnemen met het secretariaat om te kijken of de doopschelp van hun kind erbij zit. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur tel. 024-6771271 of via e-mail secretariaat@johannesxxiii.nl . Zij kunnen de doopschelp dan ophalen.

Nog eens Corona

Vorig jaar aan het begin van de corona pandemie kon ik nog met milde spot verhalen over waar toen voor gewaarschuwd werd. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en lijkt het erop dat de crisis grotendeels bezworen is. 85% van Nederland is ingeënt met Pfizer of Jansen en ikzelf ben ingeënt met Astra Zeneca. Over dat inenten is veel ophef geweest. De vaccins zouden niet deugen of te kort werken. Mogelijk moet er straks na 2 inentingën nog een derde volgen omdat het snel is uitgewerkt. Persoonlijk vind ik dat die vaccins veel te snel na te korte productietijd beschikbaar zijn gekomen. Zelf ben ik van mening dat er teveel ophef is gemaakt van deze crisis. De gewichtigheid van onze premier Mark Rutte en zijn handlanger Hugo de Jonge deed het op vele persconferenties voorkomen dat we aan de vooravond stonden van een einde Nederland. Natuurlijk lagen de IC-bedden vol en natuurlijk moest er worden opgeschaald, maar hoeveel (dodelijke) slachtoffers zijn er nodig om van een pandemie te spreken? De pest in de middeleeuwen telde procentueel veel meer slachtoffers dan corona nu. Althans in Nederland.

Ikzelf heb echter het gevoel dat er iets veel ernstiger aan de hand is. In de loop van de crisis is gebleken dat 15% besloten heeft zich niet te laten inenten om wat voor reden dan ook. Het argument dat zij daardoor een gevaar vormden voor hen die zich wel hebben laten vaccineren heeft geleid tot een polarisatie die we niet moeten willen. Met alle macht probeert de overheid die 15% terug te dringen. Er is momenteel een coronapas voor de ingeënten of een QR-code om aan te tonen dat je coronavrij bent zodat je aan het maatschappelijke leven deel kunt nemen. De uitweg voor de niet-gevaccineerden is dat je met een negatieve coronatest ook de kroeg in kan. Dat gaat straks geld kosten en het bemoeilijkt de keuze je niet te laten vaccineren. Men wordt als een paria beschouwd. Persoonlijk vind ik de protesten dan ook terecht, maar de ontstane tweespalt is nog erger. Behorend tot de 85% zie ik begripvol op tegen dat restant van de bevolking en moeten we hen koesteren als de bewakers van de vrijheid, die wij zeggen zo aan te hangen. Dapperen zijn het. Idealisten. Zij zijn het die een vermoeide wereld wakker houden en behoeden voor een definitieve ondergang. Als goede christenen zouden we het voor hen op moeten nemen in de strijd die we nu aan het nakende eind van de coronacrisis moeten voeren.

Theo Coenders



Beuningen



Herinneringen

Op vakantie in het bos maakten we een wandeling in de omgeving onder leiding van een boswachter. Hij wees ons op verschillende bijzonderheden in het bos. Als kinderen vonden mijn broertje en ik het wel leuk maar op een gegeven moment verslapte onze aandacht. Nou daar wist de boswachter wel raad op, hij riep alle kinderen van de tocht bij elkaar en vroeg of we al elfen gezien hadden. We riepen in koor nee, volgens hem moesten we goed op letten want daar een stuk verderop stond een elfenbankenboom. Een boom waar de elfen hun vergaderingen hielden. En ineens had hij weer alle aandacht. De volwassenen moesten lachen om onze enthousiasme, en vol plezier gingen we verder. En ja, daar wees de boswachter ons op een boom vol met elfenbanken aan. Er zaten echt hele grote exemplaren op, daar moesten vast de belangrijkste elfen op zitten als ze hun vergaderingen hielden. Tijdens onze vakantie wilden broertje en ik telkens langs de elfenbankenboom om te gaan kijken of er al elfen waren. Onlangs ben ik nog in dat bos terug geweest, helaas was de boom er niet meer. Wel logisch want het was een oude dode boom geweest en die heeft natuurlijk de stormen niet overleefd. Jammer maar er staan in dezelfde omgeving wel een paar andere dode bomen met kleine elfenbankjes erop. Zou de huidige boswachter hier ook verhaaltjes over vertellen?



Diana Fuchten

Intocht Sinterklaas Beuningen: zaterdag 13 november



Weurt



"Echo ´s van Overal " wereldmuziekgroep R-CHESTRA



Op zondag 28 november om 15.00 u. verzorgt R-chestra een concert in de St-Andreaskerk te Weurt. Het concert staat in het teken van vrijheid als ideaal- en basis voor de verbinding tussen de vele etniciteiten die de wereldbevolking kent. Het zou een aambeeld kunnen zijn waarop de positieve elementen van

de verschillende etniciteiten tot een eenheid gesmeed kan worden. De St-Andreaskerk, rustiek gelegen aan de dijk in Weurt, is bij uitstek een plek die de ambiance biedt voor de muzikale uiting van dit ideaal. "R-CHESTRA" maakte vele concertreizen in binnen- en buitenland en verleende diverse malen haar medewerking aan t.v.- en radioprogramma's bij o.a. "Barend & Van Dorp", "Reiziger in Muziek", "Vrije Geluiden" en "De Wandelende Tak". De wereldomroep heeft Cd's van de groep tot tweemaal uitgeroepen tot de beste in de categorie wereldmuziek van Nederlandse bodem. De groep werkt regelmatig samen met gerenommeerde gast-musici uit landen over de gehele wereld. Op het programma staat muziek uit o.a. Armenië, Afghanistan, Macedonië, China en Zuid-Amerika.

Meer informatie, een voorproefje en een kijkje in de muzikale werkplaats van de groep kunt U vinden op: www.r-chestra.nl

Het concert is vrij van entree maar een vrijwillige bijdrage is welkom

Sint in de Andreaskerk van Weurt

Ook dit jaar heeft de Sint vanuit Weurt weer een uitnodiging gehad en gaat hij zondagmorgen **28 november** vroeg op pad.

Hij komt dan naar het mooie kerkje in Weurt, waar vast weer iets heel erg leuks gebeurt!

Hij hoort graag de mooie verhalen en luistert met plezier naar Pastor Jan en natuurlijk naar NAG, die maakt er een mooi muzikaal feest van.

De Sint vindt het vooral heel fijn, dat er dan veel kinderen in de kerk zijn.

Kom jij ook? Om **10.00 uur** samen vieren met de Sint?

We denken dat je het vast heel erg leuk vindt.

Sinterklaasintocht Weurt

Goed nieuws

Dit jaar kunnen we weer de komst van Sinterklaas in Weurt vieren! Op zondag 14 november komt de Sint met zijn pieten om 14.00 uur aan op de kade aan de West Kanaaldijk. Al wandelend gaat de hele stoet onder muzikale klanken richting de Kloosterhof waar een gezellige feestmiddag zal zijn.

Dj's Rens en Thijm zorgen weer voor vrolijke muziek, de pieten zullen dansen en er komt ook weer een speciale gast die voor een spectaculair optreden zorgt. Ook kinderen mogen voor de Sint optreden als ze dat willen maar laat dat wel even van tevoren weten! Aan het eind van de middag is er weer tijd voor het begroeten van de Sint, het geven van een hand, het maken van een foto en natuurlijk is er voor iedereen een cadeautje.

Wij hebben ons te houden aan de dan geldende coronamaatregelen. Zoals het nu uit ziet wordt iedereen ouder dan 12 jaar gecontroleerd met de coronacheck(geldige QR-code en ID-bewijs). Om dit alles te realiseren hebben wij wel uw financiële hulp nodig dit kunt u doen door uw bijdrage te storten op de rekening van het:

Sint Nicolaascomité onder vermelding "Bijdrage sinterklaasfeest 2021"

"Bijdrage sinterklaasfeest 2021" NL75RBRB0965072053



óf via deze QR-code

Zo kunnen we er weer een superfeest van maken voor de kinderen!

Groeten van het Sinterklaascomité van Weurt



NAG Weurt Eindejaarsconcert 2021



N.A.G. Weurt

— MUZIEKVERENIGING —

Zondag 19 december 2021 organiseert muziekvereniging “Na Arbeid Gezelligheid” haar jaarlijkse Eindejaarsconcert. De aanvang is 19.30 uur in De Kloosterhof, Kapittelweg te Weurt. Wij willen u van harte uitnodigen om op deze “Hollandse Avond” aanwezig te zijn.

Al onze jeugdleden zullen van zich laten horen en de leden van de fanfare zijn blij om weer muziek voor u te kunnen maken.

Dit alles o.l.v. onze dirigent Herman van Teffelen.

En er staan enkele gastoptredens op het programma...

Dus genoeg op het programma dat de moeite waard is om deze avond erbij te zijn!

Ook mogen wij een viertal leden in het zonnetje zetten vanwege hun langdurig lidmaatschap:

| | |
|---------------|---------|
| Jan Hendriks | 70 jaar |
| Wilbert Smits | 50 jaar |
| Theo Gies | 40 jaar |
| Ted Bakker | 25 jaar |

P.S.: Wij hanteren de Coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Er wordt gecontroleerd, dus zorg dat u, indien nodig, de QR-code en een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien.

*Ook namens het bestuur,
de Eindejaarscommissie van NAG Weurt.*

De Dienstenveiling van NAG komt eraan!



— **NAG-Dienstenveiling** —

Zondagmiddag 7 november start vanaf 14.00 uur de Dienstenveiling van en voor NAG! Tijdens deze veiling in De Kloosterhof Weurt kunt u dan bieden op diensten en goederen die door particulieren en bedrijven worden aangeboden.

Binnenkort kunt u de "Kavellijst" volgen via de site NAGWeurt.nl

Alvast een voorproefje van diensten die al zijn aangeboden:

- Een "bellypaint" of muurschildering op een kinderkamer
- Een driegangendiner bij u thuis met live muziek
- Een speciaal gemaakt beeldje voor u in overleg met de kunstenares
- Een dagdeel tuinonderhoud (met machines)
- De organisatie van een thema kinderfeestje
- Een voetbalclinic op een kinderfeestje
- Een springkussen voor een dag
- Een gratis hypotheekadvies door een professional
- Restauratie van de gipsen kerstgroep van de familie
- Een optreden met livemuziek bij jubileum of bruiloft
- Zelfgemaakte appeltaart
- Met de hand gemaakte sieraden
- Een dagdeel DAR-service met aanhanger
- Een driegangen Italiaans diner
- Een zelfgemaakte chocoladetaart of taart naar keuze
- Een schilderij van een Weurtse schilderes.
- enz, enz...

Zomaar een greep van wat er nu al is aangeboden, voor een groot deel ook door de leden van NAG. Draagt u NAG óók een warm hart toe? Dan wilt u misschien ook wel een dienst aanbieden waarvan de opbrengst ten goede komt aan NAG voor onderhoud en vervanging van instrumenten.

Meldt u zich dan aan met een mailtje naar: NagDienstenveiling@gmail.com



Maar we hebben natuurlijk óók bieders nodig! Kom dus naar de gezellige en muzikale veiling op 7 november en biedt mee op de kavels!

Commissie NAG Dienstenveiling

De Hemelvaart van Elia



Elia is een van de grootste profeten uit de Bijbel, passend in het feest van Allerheiligen. In de Andreaskerk, op het glas-in-loodraam 6, is zijn 'hemelvaart' afgebeeld. Elia sterft geen gewone dood. Hij wordt ten hemel opgenomen in een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur. Wie was deze profeet?

Elia leefde in een woelige tijd, in de 9^{de} eeuw voor Christus. Na de dood van koning Salomon was het koninkrijk uiteengevallen in een Noordrijk Israël en een Zuidrijk Juda. Het was een tijd van verval op godsdienstig gebied. Onder koning Achab en zijn vrouw Izabel werden voor de verering van de afgod Baal nieuwe tempels en altaren opgericht. Het optreden van Elia stond van het begin tot einde in het teken van de verdediging van het geloof in JHWH als de enige ware God van Israël. Deze verdediging loopt uit op een krachtmeting tussen Elia en de profeten van Baäl op de berg Karmel. Hier toonde JHWH zich de ware God (zie *Rondom Johannes* nr. 3, 2021). Na het uitschakelen van de profeten van Baäl trachtte Izebel hem te doden, waarop Elia naar Juda vlucht.

Naast het wonder op de berg Karmel worden aan Elia verschillende wonderen toegeschreven. Hij kon waarzeggen en beschikte over magische krachten om regen op te roepen en te verhinderen (1 Kon 17:1). In Sarefat ontmoet hij een arme weduwe die hem haar laatste kommetje water en brood geeft. Tijdens de droogte zorgde Elia ervoor dat tot de eerste dag dat het weer zou gaan regenen haar pot met meel en de oliekruik niet leeg zouden raken. Enige tijd later wekte Elia haar zieke kind dat dood leek te zijn weer tot leven na het aanroepen van de Heer (1 Kon 17).

Moegestreden ziet Elia het soms helemaal niet meer zitten. Iedereen lijkt het geloof in JHWH verloren te hebben. Hij trekt de woestijn in en legt zich neer om onder een bremstruik te sterven. Hij geeft het op. Een engel bezoekt hem. Hij mag niet bij de pakken neerzitten en de engel laat hem eten en drinken en sterkt hem weer om op weg te gaan. Na een lange tocht komt hij aan de berg Horeb (of Sinai). De Heer vraagt aan hem: 'Elia, wat doe je hier?' Elia beklagt zich dat hij zich tevergeefs met volle overgave ingezet heeft voor de Heer, dat men Zijn altaren heeft vernield en Zijn profeten gedood 'en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien'. Daarop nodigt de Heer hem uit op de berg. Het verslag van deze ontmoeting behoort tot een van de mooiste passages uit de Bijbel: 'En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht' (1 Kon 19: 11-13). Deze Godservaring vormde een bevestiging van Elia's ongebroken geloof en een teken dat God niet te vinden is in natuurelementen, zoals in het geloof in een Baäl. Alleen in een hoorbare stilte kan God ervaren worden. Na deze Godsontmoeting draagt de Heer Elia op om terug te keren en Elisa als zijn opvolger te zalven.

Het einde van Elia's leven verloopt op wonderbaarlijke wijze. Nadat Elia met Elisa enkele steden had bezocht, gebeurde 's avonds het volgende: 'En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren' en toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren (1 Kon 2: 11-12).

De 'hemelvaart' van Elia heeft bij de joden geleid tot het geloof dat de profeet eens zal terugkeren om de komst van de Messias aan te kondigen. Deze verwachting is gebaseerd op het boek Maleachi waarin deze profeet voorspelt: 'Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia' (3, 23-24). Tijdens het begin van het joods Paasfeest

(de Sedermaaltijd) zetten de joden een extra beker wijn voor Elia klaar en wordt op elk besnijdenisfeest een stoel voor hem vrijgehouden.

De naam van Elia vinden we regelmatig terug in het Nieuwe Testament. Op de vraag van Jezus aan zijn leerlingen 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' antwoorden ze: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten' (Matt. 16: 14; Marcus 9: 11-13). Johannes de Doper wordt gezien als een voorloper van Jezus (Matt 11: 14). Als Jezus zijn leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt naar de top van een berg waar Hij voor hun ogen verandert van gedaante, verschijnen plotseling Mozes en Elia met wie Jezus in gesprek is (Matt. 17: 1-4).

Elia laat ons zien dat we niet moedeloos moeten we worden als we het niet meer zien zitten. Zijn onwankelbare geloof in God geeft hem steeds opnieuw de kracht om door te gaan en vol te houden. Deze kracht vinden we terug als we samen zingen: 'Standvastig houden wij wacht, standvastig mensen van God. In twijfel gevangen, in donker verlangen, in duistere nacht: Standvastig houden wij wacht' (GvL 634).

(Foto: Detail koorraam Andreaskerk Weurt: De hemelvaart van Elia.)

SV