

Rondom JOHANNES

JAARGANG 8
nummer 1



Januari 2022

— In dit nummer onder andere: —

- Haantje de hoogste
- Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
- Stil geworden



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Overige contacten:

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 26 maart 2022.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 10 maart 2022 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Haantje de hoogste ...

Enkele weken geleden had ik de eer om – samen met enkele kundige bouwlieden – de haan, opgeknapt en opnieuw voorzien van een dun laagje bladgoud, terug te plaatsen op de torenspits van onze Corneliuskerk. Hiermee werd de kroon gezet op drie maanden intensief restauratiewerk aan de Corneliuskerk in Beuningen én de Andreaskerk in Weurt. Het is de bedoeling dat onze beide kerken er weer een tijdje tegen kunnen, toekomstbestendig zijn zozegd.

Hoogtevrees heb ik gelukkig niet. Ik heb vooral genoten van het mooie uitzicht op een weliswaar koude, maar prachtig zonnige dag. Als je daar hangt op een hoogte van bijna zestig meter, is ook nog eens goed zichtbaar hoe ongelooflijk knap zo'n kerk gebouwd is. Vakwerk. En dan ook nog eens met de (relatief) beperkte middelen van toen. Hulde aan onze voorouders!

Toen ik weer met beide benen op de grond stond, vroeg een van de toeschouwers me wat nu eigenlijk de betekenis van die haan op de toren is. Want zo'n geval staat er toch niet voor niets. Welnu, dat zit als volgt.

De haan op de toren verwijst naar de evangeliepassage – vlak voor de arrestatie van Jezus in de Hof van Olijven – waarin Petrus Jezus bezweert dat hij hem nooit ofte nimmer in de steek zal laten: 'Al komen ze allemaal ten val vanwege u, ik zal nooit ten val komen.' Het antwoord van Jezus: 'Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je me drie keer verloochenen.' Petrus weer: 'Ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen.' (Matteüs 26, 33-35)

We kennen het vervolg. Jezus wordt gearresteerd en Petrus volgt van op een afstand. Aangekomen bij het paleis van de hogepriester waar Jezus zal worden verhoord, wordt Petrus door het aanwezige personeel herkend als leerling van Jezus. Maar hierop aangesproken ontkent hij tot driemaal toe – en op steeds hoger toon – ook maar iets met Jezus van doen te hebben: 'Ik ken die man niet!' Na de derde ontkenning kraait de haan, en Petrus maakt zich huilend uit de voeten. Letterlijk kapot van verdriet.

Daarmee verwijst de haan dus naar het verraad van Petrus. Petrus met zijn grote mond en zijn kleine hart. De leerling die het op het moment suprême zo



pijnlijk af laat weten. Je kunt het Petrus verwijten, maar evengoed kun je jezelf de vraag stellen: wat zou ik *zelf* hebben gedaan? Hoe trouw ben ik zelf? Aan mijn eigen geloof en aan mijn eigen geloofsgemeenschap? Wat heb ik ervoor over? Heb ik misschien zelf niet iets weg van die goeie ouwe Petrus, lever ik luidkeels commentaar op wat er zoal niet deugt aan onze kerk – om het vervolgens af te laten weten?

Dat de haan op kerk-torens te zien is, is welbeschouwd heel bijzonder, aangezien het dier oorspronkelijk een heidens afweersymbool was. Bij de kerstening van Europa heeft het christelijk geloof dit symbool overgenomen. Maar dan niet alleen – zoals je op grond van het bovenstaande zou kunnen denken – als teken van zwakte en verraad, maar evenzeer als teken van herstel en een nieuw begin. Als de haan kraait, betekent dat immers ook: de nacht is voorbij, een nieuwe dag breekt aan ... En dat geldt ook voor Petrus. Petrus staat op, overwint zichzelf en zal voortaan – als de leider der apostelen, als het ‘haantje de voorste’ dat hij nu eenmaal is en blijven zal – de christelijke boodschap uitdragen. Naar het voorbeeld van het haantje op de toren: in alle windrichtingen. Tot aan het eind van zijn leven. Tot zijn eigen kruisdood aan toe. Over trouw gesproken ...

De haan op de toren: een symbool dat ons wijst op onze menselijke tekortkomingen, maar tevens op de mogelijkheid een nieuw begin te maken. Altijd en overal. In je eigen leven. Als geloofsgemeenschap. Wie doet er mee? Wie durft?

Pastor Ruud Roefs



Kerkbalans 2022 - Geef vandaag voor de kerk van morgen



Actie Kerkbalans 2022 is van start! Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als parochie nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat. Heeft u geen envelop ontvangen, maar wilt u toch een bijdrage geven, dan kunt u een envelop meenemen uit de kerk of kapel of contact opnemen met het secretariaat. U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank o.v.v. ‘Kerkbalans 2022’, of de envelop afgeven bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl.

Opbrengst actie Kerkbalans

	2021		2020	
	Kerkbijdragen	Giften	Kerkbijdragen	Giften
jan t/m maart	€51.157	€1.374	€49.935	€3.946
jan t/m mei	€57.449	€1.594	€57.010	€3.946
jan t/m juli	€63.984	€1.594	€64.589	€3.946
jan t/m september	€66.124	€1.594	€67.988	€3.946
jan t/m oktober	€69.141	€1.644	€70.358	€4.176
jan t/m december	€72.864	€2.944	€72.920	€4.456

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2021 en hopen dat u ons in 2022 ook weer steunt. Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII



Beste mensen,

De Johannes xxii Parochie en vooral de Corneliuskerk onderhoudt al 22 jaar vriendschappelijke banden met Paul Singh, zijn stafleden en kinderen van het opvangcentrum Karunalaya, in Chennai, India. Hier worden kinderen die zwerven over straat, vaak jarenlang en komend van ver, liefdevol opgevangen en geresocialiseerd dus op gegeven moment ook naar school gestuurd. U als kerkgangers, de kinderen die gevormd worden, pastoor Ruud en voor hem pastoor Harry samen met de medewerkers van de Vormselwerkgroep en de Parochiële Caritas van de parochie zorgen ervoor dat er jaarlijks geld ingezameld wordt voor hen. Van dit geld worden 600 schoolrugzakken gekocht voor zwerfkinderen die opgevangen worden van Karunalaya, kinderen van dakloze families die op de stoep wonen (pavement dwellers) en kinderen van arme vissers in de buurt. Elke tas is gevuld met een dik schrift/notebook, pennen en potloden, geodriehoek, liniaal etc.



Foto: Stichting Amaidhi

Volgens Karunalaya betekent dit project, dat arme kinderen die anders *drop-outs* worden vanwege bijv. kinderarbeid, naar school **BLIJVEN** gaan. Onderwijs is in India gratis tot kinderen 14 jaar zijn, d.w.z. de regering betaalt school- en boekgeld. Ouders moeten echter wel schooltassen met inhoud en uniformen bekostigen. Families van deze kinderen zijn daar te arm voor. Vandaar dat dankzij jullie giften deze 600 kinderen ook echt naar school kunnen gaan. Het schooljaar in India loopt van juni tot april dus anders dan in Nederland. Ook de scholen in India zijn wekenlang gesloten geweest.

Ondanks Corona is enorm veel geld binnengekomen vanuit jullie parochie: 1162,- vanuit de diensten en 1000,- van de parochiële Caritas. Grote dank hiervoor! Vanuit onze vrijwilligersorganisatie stichting Amaidhi hebben we daar nog giften bijgevoegd waardoor het bedrag van 3424,- is bereikt. Wilde Ganzen die deze actie al jaren steunt doneerde bij elke euro die wij ontvingen, een halve euro en droeg zo 1712,- bij. Uiteindelijk is dus het bedrag van 5137,- naar India overgemaakt.

Vanuit het bestuur van Stichting Amaidhi denken we met grote dankbaarheid en in vriendschap terug aan Kees-Jan Petri. Als lid van de vormselgroep die deze actie al 22 jaar steunt hebben we hem gekend als een betrokken, wijze, warmhartige, humoristische man. Een bijzonder mens die ook in de vormselworkshop aan de vormelingen telkens humor inbracht en voor verdieping zorgde. Het was voor ons, Peter en Dilia, een voorrecht hem te kennen. We wensen nogmaals zijn familie en collega's alle sterkte toe bij dit grote verlies.



Foto: Stichting Amaidhi

Misschien goed om te weten: wij, vanuit de Nijmeegse vrijwilligersorganisatie Stichting Amaidhi, staan er ook garant voor dat dit bijeen gezamelde bedrag ook voor 100% aan dit doel wordt gegeven. (dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen hoort bij onze manier van werken, onze- gratis- accountant verricht daar ook controle op.) Vanzelfsprekend werd de actie van de

Corneliuskerk en Johannes xxiii Parochie ook in onze jaarlijkse nieuwsbrief vermeld die in december uitkwam en op onze website.

Het artikel staat op blz. 2 van onze nieuwsbrief: <http://www.amaidhi.nl/wp-content/uploads/amaidhi-nieuwsbrief-december-2021.pdf>

Op deze pagina van de Amaidhi website staat meer informatie over dit project vermeld (scroll door naar beneden voor de actie 2021-2022)

<http://www.amaidhi.nl/karunalaya-schooltassen>

Nogmaals hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Peter en Dilia Deurloo

Stichting Amaidhi/Amaidhi Foundation,
De Kluijskamp 1271, 6545 JK Nijmegen
info@amaidhi.nl
www.amaidhi.nl

Korte mijmering over Kees-Jan Petri

Vanaf 1 september 2020 werk ik als pastor bij de Parochie H. Johannes XXIII en in die periode heb ik Kees-Jan mogen leren kennen als een sympathiek, wijs, belezen persoon en vooral ook als iemand die de ander uitdaagt om de wereld op een kritische wijze te beschouwen. Nooit zal ik onze diegravende gesprekken vergeten over de filosofie of de Kerk. Ik denk dan ook dat het woord filosoof Kees-Jan als mens het beste typeert, want hij had een grote passie voor de wijsheid. Bovendien wist hij, als voormalig docent filosofie, natuurlijk heel veel over de klassieke filosofen. Sterker nog, hij was één van hen.

Als ik kijk naar hoe hij de kinderen van de filmclub of de vormelingen uitdaagde met kritische vragen, hen dwong om de wereld op een andere manier te beschouwen, leek hij eigenlijk op een Socrates of een Plato. Hij was een echte wijsgeer, iemand die van de wijsheid houdt en dat bleek ook uit zijn levensweg. Soms kan de filosoof verstrooid of verdwaasd overkomen, maar dat komt doordat zijn leven gewijd is aan de werkzaamheid van de geest. Het is een leven naar de geest. En bij Kees-Jan ging het dan ook niet om materiële zaken of om rijkdom, maar om de zin en betekenis van het leven, de ziel of het ware ik.

De oude Grieken en Romeinen geloofden dat als een filosoof stierf zijn ziel niet naar de onderwereld ging, maar opsteeg naar de sterrenhemel. Vanuit die plek wierp hij dan een smalende blik op de aarde. Ik kan me zo voorstellen dat Kees-Jan daar nu zit naast Socrates of Plato. Samen met hen lacht hij hartelijk om de dwaasheid van de levenden.

De Romeinse dichter Ovidius schreef in zijn Boek *Metamorfosen* het volgende over de onsterfelijke ziel van de filosoof, die de dingen ziet zoals ze echt zijn: “Ik neem u tot sterrenhoogte mee en wil ver van de logge aarde op wolken rijden ... om op het redeloos en doelloos dwalen van de mens diep naar te zien, en hem in zijn zoektocht naar de zin van het bestaan te sterken.”

Roman Gruijters

Kees-Jan Petri werkte 28 jaar lang als vrijwilliger in diverse werkgroepen en hij was medewerker op het secretariaat van de parochie H. Cornelius en later Johannes XXIII.

De leden van de Vormselwerkgroep, de Contactraad Beuningen, de jongeren van de Filmclub, de Woord- en Communie-werkgroep en de collega's op de pastorie zullen Kees-Jan, die zoveel voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend, missen.



Stil geworden

Stil geworden
ons hart
andermaal
geconfronteerd
met de vergankelijkheid
van ons leven
hier op aarde

In het voorbije jaar hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van drie contactraad leden van onze parochiegemeenschap Beuningen.

Hannie van den Hoogen-Driessen † 22-02-2021

Herman Leenders † 17-04-2021

Kees-Jan Petri † 09-12-2021

Met eerbied en respect zullen wij hen blijven herinneren als betrokken mensen die zich jarenlang op velerlei gebied ingezet hebben voor onze parochiegemeenschap, waarvan de laatste zeven jaar tevens als leden van de contactraad.

Stil geworden
ons wezen
om aldus
ruimte te geven
aan herinnering
de herinnering aan jullie
aan ons samenzijn
aan ons geloof
in de toekomst
met elkaar
voorbij
de grens van het licht

Contactraad H. Johannes XXIII

Annie van der Loop / Nicky Voet: Beuningen

Marga Roelofs: Winssen. Arno Spin: Ewijk



In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Overledenen	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Kees-Jan Petri	09-12-2021	74 jaar
Elly Sluiter – Mulders	12-12-2021	87 jaar
Mia Kotte – Valckx	21-12-2021	99 jaar
Nettie de Haan – Boschman	27-12-2021	85 jaar
Jan Visker	13-11-2021	97 jaar
Anny Visker–van den Hoogen	04-01-2022	99 jaar
Ewijk		
Mieke Sanders – Brouwer	10-12-2021	82 jaar
Weurt		
Tiny Sanders – Grim	18-01-2022	76 jaar



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte

Tarieven misintentie 2022

De kosten voor een misintentie (ongeacht het aantal personen) bedragen vanaf 1 januari 2022 €12,50.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 29 jan	4e zondag door het jaar	19:00	em. past. Ton van Balveren				
zo 30 jan		10:00	em. past. Ton van Balveren		10:00	WoCo	OC
za 5 feb	5e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs	LGK			
zo 6 feb		10:00	pastoor Ruud Roefs	Gaby van Hoof c.s.	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 12 feb	6e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke van der Ven			
zo 13 feb		10:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke van der Ven & André Haverkort	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
zo 13 feb		15:00	Concert Octime				
za 19 feb	7e zondag door het jaar	19:00	WoCo	piano: N. Adriaans zang: C. Cobussen	19:00		
zo 20 feb		10:00	WoCo	LGK	10:00	pastoor Ruud Roefs	OC
wo 23 feb	Seniorenviering o.v.b.	15:30	Pastoor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marieke van der Ven			
za 26 feb	8e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke van der Ven & André Haverkort			
zo 27 feb		10:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke van der Ven & André Haverkort	10:00	em. past. Ton van Balveren	AK
wo 2 mrt	Aswoensdag	19:00	pastoor Ruud Roefs		19:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 5 mrt	1e zondag 40 dagentijd	19:00	pastoor Ruud Roefs	Komore			
zo 6 mrt		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 12 mrt	2e zondag 40 dagentijd	19:00	pastoor Ruud Roefs	LGK			
zo 13 mrt		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	diaken Roman Gruijters (WoCo)	AK
za 19 mrt	3e zondag 40-dagentijd	19:00	WoCo				
zo 20 mrt		10:00	WoCo		10:00	pastoor Ruud Roefs	OC
wo 23 mrt	Seniorenviering	15:30	pastoor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters				
za 26 mrt	4e zondag 40-dagentijd	19:00	em. past. Ton van Balveren	LGK			
zo 27 mrt		10:00	em. past. Ton van Balveren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK

Schema is afhankelijk van de coronamaatregelen. voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

Voor vieringen in de Corneliuskerk kunnen plaatsen gereserveerd worden bij het secretariaat op werkdagen tussen 8.30u en 12.30u tel. 024-6771271 of via info@johannesxxiii.nl





Kerststal in muziekkoepeel van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O

In de muziekkoepeel van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. heeft weer een prachtige kerststal gestaan. Deze keer zelfs uitgebreid met een prachtige ster!

Eind 2020 hebben een aantal vrijwilligers van de kringloopwinkel BijWa, de fanfare U.L.T.O. en de parochie Johannes de XXIII het initiatief genomen om in de kiosk een kerststal te plaatsen. Dit natuurlijk ook omdat de kerk vanaf januari 2020 voorgoed gesloten is. Het was ook deze keer weer een prachtig gezicht als je door de Notaris Roesstraat reed en je zag de kerststal al van verre staan. En vooral in de avonduren als de verlichting aan was. Dank aan alle mensen die hieraan een bijdrage hebben geleverd en meegewerkt!!

Allen Dank!



Foto: Gerry Schreven

Kort Kort Kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Verbouwing kerk - Preekstoel de kerk uit? Dag mag zomaar niet.

In de Gelderlander van 5 januari jl. een grote foto van de preekstoel in Winssen met Jan Roelofs van het kerkbestuur die laat zien hoe hij ontmanteld wordt. Omdat de kerk een rijksdocument is vroeg de gemeente advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het RCE geeft geen vergunning af om de kerk een andere invulling te geven want er moet volgens hen eerst een herbestemming komen voor de kerk en het woningbouwplan is niet concreet genoeg. Het kerkbestuur heeft vorig jaar al een aanvraag ingediend maar hier is ruim 9 maanden niets mee gedaan. Het kerkbestuur haalde ook alvast de kerkschatten uit de kerk maar ook het interieur van de kerk had er niet uitgemogen want dat maakt ook onderdeel uit van het rijksmonument volgens het RCE. Zij laten dat aan de gemeente Beuningen weten. De gemeente besloot het advies naast zich neer te leggen omdat de plannen voor de woningbouw in de kerk zeer wenselijk zijn. Er is een beoogde koper en hopelijk trekt hij zich door deze maandenlange vertraging niet terug. Diverse andere objecten uit de kerk zijn inmiddels vergeven. Zo is het altaar naar Hongarije gegaan en de houten engelen boven het altaar naar de kerk in Beuningen, Het doopvont achter uit de kerk staat nu in de toren van de oude kerk in Winssen. Ook staat een deel van het interieur in het depot van het bisdom in Den Bosch. Het orgel, de kruiswegstaties en het beeld van de Heilige Antonius van Padua en het hoogaltaar blijven. **Geluidsinstallatie verving functie hoge preekstoel.** De preekstoel stamt uit 1874-1875 en is van eikenhout en van neogotische stijl. De preekstoel verhuist naar de kerk in Lith en is al jaren niet meer in gebruik. Door de komst van een geluidinstallatie was het niet meer nodig om vanaf een hoge preekstoel verstaanbaar te zijn. De preekstoel wordt voordat hij verhuist in de kerk ontmanteld door meubelmakers van de vakopleiding uit Oss. Op de nieuwe locatie in Lith bouwen ze de preekstoel ook weer op!



Ewijk



Eenzaamheid

Jos was altijd ijverig geweest. Met zijn goed stel hersens kon hij voor de dag komen. En goed geluimd en vriendelijk was hij bovendien. Stond iedereen te woord en bemoedigde zijn medemens waar hij maar kon. Was meer bezig met mensen te plezieren dan ze te plagen. Geen teaser maar een pleaser zozegd. Kortom, dit pareltje zou het wel rooien in deze wereld. Die wereld lag aan zijn voeten. Het basisonderwijs en de middelbare school had hij glansrijk doorlopen en nu was hij gaan studeren. Hij was er klaar voor geweest het ouderlijk huis te verlaten. Hij had al een kamertje in de grote stad en de eerste colleges had hij al gevolgd. Godsdienstwetenschappen. Jos vond het allemaal bijzonder interessant. Het eerste tentamen zou spoedig volgen. Hij zag er naar uit.

En toen brak Corona uit. De wereld stortte voor Jos ineen. Geen colleges, geen contact. Geen vriendelijkheid of goede luim. Geen wereld aan zijn voeten. Niks hard werken aan een mooie toekomst met de mensen om hem heen. En omdat het allemaal langer ging duren dan verwacht, werd de situatie langzaam uitzichtloos. Jos raakte verbitterd. Was dit dan de wereld die door God was bedacht? Een wereld die toch al bol stond van conflicten, oorlog, geweld en zijn dreigende ondergang via Global Warming. Jos raakte steeds verder in de put. Hij trok zich terug op zijn kamertje en probeerde wat te lezen voor zijn studie. Hij kon er zijn aandacht echter niet bij houden. Hij miste het contact. Met mede studenten, met docenten en de vele mensen om hem heen. In het begin had hij nog veel contact gehad via social media, maar dat werd ook allengs minder. Hij had nooit gedacht dat de eenzaamheid hem nog eens zou overvallen, maar nu was het dan zover. Hij wist niet hoe uit deze put te komen. Raakte in een verstikkend isolement.

Jos besloot te gaan bidden. Hij bad om een weg uit deze uitzichtloze situatie. Om kracht er mee om te gaan. Om steun er uit te komen. Maar ook om alle

betrokkenen de wijsheid te geven om op een goede manier vorm te geven aan een uiteindelijk herstel. En met dat laatste bedacht Jos dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Dat hij niet alléén staat met zijn eenzaamheid. Dat hij mensen moest helpen met zijn vriendelijkheid en goede luim. Hij zou nog diezelfde middag bij zijn oma een kopje thee gaan drinken.

Theo Coenders

Bezorgers Rondom Johannes in Ewijk

Beste bezorgers; aangezien wij niet meer op de pastorie terecht kunnen, wordt de volgende Rondom bij Toon Reuvers in de tassen gedaan.

Daarom vragen wij jullie om voortaan bij Toon Reuvers de tassen in de bus te stoppen.

Adres: Toon Reuvers Luit 21 6644 DS Ewijk

Dien van Rens



Beuningen



Herinneringen

In mijn jeugd was er geen geld voor boeken daarom was ik al heel vroeg lid van de bibliotheek. De complete afdeling voor mijn leeftijd werd gelezen, van jongensboeken tot die voor meisjes en alles er tussen in. Op een dag zag ik tussen de nieuwe aanwinsten een boek met de titel Kleine Isar, de vierde koning (geschreven door Bertus Aafjes). Een intrigerende titel, zeker omdat het in de maand na kerstmis was. Die moest natuurlijk gelezen worden ook al was her boek eigenlijk niet voor mijn leeftijd bedoeld. Het was een soort stripboek met plaatjes en daaronder de vertelling. Urenlang ben ik aan het lezen geweest, het was best lastig lezen maar ik zette door.

Het boek begon over de drie koningen en een vierde, kleine Isar. Ze zagen allemaal de ster, net als zo veel andere mensen maar zij waren nieuwsgieriger





dan de andere mensen en zochten in boeken op wat het betekende. Kleine Isar ging ook op weg net als de andere koningen. Omdat hij een kind is heeft hij een klein ezeltje als rijdier. Omdat het ezeltje klein was kon het de rijdieren van de andere koningen niet bijhouden. Het verhaal volgt in grote lijnen het leven van Jezus. Kleine Isar blijft altijd kind, hij groeit nooit op tot volwassen. Dat vond ik wel vreemd maar in mijn beleving kon dat best want het stond immers in het boek. Hij ontmoette allerlei mensen die in het leven van Jezus een rol gespeeld hebben. Alleen aan het einde wordt hij onthoofd, dat vond

ik heel naar. De mannen die hem dood maakten moesten dat doen omdat ze anders zelf onthoofd zouden worden. Wat wreed en gemeen. Ik snapte dat einde niet. Hij had toch niets verkeerd gedaan.

Ik vroeg het aan de grote mensen. Die probeerde me uit te leggen dat grote mensen soms dingen moesten doen die ze zelf ook niet willen. En het was toch geen droevig einde want na zijn dood werd kleine Isar toch door een engel bij de hand genomen en naar Jezus gebracht. Het einde bleef me verwarrren.

Een aantal jaren geleden kwam ik op een rommelmarkt het boek tegen en heb het gekocht om nog eens te lezen. De schrijver heeft het goed bedoeld maar voor een kind blijft de afloop best moeilijk om te begrijpen of zou het aan mijn leeftijd hebben gelegen? Ik was immers te jong voor het boek op het moment dat ik het voor het eerst las.

Diana Fuchten

17^e Kunstroute Beuningen

De aanmelding voor de 17de editie van de Kunstroute Beuningen is gestart. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich tot 1 maart 2022 aanmelden.

In september 2021 hebben we, ondanks de beperkingen rondom het coronavirus, een goed bezochte Kunstroute gehad. Er was weer veel moois te zien, kunstenaars waren enthousiast en vonden het enorm leuk om weer mensen te mogen ontvangen. Ook bezoekers hebben zich goed aan alle maatregelen gehouden en ervan genoten. Dit jaar wordt de Kunstroute georganiseerd in het weekend van 17 en 18 september 2022.

Deelnemende kunstenaars: bij kunstenaars denken we aan kunstschilders, beeldend kunstenaars, fotografen en overige kunstzinnige mensen. Deelnemers van de Kunstroute kunnen zowel amateurs als professionals zijn. Exponeren tijdens het weekend kan bij de kunstenaar thuis, in een studio, galerie, atelier of tuin. Kunstenaars, die zich middels een aanmeldingsformulier hebben aangemeld, worden door twee kunstvrijwilligers bericht en het recente werk wordt bekeken. De aanmeldingscommissie kijkt met name naar de diversiteit en kwaliteit. Op onze website kunt u de voorwaarden en het reglement teruglezen.

Deelnemende kunstenaars moeten afkomstig zijn uit de gemeente Beuningen (bij groep voornamelijk deelnemers uit de gemeente) of een atelier in Beuningen hebben. Kunstenaars zijn vrij om hun werken tijdens dit weekend te verkopen. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich tot 1 maart 2022 aanmelden bij Stichting Perspectief, via info@kunstroutebeuningen.nl of via de website www.kunstroutebeuningen.nl en het aanmeldingsformulier downloaden of per post naar Postbus 88, 6640 AB Beuningen.

Ambulante begeleiding vanuit Bijzonder genieten

Door “Bijzonder Genieten”, de lunchroom op het Julianaplein in Beuningen wordt ambulante begeleiding aangeboden op de momenten dat u deze graag wilt voor uzelf, familie of voor uw kind. Dit kan zijn:

- Tijdens het werken/leren: op school, als zorgondersteuner in de klas; op stage als begeleider tijdens de werkzaamheden of op het werk als begeleider zodat de arbeid regulier of beschermd is.
- In de thuissituatie: sociale contacten opbouwen en/of onderhouden; voor de ADL zorg, voor de medicinale zorg, geschikte dagindeling maken.
- Tijdens activiteiten: samen koken/leren koken, samen op uitstapjes, samen boodschappen doen. samen dagje weg.

Wij zijn erop gericht om de zelfstandigheid in stand te houden en waar mogelijk deze te vergroten. Ook maken wij gebruik van ons eigen cliënten systeem, hierin maken wij samen met jou en/of je ouders/verzorgers een zorgplan. Deze evalueren we jaarlijks hierin gaan we samen kijken wat gaat er goed en waar moeten we nog samen aan gaan werken.

Bij interesse komen wij graag geheel vrijblijvend een kop koffie drinken om kennis te maken en onszelf aan u voor te stellen. Neem vrijblijvend contact met ons op via 024-2060403 of via begeleiden@bijzonder-genieten.nl



Werkgroep Kerkbalans Weurt

Het zal voor velen herkenbaar zijn. Mensen die zich inzetten voor een vereniging of bij vrijwilligerswerk betrokken zijn blijven zich meestal jarenlang hiervoor inzetten. Dat is ook zo bij de werkgroep Kerkbalans, die de actie georganiseerd heeft binnen de Geloofsgemeenschap H. Andreas. Zeer veel jaren heeft Harry Beelen als voorzitter en gangmaker binnen de werkgroep gefunctioneerd en samen met een groot aantal vrijwilligers de actie tot een succes gemaakt.

Door de veranderingen binnen de actie Kerkbalans in de Parochie en de gevorderde leeftijd van Harry heeft hij besloten met deze activiteit te stoppen. Het succes van de actie binnen de Geloofsgemeenschap is mede aan zijn inzet en die van de vele vrijwilligers te danken. Wij zijn hem dankbaar voor de tijd en energie die hij hierin heeft gestoken. Harry: bedankt.

De Contactraad van de Geloofsgemeenschap H. Andreas.

Had Jezus broers en zussen?

Als we ons Jezus als kind voorstellen zien we Hem meestal staan tussen zijn vader en moeder, zoals bijvoorbeeld in het St. Jozef altaar in de Andreaskerk. Dit gezin bestaat uit drie personen. Maar wat zegt het Nieuw Testament hierover? Daarin wordt melding gemaakt van broers en zussen van Jezus:

Zijn moeder en zijn broers kwamen naar Hem toe, maar ze konden niet bij Hem komen, vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen Hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken' (Lc. 8:19-20; zie ook Mc. 3: 32).





Foto: Detail uit het Jozefaltaar Andreaskerk te Weurt

Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan Hem' (Mc. 6:2-3; zie ook Mt. 13:54-57).

Daarna [na de bruiloft in Kana] ging Hij [Jezus] naar Karfarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen (Joh. 2:12).

Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus' broers Hem aan: 'Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook Je leerlingen het werk dat Je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat Je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in Hem' (Joh. 7:2-5).

In de *Handelingen* staat dat de apostelen na hun terugkeer naar Jeruzalem verblijf hielden in een bovenvertrek. 'Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers' (Hand. 1:14).

Paulus noteert in zijn brief aan de Galaten: 'Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf' (Gal. 1: 19-20).

Op basis van deze citaten stelt zich de vraag of het hier gaat om echte broers en zussen van Jezus, dus kinderen van Jozef en Maria. Aan het einde van de 4^{de} eeuw (rond het jaar 375) zijn drie visies voorgesteld die tot op vandaag nog steeds onderwerp van discussie zijn. Deze visies, genoemd naar de personen die ze geformuleerd hebben, zijn van: Helvidius (een Romeinse theoloog), Epiphanius (bisschop van Salamis) en Hiëronymus (kerkvader die de Bijbel in het Latijn vertaalde: de Vulgaat).

Helvidius' visie houdt in dat Jezus' broers en zussen de natuurlijke kinderen zijn van Maria en Jozef ná Jezus' geboorte. Enkele argumenten hiervoor zijn dat *adelphoi* en *adelphai* in het Grieks gewoon 'broers en zussen' betekenen. Dit is de meest voorkomende betekenis. Voor 'neef' bestaat een ander woord (*anepsios*). Paulus en de vier evangelisten spreken onafhankelijk van elkaar over de broer(s) van Jezus of van de Heer. Zij koppelen de broers (en soms de zusters) direct aan Maria de moeder van Jezus met formuleringen als 'zijn moeder en (zijn) broers', wat de indruk geeft van bloedverwantschap. Flavius Josephus (een Joodse geschiedschrijver uit de 1^{ste} eeuw), die onafhankelijk van de evangelisten, in zijn boek *De oude geschiedenis van de Joden*, Jakobus noemt als de 'broer van Jezus, die de Christus wordt genoemd.'

Epiphanius' visie houdt in dat Jezus' broers en zussen kinderen zijn uit een eerder huwelijk van Jozef na de dood van zijn eerste vrouw. Jezus had geen biologische vader, wat inhoudt dat het hier gaat om halfbroers en halfzussen. Dat Maria en Josef met Jezus' broers en zussen een gezinseenheid vormde, wordt aangeduid in Mt. 12: 46-50; Mc. 3:31-35; Lc. 8:19-21). In Marcus wordt Jezus, nadat Hij in de tempel onderricht heeft gegeven en de toehoorders zich afvragen wie Hij is, de 'zoon van Maria' (Mc. 6:3) genoemd en niet zoals toen gebruikelijk was 'de zoon van Jozef'. (Mt. 13:55; Lc. 4:22; Joh. 6:42). In Nazareth waar Jezus bekend is, wordt hij aangesproken als de 'zoon van Maria' om hem op deze wijze te onderscheiden van de kinderen van Jozef uit zijn eerste huwelijk. Hij wordt zo genoemd omdat Jakobus, Joses/Josef, Judas en Simon geen kinderen zijn van Maria (Meier, 1994). De opvatting van Epiphanius dat het gaat om halfbroers en halfzussen van Jezus wordt ook in de christelijke literatuur van de eerste twee eeuwen ondersteund, vooral door de kerkvader Tertullianus.

Hiëronymus' visie houdt in dat Jezus de enige zoon is van Maria. Met de woorden 'broers en zussen' van Jezus worden geen (half)broers of (half)zusters bedoeld maar bloedverwanten van Jezus, namelijk neven en nichten. Het zijn de kinderen van een 'andere Maria', een volgeling van Jezus die met Maria Magdalena het lege graf bezocht (Mt. 28:1). Volgens anderen zijn het de kinderen van Maria van Clopas, een tante van Maria. Hiëronymus formuleerde zijn stellingname als een weerlegging van de opvattingen van Helvidius in het jaar 383 en wordt gedeeld door de katholieke kerk. De opvattingen van Helvidius en/of Epiphanius vinden weerklank in protestantse kringen.

Het geheel overziend moet gezegd worden dat verschillend gedacht wordt over de 'broers en zusters' van Jezus en tot vandaag nog steeds onderwerp zijn van discussie. De gegevens in het NT zijn summier en lenen zich voor meerdere interpretaties; ze bevatten geen specifieke gegevens over Jezus familierelaties. De opvattingen lopen uiteen van: 'het zijn 'bloedbroeders en -zusters, halfbroers en -zusters' van Jezus tot 'ze behoren tot zijn naaste verwanten of familieleden'.

Uit de voorbeelden blijkt niet alleen dat Jezus 'broers en zussen' had, maar ook dat de familieleden in het begin niet erg in Jezus geloofden en vraagtekens zetten bij Zijn manier van optreden. Uit *Handelingen* blijkt dat zij pas na Jezus' dood en verrijzenis in Hem en Zijn roeping gingen geloven. Het beste voorbeeld hiervan is Jakobus, de 'broer van de Heer', die de leider werd van de joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. Over deze Jacobus een volgende keer.

SV

