

Rondom JOHANNES

JAARGANG 8
nummer 3



Pinksteren 2022

————— In dit nummer onder andere: —————

- Dansen in de kerk en het synodale proces
- Eerste Heilige Communie
- Samen aan tafel



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden "Rondom Johannes"

Winssen	Ewijk	Beuningen	Weurt
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 16 juli 2022.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 30 juni 2022 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid

Dansen in de kerk en het synodale proces

Vanwege het oorlogsgeweld in de Oekraïne, de toenemende inflatie en alle andere ellende om ons heen is het, zo dacht ik, eens goed om te komen met een luchtig stukje. Zoals u misschien al heeft meegekregen, heeft onze paus Franciscus aan de bisschoppen gevraagd om werk te maken van het synodale proces. Hier is gehoor aangegeven en onze bisschop Gerard de Korte heeft daarom aan alle pastores gevraagd om te rapporteren over wat er zoal leeft onder hun parochianen. En één van de zaken die parochianen het liefst anders zien is onze manier van vieren, die moet eigentijdser worden en de liturgische taal mag begrijpelijker of verstaanbaarder worden. Laat net nu dit iets zijn waar de kerk niet graag aan wil tornen, want al sinds Petrus – men verwijst dus naar de apostolische traditie – zou de heilige eucharistische viering, via de bisschoppen, bijna onveranderd zijn overgeleverd. Misschien waren er kleine variaties, maar in essentie wordt er al bijna 2000 jaar op dezelfde manier gevierd. Maar klopt dat wel? Wat als ik u vertel dat er in die eerste eeuwen tijdens de mis op het priesterkoor door de priester(s) en de schola werd gedanst?

"Geen enkele christelijke ritus kent de dans" zei emeritus-paus Benedictus XVI in 2000 toen hij nog kardinaal Ratzinger was. Hij zag in de dans geen uitdrukkingmogelijkheid voor de christelijke liturgie. Velen waren hem in deze opvatting voorgedaan. In de dans worden gevoelens en gedachten uitgedrukt door middel van het lichaam. Daarbij is de kans groot dat men niet alleen genoeg scheidt in de dans zelf, maar ook genot ervaart in lichamelijke schoonheid en de seksuele aantrekkelijkheid ervan. Naarmate de christelijke religie zich ontwikkelde tot een godsdienst van het Woord, kwamen de begrippen lichaam, genot en lust in een steeds kwader daglicht te staan. Tenslotte werd het lichaam beschouwd als een bron van zonde en zelfs het bekijken van het eigen lichaam werd verboden. In 743 kwam er



Een dansende koning

een verbod op de *reidansen*, die van heidens-rituele oorsprong waren, en in 745 werden door paus Zacharias alle religieuze dansen verboden. Maar kardinaal Ratzinger had ongelijk. De vele verboden van concilies en decreten bewijzen het. De archieven bewijzen het. Het uitvoeren van religieuze en niet-religieuze dansen is tot in de 17e eeuw doorgegaan, waarbij de clerus niet alleen meedanst maar zelfs de leiding had.

Nog tot 1830 werd door boeren in Cornwall een merkwaardige Carol gezongen. Het lied bestond uit 11 coupletten waarin Jezus zijn eigen leven beschrijft. In het tweede couplet wordt er gezongen: *Toen groeide ik uit tot een natuurlijk mens om mijn ware geliefde tot mijn dans uit te nodigen*. En in het vijfde couplet staat er: *De duivel vroeg mij van stenen brood te maken om mij de dans van mijn geliefde te laten onderbreken*. Op het eerste gezicht lijkt een beschrijving van Jezus die zijn eigen dansen beschrijft volkomen absurd. Maar in de bijbel lezen we in psalm 149: "Zing voor de HEER een nieuw lied, (...) Laten wij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp". In psalm 150 lezen we: "Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspeel en fluit." En we weten van een dansende, springende en harpspelende koning David. Op grond van de psalmen zou een dansende Jezus in de Joodse traditie een heel normaal verschijnsel zijn geweest.

Er is ook een concrete herinnering aan bewaard gebleven in de "Handelingen van Johannes", een apocrief geschrift uit de tweede eeuw. De tekst vertelt over een gebeurtenis die plaatsvond na het Laatste Avondmaal, waarschijnlijk nog in diezelfde ruimte. Johannes vertelt hoe Jezus de apostelen opdracht gaf een cirkel te vormen en elkaar bij de hand te nemen. Jezus zelf ging in het midden staan en beveelt de apostelen om 'amen' te zeggen in antwoord op zijn woorden. Daarna begon hij een hymne te zingen. De apostelen dansten om hem heen, een cirkeldans. Daar het dansen op zich in de Joodse traditie niet als vreemd werd beschouwd, kan het verhaal heel goed op een werkelijke gebeurtenis hebben geslagen.

Uit andere apocriefe boeken maar ook uit geschriften van de kerkvaders blijkt dat dansen in de eerste eeuwen van onze jaartelling in de vroege kerk werd gepraktiseerd op een tamelijk prominente manier. Voor sommige groepen was een dansende Jezus blijkbaar niet vreemd, abnormaal of ontoelaatbaar. In beschrijvingen van de oudste vormen van christelijke liturgie is de dans zelfs in de liturgie opgenomen. Zowel Justinus de Martelaar als Hippolytus beschrijven rond 200 n. Chr. vreugdevolle cirkeldansen. Clemens van Alexandrië, een belangrijke kerkvader tussen 150 en 215 n. Chr., schreef dat de christelijke cirkeldans het lichaam van Christus als kerk symboliseerde. Hij



De San Clemente in Rome

spreekt over de "heilige orgieën van de Logos (Christus), waarin de dochters van God een *reidans* uitvoeren terwijl ze een hymne zingen". Hij schreef zelf een hymne over het temmen van jonge veulens waarin hij een 'choros' voorschrijft - waarmee hij de traditie van

de reidans oproept. En met die 'choros' zijn we op een cruciaal punt aangekomen. Clemens wilde dat een reidans werd uitgevoerd tijdens het zingen van de hymne en gebruikte daarvoor het Griekse choros. Maar daarmee kon bij de oude Grieken ook het koor en de dansgroep aangeduid worden of bij Homerus de 'dansplaats'.

En nu valt iets op in de oudste christelijke kerken in met name Rome. "*De naam 'koor' is gebleven voor dat deel van onze kerken waar onze priesters zingen en hun ceremoniën houden. Het was vroeger gescheiden van het altaar en opgericht in de vorm van een theater, aan alle zijden gesloten door een afscherming tot op borsthoogte, met een stoel of hoge lessenaar aan twee zijden, om het epistel en evangelie te zingen, zoals men tegenwoordig nog kan zien in de kerken van San Clemente en San Pancras, die als enige in deze oude stijl in Rome zijn overgebleven*". Deze opmerkelijke tekst is afkomstig uit een

werk over de geschiedenis van de dans van Claude-François Ménéstrier (1631-1705), een geleerde Franse jezuiet . Met het omsloten 'koor' met twee preekstoelen bedoelde hij de ruimte vóór het priesterkoor, vooraan in het middenschip van de kerk. Het is niet onwaarschijnlijk dat de situering van de 'choros' in die kerken teruggaat op de eerste ruimtes waarin christenen de eucharistie vierden. 'Schola' is de Latijnse naam voor een 'Choros', waarbij duidelijk de zangers worden bedoeld. Voor wat wij het priesterkoor noemen - de ruimte waar het hoofdaltaar staat - is bouwkundig de term apsis in gebruik. Het vroegchristelijke koor lag namelijk vóór de apsis.

Voor christenen was de dans een paar eeuwen later echter verboden, maar toch – zo wordt in bronnen vermeld – werd er nog tot in de 13^e eeuw in de kerken gedanst. Het *Fête des Fous* in de kathedraal van Nîmes, met muziek en dans, vond zelfs nog in 1694 plaats. Over deze gebeurtenis schreef Ménéstrier: "Ik heb ook nog op de dag van het Paasfeest in enkele kerken gezien dat de kanunniken de koorknapen bij de hand namen en -terwijl ze de feestelijke hymnen zongen- door de kerk dansten." En in 630 danste keizer Heraclius voor het H. Kruis uit nadat het uit Jeruzalem terugkeerde uit Perzische gevangenschap, waarschijnlijk als een nabootsing van de dans van koning David voor de Ark van het Verbond.

Kortom, door terug te grijpen op deze oude liturgische vormen, hebben we helemaal geen behoefte aan liturgische vernieuwing. En natuurlijk zeg ik dat met een ironische ondertoon.



Dans van geestelijken en leken in de kathedraal van Nîmes bij gelegenheid van het *Fête des Fous* in 1694

Roman Gruijters

Voedselbank Beuningen - Wijchen

Opnieuw vragen wij uw aandacht voor het werk van De Voedselbank. Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt gecontroleerd.

Permanente oecumenische inzameling Voedselbank Beuningen – Wijchen



Om iets te kunnen betekenen voor mensen die leven in armoede – en hun aantal neemt gestaag toe in ons rijke Nederland – hebben de protestantse gemeente en de rooms-katholieke kerk in de gemeente Beuningen geruime tijd geleden al besloten de handen ineen te slaan en van de Corneliuskerk een permanente inzamelingsplek te maken voor de Voedselbank Beuningen – Wijchen. Met veel succes! Toch kloppen we opnieuw bij u aan. Nogmaals, de nood is hoog en voedselbanken dreigen door hun voorraden heen te raken.

Tijdens de reguliere openstelling van de Corneliuskerk (maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur) kunt u **lang houdbare producten** rechts achterin – in kratten en dozen nabij de koffiehoek – achterlaten. De Voedselbank heeft vooral behoefte aan:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| pasta's en rijst | aardappelpuree (poeder) |
| maaltijdsauzen en mixen | harde groenten (koolsoorten) |
| soepen in pot of blik | groenteconserven in pot of blik |
| vlees en vleeswaren (verpakt en van productinformatie voorzien) | eieren en houdbare zuivel(producten) |
| vlees en vis in blik | koffie, thee, suiker |
| boter, oliën en vetten | |

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank Beuningen – Wijchen: <https://voedselbankwijchen.nl>

Geef gul en geef met uw hart ... Dank voor uw (broodnodige) steun!

Samen aan Tafel (vervolg)

Het (oecumenisch) project ‘Samen aan Tafel’ – aangekondigd in de laatste editie van de ‘Rondom Johannes’ – is op dinsdag 10 mei van start gegaan. In een gezellige en ontspannen sfeer gingen maar liefst 17 mensen met elkaar aan tafel én in gesprek. De zelfgemaakte soep (met grote dank aan een nieuwe groep vrijwilligers!) en de broodjes werden vakkundig soldaat gemaakt. Fijn om elkaar zo te kunnen ontmoeten. Vooral dat, want ‘ontmoeting’ staat voorop.

Na afloop maakten de vrijwilligers, gezeten in het zonnetje op het terras van het parochiecentrum, de balans op. Het samenzijn is hen en de overige gasten zo goed bevallen dat unaniem besloten is om hiermee dóór te gaan. Ook blijft het niet bij soep en een broodje: een van de vrijwilligers is zeer goed thuis in de Thaise keuken en heeft aangeboden voor een volgende keer een aantal Thaise gerechten op het menu te zetten. Mocht uw nieuwsgierigheid en eetlust hierdoor gewekt zijn ...

We gaan **elke tweede dinsdag van de maand** samen aan tafel **in het ‘Koetshuis’** van de pastorie, recht tegenover de katholieke kerk aan de Dorpssingel te Beuningen. Geen heel strak programma, maar gewoon vanaf **12.00 uur** inloop, om 12.30 uur een gezamenlijke maaltijd. Kosten zijn er niet aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

U kunt zo binnenlopen, maar het is natuurlijk fijn als u zich van tevoren even aanmeldt. Dit kan bij het secretariaat van de parochie H. Johannes XXIII:
Telefoon: 024 677 1271 of e-mail: info@johannesxxiii.nl

Van harte welkom – tot de 14^e juni!

Pastor Ruud Roefs – pastor Roman Gruijters – ds. Dick Sonneveld – diaken Paul Oosterhoff én de gehele kookploeg: Ria, Sompit, Sukanya, Margot, Bertie en Janny

Eerste Heilige Communie

Op zondag 12 juni om 11.00 uur is het zo ver! Dan zullen Maud, Devon, Florian, Ana-Maria, Lieke, Daniël, Lyana en Joshlyn in de Andreaskerk in Weurt hun Eerste Heilige Communie doen. Het blijft altijd een beetje spannend, maar ze hebben zich er goed op voorbereid. In een zestal bijeenkomsten hebben zij gewerkt aan het project ‘Maak van mij een regenboog’. Ze hebben door te lezen, te bidden, te knutselen en met elkaar te praten nagedacht over wat het betekent om de communie te doen en te leven zoals Jezus dat heeft bedoeld en voorgedaan. Goed om te zien hoe ook kinderen op deze leeftijd best weten dat ze niet altijd braaf zijn, maar ook het vertrouwen hebben dat ze er mogen zijn zoals ze zijn.

De kinderen hebben zich niet alleen goed voorbereid, ook de ouders hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Ze hebben samen met hun communicant een puzzeltocht door de kerk gedaan, tussen de bijeenkomsten met hun kinderen meegewerkt aan het project en zijn ook actief geweest bij de voorbereidingen van de viering. Belangrijk dat ouders dit doen, want de Eerste Communie doe je niet zomaar!

Namens onze communicanten nodigen wij u allemaal van harte uit om hun Eerste Heilige Communie met hen mee te vieren. De deuren van de Andreaskerk in Weurt staan wijd open!

Werkgroep Communieviering

Zondag 3 juli-10.30 uur: oogstdankviering ZLTO Rijk van Nijmegen

Thema: ‘Wat willen we delen met elkaar?’

De oogstdankviering vindt plaats op het erf van de familie Poelen, Derdebaan 12 Groesbeek. Voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en pastoraal werker Jack Steeghs. Het koor Mazing Joy staat onder leiding van Ilja van Luijk. De collecte is dit keer bestemd voor het vrijheidsmuseum in Groesbeek. De organisatie is in handen van de Commissie Landbouw en Samenleving, ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen





Eucharistieviering: Kapelberg Bergharen 10.00 uur.
Bij slecht weer in de parochiekerk van Bergharen

Kapellen: Open van 8.30 tot 16.00 uur

Parochie De Twaalf Apostelen – Parochie H. Franciscus en H. Clara
Parochie Johannes XXIII



We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. De opbrengst van de actie Kerkbalans wordt o.a. gebruikt voor het onderhoud van de kerken en

kerkhoven, de kerkklokken, energiekosten en personeel.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Opbrengst van de actie Kerkbalans

	2022	2021
periode	kerkbijsdragen	kerkbijsdragen
Jan t/m febr.	€44.366	€46.158
Jan t/m april	€52.151	€54.562

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Antje van Kempen – Bos	29-03-2022	94 jaar
Nellie Glaap – van Beest	21-04-2022	93 jaar
Doortje Smits – Willems	22-04-2022	93 jaar
Annie van As – Hanssen	23-04-2022	85 jaar
Weurt		
Kees Termeer	05-05-2022	82 jaar
Jenny Pechler – de Rooy	10-05-2022	91 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



Vision zoekt jou!



Hou je van muziek? Zing je graag een nummertje mee?
Ben je gezellig, verfrissend en enthousiast?
Dan zoeken we jou!

Bespeel je een instrument? (basgitaar of noem zelf maar wat) Ook dan ben je meer dan welkom naast Herman onze toetsenist! Kom een keer meezingen, meespelen of gewoon luisteren en ervaar –samen met ons- het plezier op de dinsdagavond in De Paulus te Winssen!



Deelname Molenfair tijdens de Molenfeesten in Winssen

Op zondag 4 september 2022 wordt de Molenfair georganiseerd tijdens de Molenfeesten rondom de Beatrixmolen in Winssen.

Winssen, april 2022 – Na voor veel mensen een paar lastige jaren kunnen wij nu gelukkig melden dat de Molenfeesten in 2022 doorgaan. Deze zullen worden gehouden van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september a.s. Het programma komt in grote lijnen overeen met dat van de vorige keer en dus staat op zondag van 12 tot 17 uur de Molenfair op het programma.

Deelname Molenfair:



Hiermee nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze fair. Deze markt is niet alleen bedoeld voor ondernemers om zich op een laagdrempelige manier aan het publiek te kunnen presenteren. Ook creatievelingen die hun eigen gemaakte producten, verzameling, kunstuiting of ambacht aan het publiek willen laten zien, worden uitgenodigd deel te nemen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij.

Naast een vijftigtal kramen zorgen wij ook voor voldoende andere bezienswaardigheden. Welke dat precies zijn, is nu nog niet bekend, maar deze zullen er zeker ook aan bijdragen dat er veel publiek naar de Molenfair zal komen. Hebt u interesse om deel te nemen aan deze markt, dan vindt u meer informatie op onze website: www.MolenfeestenWinssen.nl. Wilt u zich direct aanmelden? Fijn! Stuur u dan voor 1 juni a.s. een mail aan Molenfair@MolenfeestenWinssen.nl.

Kort - kort - kort: Winssen in het nieuws:

Winssen - Huisartsenpraktijk wordt gezondheidscentrum. In de krant van 15 maart jl. de mededeling dat de huisartsenpraktijk in Winssen een gezondheidscentrum wordt. Dat gaat plaats bieden aan de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeut, andere zorgverleners en een servicepunt van de apotheek om medicijnen op te halen. Ook is het de bedoeling dat er straks psychologische zorg, logopedie, diëtiëk, podotherapie en consulten in ouderenzorg geboden wordt. De praktijk wordt gemoderniseerd en uitgebreid want is behoorlijk gedateerd en wordt 3 keer zo groot. De voorzijde van het gebouw behoudt de oorspronkelijke vorm en uitstraling. Er komen 11 parkeerplaatsen op het terrein en de gemeente legt nog eens 10 openbare parkeerplaatsen aan, aan de Alex Willemsstraat.

Jesper Hesseling heeft meer dan 15 miljoen likes met zijn filmpjes op TikTok. “Ultra coole” Meester Jesper brengt boek uit. In de

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 21 mei	6e Zondag van Pasen	19:00	Vormselviering met mgr. R. Mutsaerts, pastoor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters	Our Choice			
zo 22 mei		10:00	Pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren	AK
ma 23 mei	Huwelijksjubileum	14:30	60-jarig huwelijksjubileum Jan en Annie Arts-Taks				
wo 25 mei	Seniorenviering	10:00	Pastoor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marius Selten, Marcel v/d Wiel, Marian Willems			
do 26 mei	Hemelvaart	10:00	Pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	Emeritus pastoor Jan de Waal	AK
za 28 mei	7e zondag van Pasen		Pastoor Ruud Roefs	Splinter			
zo 29 mei			Pastoor Ruud Roefs	M&W mannenkoor	10:00	Emeritus pastoor Jan de Waal	AK
za 4 jun	Pinksteren	19:00	Pastoor Ruud Roefs	Nico Adriaens & Carla Cobussen			
zo 5 jun		10:00	Pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	Emeritus pastoor Jan de Waal	AK
ma 6 jun	Tweede Pinksterdag		Geen viering				
za 11 jun	Feest van de H. Drie-eenheid	19:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren				
zo 12 jun		10:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren		10:00	1e Communieviering met pastoor Ruud Roefs, EM past. Jan de Waal, diaken Roman Gruijters	De Stuiterballen
za 18 jun	Feest van het H Sacrament	19:00	WoCo	LGK			
zo 19 jun		10:00	WoCo		10:00	Pastoor Ruud Roefs & Emeritus pastoor Jan de Waal	OC
wo 22 jun	Seniorenviering	10:00	Pastoor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marieke van der Ven dwarsfluit			
za 25 jun	13e zondag door het jaar	19:00	Pastoor Ruud Roefs	Komore			
zo 26 jun		10:00	Pastoor Ruud Roefs	Marieke van der Ven	10:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren	AK
za 2 jul	14e zondag door het jaar		Geen viering				
zo 3 jul		10:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren		10:00	Emeritus pastoor Jan de Waal	AK
za 9 jul	15e zondag door het jaar		Geen viering				
zo 10 jul		10:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren		10:00	Buitenviering WCV	OC
za 16 jul	16e zondag door het jaar		Geen viering				
zo 17 jul		10:00	WoCo		10:00	Emeritus pastoor Ton van Balveren	SZ

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Gelderlander van dinsdag 22 maart jl. een grote foto van Meester Jesper met de cover van zijn boek op zijn mobiel. Jesper Hesseling is razend populair op TikTok als Meester Jesper. Zijn filmpjes worden miljoenen keren bekeken maar nu brengt hij ook zijn eigen boek uit. Dat boek heet: “Het ultra coole Meester Jesper boek”. Het is een boekvorm van zijn TikTok kanaal en er staan QR codes in. Door deze te scannen zie je bonusmateriaal: video’s van de meester die niet op TikTok te vinden zijn. Zijn boek wordt gelanceerd door de bekende rapper Sjaak.

“Enorme aversie” tegen uitbreiding Geertjesgolf. Beuningse politiek ziet niets in plannen voor uitbreiden zandwinning. In de Gelderlander van 6 april jl. een pagina grote foto van ontzander Nederzand die graag oostelijk wil uitbreiden en nog meer zand wil winnen uit de Geertjesgolf. Deze uitbreiding van de zandwinplas Geertjesgolf lijkt van de baan nog voordat de plannen zijn gepresenteerd. De partijen uit de beoogde nieuwe Beuningse coalitie zullen zich er “met alles” tegen verzetten en zien een uitbreiding naar het oosten niet zitten. De huidige plannen lopen vanaf de Uivermeertjes tot aan de Begijnenstraat. Nederzand wil nu naar het oosten uitbreiden tot aan in de oksel van de A50 en de Maas en Waalweg. Hiervoor is al een schets gemaakt door Nederzand die ze graag voor de zomer aan de nieuwe gemeenteraad willen presenteren. De politiek zit dit niet zitten en wil nu een streep in het zand zetten om het ook duidelijk te maken naar de inwoners van Winssen die anders wel heel erg op een eiland komen te liggen.

Wat doet de Koning in een drugscontainer in Winssen? Op de voorpagina van de Gelderlander van 21 april jl. een grote foto van Koning Willem Alexander tijdens een werkbezoek in Winsen in een drugscontainer. Koning Willem Alexander laat zich tijdens een werkbezoek bijpraten over de gevaren van drugscriminaliteit.

Koning Willem Alexander leert in de Kooistraat in Winssen alles over drugscriminaliteit. **Een Koninklijke aai voor de hondjes Tip en Eddie.** In de Gelderlander van donderdag 21 april jl. een pagina groot artikel met een foto van Koning Willem Alexander met Annelies en Herbert Verploegen en burgemeester Daphne Bergman in de stal in de Kooistraat in Winssen. De Koning bracht bij Herbert en Annelies een werkbezoek en liet zich uitgebreid

voorlichten over de gevaren van drugscriminaliteit op het platteland. Bij Herbert op het erf is voor deze gelegenheid een “drugscontainer” geplaatst. Het werkbezoek is voor de grote buitenwereld “geheim” gehouden maar hun kinderen Luuk, Elke en Koen en de ouders van Herbert waren natuurlijk ook aanwezig!

Herrie van zandband duurt nog maanden. In de krant van 22 april jl. de mededeling dat de verwachting is dat geluidsoverlast van de 2 kilometer lange transportband van Nederzand nog wel een paar maanden kan aanhouden. De transportband vervoert het zand van de zandwinplas Geertjesgolf naar de voorhaven in Deest. Het geluid van de band leidde tot klachten van de omwonenden. De oorzaak is bekend bij Nederzand en zij beginnen over 3 weken met de aanpassingen door middel van rubberen flappen op de rollen van de band. De reparatie kan echter maanden duren maar Nederzand heeft toegezegd dat ze eerst starten met de stukken die het meeste geluid veroorzaken zodat de overlast al snel minder zal worden.

Kunst in het Dijkmagazijn Winssen. In de krant van 24 april jl. de mededeling dat kunstenaar Ruud Dijkers zijn werk exposeert onder de titel Buscavidas in het Dijkmagazijn in Winssen. Het is iedere zondag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom! Meer info vind je op www.dijkmagazijnbeuningen.nl

Leerlingen verzorgen “fantastisch project” als eindexamenoopdracht. Vmbo-ers verhuizen preekstoel naar Lith. In de Gelderlander van 28 april jl. een grote foto van de spreekstoel uit de kerk in Winssen met de 4 vmbo-leerlingen Daan, Joep, Tijn en Bart. Zij verhuisden de preekstoel uit 1874 / 1875 van de kerk in Winssen naar Lith. Voor de 4 leerlingen was het een fantastisch project onder supervisie van Frans Cornelissen en Wim van Dorst. Er werden eerst rolsteigers geplaatst en de banken werden daarvoor tijdelijk verplaatst. Platen werden op de vloeren gelegd om trillingen tegen te gaan. Met speciale beiteltes werd de gespijkerde trap voorzichtig losgemaakt van de kuip. Bij het afscheid van de preekstoel in Winssen trakteerden zij de koster, de vice voorzitter van het parochiebestuur en de dames van de schoonmaak op Osse bollen!





Onderhoudsploeg Kerkhof Ewijk

In de loop van het afgelopen jaar zijn er drie medewerkers gestopt vanwege leeftijd of lichamelijke ongemakken. Daarom zoeken we hulp. Mannen, maar ook vrouwen zijn welkom. Er wordt gewerkt vast op een voormiddag, één keer in de drie weken van 9 tot 12 uur. Zo nodig ook op andere dinsdagen.

Het werk bestaat veelal uit schoffelen, het bijhouden rondom de graven en het gras maaien. Het is fijn voor Ewijk en de bezoekers van het kerkhof als het er netjes uit ziet. Doet u mee? Meldt u dan aan bij een van de volgende personen:

Antoon Fleuren tel.: 0487-521239 of 06-20400603

Piet Peters tel.: 0487-522419 of 06-82764478

Piet Thomassen tel.: 0487-521896 of 06-10325159

Of kom een keer kijken op 31 mei. Meewerken kan dan ook.

Groeten, De kerkhofploeg

Vrijwilligersavond Ewijk: 11 juni aanstaande

De aangekondigde datum van de vrijwilligersavond (**26 juni**) is helaas niet juist. Deze vrijwilligersavond is gepland op **11 juni** a.s. om 20.00 uur in het Hart te Ewijk. In verband met de catering zouden we het op prijs stellen dat diegene die deze avond kunnen komen zich aanmelden bij het secretariaat in Beuningen. Dit kan per mail. secretariaat@johannesxxiii.nl en telefoon 024-6771271

Contactraad Ewijk

Herdenken

Het begin van de meimaand staat altijd in het teken van herdenken. De vierde mei herdenken we de overledenen uit de tweede wereldoorlog. Maar tegenwoordig ook andere slachtoffers van oorlog en geweld. Toch vond ik het mooi dat er vanuit Nijmegen een loop naar Duitsland werd gehouden, alwaar er een verzoenend gebaar uitging naar Duitse mensen. Symbool voor vergeven en vergeten. Samen verder kunnen. Maar wat we niet mogen vergeten of onze kop voor in het zand steken is het feit dat er wereldwijd oorlogsslachtoffers zijn en mensen zijn die onderdrukt worden. Alle doden in die zin worden herdacht op 4 mei, met het hoogtepunt 's avonds 20.00u bij het paleis op de dam in Amsterdam. Als ik even kan bekijk ik op TV de indrukwekkende 2 minuten stilte aldaar.

Een veel feestelijker dag is de vijfde mei. Dan bedenken we onze vrijheid. Bevrijdingsmarkten of andere vrolijke activiteiten worden de gehele dag belicht. Soms vind ik het wat overdreven en wordt het feitelijk vieren van vrijheid wat onderbelicht. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid.. Die moet soms bevochten worden en daarna gekoesterd. Wij zijn hier in Nederland in principe vrij, al wordt daar door sommigen aan getwijfeld. We voelen niet het juk van een onderdrukker, althans niet in 'gewelddadige' zin. Het vieren van die vrijheid staat de vijfde mei voorop.

In ons dorp Ewijk wordt ook aandacht besteed aan de herdenking van 4 en 5 mei. Ieder jaar weer wordt op 4 mei stil gestaan bij de kerk waar Ewijkse oorlogsslachtoffers bij een monument worden herdacht. Het vier en vijf mei comité heeft daar jaren voor geijverd en mag nu trots zijn op het uiteindelijke resultaat. In alle bescheidenheid wordt Ewijk toch op de kaart gezet.

De vijf mei viering, georganiseerd door het comité, vond dit jaar plaats in de kantine van de plaatselijke voetbalclub. Het was ook min of meer de afsluiting of liever gezegd presentatie van het boek over "75 jaar vrijheid, Ewijkse oorlogsverhalen". Als gevolg van corona kon dit 5 mei 2020 niet door gaan. De burgemeester nam na een inleidend woordje van Toon Reuvers van het comité het boek in ontvangst, waarna een informeel samenzijn volgde. In een ongedwongen sfeer werd er genoten van een hapje en een drankje in een goed gevulde kantine. Met een vrijheid die we moeten koesteren.

Theo Coenders

Herdenking oorlogsslachtoffers 4 mei en viering bevrijding 5 mei

Op woensdag 4 mei 2022 vond op het kerkplein in Ewijk de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers uit de 2^e Wereldoorlog.

Onder prachtige weersomstandigheden woonden zo'n 100 mensen de herdenking bij. Sprekers waren burgemeester Daphne Bergman, Pastor Ruud Roefs van de parochie H. Johannes XXIII, Marieke Marcusse directie basisschool de Reuzepas Ewijk met aansluitend nog enkele toepasselijke gedichten van de leerlingen van deze school. In de verschillende toespraken werd ook de link gelegd met de vreselijke oorlog die momenteel in Oekraïne woedt. In de wereld van nu zou zo'n oorlog toch te voorkomen moeten zijn.

De muzikale omlijsting van het programma werd op fraaie wijze verzorgd door het Liturgisch Gemengd Koor onder leiding van Nico Adriaensen. De taptoe werd geblazen door Bart van Beuningen. Voor Bart was het de eerste keer dat hij dit in zijn eentje deed. Maar het ging hem prima af. Complimentje Bart ! De reveille werd door Bart en opa Leo samen geblazen.

Scouting Ewijk verleende medewerking bij het strijken van de vlaggen en het leggen van de vele bloemenkransen.

Na afloop werd genoten van de koffie en thee achter in de kerk. We hopen dat die mogelijkheid ook het volgende jaar nog zal bestaan.

Viering bevrijding 5 mei

In de kantine van de plaatselijke voetbalclub kwamen zo'n 70 gasten bij elkaar die er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat het boek **75 jaar vrijheid met Ewijkse oorlogsverhalen** kon worden uitgegeven. Oorspronkelijk zou deze bijeenkomst op 5 mei 2020 hebben plaats gehad, maar door de Coronaperikelen kon dat toen geen doorgang vinden. In elk geval wel fijn dat we dat nu hebben kunnen inhalen.

Het gezelschap bestond uit de burgemeester, zo'n 45 geïnterviewde personen met begeleiding, de schrijvers van de verhalen, de sponsors en het Comité 4 en 5 mei Ewijk.

Tijdens een bijzonder gezellige bijeenkomst konden de veelal oudere Ewijkse enaren nog eens terugblikken op de tijd van toen. Onder de aanwezigen waren ook nog een tweetal prominente figuren, namelijk Jan de Vries die in de oorlogsjaren als jonge evacuee in Ewijk een onderkomen vond en daarmee in 2022 de enige nog aanwezige evacuee van de middag was. Daarnaast Bart Janssen de schrijver van het boek "Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog".

Onder het genot van een lekker borreltje en hapje was het een bijzonder geslaagde middag. Sjaak Hoes met z'n 92 jaren ook al niet meer de jongste deed zelfs de suggestie om zo'n bijeenkomst maar 2 x per jaar te houden !

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk

Toon Reuvers



Foto: Arno Spin



Beuningen



Herinneringen.

Toen de torenhaan terug geplaatst werd bedacht ik dat er in de boekenkast een klein boekje moest staan met historische feiten over onze kerk.

Toch weer eens tijd om daar in te gaan lezen, Werk aan de Corneliuskerk en is uitgegeven in 1996 als fondsenwerving voor de restauratie van de kerk.

Verbazingwekkend hoe onze parochie zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en hoe alles telkens weer veranderd is. Ook de gebouwen van onze parochie zijn flink mee veranderd.

Een van de feiten die vermeld worden in het boekje is dat in 1801 tot 1803 toen de kerk weer in handen van de parochie kwam een nieuwe patroonheilige is gekozen, de Heilige Cornelius. Die kwam in de plaats voor de Heilige Cosmas en de Heilige Damianus. Waarom voor een wisseling van patroonheilige is gekozen is niet bekend.

Tijdens mijn speurtocht naar gegevens over hen heb ik gevonden dat het twee broers zijn. De heilige Cosmas en zijn broer de Heilige Damianus waren twee artsen die gratis zieken verzorgden en leefden in de derde eeuw ergens in Klein Azië. Zij zijn onder andere patroonheiligen van geneesheren, chirurgen, tandartsen, apothekers. Ik had nog nooit van hen gehoord en ga nu verder zoeken of ik nog meer over hen kan vinden.

D. Fuchten



Weurt



"ECHO's VAN OVERAL"

wereldmuziekgroep

R-CHESTRA



Op zondag **22 mei om 15.00 u.** verzorgt **R-chestra** een concert in de St-Andreaskerk te Weurt. Het concert staat in het teken van vrijheid als ideaal- en basis voor de verbinding tussen de vele etniciteiten die de wereldbevolking kent. Tevens is het een illustratie van de hervonden vrijheid na een periode van beperkingen. Het zou een aambeeld kunnen zijn waarop de positieve elementen van de verschillende etniciteiten tot een eenheid gesmeed kan worden. Vooral nu de gigantische geopolitieke problemen ons boven het hoofd dreigen te stijgen is dit een sterk gevoelde behoefte. De St-Andreaskerk, rustiek gelegen aan de dijk in Weurt, is bij uitstek een plek die de ambiance biedt voor de muzikale uiting van dit ideaal.



Een kijkje in de muzikale werkplaats van de groep kunt U alvast vinden op: www.r-chestra.nl. R-CHESTRA" maakte vele concertreizen in binnen- en buitenland en verleende diverse malen haar medewerking aan t.v.- en radioprogramma's bij o.a. "Barend & Van Dorp", "Reiziger in Muziek", "Vrije Geluiden" en "De Wandelende Tak". De wereldomroep heeft CD's van de groep tot twee maal uitgeroepen tot de beste in de categorie wereldmuziek van Nederlandse bodem. Tevens participeerde de groep in het "Zijderoute" project van de wereldberoemde cellist Yoyo Ma. De groep werkt regelmatig samen met gerenommeerde gast-musici uit landen over de gehele wereld. Het concert is vrij van entree maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Engeltjesmarkt

Beste mensen, Op Eerste Pinksterdag zondag 5 juni, houden wij onze Engeltjesvoorjaarsmarkt. Er is van alles te koop voor groot en klein, dus voor elk wat wils. Ook onze snackhoek met een lekker bakje koffie en oma's soep is dan weer open. De markt is van 10:00 tot 16:00 uur.

De mensen van de Engeltjesmarkt, Pastoor van de Marckstraat 64 in Weurt
tel. 024 – 6772936

NAG: MidZomerAvond Concert 18 juni 2022



**Zaterdag 18 juni om 20.00 uur organiseert
Muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid Weurt
een MidZomerAvond Concert in Ontmoetingsplek
De Kloosterhof te Weurt.**

Onze dirigent, Herman van Teffelen, heeft samen met de muziekcommissie een leuk programma

samengesteld. Ook de jeugd van NAG is druk aan het oefenen om goed voor de dag te komen.

NAG zet tijdens dit concert weer enkele jubilarissen in het zonnetje. Een aantal leden dat al méér dan 12,5 jaar lid is, maar met name noemen we:

Ted Bakker 25 jaar

Theo Gies 40 jaar

Wilbert Smits 50 jaar

Jan Hendriks 70 jaar (sinds medio 2021 Ere-lid van NAG)

Wij nodigen u allen van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

De toegang is gratis en er is plaats genoeg !!

Tot zaterdag 18 juni.

Namens het bestuur van NAG,

De MidZomerAvond commissie

Avondvierdaagse Weurt



21 t/m 24 juni 2022

De 50+ Vereniging Weurt organiseert voor jong en oud van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni voor de 15e keer de 'Weurtse Avondvierdaagse'. Door enthousiaste leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen

Ewijk en Nijmegen. De organisatie zorgt voor het welbekende 'appeltje voor de dorst'.

De start en finish vindt plaats vanuit 'Ontmoetingscentrum De Kloosterhof' te Weurt. De loopafstanden en starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 km. om 18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur.

Op woensdag 15 en donderdag 16 juni vindt op eerdergenoemde locatie tussen

14.00 en 15.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: voorinschrijving €4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf €5,00.

Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Theo Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel even maar noteer nu al vast in uw agenda dat u van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!

De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt

Het beeld van Judas in de vier Evangelies (Deel 2)

In de vorige bijdrage zijn drie situaties beschreven waarin Judas voorkomt: 1) de benoeming van de twaalf apostelen, 2) de zalving te Bethanië en 3) het Laatste Avondmaal. In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan 4) de onderhandeling van Judas met de hogepriesters, 5) de arrestatie van Jezus en 6) de dood van Judas.

4. De onderhandelingen van Judas met de hogepriesters

Zowel in Marcus als in Matteüs gaat Judas uit zichzelf naar de hogepriesters om te onderhandelen over Jezus' uitlevering. In Marcus bieden de hogepriesters Judas geld aan, maar noemen geen bedrag (Mc. 14: 10-11). In Matteüs vraagt Judas naar de prijs en zij betalen hem contant 30 zilverstukken, een klein bedrag (Mt. 26: 14-16). Bij beide evangelisten wordt niets gezegd over Judas' motief. Als Judas in Lucas hoort dat de hogepriesters naar een goede gelegenheid zoeken om Jezus uit de weg te ruimen, gebeurt er iets: 'Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf' (Lc. 22:3). De hogepriesters zijn opgetogen over Judas' plan horen en beloven hem geld. Judas is hier bezeten door de duivel. Bij Johannes wordt niet onderhandeld. Hier staat alleen: 'De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren' (Jn. 13:2).

5. De arrestatie van Jezus

In Marcus gaat Judas in gezelschap van een bende met zwaarden en knuppels en gestuurd door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten naar de Olijfberg. Judas heeft met hen een herkenningsteken afgesproken. 'Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer Hem weg onder strenge bewaking. Judas loopt recht op Jezus af, zegt 'Rabbi!' en kust Hem. Ze grijpen Jezus vast en nemen Hem gevangen' (Mc. 14:44-46).

De verschillen tussen Marcus en Matteüs zijn niet erg groot. In Matteüs loopt Judas recht op Jezus af en zegt: 'Gegroet, rabbi!', en kust Hem. Jezus antwoordt: 'Vriend, ben je daarvoor gekomen?'. Hierop neemt de bende Jezus gevangen (Mt. 26: 47-50).

Bij Lucas probeert Judas Jezus te kussen. Maar Jezus reageert met: 'Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?' (Lc. 47-48). In de bende bevinden zich ook hogepriesters. Dit is hoogst onwaarschijnlijk omdat zij zich niet met concrete arrestaties bezighouden.

Johannes heeft een heel eigen lezing. Als Judas met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en farizeeën op Jezus afloopt, weet Jezus precies wat er gaat gebeuren. 'Hij [Jezus] liep naar hen toe en vroeg: 'Wie zoeken jullie?' Ze antwoordden: 'Jezus van Nazaret.' 'Ik ben het', zei Jezus, terwijl Judas, die Hem kwam uitleveren, erbij stond'. Toen Jezus zei 'Ik ben het' vallen de overvallers van schrikt op de grond (Jn. 18: 1 -12). Jezus is in Johannes in het geheel niet verbaasd. Bij deze arrestatie zijn voor het eerst Romeinse soldaten betrokken. Dat het zou gaan om een cohort Romeinse soldaten is zwaar overdreven (een cohort is een eenheid van 600 man). In Johannes kust Judas Jezus niet.

6. De dood van Judas

Marcus en Johannes zeggen niets over hoe het met Judas verder gaat. Na de arrestatie van Jezus verdwijnt Judas bij hen uit beeld. Alleen bij Matteüs staat dat toen Judas hoorde dat de hogepriesters Jezus ter dood hadden veroordeeld, hij spijt en berouw kreeg. 'Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei: 'Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren'. Maar zij zeiden: 'Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!' Toen smeed hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg



en verhing zich'. (Mt. 27: 3-5). Omdat de hogepriesters de zilverstukken als bloedgeld beschouwen, kopen ze een begraafplaats voor vreemden. Deze akker krijgt de naam Bloedakker (Mt. 27: 6-8).

Lucas vermeldt in zijn evangelie niets over de dood van Judas, maar wel in de *Handelingen der Apostelen*. Bij de vervanging van Judas zegt Petrus tot de menigte: 'Vrienden het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord, en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat 'bloedgrond' betekent' (Hand. 1: 15-19). Een opmerkelijk en gruwelijk verhaal, sterk afwijkend van dat van Matteüs. Bij Matteüs kopen de hogepriesters van het geld dat Judas teruggaf een akker van de pottenbakker: de Bloedakker. In 'Handelingen' heeft Judas met het verdiende geld zelf een stuk grond gekocht waarop hij dood neervalt.

Ook bij deze drie situaties zijn er verschillen tussen de evangelies. Opkomende vragen zijn: vroeg Judas zelf om geld om Jezus uit te leveren of werd hem dat aangeboden? Wat waren Judas' motieven om Jezus uit te leveren? Was een heimelijke arrestatie van Jezus werkelijk nodig en met zoveel manschappen? Was de kus van Judas bedoeld om de overvallers een teken te geven dat Jezus de arrestant was of had de kus nog een andere betekenis? Wat te geloven over de dood van Judas? Had Judas echt spijt over zijn daad? Was er voor Judas vergeving mogelijk bij God? Als Jezus' arrestatie en dood volgens de Schriften voorbestemd was, hoe schuldig was Judas dan? Op enkele van deze vragen zal in een volgende bijdrage in gegaan worden.

SV