

Rondom JOHANNES

JAARGANG 8

nummer 4



Zomer 2022

In dit nummer onder andere:

- Het Evangelie, een boodschap juist voor onze tijd
- Vormsel 2022
- Eerste Communie



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winszen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 10 september 2022.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 25 augustus 2022 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Het Evangelie, een boodschap juist voor onze tijd

Het Evangelie stamt uit een tijd en cultuur waarin het bestaan van *demonen* – als veroorzakers van ziekten en ander onheil – niet ter discussie stond. Demonen, duivels – ze draaiden overuren toentertijd. In onze westerse cultuur – met alle wetenschappelijke vooruitgang die we in de loop der eeuwen toch hebben geboekt – lijken ze echter te hebben afgedaan. Je komt ze nog wel tegen in de Harry Potterreeks en in de verhalen van Dan Brown die het opvallend goed doen. Griezel- en spookverhalen, ze trekken nog altijd veel publiek. En leeftijd doet er niet toe.

Mogelijk dat we wat meewarig moeten glimlachen om al dat duivelswerk. Om mensen van toen en ginds die zo dachten. Nee, dan mogen we blij zijn dat wij na twintig eeuwen toch een heel stuk verder zijn gekomen.

Hoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Elke tijd – ook de onze – kent haar eigen demonen. Haar demonen en haar slachtoffers. Mensen die met de nek worden aangekeken. *Ge-demoni-seerd*. Gemeden als de pest. Mensen van ‘elders’. ‘Avonturiers’ en ‘gelukszoekers’. Mensen die ‘onze banen komen inpikken’. Mensen die we liever zien gaan dan komen. Voor wie we bang zijn. Want onbekend maakt nog steeds onbemind.

Is – zo vraag ik me af – angst, angst voor wat anders is of lijkt dan wij, niet een van de grote demonen van *onze* tijd? Angst, onzekerheid, die zich – uitvergroet en aangewakkerd in bepaalde politieke kringen – vertaalt in agressie? In verbaal en steeds vaker fysiek geweld? In de behoefte verschil te maken tussen ‘wij’ en ‘zij’? En hem of haar die afwijkt van het ‘normale’ patroon te verwijzen naar de rand van onze samenleving? Die daarmee overigens ophoudt een *samen*-leving te zijn.

Laten we ons geen illusies maken: ook onze tijd kent legio demonen die – eenmaal ontketend – een rampzalige uitwerking kunnen hebben op ons menselijk samenleven. We *kennen* toch onze geschiedenis. We mogen hopen en bidden dat ze zich niet herhaalt. Maar herinneringen vervagen soms snel. En hardleersheid lijkt – samen met zelfoverschatting – een van die demonische trekjes te zijn die ons mensen eigen is.



Tegenover demonen staan in het evangelie *engelen*. Het woord *engel* – van het Griekse *angelos* – betekent *boodschapper* (van God). We herkennen het ook in het woord *ev-angelie*, vertaald: *goede, blijde boodschap*. De boodschap van de overtuiging dat ieder mens een kind van God is, kind van een en dezelfde Vader. En daarmee zijn wij dus *broers en zussen* van elkaar. In de kiem, wezenlijk, *verbonden* met elkaar. Het Evangelie is een boodschap van verbinding. Een boodschap die oproept tot naastenliefde. Liefde tot de ander die – hoe anders hij of zij ook zijn moge – mens is als ik. En als zodanig kind van God. Dát is het (kwetsbare) wapen in onze handen. En dat is de boodschap die we hebben uit te dragen. Al is het tegen de stroom en de on-geest van de huidige tijd in. Eenvoudig is dat niet. En je zult er ook niet altijd vrienden mee maken. Menigeen zal dat ervaren. Maar dat is nog altijd geen reden om er dan maar het zwijgen toe te doen. Stomheid, het niet kunnen spreken, werd in Jezus' tijd eveneens aan het werk van een demon toegeschreven. Laten we *die* duvel in elk geval de mond snoeren ...! Onze kerk zwijgt al genoeg.

Over enkele dagen mag ik weer – het wordt mijn achtste keer! – In Assisi vertoeven, de geboorteplaats van Franciscus (1182-2126), de heilige met een grote liefde voor armen, zieken en verschoppelingen. Juist in hen herkende hij het gelaat van de lijdende Christus. Franciscus was, is en blijft mateloos populair. Het verhaal van Franciscus is een verhaal van 'verbinding'. Het verhaal van een mens die al wat is en leeft als 'schepsel van God', als 'met elkaar verbonden', als 'broeder' en 'zuster' ervaart. Een overtuiging die wij ons – zeker in onze tijd – ter harte mogen nemen. Geloof het of niet.

Ik wens u allen een goede zomertijd toe.

Pastor Ruud Roefs



Mantrazingen in Beuningen

Vanaf september 2022 worden er elke eerste zondag van de maand (van 16 tot 17 uur) mantra's gezongen in Beuningen. Van april tot en met oktober in de Cornelius-kerk (Dorpssingel 1), van november tot en met maart in de protestantse kerk (Kerkplein 7). De bijeenkomst staat open voor iedereen, ongeacht kerkelijke verbondenheid of geloof. Mantra's zijn eenvoudige korte liederen, die talloze malen herhaald worden. Het zingen ervan wordt vaak ervaren als rustgevend en bezielend.

De mantra's zullen gekozen worden uit verschillende talen en tradities. De tekst zal beschikbaar zijn. Ze kunnen ter plekke geleerd worden. De eenvoudige melodieën nodigen vaak uit tot het zingen van een eenvoudige tweede of derde stem. Zo ontstaat er vaak spontaan een mooie meerstemmigheid. De bijeenkomsten hebben een informeel en meditatief karakter.

Marika de Valk zal de bijeenkomsten leiden, ondersteund door André Haverkort aan de piano. Wellicht dat er soms ook nog andere musici mee zullen doen. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Desgewenst kan er wel een kleine gift achtergelaten worden ter bestrijding van de onkosten.

Voor de meest actuele informatie: zie de Maas en Waler, parochieblad 'Rondom Johannes', onze website: www.johannesxxiii.nl of www.mv-gestalttherapie.nl/mantra-zingen-in-beuningen-gld

Vormsel 2022

Op zaterdagavond 21 mei 2022 hebben in onze parochie zeven kinderen het H. Vormsel ontvangen van bisschop Mutsaerts. Deze viering was een mooie afsluiting van een halfjaar aan voorbereiding. We waren blij dat we met deze enthousiaste groep vormelingen aan de slag konden. Maar het was soms ook lastig, omdat we zo plotseling Kees-Jan moeten missen in onze werkgroep.





Foto: Mark Rietbergen

In dat halfjaar kwamen de kinderen om de twee weken bij elkaar op de zolder van de pastorie. Daar praatten we met elkaar over Jezus, de H. Geest en over onszelf. Over hoe het is en kan zijn om te kiezen voor de kerk. Hoe we het Christen-zijn een plaatsje in ons leven kunnen geven.

Maar er is niet alleen gepraat. Nadat Dilia, Peter en Juus, van de Stichting Amaidhi een avond hadden verzorgd over de opvang van straatkinderen in Chennai, in India, zijn de kinderen flink aan de slag gegaan. Zij hebben samen een mooi bedrag bij elkaar gebracht. Van dit geld zijn in India schooltassen gekocht. Hierdoor kunnen daar weer veel kinderen naar school. Ook hebben de kinderen hier en de kinderen in India tekeningen voor elkaar gemaakt. Deze uitwisseling van mooie tekeningen is ook dit jaar weer goed ontvangen. In beide landen waren de kinderen blij met elkaars tekeningen.

Een andere avond waren de vormelingen te gast in de H. Corneliuskerk en in de kerk van de Protestantse gemeente in Beuningen. Het was interessant om zowel de verschillen als zeker ook de overeenkomsten te bekijken en te bespreken. Na al deze activiteiten waren Helen, Jolijn, Naia, Emy, Ivo, Helena en Julia er klaar voor om het Vormsel te ontvangen. Dit gebeurde tijdens een mooie viering in de H. Corneliuskerk in Beuningen. Dit keer zónder coronabeperkingen en opgeluisterd met zang van het koor Our Choice uit Weurt.

Na deze viering zijn de kinderen alweer een paar keer bij elkaar gekomen. Traditioneel mochten de kersverse gevormden de toren van de Corneliuskerk beklimmen, waarna er tijd was voor frietjes, even terugblikken en een mooie film. Op zaterdag 25 juni zijn we met deze vormelingen en vormelingen uit eerdere edities op excursie geweest naar het Minderbroederklooster in Megen. Daar hebben zij een beeld gekregen van het leven van de broeders. Deze activiteiten voor de jeugd gaan we de komende tijd verder uitbouwen in onze parochie. De jongerenwerkgroep organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd vanaf zo'n 12 jaar. Komend seizoen wordt op 17 september geopend met een "kampvuuravond". Rond de vuurkorf worden verhalen verteld, muziek gemaakt en meer. Alle jongeren, ook zij die niet aan het Vormsel hebben meegedaan, zijn hierbij welkom. Zij kunnen zich opgeven via: vormselwerkgroep@johannesxxiii.nl

Wij hopen op een grote opkomst én aanwas!
Mark en Ardi Vormselwerkgroep
Ingrid en Jan Willem Jongerenwerkgroep

Handen en voeten aan de oecumene

Ruim vier jaar geleden – om precies te zijn op 1 mei 2018 – ging ik aan de slag als pasto(o)r van de parochie van de H. Johannes XXIII. Enkele maanden daarvóór al maakte ik – naast met ons eigen parochiebestuur – ook al kennis met de protestantse kerkenraad. Een ontmoeting waaraan ik de beste herinneringen bewaar – het was duidelijk dat 'de oecumene' hoog op ons gezamenlijke verlanglijstje stond. Wat ons verbindt is meer en sterker dan wat ons heet te scheiden.

Nu, vier jaar later, mogen we constateren dat de contacten tussen de protestantse gemeente en onze parochie zich alleen maar hebben verdiept, zowel op persoonlijk vlak als wat onze gezamenlijke activiteiten betreft. Ik noem de tweewekelijkse agapè-viering, de openstelling van de Corneliuskerk (mede mogelijk door de betrokkenheid van leden van de protestantse gemeente, onder wie dominee Dick Sonneveld), de inzameling van producten voor de Voedselbank, onze gezamenlijke inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne, onze gezamenlijke betrokkenheid bij de VOS (het Blauwe Boekje),

het project ‘Samen aan Tafel’ ... Kortom, de oecumene leeft in de gemeente Beuningen. En dat willen we graag zo houden!

Een laatste staaltje van oecumenische samenwerking is – u hebt het ook al in de krant kunnen lezen – het aanbrenge van nieuw grind op zowel de rooms-katholieke als de protestantse begraafplaats. Beide lopen nu keurig in elkaar over. Ook hier zijn oude grenzen vervaagd en zelfs verdwenen ... Met vereende krachten en met behulp van een heuse shovel, kruiwagens, scheppen en harken werd door een groep van zo’n twintig personen deze megaklus, daags voor Pinksteren, in nauwelijks meer dan drie uur tijd geklaard. Een heuse krachttoer. Over ‘vruchten van de Geest’ gesproken ... Na afloop gingen we samen aan tafel in het Koetshuis. De broodjes, de zalm-preisoep en de tomatensoep (met ballen) gingen er in als koek! Toen we weer huiswaarts keerden, had ieder het gevoel: ‘Hier is iets groots verricht ...’

Ik ben oprecht dankbaar voor alle vriendschap en de geweldige samenwerking. Laten we deze voortzetten, tot in lengte van jaren. We hebben elkaar nodig! Als u mee handen en voeten wilt geven ... U bent welkom!

Met een hartelijke oecumenische groet,
Pastor Ruud Roefs

Herinneringen aan

Beste, lieve mensen van Johannes XXIII en dan vooral de mensen van Winssen en Ewijk... Op Vaderdag jl. (zondag 19 Juni) mocht ik mijn 80ste verjaardag vieren. Om mijn broers en zwagers Vaderdag te laten vieren in hun eigen gezinnen heb ik mijn verjaardag samen met hen gevierd op de zaterdag ervoor. Dit als een soort inleiding, want ik wil graag deze gelegenheid aangrijpen om de vele mensen uit Winssen en Ewijk (maar ook van elders) te bedanken voor hun gelukwensen via kaarten, telefoontjes, e-mails, cadeaukaarten (en zelfs postpakketten). Heel hartelijk dank. Ook dank aan de bezoekers uit Maas en Waal die even langs kwamen hier in Oldenzaal en waarmee ik heerlijk kon kletsen over het wel en wee van het leven daar in de parochie en samenleving bij jullie daar. Het deed me allemaal heel goed om zo 80 te mogen worden. Ik denk vaak terug aan die mooie jaren in Winssen en Ewijk. Elke zondagavond kijk ik naar de uitslagen van Roda en Ewijk, elke

week naar de uitslagen van het biljarten van Overmars 1, 2 en 3. Met veel belangstelling lees ik het parochieblad en de Cirkel die steeds worden opgestuurd. Krantenknipsels uit de Gelderlander en de Waalkanter worden opgestuurd als er iets in staat over kerk en samenleving. Fijn om zo op de hoogte te blijven van mensen, waar ik meer dan 25 jaar het leven heb mogen delen in vreugde en verdriet. Gisteren (3 Juli) heb ik nog het grote album met heel veel foto’s van mijn gouden priesterfeest vijf jaar geleden in Winssen bekeken. Wat een mooi feest! (en nu??). Tijdens de Coronatijd en de tijd daarna is vakantie in eigen land populair geworden en volgens de lokale krant hier (Tubantia) komen heel veel mensen kamperen in het rustige en mooie Twente. Vele Maas-en-Walers zoeken ook rust en vakantie in dit rustieke Twente, en de afgelopen twee jaar zijn nogal wat mensen even op bezoek geweest hier op De Wieken 16 hier bij mij in Oldenzaal. Dat was altijd gezellig. Beste mensen, u bent altijd welkom op de Wieken en de koffie staat altijd klaar, en we kunnen heerlijk eten bij De Dominee of bij de Bisschop!!!!

Ik zit nu te genieten van het mooie zomerweer. Wat ik hier wel mis, is de tuin. Mijn klein balkonnetje (op twee hoog!) is wel omgebouwd tot een “rimboe” met aardbeien, tomaten, sla, andijvie, augurken, bloemkool, courgettes, en met een paar dahlia’s als versiering. Het is altijd heerlijk om tussen al dat groen te zitten lezen of puzzelen. Jammer dat de Corona ook veel eenzaamheid met zich meebracht. In de weekenden mag ik hier en daar voorgaan in de vieringen.

Beste, lieve mensen, dit was een klein verhaaltje van mij hier in Oldenzaal. Bedankt voor alle attenties vorige maand. Het deed me heel goed. Ik wens u allen een mooie tijd en veel gezondheid. In het zuiden zeggen ze bij afscheid “houdoe!”, hier zeggen ze altijd “goodgoan!”. Het gaat u allen goed. God bless you all.

Bertus Visschedijk

Sjors Sportief & Sjors Creatief hebben een grote broer: Max Vitaal!

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn al jaren succesvol in de gemeente Beuningen. Via dit sport- en cultuurstimuleringsprogramma maken duizenden kinderen gratis kennis met diverse sporten en cultuurvormen. Met Max Vitaal krijgen senioren in onze gemeente vanaf deze zomer ook de kans om hun horizon te verbreden.

Max Vitaal

Max Vitaal is een sport- en cultuurstimuleringsprogramma, speciaal voor 55-plussers. Via Max Vitaal kunnen ook zij op een toegankelijke manier gratis kennismaken met het complete sport- ontmoetings- en culturaanbod in onze gemeente. Met als belangrijkste doel om fit en actief te blijven. Max Vitaal is een initiatief van de Gemeente Beuningen voor de kerndorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Het programma wordt aangeboden in samenwerking met Beuningen Samen in Beweging, cultuur- en sportstimulering Nederland, seniorenorganisaties, sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitsaanbieders.

Boekje met aanbod

De activiteiten gebundeld in een overzichtelijk boekje. Dit boekje blijft twee jaar geldig, dus het boekje heeft ook een hoog bewaargehalte. Voor (potentiële) 50-plus-sporters is dit een super initiatief, omdat het gehele culturele, ontmoeting en sportieve aanbod gebundeld staat in een boek. Zo kunnen ze vrijblijvend ontdekken welke activiteit bij hen past én welke culturele vorm hen sociale/creatieve voldoening geeft. Max Vitaal maakt het voor de doelgroep laagdrempeliger om met verschillende activiteiten kennis te maken. Bent u geïnteresseerd in het boekje Max Vitaal, dan kunt u deze op verschillende locaties binnen de gemeente Beuningen vinden. De boekjes zijn beschikbaar via huisartsen, tandartsen, supermarkten, bieb of uw lokale sport/ontmoetingslocaties zoals dorpshuizen en sporthallen. U kunt het aanbod ook vinden op www.beuningensameninbeweging.nl of haal een boekje op in het Molenhuis. Molenstraat 54 in Beuningen.

Eerste Communie

Na maanden van voorbereiding was het ineens zover! Op zondag 12 juni hebben acht communicanten in de Andreaskerk te Weurt de Eerste Heilige Communie ontvangen. Twee van de communicanten vertellen u graag hoe het voor hen was:

Mijn communie was heel leuk. Ik vond het een hele leuke dag omdat ik het in de kerk leuk en gezellig vond. Ik vond alles leuk in de kerk maar vooral het collecteren. De kaars aansteken vond ik mooi. De groep kinderen samen was gezellig. Ik vond het heel fijn dat de mensen van de werkgroep mij met alles hielpen.

Groetjes Devon Vissers

Hoi ik ben Maud Nieuwenhuyzen ik woon in Beuningen en ik ben 9 jaar oud. Het klinkt een beetje raar maar ik ben dit jaar nog gedoopt. En toen heb ik op 12 juni 2022 mijn eerste heilige communie gedaan. Ik vond het eerst een beetje spannend maar het is eigenlijk heel leuk om mee te maken en heel mooi versiert. En ik heb ook nog eens vrienden gemaakt. De voorbereidingen waren ook nog eens leuk. Dus ik vond het een geslaagde dag,

Groetjes Maud

Op zondag 4 september komen de communicanten, samen met het koor 'de Stuiterballen', weer naar de Corneliuskerk in Beuningen voor de naviering. We hopen hen ook daarna nog regelmatig terug te zien!

Eind oktober zal naar verwachting de inschrijving voor de Eerste Communie in 2023 weer starten. We zullen dit net als voorgaande jaren aangeven in de Rondon Johannes en op de website van onze parochie. We proberen ook om via de scholen ouders van kinderen in groep 4 te informeren, maar dat lukt niet altijd. Wilt u nu alvast aangeven dat we contact met u moeten opnemen als de inschrijving start, stuur dan een berichtje naar:

communiewerkgroep@johannesxxiii.nl of neem contact op met het secretariaat van onze parochie.

Werkgroep Eerste Communie



Bezoek aan de Franciscanen in Megen:

een oefening in stilte en liturgisch tuinieren Roman Gruijters

Het is een mooie zaterdagochtend wanneer ik samen met vrouw en kinderen in Megen aankom. Aangezien we rechtstreeks vanuit Oss zijn vertrokken, komen we al wat eerder aan dan de andere net gevormde kinderen, hun ouders, Ardi en natuurlijk ook onze pastoor Ruud, die als voormalig kapucijn kind aan huis

was in het Sint Antoniusklooster te Megen. Zeer hartelijk werden we verwelkomd door pater Theo, die ons in de refter vervolgens trakteerde op koffie, thee en koek. Het was eigenlijk fijn om al wat eerder dan de rest bij de Franciscanen te zijn. De geur van boenwas, het versleten meubilair, de serene sfeer en de refter, die waarschijnlijk al decennialang dezelfde inrichting kent, deden mij namelijk denken aan de tijd dat ik een misdienaar was bij de kapucijnen in 's-Hertogenbosch.



een klooster bezochten, bleef het even stil. Maar na wat doorvragen verschenen er toch een aantal termen op de flipover, zoals: bidden, arbeid,

Na ongeveer tien minuten kwam ook de rest binnendruppelen en uiteindelijk waren we met zijn veertien. Nadat iedereen voorzien was, was er onder leiding van Theo een soort groepsgesprek over wat de kinderen onder een klooster verstaan, wat er als eerste in hen opkomt. Aangezien het voor de meesten de eerste keer was dat ze

regels, pijn, maar centraal stond toch wel het woord 'stilte.' En dat terwijl er tijdens die dag – door ons toedoen – niet veel van die stilte te merken viel. Enkel tijdens het middaggebed en de daaropvolgende *Aanbidding van het Allerheiligste* was daar opeens die serene stilte, een stille lofprijzing voor God.

Franciscus zei zelf ooit het volgende over wat een klooster moet zijn: “Niet het klooster is onze wereld, maar de wereld is ons klooster”, en daarom gaan de broeders, zo stelt pater Theo, ook ‘naar buiten.’ Een leuke anekdote is ook dat de kinderen hoogst verbaasd waren toen ze hoorden dat de broeders niet mogen trouwen en dus ook geen kinderen hebben. Eén van hen zei vervolgens: “dat ze geen kinderen mogen hebben in een klooster, kan ik begrijpen, maar waarom mogen ze dan niet trouwen ... er is toch genoeg plek hier?”

Aan de hand van een aantal afbeeldingen, waaronder zijn ontmoeting met de melaatse en de ontmoeting met de sultan, vertelde pater Theo iets over het leven van Franciscus van Assisi. Franciscus wordt in 1181 of 1182 geboren in Assisi als de zoon van een rijke koopman. Hij heeft een onbezorgde jeugd, maar Franciscus wil niet zijn vader opvolgen. Hij droomt ervan om ridder te worden. Daarom gaat hij vechten in de oorlog tegen Perugia in 1202. Assisi wordt echter al snel verslagen en Franciscus belandt in een gevangenis in Perugia. Na een jaar wordt hij vrijgekocht door zijn vader en komt hij weer thuis. In de kerker is hij al ziek geworden en zijn gezondheid laat hem nog een tijdje in de steek. In deze tijd begint Franciscus steeds vaker na te denken over zijn leven en over God.

En dan gebeuren er na thuiskomst twee belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Op een dag in 1205 rijdt Franciscus op zijn paard in de buurt van Assisi en dan ziet hij een melaatse aankomen. Normaal zou hij hard weggereden zijn, maar nu stapt Franciscus van zijn paard af. Hij loopt naar de



melaatse en kust zijn half weggerotte hand. Vanaf dat moment zal Franciscus altijd partij kiezen voor de zwakkeren en verdrukten in de maatschappij.

Vlak na de ontmoeting met de melaatse gaat Franciscus geregeld bidden in het kerkje van San Damiano. Hij bidt voor het kruis. Hier hoort hij een stem die zegt: "Ga, Franciscus, repareer mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat". Die opdracht is ook aan ons gericht. Samen werken we aan die kerk, het Huis waar God ons ontmoet en wij anderen ontmoeten.

Naast deze serieuze zaken, hadden we een lekkere lunch in snackbar 'de nozems' en daarna was er een informatieve en leuke speurtocht door de prachtige kloostertuin. Terwijl de kinderen moeten beschrijven welke planten en heiligenbeelden ze tegenkomen, ga ik ondertussen naar het zogenaamde liturgieparkje, waarin het kerkelijk jaar in plant en bloem tot leven komt.



Tenslotte bezoeken we nog de kapel van het 'bruurke van Megen', waar een levensgroot beeld van hem als tombe dient. Broeder Everardus Witte (1868-1950) was portier in het Franciscanenklooster van ongeveer 1920 tot aan zijn dood in 1950. Hij kwam op voor de onderkant van de Megense en Osse gemeenschap. Na zijn dood werd hij om die reden vereerd. Net zoals zovele anderen voor ons hebben gedaan, leggen we een briefje met daarop een intentie tussen de vingers of in de kap van zijn beeltenis in de kapel. Dit in de hoop dat die intentie of wens uitkomt. Op dat moment denk ik aan een gebed van Franciscus van Assisi:

*Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis,
Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren.
Amen.*

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Annie Derkse – Engelen	17-05-2022	79 jaar
Thea de Krijger – Prudon	20-05-2022	94 jaar
Ans Uijterwaal – van Elk	22-05-2022	84 jaar
Bep Diemel – Ackermans	30-05-2022	98 jaar
Diny Verrijt – Janssen	18-06-2022	79 jaar
Wil van Loveren – Swartjes	01-07-2022	79 jaar
Weurt		
Bets Reijnen – van Zwam	19-05-2022	78 jaar
Ria Wouters – Hoes	10-06-2022	90 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte

Actie Kerkbalans

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven! Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen.



Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2022	2021
jan t/m feb	€44.366	€46.158
jan t/m apr	€52.151	€54.562
jan t/m mei	€53.971	€57.448

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII



Te koop voor de Winssense parochianen

Kerkbanken uit de H. Antonius van Paduakerk in Winssen.

Nu de werkzaamheden rond de ontruiming van het interieur van de kerk zo veel mogelijk zijn afgerond staan er alleen nog de kerkbanken. Zoals bij de sluiting is toegezegd wordt een gedeelte van deze banken als aandenken aangeboden aan de parochianen uit het dorp Winssen.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een mailtje naar info@johannesxxiii.nl met uw naam, adres en telefoonnummer en het gewenste aantal banken (maximaal 2). Wij kunnen dan indien nodig contact met u opnemen.

Op zaterdag 3 september en/of op zaterdag 17 september kunt u tussen 12 uur en 14 uur de bank(en) op komen halen tegen contante betaling van 30 euro per stuk. De lengte van de banken is 475 cm. U dient zelf voor vervoer te zorgen.

Het parochiebestuur

Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Winssen - Boerenerf uit de 9^{de} eeuw ontdekt in Winssen.

In de krant van zaterdag 14 mei jl. een foto van het uitgraven van een tweetal waterputten door archeologen op de hoek van het Kerkepad in Winssen. Winssen was in de 9^{de} eeuw al bewoond dat blijkt uit nieuwe archeologische opgravingen. Er moeten in het verleden meerdere boerderijen hebben gestaan en er zijn honderden vondsten gedaan. De oudste scherf komt uit het jaar rond de 800, de jongste uit de 15^{de} eeuw. Ook wordt er historisch onderzoek gedaan met de Plakstraat want daar stond in de 12^{de} eeuw al het Huis te Winssen. Hopelijk kan er een link gelegd worden met Het Huis.

Onderons

In de Gelderlander van 24 mei jl. een foto van een affiche gemaakt door de kleindochter van Martien Veens uit de Koningstraat. Zij gaat regelmatig mee om rommel langs de weg op te ruimen. Omdat ze het erg vindt dat iedereen de rommel zo maar neergooit had ze zelf het idee om een 6-tal briefjes op te hangen met de mededeling dat rommel in de prullenbak moet! Knap bedacht en hopelijk helpt dit!!!!

Binnen kijken bij.... Vanuit zijn serre ziet Fred Perlo overal groen.

In de krant van 27 mei jl. een grote foto van Fred Perlo uit de Molenstraat die zijn woning laat zien. Fred is geboren en getogen in de boerderij 2 deuren naast zijn woning. Fred is vergroeid met zijn geboortegrond, met zijn huis en met de tuin. Zijn woonhuis begon bescheiden maar werd in de loop der tijd verbouwd. Alles door hem zelf gemaakt. Er kwam een ronde serre aan het huis die het woonhuis verbindt met de garage. Vervolgens kwam er een flinke erker aan de keuken en een hoek van de garage trok hij bij de serre dat zijn *man-cave* werd. De serre kijkt uit op de tuinen voor en achter met overal groen

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 16 jul	16e zondag door het jaar		geen viering				
zo 17 jul		10:00	WoCo leden werkgroep		10:00	em. past. Ton van Balveren	samenzang
za 23 jul	17e zondag door het jaar	19:00	geen viering				
zo 24 jul		10:00	em. past. Ton van Balveren	samenzang	10:00	em. past. Jan de Waal	samenzang
wo 27 jul	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters				
za 30 jul	18e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs				
zo 31 jul		10:00	pastor Ruud Roefs ☕		10:00	em. past. Jan de Waal	geen koor
za 6 aug	19e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs				
zo 7 aug		10:00	pastor Ruud Roefs		10:00	em. past. Jan de Waal	geen koor
za 13 aug	20e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs				
zo 14 aug		10:00	pastor Ruud Roefs		10:00	Woord- en Communieviering	samenzang
ma 15 aug	Maria ten Hemelopneming				19:00	em. past. Jan de Waal	
za 20 aug	21e zondag door het jaar	19:00	WoCo				
zo 21 aug		10:00	WoCo	Marieke v.d. Ven	10:00	pastor Ruud Roefs	geen koor
wo 24 aug	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven			
za 27 aug	22e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor			
zo 28 aug		10:00	pastor Ruud Roefs, afscheidsviering pater Jo Straver & Zr. Esther Schulingkamp ☕	André Haverkort & Marieke v.d. Ven	10:00	em. past. Ton van Balveren	Andreas Koor
za 3 sep	23e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs	Komore			
zo 4 sep		10:00	terugkomviering communicanten Pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	De Stuitenballen	10:00	em. past. Jan de Waal	Andreas Koor
za 10 sep	24e zondag door het jaar		geen viering				
zo 11 sep		10:00	patroonsfeest H. Cornelius. alle pastores ☕	Liturgisch Gemengd Koor		Geen viering	

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Corneliuskerk



met een landelijk ontwerp. Bomen die schaduw bieden en een waterpartij die voor de koelte zorgt. Fred krijgt ook regelmatig bezoek van mensen van Groei en Bloei die niet alleen lovend zijn over zijn tuin maar ook over zijn serre!

Winssen. Geld voor renovatie Van Ghentplein.

In de krant van 9 juni jl. de mededeling dat het Admiraal van Ghentplein flink wordt opgeknapt. Een aantal Winsenaren hebben zelf een plan ontworpen wat door de gemeenteraad omarmt wordt. Zij hebben geld beschikbaar gesteld om het gemaakte schetsplan haalbaar te maken. Ook was de raad van mening dat “de betonnen bak” bij De Klef in Ewijk ook aan een opknopbeurt toe is. Samen met Ewijk enaren wordt hier ook werk van gemaakt.

Winssen Grote T-boerderij en notariswoning met negen appartementen in Winssen. In de Gelderlander van zaterdag 11 juni jl. een melding dat in de kern van Winssen een grote T-boerderij komt met een notariswoning waar 9 levensloopbestendige woningen in komen. Dit is op de hoek Notaris Stephanus Roesstraat en de Kennedysingel. Het bedrijfspand wat er nu staat wordt gesloopt. In het verleden heeft op dezelfde plek een herenboerderij gestaan met diverse grote opstallen. Voor de bouw kan starten zal er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Zo kwam Winssen tot en plan van het Admiraal van Ghentplein: een nieuw dorpshart. "Net alsof we een huis willen bouwen".

In de krant van 14 juni wat foto's van het Admiraal van Ghentplein, de Paulus/jeugdhuiskerk, oorlogsmonument, bord klompenpad en een foto van Thijs Stevens met Paul van Oss voor de kerk. Raadslid Thijs Stevens heeft het plan, een brainstorm over een renovatie van het Admiraal van Ghentplein van een aantal kwartiermakers uit het dorp, ingebracht in de gemeenteraad. In de Paulus hebben Wiel Bijmans, Jan Roelofs, Peter Lam, Rick de Waal, Paul van Oss en Thijs Stevens dit nieuwe plan bedacht voor het hart van Winssen. 5 jaar geleden was er al een werkgroep Krachtig Groen voortgekomen uit het burgerinitiatief Krachtig Winssen die bezig was met het klompenpad en wat ze wilden met het groen in het dorp. De gemeenteraad gaat akkoord met verdere uitwerking van dit plan. Na de zomer komt de wethouder met een planvoorstel richting de kwartiermakers.

Riek Cornelissen kniest niet en wordt 100: "Het is een cadeautje".

In de krant van 15 juni jl. een mooie foto van de 100 jarige mevrouw Riek Cornelissen uit de Bongerd die toegezongen wordt tijdens haar 100^{ste} verjaardag door leden van het koor Vita Nuova. Een prachtige boog met rode en witte bloemen staat voor haar woning, borden met 100 in haar tuin en de hele buurt heeft de vlag voor haar uitgehangen. Het koor onder leiding van Arnold Tromp zingt het lied “niet kniezen, niet zeuren” Mevrouw Riek Cornelissen zingt zelf volop mee! Dat kan ook niet anders want ze heeft zelf 80 jaar als alt meegezongen in dit koor. Ook haar kinderen Hans, Ria en Hetty staan erbij en vinden het een cadeau dat ze dit mee kunnen maken. Maar moeder zeurt nooit, is altijd bezig, heeft altijd mensen om haar heen, onderhoudt de tuin en wandelt iedere dag. Ze woont nog steeds zelfstandig en woont al 100 jaar in Winssen. Ze is geboren aan de Hanemansstraat. Haar moeder is vroeg overleden maar haar vader is ook oud geworden. Haar man Wim mocht maar 51 jaar worden en een zoon Theo maar 9 maanden. Die mogen niet vergeten worden ook al is het vandaag feest. Namens alle Winsenaren feliciteren wij mevrouw Cornelissen en haar kinderen met deze heuglijke mijlpaal.

Down The Rabbit Hole - "Zo zou het leven er uit moeten zien" Die ouwe mensen wat vragen.

In de krant van vrijdag 1 juli wat foto's van deelnemers aan Down The Rabbit Hole. Op een van de foto's Gert Gerrits van de van Heemstraweg met Willy Kroes uit de Notenboomgaard samen met Jos Verploegen die een tent aan het opzetten zijn. Zij zijn met een groep die al jaren naar het festival gaan. Ze gaan voor de sfeer en de muziek en komen ook altijd bekenden tegen.

“De Koepel”

Onlangs zijn alle Winssenaren middels een huis aan huis verspreide flyer en een artikel in de Maas & Waler geïnformeerd over het initiatief om de centraal in het dorp gelegen koepel nieuw leven in te blazen.



Nieuw leven in die zin dat enerzijds geprobeerd wordt een solide financiële basis te genereren uit jaarlijkse sponsoring en donaties om de koepel in bouwkundig opzicht in stand te kunnen houden, anderzijds om te bekijken of verenigingen, groepen en instellingen mogelijkheden zien om op min of meer regelmatige basis culturele activiteiten ten toon te spreiden. Met andere woorden: bestaat er in onze Winssense gemeenschap voldoende draagvlak om structureel financieel bij te dragen aan de instandhouding van de koepel, én zien we voldoende mogelijkheden om met dans, muziek, toneel, openbare repetities, tentoonstellingen e.d. ook in culturele zin inhoud te geven aan dit unieke bouwwerk.

In die onlangs verspreide flyer hebben we aan onze dorpsgenoten, culturele verenigingen, instellingen en bedrijven gevraagd om op deze enquête te reageren. Tot nu toe zijn er alleen maar positieve reacties binnengekomen, in die zin dat iedereen ons initiatief toejuicht en van harte hoopt dat de koepel voor ons dorp behouden blijft. Maar instandhouding vraagt om een solide financiële basis én om regelmatige culturele invulling. Momenteel zijn we nog doende met deze inventarisatie. De mogelijkheid om te reageren staat nog steeds open per e-mail (muziekkoepelwinssen@outlook.com) of door inlevering van het enquêteformulier bij een van de leden van de werkgroep.

We willen alle Winssenaren graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In de volgende Randon (8 september) hopen we u nader te kunnen informeren.

De werkgroep, Erna Steeg, Bart Smits, Ton v/d Berg, Sjaak Gerrits.



Comité 4 & 5 mei Ewijk



Foto: J.A. Appel: Toon Reuvers en Henk Groenen

Op zondag 26 juni traden Toon Reuvers en Henk Groenen officieel terug uit het Comité 4 en 5 mei Ewijk. Beide mannen waren, samen met Grad van Hulst, initiatiefnemer van het oorlogsmonument aan de Julianastraat in Ewijk.

Op dit monument, dat op 4 mei 2013 werd onthuld, worden de Ewijkse slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. Sindsdien vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument. Tijdens een etentje met de overige leden van het comité werden Henk en Toon in het zonnetje gezet. Ook Ria Reuvers werd, als gastvrouw van vele vergaderingen, niet vergeten bij de be-dankjes.

Het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedankt, ook namens de families van de oorlogsslachtoffers, Henk en Toon voor de vele jaren waarin zij zich hebben ingespannen voor het herdenken van de oorlog, en het vieren van de vrijheid. Het Comité 4 en 5 mei Ewijk zal er, in een aangepaste samenstelling, voor zorgen dat de gestarte traditie in Ewijk wordt voortgezet.

Met vriendelijke groet, Namens het Comité,

Activiteiten

Sinds ik in 1983 in Ewijk ben komen wonen, heb ik me onder andere gericht op de kerk in de breedste zin van het woord. Toen nog bezocht ik in Ewijk regelmatig de eucharistieviering in het weekend. Later werd de Rondom mijn core business. Vanaf 1991 begon dat voorzichtig met het nemen van een route om Rondoms te bezorgen en dat duurt tot op heden voort. In 2000 heb ik enkele stukjes geschreven in ons kerkblaadje. Dat was in 2002 kennelijk de aanleiding om mij te vragen zitting te nemen in de redactie. Dat heb ik toen gedaan en via de pastorale eenheid Ewijk-Winssen (2007) en de parochie Johannes XXIII (2015) heb ik als redactielid al twee reorganisaties meegemaakt als redactielid. Tot op heden. De naam RONDONOM veranderde na de laatste reorganisatie in RONDONOM JOHANNES. Al die jaren was ons kerkblaadje me dierbaar en ik probeerde vanaf 2007 met mijn column een extra bijdrage te leveren. In 2012 zijn zelfs 50 columns gebundeld en in eigen beheer uitgebracht. Dat wat betreft mijn Rondom-activiteiten.

In 2013 mocht ik het archief van de parochies Ewijk en Winssen (en voor een gedeelte van de pastorale eenheid) opzetten en vormen. In 2015 werd dat afgerond. Deze archieven bleven nog een paar jaar in Ewijk, waarna ze in Beuningen terecht kwamen. In 2014 werd ik vanuit mijn archief activiteiten gevraagd zitting te nemen in het comité 100-jaar kerk Ewijk om te komen tot een jubileumboek en festiviteiten rond deze gebeurtenis. Ik heb met fijne mensen samengewerkt en we kunnen nog steeds trots zijn op de bereikte resultaten. Het uiteindelijk jubileum en boekpresentatie vonden plaats in 2017.

Ik heb bovenstaande opsomming gegeven om te laten zien wat mijn bijdrage in de geloofsgemeenschap al die jaren is geweest. De turbulente periode waarin de twee reorganisaties plaatvonden zijn echter ook mij niet in de

kouwe kleren gaan zitten. Maar vooral de kerksluiting in mijn inmiddels dierbare Ewijk heeft me pijn gedaan. Mijn jarenlange kerkbezoek, eerst op zaterdag in Ewijk, later om en om in Winssen en Ewijk en na de kerksluiting in Winssen nog sporadisch in Ewijk, is na een paar bezoeken in Beuningen teruggelopen tot nul. Ik kan het ook niet helpen, het is zo.

Ik blijf doorgaan met mijn redactionele activiteiten en betrokken bij sommige momenten waarop de geloofsgemeenschap samenkomt. Om dat te laten schieten ben ik teveel Ewijkenaar geworden.

Theo Coenders



Herinneringen

Pa moest voor de vogels voer halen, en broertje en ik mochten mee naar de dierenwinkel in de stad. We keken onze ogen uit, ze hadden allerlei dieren. Jonge konijntjes, kuikentjes en heel veel soorten vogels. Meer dan genoeg te doen. Terwijl pa het voer ging kopen liepen broertje en ik de winkel door langs alle hokken met dieren.

Helemaal achterin de winkel stonden de vitrines met reptielen zoals slangen, hagedissen en een paar bakken met schildpadden. Een van de winkelmedewerkers was de bakken van de schildpadden aan het schoonmaken en vond het wel leuk dat wij zo nieuwsgierig waren. Ze haalde de schildpadden er een voor een uit en zette ze over in een schone bak. Toen ze de laatste en kleinste oppakte vroeg ze of wij hem wilden aaien. Voorzichtig stak ik mijn vinger uit om over het kopje van het diertje te aaien. Wat was dat nu, het diertje trok zijn kopje in. Broertje begon te schaterlachen en ik stond een beetje beteuterd te kijken. Ik had niet verwacht dat hij zijn kopje zou intrekken en ik zag nu ook dat de pootjes helemaal weg waren. De winkelmedewerkster vertelde dat het zo hoorde, bij gevaar of iets wat voor

hun bedreigend was hoorde dat. Nadat ze de schildpad tussen ons in op de grond had gezet kwamen na een tijdje het kopje en de poten weer naar buiten en begon de schildpad te lopen.

Pa kwam bij ons kijken. Broertje vond het een grappig diertje en vroeg of het met ons mee naar huis mocht. Pa vroeg wat voor verzorging er voor nodig was om zulke dieren te houden. Er werd ons verteld dat het een vrouwtje was, ze had niet veel nodig, wat fruit, groente, een doos om in te wonen en een keer in de week moest ze in een laagje met lauwwarm water. Ze mocht mee, na veel nadenken kwamen broertje en ik op de naam Mien.

De eerste keer dat Mien in bad ging zaten broertje en ik natuurlijk op de knieën te kijken wat er ging gebeuren. Eenmaal in het water tilde Mien eerst haar ene voorpoot en daarna de andere op en ging er mee langs haar kop. Het leek wel een beetje op het wassen van een kat. Na het bad ging ze weer in haar woon-doos.

Diana Fuchten



KoMore eert jubilarissen

De Beuningse zanggroep KoMore had op de laatste repetitie van het seizoen heel wat te vieren. Maar liefst zeven leden bereikten een jubileum waarvan een drietal de zilveren status. Anita van den Berg, Gerrie Peperkamp en Anita Knuiman zingen al 25 jaar bij het koor. Daarnaast vierde een viertal leden een 10- of 20-jarig jubileum en organist Bart Repkes werd gefeliciteerd met zijn



Foto: Komore: v.l.n.r. Anita van den Berg, Gerrie Peperkamp en Anita Knuiman

30-jarig lidmaatschap. Daarnaast wacht KoMore zelf nog een gedenkwaardige feestje; medio oktober zal het 40-jarig bestaan worden gevierd met een tweetal groots opgezette jubileumconcerten in de Beuningse kerk.



Our Choice viert 25-jarig jubileum

Op zondag 26 juni heeft het koor Our Choice het jubileumjaar feestelijk afgesloten met een spetterende zangmiddag in de Kloosterhof in Weurt. Het café van de Kloosterhof was volledig gevuld met belangstellenden waarvan velen behoren tot de groep vaste bezoekers die het koor een warm hart toedragen. Centraal deze middag stond natuurlijk de zang. Onder de meer dan bezielende leiding van Ellis Verboort en begeleid door onze toetsenist Hans Kalberg en Arlene Bus werden er 21 liedjes ten gehore gebracht. In dit

repertoire zaten zowel Nederlandse als Engelse als Spaanse nummers (Eres tu). Er werd zelfs een lied in het Zuid-Afrikaans gezongen: Ngosi Sikalele Africa.

Op deze zonnige middag heeft Our Choice eens te meer laten zien meer te zijn dan een kerkkoor dat voor een deel bestaat uit (oudere) jongeren. Ook buiten de kerk laat het koor op enthousiasme wijze zien dat zingen een belangrijk deel van het leven is, en zorgt voor een goede stemming. De bevoegenheid van het koor straalde ook uit naar het publiek dat bij de bekende nummers vaak enthousiast meezong en danste. Dat het repertoire aanspreekt werd nog onderstreept door de spontane aanmelding van nieuwe leden tijdens de pauze en erna!

Het koor heeft 25 bewogen jaren achter de rug, met ups en downs, met een lach en een traan, maar vast staat dat er ook na 25 jaar een groep van ca 30 mensen met elkaar zijn verbonden middels zang en dat het dorp Weurt en omgeving hiermee een parel in handen heeft die het waard is gekoesterd te worden. Het jubileum jaar is teneinde, maar we gaan verder met waar we goed in zijn: zingen.

U kunt het koor op 10 juli om 10 uur weer zien tijdens de jaarlijkse buitenviering in de pastorietuin in Weurt. U bent allen van harte welkom.

Voor meer informatie over het koor kunt u terecht op www.ourchoiceweurt.nl.



Foto: Our Choice

Weurtse Zeepkistenrace

Zaterdag 3 september is het weer zover! We gaan weer met volle snelheid de dijk af. Kom kijken naar dit spektakel, of beter(!) geef jezelf op voor deelname aan de zeepkistenrace in de Scharsestraat in Weurt. Inschrijving: jeugd tot 12 jaar €2,50 pp, vanaf 12 jaar: €5,- pp

Begin met bouwen voor een originele prachtige kist of letterlijk een racemonster. Zorg dat je aan de voorwaarden voldoet, deze zijn te vinden op <http://nagweurt.nl/zeepkistenrace> tezamen met het inschrijfformulier en extra informatie.

Voor de laatste informatie volg ons op Facebook (<https://www.facebook.com/NAGWeurt>) en check onze website (<http://nagweurt.nl>).

Team zeepkistenrace N.A.G.

In Memoriam Chris Janssen

Op 28 mei is Chris Janssen overleden. Chris heeft veel betekend voor de voormalige parochie van de H. Andreas en voor de Weurtse gemeenschap.

Van 1984 tot en met 1992 was hij lid van het Parochiebestuur en vervulde hij de functie van penningmeester. Daarnaast was hij collectant, lector en was hij de drijvende kracht achter de drukkersgroep die wekelijks het parochieblad en de misboekjes verzorgde. Ook was hij tot op hoge leeftijd actief als bezorger van het parochieblad en kon bij alle voorkomende werkzaamheden met succes een beroep op hem worden gedaan. We zijn hem zeer veel dank verschuldigd.

Op 3 juni heeft de crematie plaatsgevonden in het Yardenhuis in Beuningen.

Wij wensen zijn echtgenote en overige familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De contactraad H. Andreas.

De Stichting HOUVAST WEURT



stichting
HOUVAST
WEURT

Eindelijk een hoerastemming: op 1 januari 2021 is de Stichting HOUVAST WEURT opgericht en tot nog toe is die (te) ver op de achtergrond gebleven. Oorzaak: al het corona-gedoe met prikken, aanraakverbod, geen handen schudden maar boksen, anderhalve meter samenleving,

verplicht thuiszitten, geen of zeer beperkt gasten ontvangen, enz., enz. Herinnert u het zich nog? Geen gemakkelijke tijd!

Voor onze nieuwe stichting is dit een ramp geweest: weinig of geen naamsbekendheid, geen samenkomsten, geen oprichtingsmiddag, geen presentatie, zeer beperkt bezoek aan huis voor felicitaties, voor medeleven en aandacht, zelfs de attenties rondbrengen werd al gezien als gevaarlijk. Dat laatste hebben we in ieder geval wel gepoogd en in behoorlijke aantallen. Maar nu gaan we toch in de openbaarheid treden. Wij zijn een stichting voor het welzijn van alle Weurtenaren, met of zonder beperkingen, voor jong en oud, zonder onderscheid naar ras, sekse, geloof of levensovertuiging: wij zijn er voor elkaar, voor vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen. Wij zijn dus een luisterend oor voor eenieder. Wij hopen dan ook dat alle dorpelingen met ons meedenken. Wij bestaan dankzij de grote inzet van meerdere vrijwilligers, die bepalen overigens zoveel mogelijk zelf hun eigen werkzaamheden binnen de organisatie. We hebben dan ook geen leden en geen contributies. We draaien op giften, schenkingen, subsidie en kleine inkomsten van onszelf.

namens: Ria Giesbertz, 024-378 13 83, voorzitter,
Juleke van der Velden, 024-645 26 10, secretaris,
en twee nieuwe bestuursleden; Miep Sanders en Wilma Visschendijk.
Jos van Langen, 0487-840 380, penningmeester.

Een nieuwe start, een nieuw begin, een nieuwe portemonnee!

Cadeau tip: 'vele kleintjes maken één grote'. NL64 RABO 0363 6182 44

Dag Sinterklaasje!

Na 30 jaar, waarvan 17 jaar de intocht van Weurt, stoppen we met onze sinterklaasactiviteiten. Op 17 mei gaven we op symbolische wijze het stokje door. Met het overhandigen van de staf en het omhangen van de ambtsketen, heeft Weurt een nieuwe Sint en zijn Burgemeester gekregen. Ook het comité ,wat ons al die jaren zo trouw bij stond, maakt plaats voor een nieuwe enthousiaste groep. Namens ons allen, willen wij iedereen bedanken die steeds weer samen met ons hebben gezorgd dat Weurt jarenlang een grandioze intocht en feestmiddag voor al die kinderen konden organiseren. Wij hopen dat de nieuwe ploeg ook op jullie mogen rekenen en wensen hun veel succes!

Het waren geweldige jaren waar we met veel plezier aan terug denken.

Groet van, Theo en Virginia Bartels, Sint Nicolaascomité Weurt.



Foto: Sinterklaas comité, Links: het oude comité, rechts: het nieuwe comité

Concert van R-chestra in de Weurtse kerk

Onder het motto van "driemaal is scheepsrecht" vond zondag 22 mei het concert van R-chestra plaats in de Weurtse Andreaskerk. Tweemaal was dit concert al ingepland maar kon vanwege de toen geldende Coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Het concert stond zondagmiddag in het teken van vrijheid als ideaal, een basis voor de verbinding tussen de vele etniciteiten die de wereldbevolking kent en

een illustratie van de hervonden vrijheid na een periode van Coronabeperkingen.

De Weurtse kerk was met meer dan 110 toeschouwers prima gevuld en het viel op dat er overwegend veel jeugd aanwezig was. Voor een aantal van de toeschouwers was dit een eerste muzikale ontmoeting met R-chestra. Binnen dit zeskoppig orkest werd met een veel verve de viool, dwarsfluit, accordeon, gitaar, basgitaar, percussie en saxofoon bespeeld. Vele landen werden die middag muzikaal bezocht. Enkele hoogtepunten waren het rustige ‘Jovano’, een lied uit Macedonië, het lieflijke ‘Mary young and fair/wrap’, een Schotse ballade en een Ierse dans, en ‘Nie Boudiete’, een lied van Russische zigeuners. Ook kwam ‘Dzjamilja’, een Oekraïens lied, met meerstemmige zang van het zestal heel mooi uit de verf!



Het zestal trakteerde het publiek op muziek van een hoogstaand niveau dat met passie werd gebracht. R-chestra werd op haar beurt door het publiek rijkelijk beloond met veel applaus voor individuele muzikale hoogtepunten en aan het eind van dit prachtige concert. Dank voor deze mooie middag!

Na afloop werd in de kerk door een groep van vrijwilligers van de Weurtse kerk voor koffie en thee gezorgd. Ook is een woord van dank aan de vrijwilligers op zijn plaats. Dank voor jullie inzet.

Een zeer tevreden toeschouwer.

Het raadsel Judas Iskariot

De vier evangelies bevatten nauwelijks gegevens over Judas als persoon, afkomst, familie of beroep. Van de 12 apostelen is hij de enige uit Juda, alle anderen komen uit Galilea. Vanaf het begin is hij een buitenstaander. Bij zijn benoeming is hij al getekend als de man die Jezus 'heeft verraden' (Mc. 3:19). Voordat hij iets gedaan heeft, weten we al dat hij niet deugt. Toch heeft hij Jezus drie jaar gediend, hij was één van de Twaalf. Net als de andere apostelen gaf Jezus hem de macht om onreine geesten uit te drijven, zieken te genezen, op zoek te gaan naar de verloren schapen van Israël en het koninkrijk van God te verkondigen (Mt. 10: 1, 6-7). Het enige wat zeker is, is dat Judas Jezus uitleverde, meer niet.

Verraad of niet? Hierover wordt de laatste jaren discussie gevoerd, met name over het Griekse woord '*paradidomi*', vroeger vertaald met 'verraden' (NBG, 1968, Willibrord-vertaling, 1981). In het klassiek Grieks betekent het: 'overhandigen, uitleveren, overleveren'. Bijbelvertalingen van nu hebben: 'uitleveren' (NBV 2021) of 'overleveren' (Willibrordvertaling 1995). Marcus: 'Judas Iskariot die Hem heeft uitgeleverd' (NBV21). In Paulus' brieven (10 jaar geschreven vóór de evangelies) komt de naam van Judas niet voor.

Het gaat hierbij niet alleen om een taalprobleem, maar voor sommigen ook om een andere interpretatie van de rol van Judas. Hij wordt gezien als een informant, die met Jezus samenwerkte om contact te leggen tussen Jezus en de Joodse Tempelautoriteiten om Gods plannen te verduidelijken. Hij is de 'andere', ongenoemde leerling die met Petrus Jezus volgt na Zijn arrestatie. 'Deze andere leerling' kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan' (Jn. 18:15). Alleen mislukt dit contact. Tijdens het Laatste Avondmaal zegt Jezus: 'Werkelijk, Ik verzeker jullie, een van jullie zal Mij uitleveren'. Als Hij Judas aanwijst met het brood uit de schaal, voegt hij Judas toe: 'Doe maar meteen wat je van plan bent' (Jn. 13:27).



Op zich is 'uitleveren' of 'overleveren' een neutraal woord, maar gezien het hele verhaal over Judas lijkt het toch sterk op verraad. Judas gaat op eigen initiatief naar de hogepriesters om hem 'uit te leveren'; de arrestatie gebeurt met overmacht door een cohort soldaten, vergezeld van dienaren van de hogepriesters en de Tempelwacht. Judas ziet er ook op toe dat Jezus als gevangene wordt weggevoerd.

Een probleem in de vier evangeliën is de relatie tussen goddelijke voorkennis en de vrije wil van de mens. Jezus heeft weet van het toekomstige handelen van Judas (Mc. 14:21; Mt. 26:24; Lc. 22:22; Handelingen 1: 15-17). Dat blijkt al bij de benoeming van de Twaalf als Jezus zegt: 'Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel' (Jn. 6:70-71). Zo ook bij het Laatste Avondmaal: 'Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is' (Lc. 22: 21-22 cf. Mc. 14:21). Was de daad van Judas niet alleen voorzien maar ook voorbestemd ter vervulling van de Schriften?

Staat de Goddelijk Wil op gespannen voet met de menselijke keuzevrijheid? Dit is een moeilijk theologisch en filosofisch probleem met twee uitersten.

Sommigen zeggen dat de menselijke vrijheid onverenigbaar is met goddelijke voorkennis en goddelijke determinatie. Volgens dit standpunt is Judas niet schuldig aan ontrouw en verraad. Zijn handelen was voorbestemd en passend in Gods heilsplan. Als Judas bezeten was door de duivel (volgens Lucas en Johannes), dan is de duivel verantwoordelijk.

Anderen zeggen dat Goddelijke voorkennis de vrije wil van de mens niet uitsluit; zij zijn verenigbaar. De mensen zijn vrij om God te volgen en vrij te handelen, zodat degenen die kwaad doen dit doen uit vrije wil. Volgens deze opvatting is Judas verantwoordelijk voor zijn daden, ook al koos Jezus hem uit en wist Jezus dat hij Hem zou verraden. Judas' handelen was een vervulling Gods heilsplan volgens de Schriften. Dit is ook het standpunt in de evangeliën.

Was de arrestatie van Jezus in de Hof van Olijven wel nodig? Jezus was een overbekend persoon in Galilea en Jeruzalem, gezien zijn uitspraak tijdens de arrestatie: 'Dagelijks was Ik bij u in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u Me niet gevangen genomen; maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten gaan' (Mc. 14:49).

Waarom heeft Judas Jezus uitgeleverd? Mogelijke motieven zijn: hebzucht (Matteüs, Johannes); bezetenheid door de duivel (Lc., Jn.); Judas die al 'verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan' (Jn. 17:12); boosheid over de verkwisting van de dure zalf en de reprimande van Jezus op Judas' opmerking hierover (Jn. 12: 1-8). Andere mogelijkheden zijn: Judas' teleurstelling over het falen van Jezus als de beloofde Messias (het huis van Israël werd niet hersteld en de Romeinen bleven bezetters; zie ook de Emmaüsgangers: 'Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden', Lc. 24:21). Judas heeft niet vermoed dat Jezus gedood zou worden.

Eeuwenlang is Judas afgebeeld in literatuur en kunst als een duivel met als gevolg een negatieve stereotypering van de Joden (Judas = Juda = Jood). Dit beeld is een bron geworden van (christelijk) antisemitisme, gebaseerd op het idee dat de Joden Jezus hebben vermoord. In 1965 heeft de katholieke kerk afstand genomen van deze opvatting (in *Nostra Aetate*).

Alleen Matteüs vermeldt dat Judas berouw heeft over zijn daad: 'Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren' (Mt. 27:5). Meestal wordt dit berouw afgedaan als onecht. Maar: 'Het is niet aan ons om hierover te oordelen, wij mogen niet de plaats innemen van de oneindig barmhartige en rechtvaardige God' (Paus Benedictus XVI, 2006). De negatieve rol van Judas heeft uiteindelijk wel geleid tot Jezus' dood en verrijzenis en tot verlossing van zonden en verzoening met God.

Foto: Juan de Juanes: Het Laatste Avondmaal, ca. 1562 (Judas hier zonder stralenkrans). Zie voor geraadpleegde literatuur: www.andreaskerkweurt.nl)

SV

