

Rondom JOHANNES

JAARGANG 8
nummer 5



september 2022

In dit nummer onder andere:

- Installatie Pastoor Ruud Roefs
- Vensters op de eeuwigheid
- Open Monumentendag 2022 Gemeente Beuningen



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden "Rondom Johannes"

Winssen	Ewijk	Beuningen	Weurt
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 29 oktober 2022.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 13 oktober 2022 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Vensters op de eeuwigheid

Na een lange, fijne en mooie vakantie in Italië zijn we, Reena, de kinderen en ik, weer terug in Nederland. Nu wil ik het niet echt gaan hebben over mijn vakantie of hoe lastig het is om weer in dat werkritme te geraken, maar over een ander verhelderend effect van de vakantie. Nadat je een tijdje 'offline' leeft en even je vertrouwde habitat achter je laat, zie je zaken weer wat scherper en helderder wanneer je terugkeert in ons kikkerlandje. Kortom, alle reden om te reflecteren op de zaken die mij als eerste opvielen.

Op de eerste plaats viel het mij op dat alles in Nederland zo duur is geworden en dat een land als Italië – relatief gezien armer dan Nederland – veel meer maatregelen neemt tegen de inflatie en toenemende energie- of brandstofprijzen. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders zullen volgend jaar onder de armoedegrens leven. Maar ook dit is niet zozeer hetgeen wat mij vooral opviel of waarover ik iets wil zeggen, hoewel het één wel met het ander te maken heeft.

Het meest geschokt was ik toch wel door de toenemende intolerantie, onverschilligheid en zelfs haat jegens vluchtelingen in Nederland. Met uitzondering van enkele economische vluchtelingen zijn deze mannen, vrouwen en kinderen gevlucht voor oorlog, geweld en hongersnood. En dan, na een lange reis door allerlei landen, mogen ze hier buiten slapen en hebben ze geen mogelijkheid om zich te wassen. Velen worden ziek, krijgen schurft en een baby van drie maanden is misschien wel door deze misère gestorven. Nu is het aan 'Artsen zonder Grenzen' om het leed te verzachten.

In Tubbergen zouden er in een leegstaand hotel vluchtelingen gehuisvest worden, maar in plaats van een gastvrije ontvangst voor deze getraumatiseerde mensen, volgden er verschillende protestacties, vaak begeleid door racistische leuzen op spandoeken. Toppunt was een zogenaamde stille tocht waarbij de deelnemers een omgekeerde Nederlandse driekleur droegen. Misschien een variatie op de zwart-wit-rode vlag van de bruinhemden? Kinderen liepen ook mee, want de ouders vreesden voor hun toekomst. Tja, ik ben eerder bang voor wat deze kinderen van hun ouders meekrijgen. Aangezien mijn vrouw een Pakistaanse achtergrond heeft en mijn kinderen ook 'gekleurd' zijn, merk ik al langer dat de Nederlandse samenleving aan het veranderen is, dat er een



tweedeling plaatsvindt, maar blijkbaar is men nu de schaamte al helemaal voorbij. Het racistische spook van het nationalisme waart weer door Europa.

Tegen deze achtergrond ben ik blij dat Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Beuningen veel ruimhartiger worden opgevangen. In totaal komen er 41 chalets op het terrein tegenover de Corneliuskerk te staan, waarvan 40 een woonbestemming hebben. Wij, als parochie, willen ook iets voor deze mensen betekenen. Niet alleen door middel van materiële hulp, maar vooral door geestelijke of spirituele hulp. Om deze reden zullen er komende maand twee iconen worden geplaatst in de Corneliuskerk, namelijk het icoon uit Ewijk, dat tijdens W.O. II door een Oekraïens-orthodoxe gevangene in concentratiekamp Dachau is geschilderd, en een nieuw vervaardigd icoon dat Moeder Maria met kind verbeeldt. Dit laatste icoon is door de in 2008 gevluchte Georgische David Chichua geschilderd.

Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met de orthodoxe kerken, ook de Oekraïens-orthodoxe kerk. Het woord icoon stamt af van het Griekse *eikon*, dat afbeelding betekent. Dit houdt in dat de afbeelding op een icoon gelijkenis vertoont met de persoon of gebeurtenis waarnaar verwezen wordt. Om deze reden is het schilderen van iconen aan strenge regels gebonden.

Ondanks het Bijbelse afbeeldingsverbod werden er in de oostelijke provincies van het Romeinse Rijk al vanaf de vijfde eeuw – voor zover we weten – iconen geschilderd. Het toestaan van iconografie viel min of meer samen met het concilie van Efese in 431, omdat daarbij werd bepaald dat Maria als de ‘Moeder van God’ kon worden beschouwd. Bovendien verkondigde de Byzantijns-orthodoxe kerk dat de evangelist Lucas zelf de eerste afbeelding van Christus heeft geschilderd.

In tegenstelling tot schilders in het westen hadden en hebben icoonschilders niet de vrijheid om naar eigen inzicht een afbeelding te schilderen. Veel van wat er op een icoon te zien is, heeft namelijk een symbolische betekenis: de wijze waarop de heilige (of gebeurtenis) is afgebeeld, de attributen die te zien zijn, het kleurgebruik, de plaatsing van de afgebeelde personen ten opzichte van elkaar, het type kleding dat een persoon draagt, de lichaamshouding, de gebaren van de handen. In het algemeen geldt dat heiligen niet worden afgebeeld zoals ze er werkelijk zouden hebben uitgezien. Een icoon is geen realistisch portret, maar het laat iets van het innerlijk van de heilige zien: zijn of haar persoonlijkheid, aard en levenswijze. Een icoon verwijst naar een

geestelijke realiteit, het is een venster op de eeuwigheid. We kennen verschillende typen iconen. Op de eerste plaats zijn er ‘kerkiconen.’ Daarnaast zijn er nog de wat kleinere huisiconen en de nog weer kleinere reisiconen, zodat men ook op reis bescherming geniet. Voordat de monnik een icoon gaat schilderen bereidt hij zich voor op deze taak door meditatie en gebed. De afbeelding wordt pas een icoon na de wijding door een orthodoxe priester. In de H. Corneliuskerk komen in september een icoon van de H. Nicolaas en de H. Maria met kind te hangen, maar gezien de actualiteit vragen we misschien wel aan David om nog een icoon van de H. Titus Brandsma te schilderen. Dit icoon moet dan verwijzen naar Titus’ verzet tegen populistisch nationalisme of racisme en zijn compassie met mensen in nood. Een venster dat ons iets laat zien van de medemenselijkheid in het Koninkrijk van God.

Roman Gruijters

Het ‘blauwe boekje’ is er weer!

Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar brengt de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost (PGRO) een activiteitengids uit, waarin alle activiteiten voor het seizoen 2022 – 2023 worden vermeld. Deze worden georganiseerd door de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken), waarin de PGRO en de RK parochies van Beuningen, Druten en Wijchen nauw samenwerken. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten enigszins te dekken. Ook nu staat de gids weer boordevol lezingen, filmvoorstellingen, wandeltochten, exposities, muzikale avonden, etc. Het boekje is gratis af te halen in de deelnemende kerken. Bovendien zal in Wijchen het boekje - naar verwachting eind augustus - gratis afgehaald kunnen worden in het Mozaïek (bibliotheek) en in de verschillende wijkcentra. Het kan ook afgehaald worden in de protestantse kerk in Bergharen. Door corona konden er lange tijd geen activiteiten plaatsvinden, maar van dit twaalfde seizoen wil de VOS weer als vanouds een succes maken. De taakgroep hoopt dus weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van alle katholieke en protestantse kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen! Men kan het boekje ook downloaden via de website www.pkn.rivierenlandoost.nl of via de site: www.Johannesxxiii.nl



Beuningen, augustus 2022

Aan allen die van harte begaan zijn
met de parochie van de H. Johannes XXIII

Ruim vier jaar geleden, op 1 mei 2018, werd pastor Ruud Roefs benoemd tot **waarnemend** pastoor van onze parochiegemeenschap. Hieraan voorafgaand vond een presentatie-viering plaats waarin bisschop Gerard de Korte voorging.

Onlangs heeft de bisschop besloten pastor Roefs **definitief** tot pastoor te benoemen. Een en ander zal zijn beslag krijgen in een officiële **installatie**-plechtigheid.

Deze installatie-plechtigheid zal plaatsvinden in de Corneliuskerk te Beuningen, op 11 september aanstaande – aanvang 10.00 uur. Onze bisschop zal in deze viering voorgaan. De geplande Corneliusviering komt hiermee te vervallen.

Na de viering – waarvoor u van harte bent uitgenodigd – is er volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

We hopen u in groten getale bij deze bijzondere gelegenheid te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Afscheid van pater Jo en zuster Esther

Een paar maanden geleden, vlak voor de zomer, vernam ik van Jo Straver dat hij en zuster Esther op korte termijn naar Roosendaal zouden gaan verhuizen. Er was een appartement vrijgekomen en - nadat ze eerdere mogelijkheden al aan zich voorbij hadden laten gaan - nu was echt het moment gekomen om deze woonruimte in Mariadal aan te nemen. Zuster Esther, zo zei Jo, stond er echt op. Hij had het er zelf zichtbaar moeilijk mee, maar na tientallen jaren in Beuningen te hebben gewoond, zo beseftte hij, kon de verhuizing naar Roosendaal niet langer worden uitgesteld. Beiden zijn per slot van rekening al in de tachtig en pater Straver nadert de 90.

Hoewel het logisch is dat Jo en Esther op hun leeftijd en na zovele jaren het wat rustiger aan wilden gaan doen, kwam het voor mij toch onverwacht dat ze al op zo'n korte termijn naar Roosendaal zouden gaan vertrekken. Ik werk nu twee jaar in de parochie Johannes XXIII en in die periode heb ik Jo leren kennen als een stille kracht in de parochie, een luisterend oor voor velen. Voor mij was hij ook een mentor of een vaderlijk figuur met goede adviezen en begeleidende verhalen uit zijn eigen pastorale carrière. Zo vertelde hij over zijn ervaringen als geestelijk verzorger in de St. Maartenskliniek en over zijn tijd als pastoor in de parochie in Dukenburg.

Zuster Esther was voor velen een moederfiguur, iemand die zich bekommerde om het wel en wee van de parochianen en de pastoor zelf. Tijdens zijn preek vertelde Ruud nog hoe Esther soep bracht en hem sommeerde om goed te eten, want hoe kan een herder naar zijn kudde omzien als hij niet goed voor zichzelf zorgt? Bovendien was Esther tijdens haar werkzame leven een liefdevolle leerkracht, die de kleuters niet enkel iets wilde bijbrengen maar ook echt oog had voor hun thuissituatie en talenten. Tijdens de afscheidsviering hoorden we dan ook regelmatig hoe zuster Esther en pater Jo omkeken naar de ander. Eigenlijk kan hun spiritualiteit dan ook als volgt worden samengevat: onbaatzuchtige liefde voor de ander en de Ander met een hoofdletter 'A'.

Niet geheel toevallig was dit ook het thema van de eerste lezing: het roepingsverhaal van Mozes. Als Mozes vraagt naar de naam van God, antwoordt Hij: "IK ZAL ER ZIJN." God is er voor iedere mens, in iedere

situatie of plek, en op dezelfde manier voelden zuster Esther, vanuit haar Franciscaanse spiritualiteit, en pater Jo, vanuit de spiritualiteit van de Passionisten, zich geroepen om er voor de ander te zijn. Het zegt iets over hun roeping, want op dezelfde manier als dat er iets in het innerlijk van Mozes verandert wanneer hij voor de brandende braamstruik staat, hebben Jo en Esther ooit diezelfde roepstem van God gehoord. Een stem die een appél doet op het geweten.

Als de situatie van de joodse slaven in Egypte moet veranderen, dan moet Mozes daar iets aan doen! Die stem in zijn binnenste is als een vuur, aanlokkelijk en gevaarlijk tegelijk. Mozes wil in actie komen, maar hij is er ook bang voor... De stem die Mozes hoort en die ook Jo en Esther hebben gehoord, is zo absoluut, dat ze wordt herkend als komend van de Eeuwige, van God. De Eeuwige heeft het lijden van zijn mensen gezien en gehoord. De stem roept op: Ga naar Egypte - of welke plek dan ook waar mensen Gods bevrijding nodig hebben - en doe er wat aan! De stem belooft ook: Ik zal u bijstaan! Ik-zal-er-zijn, zo is mijn Naam. En zo gingen Mozes, Esther, Jo en vele anderen die daartoe zijn geroepen op weg, in geloof en vertrouwen ... Op diezelfde manier roept Jezus zijn leerlingen bij zich en zendt hij hen twee aan twee uit. Als leerlingen van God worden we gezonden om mensen, die aan het leven gewond zijn geraakt, te helen. En er zijn maar weinigen die zich zo vol bezieling en passie hebben toegewijd aan deze evangelische taak of zending als Jo en Esther. Zelfs in mijn donkerste uur kon ik bij pater Jo terecht voor een luisterend oor of een goed gesprek.

Het thema van de afscheidsviering was 'Van God is de toekomst.' De toekomst is van Hem die er altijd zal zijn, in leven, ziekte en in de dood. Door de aanwezigheid van de God die Leven is, is de dood overwonnen. Terwijl het leven zo onzeker is geworden en velen hun weg zoeken, komen we altijd bij God uit. Op die manier gaan Esther en Jo hun toekomst, de herfst van het leven, in Roosendaal tegemoet. Vol vertrouwen en met goede moed.

Maar eerst was er die mooie en drukbezochte afscheidsviering met naderhand een receptie. Dat er velen op afkwamen hoeft ons niet te verbazen, want Esther en Jo stonden altijd voor iedereen klaar. Hoewel er soms een traantje

werd weggepinkt, was het vooral ook een gezellig samenzijn. Vele anekdotes werden aangehaald en cadeautjes werden uitgewisseld.

Ondanks grote veranderingen in de kerk, medezusters of broeders die uittraden of de eigen geloofstwifels, bleven zij gehoor geven aan Gods roepstem, was zijn Woord een lamp voor hun voeten en een licht op hun pad. Op die manier bleef Gods weg zichtbaar, ging God hen voor en gingen en gaan Jo en Esther Zijn toekomst tegemoet. Voor mij typeert dan ook geen enkele tekst het leven en de roeping van pater Jo en zuster Esther zo goed als het volgende schrijven van de heilige Bernardus van Clairvaux:

*Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afvloeiingskanaal.*

Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.

Het loost het water onmiddellijk zodra het water binnenkomt.

Bij een waterbekken is dat anders.

Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is.

Dan pas begint het over te lopen.

Een waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld blijft

Liefde stroomt over.

Je laten leeglopen is niet wat de liefde vraagt.

Voor wie kun je goed zijn als je niet goed voor jezelf zorgt?

Zie naar de bron van het leven.

Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloedigt naar anderen.

Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.

Roman Gruijters

Data mantra zingen gewijzigd

In de vorige editie van de 'Rondom Johannes' (zie pag. 5) stond een stukje over het nieuwe initiatief om mantra's te gaan zingen in de Corneliuskerk. Door omstandigheden hebben we echter de daar vermelde data moeten wijzigen:

We beginnen niet in september, maar in **oktober**.

De bijeenkomsten vinden plaats **elke tweede zondag van de maand, van 16--17 uur**. Iedereen is van harte welkom!

De bijeenkomsten hebben een informeel en meditatief karakter. Marike de Valk zal de bijeenkomsten leiden, ondersteund door André Haverkort aan de piano. Wellicht dat er soms ook nog andere musici mee zullen doen. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Desgewenst kan er wel een kleine gift achtergelaten worden ter bestrijding van de onkosten.

Voor de meest actuele informatie: zie de Maas en Waler, parochieblad 'Rondom Johannes', onze website: www.johannesxxiii.nl of www.mv-gestalttherapie.nl/mantra-zingen-in-beuningen-gld

Taizévieringen in Beuningen

In tal van parochies, gemeenten en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten 'Taizé-viering' in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de omgeving van Cluny. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.

Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen. De muzikale begeleiding wordt – bewust – eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten.

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: ook in **Beuningen** kunt u / kun jij hiervoor terecht, en wel in de **protestantse kerk** (Kerkplein 9). De diensten zijn telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder leiding van Greet van Doorn.

Het rooster voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

- 18 september 2022 – Voorganger : ds. Dick Sonneveld; Muziek : Marieke van der Ven, dwarsfluit – Johan Wentink, orgel
- 16 oktober 2022 – Voorganger : Mevr. Barthie Jolink-Keuper; Muziek : Marieke van der Ven, dwarsfluit – Johan Wentink, orgel
- 20 november 2022 – Voorganger : Pastor Ruud Roefs; Muziek : Sabine Fekkes, panfluit – Johan Wentink, orgel
- 18 december 2022 – Voorganger : Dhr. Eric van Dijk; Muziek : Marieke van der Ven, dwarsfluit – Johan Wentink, orgel
- 15 januari 2023 – Voorganger : Dhr. Jos de Ridder; Muziek : Marieke van der Ven, dwarsfluit – Johan Wentink, orgel
- 19 februari 2023 – Voorganger : Mevr. Agnes van der Leek; Muziek : Marieke van der Ven, dwarsfluit – Johan Wentink, orgel

Van harte welkom!

Agapèvieringen in het Koetshuis

De meer dan goede samenwerking tussen de parochie H. Johannes XXIII en de protestantse kerk Rivierenland - Oost komt onder meer tot uiting in de **agapè-vieringen** en **Taizé-vieringen** (zie elders in dit blad), waarbij katholieken, protestanten en alle (andere) mensen van goede wil van harte welkom zijn.

Een overzichtje voor de komende tijd:

Agapèvieringen (zie voor verdere informatie de website van onze parochie: www.johannesxxiii.nl) op de volgende woensdagen (Dorpssingel 2, Beuningen, telkens om 19.15 uur): 14 september – 28 september – 12 oktober – 26 oktober – 9 november – 23 november – 7 december – 11 januari 2023

Schrijft u de data alvast in uw agenda? Van harte welkom!

Ds. Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs



Dansavond Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-muziekcentrum aan de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een dansavond plaats. Door een DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo komen bijvoorbeeld Veleta, Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte dansliefhebber een ware belevenis dus.

De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 uur. De entree is €4,00 inclusief diverse gratis hapjes gedurende de avond.

De dansavonden vinden plaats op zaterdag 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december. Wij hopen van harte u op deze avond te mogen begroeten.

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Collecteer zoals jij dat wilt. Van 11 tot en met 17 september 2022 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Om het de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken kan iedereen voor het Spierfonds collecteren op zijn eigen manier.

“We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons gedreven en ook gezellige team komen versterken. Collecteren kan je helemaal op je eigen manier doen. Je kan vanuit huis een digitale collectebus aanmaken en je vrienden, familie of burens een appje of een mailtje sturen of je kan terwijl je toch met de hond aan het wandelen bent flyers met onze QR-code in de buurt verspreiden zodat iedereen thuis een bijdrage kan doen. Uiteraard kan je ook gewoon met de collectebus op stap gaan, alles kan en mag. Wij willen het onze vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken en passen de manier van collecteren aan op de individuele wensen van onze vrijwilligers. Zo hopen we zoveel mogelijk vrijwilligers te bereiken die ons gaan helpen in september.”

Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlamrend effect op de spieren. De spieren in een menselijk lichaam sturen alles aan; lopen, zwaaien, lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook

het hele leven van een persoon aan. Met de opbrengst van de collecte kan het Spierfonds een behandeling voor spierziekten dichterbij brengen,” aldus **Gerry Schreven** collectevrijwilliger bij het Spierfonds.

Het Spierfonds zoekt in **Winssen** nog extra collectanten. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 0651929500, peng@schreven.nl of www.spierfonds.nl/collecteren

Kerkbalans



Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt voor de actie Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2022	2021
jan t/m feb	€44.366	€46.158
jan t/m apr	€52.151	€54.562
jan t/m mei	€53.971	€57.448
jan t/m juli	€60.524	€63.984

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

“Het verhalenurtje” gaat weer van start

- Weet jij waar jouw naam vandaan komt en wat die betekent?
- Weet jij waarom we Carnaval vieren, behalve omdat het zo leuk is?
- Wat heeft Palmpasen nu met Pasen te maken?

Wij willen je hier graag over vertellen in “*Het verhalenurtje*”.

- “Het verhalenurtje” is een initiatief vanuit de Corneliuskerk, maar is voor **alle** kinderen in de groepen 5, 6, en 7
- Ook alle kinderen die geen communie hebben gedaan of van een andere of geen kerk zijn, zijn van harte welkom.



“Het Verhalenurtje” bestaat uit 5 bijeenkomsten van één uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we eerst over het thema, daarna gaan we iets leuks knutselen wat met het thema te maken heeft. Verder hebben we de kerstbijeenkomst in december en in april een Palmpasenviering met optocht in de kerk.



De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond in de Pastorie van Beuningen. van 18.30 tot 19.30.

De data in 2022 zijn: 14 oktober, 25 november, 16 december. In 2023: 10 februari, 31 maart, 2 april en 9 juni.

Er zijn géén kosten aan verbonden.

Heb je zin om mee te doen, geef je dan vóór 28 september op via email: secretariaat@johannesxxiii.nl of bel naar het secretariaat van de parochie tel. 024-6771271.

De werkgroep “Verhalenurtje” zoekt nog steeds nieuwe leden om de werkgroep te versterken. Bent u geïnteresseerd: neem dan contact op met het secretariaat van de parochie.

Open Monumentendag 2022 Gemeente Beuningen

De 36e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september 2022 met als thema duurzaamheid. ‘Duurzaam duurt het langst!’, maak kennis met succesvol verduurzaamde monumenten. Monumenten toekomstbestendig en duurzaam houden; dat is vaak een uitdaging.



De **Vlaamse schuur**, aan de linkerzijde op het erf van de ‘hofstede te Weurt(h)’ een forse T-boerderij aan de Past. v.d. Marckstraat nr. 1 in Weurt, is zo’n succesvol monumentaal verduurzamingsproject. Deze schuur is opengesteld voor publiek op zaterdag **10 september** van 10.00 uur tot 17.00 uur. De traditionele Vlaamse schuur van het zijlangs deelttype kenmerkt zich door de verhoudingen van lengte, breedte, dakhelling, materiaalkeuze en bovenal de karakteristieke gebint-constructie. Het gebint is de ziel van dit gebouw. De bouw bestaat uit drie

beuken. De middenruimte diende vroeger als tasruimte voor het hooi. Een van de zijbeuken diende als inrit en voor opslag van werktuigen, de derde beuk had een stalfunctie. Door een grote toegangsdeur meestal aan de korte zijde van de schuur konden wagens naar binnen rijden om de oogst op te tasten.

Tevens presenteert Historisch Besef Beuningen deze dag het nieuwe boek ‘**Monumenten in Beuningen**’ met de beschrijving van alle Rijks- en Gemeentelijke monumenten in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. Het boek is hier, de schuur, in te zien en te koop voor €17,50.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen				H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"	
za 10 sep	24e zondag door het jaar	19:00	geen viering					
zo 11 sep		10:00	installatie pastoor Ruud Roefs bisschop G. de Korte & pastores		Liturgisch Gemengd Koor	10:00	geen viering	
za 17 sep	25e zondag door het jaar	19:00	WoCo					
zo 18 sep		10:00	WoCo			10:00	pastor Ruud Roefs	Our Choice
za 24 sep	26e zondag door het jaar	19:00	em. past. Ton van Balveren					
zo 25 sep		10:00	em. past. Ton van Balveren			10:00	pastor Ruud Roefs	Andreaskoor
wo 28 sep	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters		Marieke v.d. Ven			
za 1 okt	27e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs		Liturgisch Gemengd Koor			
zo 2 okt		10:00	pastor Ruud Roefs		zanggroep Druten-Puiflijk	10:00	em. past. Jan de Waal	Andreaskoor
za 8 okt	28e zondag door het jaar	19:00	geen viering					
zo 9 okt		10:00	geen viering			10:00	patroonsfeest H. Johannes XXIII pastores van de parochie	Our Choice
		16:00	Mantra's Zingen M. de Valk & A. Haverkort					
za 15 okt	29e zondag door het jaar	19:00	geen viering					
zo 16 okt		19:30	Concert KoMore					
		10:00	em. past. Ton van Balveren		Liturgisch Gemengd Koor			
		14:00	Concert Komore			10:00	pastor Ruud Roefs & em. past. Jan de Waal	Andreaskoor
za 22 okt	30e zondag door het jaar	19:00	WoCo					
zo 23 okt		10:00	WoCo			10:00	em. past. Ton van Balveren	Andreaskoor / Schola Cantorum Andreae
wo 26 okt	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters		Marieke v.d. Ven			
za 29 okt	Allerzielen	19:00	pastor Ruud Roefs		KoMore			
zo 30 okt		10:00	pastor Ruud Roefs		Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em. past. Jan de Waal	Andreaskoor

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

 Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Corneliuskerk



Help mee en geef voor toekomst genezing van nierziekten (collecteweek 19-25 september)

Bussum, 5 september 2022 – Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ze weer mee kunnen doen. Daarom zet de Nierstichting zich in voor een toekomst waarin nierziekten te genezen zijn. In de week van 19 t/m 25 september collecteren duizenden vrijwilligers voor de Nierstichting om zoveel mogelijk geld op te halen om dit te realiseren.

Kinderen met een nierziekte hebben vaak maar één wens: gewoon lekker meedoen met andere kinderen. Spelen met vriendjes. Naar school fietsen. Sporten. Gamen. Logeren bij opa en oma ... Maar hoewel je het vaak niet aan ze ziet, zijn dit soort normale activiteiten ongelooflijk zwaar voor jonge nierpatiënten. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: 'Kinderen met een nierziekte hebben weinig energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Daarom zijn ze voor ons jonge helden. Voor hen willen we er zijn. Nu en later.'

Collectevrijwilligers maken het verschil voor nierpatiënten. "Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen met een nierziekte weer mee kunnen doen. Door er aandacht voor te vragen en door meer onderzoek te doen. De

Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting. Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de inzet van onze collectanten en de steun van donateurs." Help ook mee. Geef aan de collectant of doneer direct via



nierstichting.nl.

Digitaal collecteren. Steeds minder mensen hebben contant geld in huis en steeds meer mensen betalen digitaal. Met de QR-code is digitaal doneren veilig en makkelijk. Als mensen de QR-code met hun mobiele telefoon scannen dan kunnen ze veilig, contactloos en anoniem een donatie doen,

gewoon via iDeal. Meer informatie: www.nierstichting.nl/help-mee/collecteren/manieren-om-veilig-te-collecteren/

Over de Nierstichting. Je nieren zijn van levensbelang. Daarom strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren en nierpatiënten. Wij helpen je om je nieren gezond te houden. Met oplossingen om nierschade te voorkomen. En als je nieren ermee stoppen, doen wij er alles aan om het leven met nierziekte draaglijker te maken.

We strijden onvermoeibaar door voor een betere behandeling, meer succesvolle transplantaties en de genezing van nierziekte. Ook stimuleren en investeren we fors in innovatie en onderzoek. Zodat iedereen met een nierziekte zijn leven terugkrijgt. Want: je nieren zijn je leven. Jouw leven.

www.nierstichting.nl/

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Rinus Bal	22-08-2022	90 jaar
Weurt		
Gerard Looman	03-08-2022	84 jaar
Jan Hendriks	09-08-2022	82 jaar
Wil Marcus	14-08-2022	80 jaar
Thecla Cloosterman – Lammers	30-08-2022	89 jaar
Winssen		
Henk Kooijman	19-08-2022	88 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



Winssen



Muziekkoepel Winssen

In de vorige Rondon hebben we informatie verstrekt over het initiatief om de centraal in het dorp gelegen koepel nieuw leven in te blazen.



Op de in de 850 verspreide folders opgenomen enquête hebben meer dan 100 personen gereageerd. Een respons van meer dan 10 %. Daar zijn we best tevreden mee. Temeer daar alle respondenten zich unaniem enthousiast toonden. Velen gaven aan het project financieel te willen ondersteunen en/of mee te helpen met het opknappen, of zich in te willen zetten als vrijwilliger. Allerlei suggesties zijn gedaan om ook in culturele zin een bijdrage te leveren met diverse festiviteiten en voorstellingen.

Kortom: we constateren voldoende draagvlak om de koepel levensvatbaar te maken én te houden. We gaan dóór!

Wat zijn de plannen?

Allereerst willen we een stichting in het leven roepen. Want alleen als stichting zijn er mogelijkheden om subsidies aan te vragen en fondsen te werven.

Er zal een bestuur worden geformeerd om doelstellingen te formuleren, een plan van aanpak op te stellen en een bankrekening te openen.

Er is nog veel te doen, maar we kunnen verder!

We houden u op de hoogte.

De werkgroep,

Erna Steeg, Bart Smits, Ton v/d Berg, Sjaak Gerrits.

Kort - kort - kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Drempel bij kruising voor de buurt een zoethoudertje

Omwonenden van veelbesproken kruispunt in Winssen pleiten na 28 ongelukken voor gedegen onderzoek. In de krant van 22 juli jl. een grote foto van het kruispunt hoek Van Heemstraweg/Leegstraat met een tekening waarop aangegeven staat waar de verkeersdrempel moet komen. In 2017 is het kruispunt aangepast en er zijn daarna inmiddels al 28 ongelukken gebeurd. De gemeente wil nu een verkeersdrempel aan gaan leggen maar omwonenden vinden dat een zoethoudertje. Zij zijn van mening dat er een goede oplossing moet komen en dat dit goed onderzocht moet worden door de gemeente. De gemeente hoopt met de nieuwe drempel dat het verkeer op de Van Heemstraweg afremt en de bestuurder met meer attentie de kruising oprijdt.

Winssense Kermiskoers: extreme hitte, 25 paraplu's en geen kermis.

In de Gelderlander van maandag 15 augustus jl. 2 foto's van de kermiskoers. Zondag 14 augustus vond de 4e editie plaats. Het is nog nooit zo warm geweest als tijdens deze editie. De organisatie had een hitteplan opgesteld. Van Roda '28 hadden ze 25 paraplu's gekregen voor de verkeersregelaars om deze te beschermen tegen de zon. Er zijn 2 verschillende wedstrijden. Eerst is de Jozef Janssen classic voor recreanten met als ronde miss mevrouw Annie Loeffen. Zij verrichte het startschot en reed mee in een volgwagen over het parcours!! Daarna was de Hijmans classic de prestatiekoers. Wat dit jaar ontbrak was de kermis zelf. De organisator had zich teruggetrokken!

Exploitanten verdienen niet genoeg in de kleine dorpen en blijven weg.

Zorgen om verdwijnen kermis. In de krant van 17 augustus jl. de mededeling dat de afgelaste kermis een voorbode lijkt voor nog meer verdwijnende kermissen uit de kleine dorpen. In Winssen zijn de inkomsten klein en dat geldt voor meerdere kleine dorpen. Ook zijn er tijdens de corona tijd 7% van de kermisexploitanten gestopt. Een mogelijke oplossing zou het verplaatsen naar een andere datum kunnen zijn. Veel mensen zijn namelijk nog op vakantie.

Haneman Biofruit uit Winssen mag zich voortaan hofleverancier noemen.

In de Gelderlander van zaterdag 20 augustus jl. de mededeling dat Haneman Biofruit zich vanaf 20 augustus hofleverancier mag noemen!!! Burgemeester Bergman heeft het wapenschild bij hen onthuld. Ongeveer 500 bedrijven mogen zich hofleverancier noemen waar Toine en Jeanette nu ook bij horen. Ze vinden het een eer om deze titel te krijgen. Hier is wel een heel traject aan voorafgegaan. De aanvraag gaat na de burgemeester door naar de commissaris van de Koning en naar de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Daarna volgt er ook nog een inspectie. Namens alle Winsenaren feliciteren wij Toine en Jeanette, hun kinderen en de ouders van Toine de heer en mevrouw Janssen-van Deijzen met deze titel!!!!



Ewijk



Asielzoekers

Nog maar een paar jaar geleden was het asielzoekersprobleem ook in onze gemeente dermate groot, dat er in Ewijk een opvanglocatie moest verrijzen. Het grondwerk was al verricht en er was geen enkele wanklank te horen. Maar al voordat de bouw zou starten werd het hele project afgeblazen. De vluchtelingen kwamen niet.

Hoe anders is de situatie nu. Er is oorlog in Europa en vanuit de Oekraïne is een gigantische stroom vluchtelingen op drift geraakt. De gemeente Beuningen heeft zich van zijn beste kant laten zien door een aantal asielzoekers in de Tinnegieter op te vangen en op het Asdonk terrein een kamp in te richten. (Is daar ook eindelijk een bestemming voor gevonden, maar dit terzijde.) In de Tinnegieter was het moeilijk, maar daar hebben ook de kerken hun steentje bijgedragen. De wil is er, maar de problemen zijn groot.

Intussen tobt ook de landelijke overheid zich suf hoe de stroom vluchtelingen een plek te geven. In aanmeldlocatie Ter Apel moeten de vluchtelingen 's nachts buiten slapen, zo druk is het er. Onlangs vond een groep Nederlanders

dat er tentjes moesten komen op het terrein, zodat de asielzoekers in ieder geval een dak boven hun hoofd hadden. Werden deze tentjes vanwege brandgevaar verwijderd!! Hoe extreem wil je het hebben? En dan Albergen. Daar wilde de regering een opvanglocatie droppen zonder voorafgaand overleg. Een klein dorpje zal wel niet tegenstribbelen, zo moet men hebben gedacht. Niet dus.

Nederland wordt langzaam anti-asielzoekers. Autochtone Nederlanders moeten 8, 9 of zelfs 10 of meer jaar wachten op een woning en de status houdende asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten snel aan een woning geholpen worden. Internationale afspraken. Maar het wordt langzaam te krap in Nederland. Het volk mort en de overheid weet het ook niet meer. Ook andere problemen staan ons tot aan de lippen.

Ik weet het ook niet maar misschien moeten we in Ewijk de boel maar weer eens op gaan graven en ons van onze allerbeste kant laten zien door alsnog dat asielzoekerscentrum daar te bouwen. Mogelijk is het allemaal wat teveel voor een gemeente als Beuningen, maar dan maken we wel onze Bijbelse opdracht waar: Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.

Theo Coenders



Beuningen



Boekenkringloop: kom eens neuzen

Sinds kort staat er achter in de Corneliuskerk een boekenkast. Uit deze kast kunnen boeken gekocht worden voor een klein bedrag. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Kom eens neuzen door onze boeken. Naast boekjes rond gebeden, Bijbel en kerk, vindt u ook romans, literatuur en diverse andere soorten boeken. De boekenkringloop kan worden bezocht tijdens de openstellingen van de Corneliuskerk.

'Out of this Love'

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert.



Foto: Projectkoor Heilige Landstichting

Het is bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in de Corneliuskerk in Beuningen.

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat concerten geeft rondom het thema gedenken.

De zangers komen uit alle windstreken (óók uit de eigen parochie!) en hebben ieder hun eigen achtergrond en muzikale bagage. Onder leiding van Sophia Brink genieten zowel zij als het publiek volop van een altijd verhalend programma dat dankzij een doorleefde uitvoeringswijze ieder jaar weer velen weet te raken.

Samen met 2 sprekers vertellen ruim 90 zangers een aangrijpend verhaal in teksten en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities. Het is een verhaal over afscheid nemen en elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet en pijn, stilte en eenzaamheid. Maar we zoeken samen ook naar troost en hopen

uiteindelijk te mogen ervaren dat de kracht van herinnering en Liefde even sterk is als de dood.

Met een persoonlijk verhaal dat tegelijk het verhaal is van velen herdenken we deze dag geliefden die zijn overleden. Ze zijn weg, we zien hen niet meer, hun stem is verstomd. Hoe onvoorstelbaar moeilijk ook, we proberen die pijn en leegte te aanvaarden en ons daarmee te verzoenen. En al kan niemand zeggen wat ons ooit wacht, noch waar onze geliefden nu zijn, diep in de bron, in het midden van alle weten, van vallen en weer opstaan, daar vinden we Hoop. En het Licht schijnt overal waar Liefde heerst. Om ons heen, in ons zingen en bidden, in ons hart. **“Out of this Love”**.

We zijn blij dat we na een paar noodgedwongen stille jaren ons verhaal weer voor u mogen zingen..

U bent van harte welkom op zaterdag 5 november om 15.00 uur in de Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open.

Het Projectkoor wordt begeleid door Tommy van Doorn op orgel en Janouk Heidema op cello. Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink.

De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

‘Out of this Love’, van harte aanbevolen!

Herinneringen

Oma vroeg me wat ik voor mijn verjaardag wilde. Ik zei een nieuwe gekochte jurk. Ma was niet zo blij met mijn keuze want zij maakte altijd alle kleding voor broertje en mij zelf. Ze begreep het echt niet, die jurken die zij maakte waren toch ook mooi. Ik bleef er bij, ik wilde in een winkel een jurk passen en voor het eerst in mijn leven een jurk hebben die gekocht was. Oma heeft die avond lang met ma gepraat, ik denk dat ze ma heeft overtuigd dat ik best wel een gekochte jurk mocht hebben voor mijn verjaardag.

De zaterdag voor mijn verjaardag nam oma mij mee naar de stad. In het warenhuis keek ik mijn ogen uit, wat was die winkel groot. Op de kinderafdeling ging oma naar het rek met jurken in mijn maat. Ik mocht er verschillenden passen. Voor de passpiegel stond ik heen en weer te draaien. Er waren er twee die ik wel heel erg mooi vond. Een blauwe en een roze, welke zou ik kiezen. Zelf kon ik geen keuze maken dus vroeg ik oma om dat voor me te doen. Oma lachte en nam alle twee de jurken mee naar de kassa, ik kreeg tot mijn grote verrassing beiden. Wat was ik blij, trots liep ik naar buiten met mijn schat in een heuse winkeltas. In het warenhuis was ook een restaurant, oma ging er met mij heen en bestelde voor mij een glaasje ranja en voor haar zelf een kopje koffie. Oma vroeg lust je ook een tompouce, mijn antwoord was nee een poes kan je toch niet op eten. Oma schoot in de lach en bestelde een gewone tompouce voor mij en een koffietompouce voor haar zelf. De tompouce bleek een heerlijk gebakje te zijn. Wat een feestdag was het om met oma voor mijn verjaardag naar de stad te gaan.



Begraafplaats Andreaskerk

De begraafplaats bij de Andreaskerk in Weurt wordt sinds mensenheugenis onderhouden door een grote groep vrijwilligers. Elke donderdagmorgen om 9.00 uur staan zij paraat om de begraafplaats onkruidvrij te houden en uitgebloeide planten te verwijderen.

In de loop der jaren is er echter een probleem ontstaan. De vrijwilligers worden ouder en het is moeilijk om jonge aanvulling te krijgen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de laatste rustplaats van de overledenen ooglijk te houden. Dat is wel de plicht van het parochiebestuur want nabestaanden betalen voor het onderhoud van de begraafplaats via de grafrechten. De problemen rond het onderhoud hebben tot de volgende actie geleid.

Gebleken is dat er voor een aantal graven geen grafrechten meer betaald worden. Met de nabestaanden is uitvoerig contact geweest en zijn er afspraken gemaakt dat het betreffende graf geruimd mag worden. Zo zullen er in de derde week van september 17 graven op de begraafplaats worden geruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Dat betekent dat de grafsteen wordt verwijderd en vernietigd. Verder wordt de begraafplek niet verstoord.

Om het onderhoud van de begraafplaats gemakkelijker te maken wordt op 22 september a.s. een laag grind aangebracht tussen de graven. Hierdoor zullen we minder overlast hebben van onkruid en zal het onkruid wat nog wel groeit gemakkelijker te bestrijden zijn. Het aanbrengen van grind is een megaklus en voor die klus zullen we naast de inzet van onze hoveniers hulp nodig hebben van vrijwilligers. We doen dan ook een beroep op iedereen die prijs stelt op een mooie begraafplaats rond de Andreaskerk om een handje te helpen. Enkele weken geleden is op dezelfde wijze de begraafplaats bij de Corneliuskerk in Beuningen onder handen genomen en we doen met name een

beroep op de vrijwilligers uit de parochie die daar geholpen hebben. Zij hebben de ervaring die voor ons van nut kan zijn. We beginnen dan om 8.30 uur en zorgen uiteraard voor gereedschap, kruiwagens en wat verder nodig is.

Er wordt uiteraard gezorgd voor koffie met iets lekkers, en voor de lunch uiteraard broodjes en soep. De soep wordt volgens een speciaal recept bereid door Ruud, die op deze wijze zijn steentje bijdraagt. Iedereen die een bijdrage kan leveren bij de klus is van hart welkom. Dat je niet met volle kruiwagens grind kunt rijden mag geen excuus zijn om niet te komen. Er moet ook voor de inwendige mens gezorgd worden. Alle hulp, hoe beperkt ook, wordt zeer op prijs gesteld.

Om enigszins in te schatten op hoeveel vrijwilligers we kunnen rekenen vragen we dit even door te geven aan: Marina Verhoeven, telefoon 06-8268 2510 of via de mail naar: mjverhoeven1964@kpnmail.nl.

De contactraad

Stichting Houvast



stichting
HOUVAST
WEURT

Zaterdag 9 juli jl. heeft de Stichting HOUVAST Weurt een gezellig samenzijn met 40 gasten verzorgd in de Kloosterhof. Met een kop koffie en gebak, een drankje en een hapje, en natuurlijk een loterij met leuke prijsjes. Eindelijk weer een samenzijn die door corona op zich heeft laten wachten. Gewoon gezellig met elkaar in gesprek omdat we elkaar al zolang niet meer hebben kunnen ontmoeten. Jos van Langen heeft tijdens die middag verteld waar de Stichting HOUVAST Weurt voor staat. “We zijn een stichting voor het welzijn van alle Weurtenaren die naar elkaar omkijken ongeacht leeftijd, zonder onderscheid met vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen.” Emeritus pastoor Jan de Waal was ook tijdens die middag aanwezig en had ook een mooi woordje voor de aanwezige gasten. “Verbinding met elkaar, elkaar omarmen en vooral omzien naar elkaar dat is een groot goed in deze moeilijke tijd waarin we nog steeds leven.”

Tineke Theunissen van Stichting Perspectief was ook aanwezig. Zij is betrokken bij zorg, welzijn, sociaal- en cultureel werk in Weurt. Ook voor

haar geldt verbondenheid met mensen. Stichting Perspectief heeft iedere woensdagochtend van 10.00 -12.00 uur een inloop/zanggroep in de Kloostertuin waar mensen elkaar ontmoeten, in gesprek gaan maar, ook om de week met zang en waar de koffie altijd klaarstaat. Zo kunnen we samen betrokken zijn voor andere mensen, een praatje, een activiteit, een kaartje als klein gebaar zodat iedereen er toe doet. Als Stichting HOUVAST Weurt zijn we nog met nieuwe ideeën bezig en hopen dat we snel bij iedereen bekendheid krijgen, zodat iedereen ons leert kennen en weet waar we voor staan.

Stichting HOUVAST Weurt, Wilma Visschedijk en Miep Sanders

Fysiotherapie Weurt

Lieve Weurtenaren, via deze weg wil ik laten weten na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest in Weurt op 1 oktober 2022 te stoppen met mijn werk als fysiotherapeut. Een moeilijke beslissing om te nemen, omdat ik altijd met veel plezier het vak heb uitgeoefend. Dit jaar word ik 65 jaar en na het overlijden van mijn moeder eerder dit jaar voelt het voor mij als een goede beslissing. Zeker wetende dat mijn praktijk per 1 oktober 2022 wordt voortgezet door **Maurice Kuijpers Hofstede Fysiotherapie**. Op deze manier is de voortzetting van mijn praktijk in goede handen.

De Fysiotherapiepraktijk blijft bestaan in Weurt op de locatie in het Dorpshuis en is bereikbaar onder hetzelfde telefoonnummer namelijk: 024 677 8809. In verband met de AVG worden de dossiers gesloten en kunnen met uw toestemming weer inzichtbaar worden gemaakt. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne contacten en samenwerking de afgelopen jaren. Ik zal mijn werk en de Weurtenaren missen.



Beppe Beck,
Fysiotherapiepraktijk Weurt
Kapittelweg 2^E, 6551 EB Weurt
024 677 8809



Wie was de leerling waarvan Jezus veel hield?

In het Johannes evangelie staat dat tijdens het Laatste Avondmaal dat één van de discipelen die Jezus liefhad, aan de boezem (borst) van Jezus lag. Dit beeld is door de eeuwen heen door beroemde schilders afgebeeld, waardoor het in ons geheugen gegrift staat. Maar wie is deze leerling? In de Synoptische evangeliën (Marcus, Matteus en Lucas) komt deze figuur in het geheel niet voor.

Aangenomen wordt dat het gaat om een historisch persoon. De geliefde leerling van Jezus is in ieder geval een leerling die nauw verbonden is met Jezus en die een belangrijke bron vormt over het leven en de leer van Jezus voor de christelijke gemeente van Johannes, zoals opgetekend in het evangelie. Maar of de geliefde leerling de apostel Johannes is die het evangelie heeft geschreven, wordt sterk betwijfeld.

In het evangelie volgens Johannes verscheen de geliefde leerling voor het eerst tijdens het Laatste Avondmaal. Hij 'lag aan de boezem van Jezus' (Jn. 13: 23). Toen Jezus aankondigde dat één van hen Hem zou verraden, vroeg Petrus aan 'de leerling van wie Jezus veel hield', om aan Jezus te vragen wie Hij bedoelde. 'Deze, aanstonds zich aan de borst van Jezus werpende, zei tot Hem: 'Heer, wie is het?' (Jn. 13: 25; NBG, 1968) ¹. Hierop wees Jezus Judas aan met een stuk brood. [De geliefde leerling wist nu dat Judas Jezus zou overleveren, hij reageerde niet net als de andere discipelen].

Vervolgens verscheen de geliefde leerling aan de voet van het kruis met Jezus' moeder en enkele andere vrouwen. Juist voordat Jezus stierf, vertrouwde Hij Zijn moeder toe aan 'de leerling van wie Hij veel hield', die haar in zijn huis opnam (Jn. 19:25-27).

Drie dagen na Jezus' dood renden Petrus en 'de andere leerling, van wie Jezus veel hield', naar het lege graf, nadat Maria Magdalena hen had ingelicht over de weggehaalde steen. De geliefde leerling betrad als eerste het graf. Nadat Petrus ook het graf was ingegaan 'zag en geloofde' de geliefde leerling dat Jezus uit de dood was opgestaan (Jn. 20: 1-9).

De laatste keer dat de 'geliefde leerling' van zich liet zien, was na de dood van Jezus tijdens een visvangst met andere discipelen. Hij herkende als eerste de vreemdeling die aan de oever stond als de verrezen Jezus (Jn. 21: 7).

Van oudsher wordt de geliefde leerling vereenzelvigd met de apostel Johannes volgens de opvattingen van de kerkvaders Irenaeus en Eusebius. In het evangelie zelf zijn hiervoor nauwelijks aanwijzingen te vinden. In recente opvattingen zou het gaan om de apostel Thomas, 'Johannes De Oudste' of om Maria Magdalena. Een sterke troef is Lazarus van Bethanië, die Jezus uit de dood heeft opgewekt. In Johannes 11 (NBG, 1968) wordt Jezus' liefde voor Lazarus drie keer genoemd. In 11:3 vragen Maria en Martha, de zussen van Lazarus, Jezus dringend te komen want 'Heer, zie, die Gij liefhebt, is ziek'. In 11:5 staat: 'Jezus nu had Maria en haar zuster en Lazarus lief'. Als Jezus voor Lazarus' graf staat 'weende Hij', waarop de Joden die erbij waren zeiden: 'Zie, hoe lief Hij hem had!' (Jn. 11: 36). Er zijn nog andere argumenten voor Lazarus. De geliefde leerling verschijnt voor het eerst tijdens het Laatste Avondmaal, kort nadat van Lazarus is gezegd dat Jezus van hem hield. In de Synoptici staat niets over een geliefde leerling of dat één van de Twaalf zich aan de voet van Jezus' kruis stonden. Ze waren na Jezus' arrestatie allemaal gevlucht. Het Laatste Avondmaal vond waarschijnlijk plaats in het huis van Lazarus, de gastheer, wat verklaarde dat hij de ereplaats aan Jezus' boezem innam.

De geliefde leerling verschijnt steeds op een moment in het evangelie om te getuigen dat Jezus niet alleen mens is maar ook de levende Zoon van God: 'opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door Zijn naam (Jn. 20: 30-31). Hij verschijnt nooit alleen, meestal in gezelschap van Petrus, waarbij hij een buitengewoon geloof in Christus laat zien. Hij staat voor het ideale en ware geloof in Christus.

Waarom noemt Johannes de geliefde leerling niet bij naam? Dit leidt tot uiteenlopende meningen. Sommigen zeggen dat de geliefde leerling de auteur van het vierde evangelie is. Anderen zeggen dat de geliefde leerling de bron is

geweest over Jezus' leven, maar niet de auteur zelf. De geliefde leerling stierf voordat het evangelie af was en wat hij over Jezus getuigde is bewaard



gebleven in de gemeente van Johannes. Een aanwijzing is te vinden in Jn. 19: 34-36 waarin staat dat iemand gezien heeft dat één van soldaten een lans in de zij van Jezus stak waaruit bloed en water vloeide: 'Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat u dat ook gelooft. Dit gebeurde omdat de Schrift in vervulling moest gaan'. Dit kan betekenen dat auteur een leerling van de 'geliefde leerling' is, die deze informatie heeft opgeschreven. Deze tekst is later geredigeerd door een redacteur in de vorm die wij nu kennen. Dit houdt in dat het Johannes' evangelie een product is van een gelovige gemeenschap en niet van één persoon.

¹⁾ De vertaling in NBV21 van Jn. 13: 23 luidt: 'Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag bij de maaltijd aan Jezus' zijde aan' en Jn. 13:25: 'Daarbij boog de leerling zich dicht naar Jezus toe en vroeg: 'Wie, Heer?'. Dit is wel erg vrij vertaald. De NBG is nauwkeuriger. Er staat in het Grieks inderdaad 'lag aan de boezem/borst van Jezus' en 'zich aan de borst van Jezus werpende'.

SV



Te koop bij

Parochie Johannes XXIII
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen
Tel 024-6771271