

Rondom JOHANNES

JAARGANG 8
nummer 6



Oktober 2022

————— In dit nummer onder andere: —————

- Mantra's zingen
- De Zanderling komt naar Beuningen
- Allerzielen



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpsingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 17 december 2022.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 1 december 2022 naar: redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Dank je wel

Beste parochianen, beste mede-gelovigen,

Vijf weken geleden (alweer) werd ik door bisschop Gerard de Korte officieel als pastoor van onze parochie geïnstalleerd – na reeds viereneenhalf jaar als (waarnemend) pastoor te hebben gefunctioneerd. ‘Maar jij wás toch al onze pastoor ..?’ Hoe vaak heb ik dat niet moeten horen. En hoe vaak heb ik die vraag niet proberen te beantwoorden ... Vergelijk het maar met zoiets als het verschil tussen een tijdelijk en een vast contract. In de praktijk verandert er eigenlijk niets voor mij. En voor u ook niet. Het is een kerkjuridisch gegeven. Niet meer en niet minder. Belangrijker vind ik dat we mogen terugkijken op een – wat mij betreft – even plechtige als ontspannen en inspirerende viering. In een volle kerk. En – zeg nou zelf – ook dat doet ontzettend goed!

Mag ik langs deze weg dan ook allen die aanwezig waren of op een andere wijze blijk gaven van hun belangstelling en betrokkenheid **heel, heel hartelijk danken**? Het heeft me geweldig goed gedaan, alle blijken van sympathie en alle woorden van bemoediging. De bisschop zei het zelf heel kort en krachtig in zijn overweging: ‘Ik kan als bisschop op mijn kop gaan staan, als mensen niet meedoen, als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, kan ik niets ...’ En wat voor een bisschop geldt, geldt ook voor een pastoor. Ook hij kan alleen functioneren – en gelukkig zijn – als hij zich door mensen gedragen weet. En dat laatste is voor mij – zo mag ik inmiddels vaststellen – het geval.

Dank daarvoor!

En nu ... weer over tot de orde van de dag. Want er moet nog heel wat werk worden verzet, willen we onze kerk, onze parochie ‘toekomstbestendig’ kunnen maken...



VOEDSELBANK
de helpende hand

Zoals u zult weten – het wordt door mij wellicht tot vervelens toe herhaald (géén excuus daarvoor), willen wij een kerk zijn die zich niet opsluit binnen de eigen muren. Het gaat niet alleen om ‘de zondagse mis’ (hoe belangrijk deze ook is), het gaat ook om die zes ándere dagen van de week. Dagen waarop wij worden uitgenodigd in daad en woord te

getuigen van ons geloof. Door onze zorg voor elkaar. Voor onze naasten. Voor ‘hen die geen verweer hebben’, om woorden van Huub Oosterhuis in de mond te nemen. Laten we dat dan ook dóen. Heel concreet. Door een hand op een schouder. Door een woord van troost of bemoediging. Door een kaartje of een telefoontje. Door een bijdrage (naar beste vermogen) aan de Voedselbank. U weet het: de kratten staan permanent achter in de Corneliuskerk klaar, gereed om gevuld te worden. Door u en door mij. Onze steun is – letterlijk – broodnodig! Dus ...

Bij de woorden ‘Mensen zonder verweer’ denk ik vanzelfsprekend ook aan mijn nieuwe overburen, aan de overkant van de Van Heemstraweg. Bijna tweehonderdvijftig vluchtelingen uit Oekraïne die de ellende in hun vaderland zijn ontvlucht, vaak met achterlating van familie en geliefden, van alles wat zij in hun leven hadden opgebouwd. Misschien dat ook wij als kerk hen kunnen helpen zich hier, minstens voor nu, enigszins thuis te voelen. Thuis en welkom. Laat de Van Heemstraweg een verbindingsweg zijn tussen hen en ons, en geen scheidingsweg tussen Beuningen en een nieuw te vormen getto. Huil alsjeblijft niet mee met de vaak anonieme wolven in het digitale bos ... Wij hebben een ander verhaal. Een beter verhaal.

‘Religie’, het woord betekent ‘verbinding’. En daartoe bij te dragen is de opdracht van ieder die zich volgeling noemt van Jezus van Nazareth. Het is maar dat we dat niet vergeten.

Met een hartelijke groet,

Pastor Ruud Roefs

Mantra zingen in de Corneliuskerk

Vanaf oktober 2022 zullen er mantra’s gezongen worden in de Corneliuskerk in Beuningen op de volgende zondagen:

zondag 13 november

zondag 11 december

De tijd is in principe van 16-17 uur. Mocht het echter een koude winter worden, dan kan het zijn dat we moeten uitwijken naar een andere tijd (bijvoorbeeld aansluitend aan de zondagsviering, als de kerk nog wat warm is) of naar het zaaltje van de protestantse kerk. Voor informatie zie: www.mv-

gestalttherapie.nl/mantra-zingen-in-beuningen-gld -- www.johannesxxiii.nl – het parochieblad. De bijeenkomst staat open voor iedereen ongeacht kerkelijke verbondenheid of geloof.

De zanderling komt naar Beuningen

Zandkunstenaar Immanuel Boie zal op 17 december het Kerstverhaal verbeelden. 'Zandkunst' zoals Immanuel die brengt, is een vrij nieuwe kunstvorm. Door zand te strooien op een lichtbak, creëert hij donkere lijnen of vlakken. Daarin tekent hij met zijn vingers, en haalt zo zand weg waar nodig. Je krijgt dus tekeningen die in elkaar overvloeien. Dit wordt gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm.

Het is een kunstvorm die niet om het resultaat draait, maar om het proces: het omvormen van de ene tekening in de andere. Het is niet verkoopbaar; op het einde van de voorstelling verdwijnt het zand terug in een doosje. Het is iets wat je moet ervaren!

Wie is Immanuel Boie?

Immanuel Boie is afkomstig van Brugge en woont nu in Genk. Hij volgde de lerarenopleiding aan de *normaalschool* in Torhout. Hij werkt nu als leerkracht muzikale vorming in het *Buitengewoon Lager Onderwijs*. Daarnaast is hij zandkunstenaar en hij koos voor de pseudoniem *Zanderling*, omdat hij het woord zonderling in combinatie met zand bij hem passend vond.



Foto: Immanuel Boie

Zand, licht en een glasplaat. Meer heeft Immanuel Boie niet nodig om te vertellen. Verhalen uit het leven gegrepen, maar bovenal verhalen over zijn passie voor Jezus en de boodschap van de Bijbel.

Mijn geloof is de grote inspiratiebron voor mijn verhalen, zegt Immanuel Boie. Met een eigen twist erbij, zeker muzikaal. Ik wil de passie die ik voel voor Jezus en de Bijbelse boodschap laten proeven, maar het is niet de bedoeling dat ik alles uitleg wat ik teken... Ik wil mensen benieuwd maken. Ik merk dat er zeker interesse is voor religieuze verhalen.

Kerst...met een korreltje zand

Zandkunstenaar Immanuel Boie strooit u dus geen zand in de ogen, maar op zijn lichtbak des te meer. U ziet een creatieve bewerking van het kerstverhaal - de aankondiging van en de geboorte van Jezus - in afbeeldingen die omgevormd worden door enkele vegen van zijn handen. Ondertussen wordt het kerstverhaal uit de (kinder-)bijbel verteld en dit alles wordt ook nog eens ondersteund door sfeervolle achtergrondmuziek.

Deze kerstvoorstelling vertelt je dat er achter het Bijbelse kerstverhaal een prachtige boodschap schuilt die tweeduizend jaar later nog volop actueel is, in onze maatschappij en in uw diepste zijn. Een eeuwenoud verhaal over hier en nu!

Het is een unieke kunstvorm dat je moet beleven!

Dit alles wordt gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm.

Locatie: H. Corneliuskerk; Dorpssingel 1, 6641 BE Beuningen

Datum en tijden: 17 december 2022

Tijden: 16.30 u & 18.30 u

Allerzielen muzikale middagmeditatie

Naast de reguliere Allerzielenvieringen in Beuningen en Weurt vindt er ook nog een speciale 'muzikale middagmeditatie' plaats in de Corneliuskerk. Deze vindt plaats op woensdag 2 november, de aanvang is om 14.30 uur. Dit kleine Allerzielenconcert – zo zou je het ook kunnen noemen – wordt verzorgd door André Haverkort (piano, orgel) en Marieke van der Ven (viool, dwarsfluit). Stemmige muziek zal worden afgewisseld met meditatieve teksten, uitgesproken door pastor Ruud Roefs. U bent van harte welkom, de entree is vanzelfsprekend gratis.

Allerzielen - onze overledenen het afgelopen jaar

naam overledene	overl. datum	plaats	leeftijd
Marian van Kaam - Mulders	11-10-2021	Ewijk	70
André Willems	12-10-2021	Beuningen	87
Babet Weijers	21-10-2021	Weurt	16
Gerda Vergeest - Willems	25-10-2021	Winssen	92
Rie van Elk - van Elk	1-11-2021	Beuningen	86
Toos Boerboom-van den Berg	23-11-2021	Beuningen	92
Theo Kersten	1-12-2021	Weurt	87
Jan Verploegen	7-12-2021	Ewijk	85
Kees-Jan Petri	9-12-2021	Beuningen	74
Mieke Sanders - Brouwer	10-12-2021	Ewijk	82
Elly Sluiter-Mulders	12-12-2021	Beuningen	87
Mia Kotte - Valckx	21-12-2021	Beuningen	99
Nettie de Haan-Boschman	27-12-2021	Beuningen	85
Jan Visker	13-11-2021	Beuningen	97
Anny Visker-van den Hoogen	4-1-2022	Beuningen	99
Tiny Sanders-Grim	18-1-2022	Weurt	76
Theo Bronkhorst	2-2-2022	Beuningen	81
Ria Lemmen - van Kampen	3-2-2022	Weurt	87
Corrie van de Kant-de Vries	4-2-2022	Beuningen	85
Tonia Dorussen - Willems	14-2-2022	Beuningen	90
Annie Groenen-Pouwelsen	14-2-2022	Beuningen	93
Gon Boerakker - Dorussen	18-2-2022	Beuningen	91
Elly Janssen	20-2-2022	Ewijk	62
Annie Melssen-Ros	13-3-2022	Weurt	81
Thera Seuntjens-de Kort	13-3-2022	Beuningen	84



naam overledene	overl. datum	plaats	leeftijd
Antje van Kempen - Bos	29-3-2022	Beuningen	94
Nellie Glaap - van Beest	21-4-2022	Beuningen	93
Doortje Smits - Willems	22-4-2022	Beuningen	93
Annie van As - Hanssen	23-4-2022	Beuningen	85
Kees Termeer	5-5-2022	Weurt	82
Jenny Pechler - de Rooy	10-5-2022	Weurt	91
Annie Derkse - Engelen	17-5-2022	Beuningen	79
Bets Reijnen-van Zwam	19-5-2022	Weurt	78
Thea de Krijger-Prudon	20-5-2022	Beuningen	94
Ans Uijterwaal - van Elk	22-5-2022	Beuningen	84
Bep Diemel-Ackermans	30-5-2022	Beuningen	98
Ria Wouters-Hoes	10-6-2022	Weurt	90
Diny Verrijt - Janssen	18-6-2022	Beuningen	79
Wil van Loveren-Swartjes	1-7-2022	Beuningen	79
Gerard Looman	3-8-2022	Weurt	84
Jan Hendriks	9-8-2022	Weurt	82
Wil Marcus	14-8-2022	Weurt	80
Henk Kooijman	19-8-2022	Winssen	88
Rinus Bal	22-8-2022	Beuningen	90
Thecky Cloosterman-Lammers	30-8-2022	Weurt	89
Kees van Elk	5-9-2022	Ewijk	90
Harrie van de Geer	6-9-2022	Beuningen	77
Lony Remmers-Theunissen	19-9-2022	Beuningen	85
Marietje Bos-Kouwenberg	19-9-2022	Weurt	105
Diet Verploegen	22-9-2022	Beuningen	82
Gerard Arts	27-9-2022	Beuningen	89

vocaal ensemble Cantodoro zingt: Armada!

Spaanse en Engelse muziek uit oorlogstijd met orgelspel door Marga Arendsen

- zondag 16 oktober 2022 in de Kloosterkerk, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha
- zondag 30 oktober 2022 in de Corneliuskerk, Dorpsingel 1, 6641 BE Beuningen

aanvang 15.00 uur, toegang vrij, bijdrage voor kerkonderhoud welkom



Eind mei 1588 zeilde een reusachtige Spaanse vloot van 130 oorlogsbodems vanuit Lissabon naar het noorden om Engeland te veroveren, het pauselijk gezag aldaar te herstellen, en de verenigde Zeven Provinciën verder te isoleren in hun opstand tegen het Spaanse gezag. De expeditie liep uit op een fiasco. De door koning Philips II aangestelde admiraal, de hertog van Medina Sidonia, had geen enkele marine-ervaring, in tegenstelling tot de Engelse bevelhebber, sir Francis Drake, die zijn gulden sporen verdiend had met het kapen en leegroven van Spaanse zilvervloeden uit de Amerika's. Ook zat het weer de Spanjaarden niet mee, en hun troepen bleken weliswaar uitermate geschikt voor landoorlogen, maar waren op zee al even onervaren als hun vlootcommandant. Bij een aantal zeeslagen en schermutselingen ging ruim de helft van de Spaanse vloot verloren. Van de ruim 16.000 Spaanse opvarenden keerden er, na de meest verschrikkelijke ontberingen, slechts 5000 uiteindelijk terug naar Spanje. Cantodoro wil iets laten horen van de verschillende gemoedstoestanden van de beide landen voor en na de expeditie: de zekerheid van de overwinning waarmee de Spanjaarden zee kozen (hun vloot was tweemaal zo groot als de Engelse), de nagelbijtende Engelsen (koningin Elisabeth niet in de laatste plaats). Maar ook de ontzetting in Madrid, toen de omvang van het débacle duidelijk werd, en de triomfantelijke feeststemming in Londen. Toepasselijke teksten op muziek van de grootste componisten uit

die tijd: Francisco Guerrero, Tomás Luiz de Victoria en Christóbal de Morales aan de Spaanse kant, en William Byrd, Thomas Tallis en Christopher Tye aan de Engelse. Tijdens het concert worden de uitgevoerde werken kort toegelicht, en hoort het publiek meer over de zeeslagen in het Kanaal en bij Gravelines aan de Franse kust, waar zelfs Onze Nederlandse Jongens nog een rol hebben gespeeld; vandaar een psalm van Jan Pieterszoon Sweelinck op het programma.

In Cantodoro zingen [S] Emy Klomp en Agnes van der Linden, [A] Marian Groos, Frea van de Lavoir en Door Sauer, [T] Erik Dyckhoff en Hans Fritschy, [B] Tjeu Corbeij en Ton Groos onder leiding van Jan Groos.

'Out of this Love'

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert.

Het is bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting, ook in de Abdij van Berne.

Samen met 2 sprekers vertellen de dit jaar ruim 90 zangers in teksten en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities een aangrijpend verhaal over verdriet en pijn. Over stilte en eenzaamheid, over afscheid nemen en elkaar nabij zijn tot het eind toe. Maar we zoeken samen ook naar troost en nieuw licht en hopen uiteindelijk te mogen ervaren dat de voortdurende herinnering en de kracht van Liefde even sterk zijn als de dood.

Door het zingen van een persoonlijk verhaal, dat tegelijk het verhaal is van velen, herdenken we deze dag geliefden die zijn overleden. Ze zijn weg, we zien hen niet meer, hun stem is verstomd. Hoe onvoorstelbaar moeilijk ook, we proberen die pijn en leegte te aanvaarden en ons daarmee te verzoenen. En al kan niemand zeggen wat ons ooit wacht, noch waar onze geliefden nu zijn, diep in de bron, in het midden van alle weten, van vallen en weer opstaan, daar vinden we Hoop. En het Licht schijnt overal waar Liefde heerst. Om ons heen, in ons zingen en bidden, in ons hart. **"Out of this Love"**. We zijn blij dat we na een paar noodgedwongen stille jaren ons verhaal weer voor u mogen zingen. **U bent van harte welkom op zaterdag 5 november om 15.00 uur in**

de Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open. Het Projectkoor wordt begeleid door Tommy van Doorn op orgel en Janouk Heidema op cello. Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

'Out of this Love', van harte aanbevolen!



Actie Kerkbalans

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2022	2021
jan t/m feb	€44.366	€46.158
jan t/m apr	€52.151	€54.562
jan t/m mei	€53.971	€57.448
jan t/m juli	€60.524	€63.984
jan t/m sept	€63.228	€66.124

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze parochie weer mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Ook in de toekomst



willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen. Tussen 14 en 28 januari 2023 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we op u mogen rekenen!

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

Dopeling:

Beuningen

Nox Derks

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Harrie van de Geer	06-09-2022	77 jaar
Lony Remmers - Theunissen	19-09-2022	85 jaar
Diet Verploegen	22-09-2022	82 jaar
Gerard Arts	27-09-2022	89 jaar
Gerda Looman – Ariaans	18-10-2022	59 jaar
Ewijk		
Kees van Elk	05-09-2022	90 jaar
Weurt		
Marietje Bos – Kouwenberg	19-09-2022	105 jaar
Rien Peters	13-10-2022	96 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte

Bestuursleden gevraagd!

Voor de Fanfare ULTO te Winssen en Ewijk zoeken wij enthousiaste bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan de toekomst van onze bloeiende vereniging.

U kunt contact opnemen met Bram Boon. Tel. 06 546 418 36

email. bboon.bram@gmail.com



Collectanten Nierstichting in Winssen halen € 1175,69 op!

Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 19 tot en met 23 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Winssen bracht dat maar liefst bijna 1200 euro op. De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting.

Dank daarom aan onze collectanten en aan alle mensen die de Nierstichting een warm hart toedragen en via de collectebus, QR-code of online hebben gedoneerd. We zijn erg tevreden met deze opbrengst.

Sjaak Gerrits, coördinator Winssen

“Steun jij de strijd tegen spierziekten?”

Deze slogan hangt bij de flessen automaat bij Jumbo Winssen. Hier doneer je statiegeld bonnen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Dit hebt u de afgelopen maanden gedaan en daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken. Het totaal bedrag heeft het prachtige bedrag van 711,60 opgebracht, voor onderzoek naar spierziekten. De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden van 11 t/m 17 september j.l heeft het prachtige bedrag van 1.446,88 opgebracht. Alle

collectanten en gevers voor dit mooie doel. Hartelijk dank. Namens allen, Gerry Schreven.

Cultuurkerkje Winssen

In het Cultuurkerkje in Winssen (Notaris St. Roesstraat 11) worden dit najaar, Sing & breathe workshops gegeven. Meer informatie op: www.Zingyes.nl

Kort - kort - kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Speciale aandacht voor de bloem en kiemplant

In de Gelderlander van 30 augustus jl. de mededeling dat De Tempelhof tijdens het monumentenweekend op 10 en 11 september haar deuren opent voor het publiek. De Tempelhof staat boordevol kunstwerken en daar staan bordjes met uitleg en een QR code bij die verwijst naar meer informatie.

Zoete peren door de zon

In de krant van 31 augustus jl. een aantal foto's van de oogst van de peren van Toine Janssen van biologisch fruitbedrijf Haneman en zijn medewerkers. De oogst is vroeger dan vorig jaar en dat komt niet alleen door de lange hete zomer maar ook door de zachte winter en het vroege voorjaar, De peren zijn dit jaar echt zoet. De verslaggever van de Gelderlander meldt dat de zoete peren misschien nog wel op het bord van de Oranjes belanden omdat zij sinds 20 augustus jl. hofleverancier zijn. Dit predicaat geeft het bedrijf het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "bij Koninklijke beschikking Hofleverancier".

Stichting Winssen gaat aan de slag met financiering en programmering. Nieuw leven voor muziekoepel.

In de krant van 15 september jl. de mededeling dat er nieuw leven komt in het hart van Winssen. Een stichting gaat zorgen voor fondsenwerving, restauratie en programmering in het bouwwerk. De muziekoepel in Winssen is nog een van de weinige exemplaren in Maas en Waal. Een aantal Winssenaren Erna Steeg, Bart Smits en Sjaak Gerrits hebben hier het initiatief voor genomen en hebben een enquête uitgezet in Winssen. Ze kregen 110 reacties en iedereen

wil de koepel behouden! Ook kwamen er ideeën wat ze op het overdekte podium zouden willen zien en horen. Het is de bedoeling om de koepel in de oude kleurstelling en met open ramen te herstellen. Ook moet er elektriciteit in de koepel komen en een toilet met opslagruimte aan de achterzijde, De koepel heeft een uitstekende akoestiek mede doordat het geluid wordt teruggekaatst door de kerk. Door de vele positieve respons geeft de groep aan dat ze nu door gaan pakken!

Haneman Biofruit is Hofleverancier!

Burgemeester Daphne Bergman heeft op zaterdag 20 augustus jl. het predicaat Hofleverancier met de daarbij behorende oorkonde en het onthullen van het wapenschild feestelijk uitgereikt op de bedrijfslocatie van Haneman Biofruit. Het bedrijf vierde dat weekend ook het 100 jarig bestaan van hun bedrijf. Het predicaat Hofleverancier krijg je niet zomaar.... De onderneming moet ten minste 100 jaar bestaan en je krijgt de titel alleen ter gelegenheid van een bijzonder jubileum. De bedrijfsvoering moet onberispelijk zijn en de directie van onbesproken gedrag!!! Dit is iets waar Toine en Jeanette en hun zonen maar ook de heer Piet en mevrouw Riet Janssen heel erg trots op mogen zijn. Namens alle Winssenaren allen van harte gefeliciteerd!!!



Gas, water en licht

In mijn herinnering was er bij ons thuis vroeger nog geen gasaansluiting. Groningen kende nog geen aardbevingen en Poetin draaide al helemaal nog geen gaskraan dicht. In Maas en Waal waren ook nog geen gasaansluitingen aangelegd. Maar het was de tijd van de wederopbouw en Slochteren zat goed in de slappe gas. Dus ook wij werden al snel ontsloten.

In die tijd was er ook nog geen warm water, dus kookte mijn moeder water op het fornuis. Koud water werd niet meer geput, want het kwam gewoon uit de kraan, alhoewel sommigen nog een puls hadden geslagen en met een handpomp grondwater omhoog haalden. Dat kon nog in die tijd.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 29 okt	Allerzielen	19:00	pastoor Ruud Roefs	Komore			
zo 30 okt		10:00	pastoor Ruud Roefs 	LGK	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
zo 30 okt		15:00	Concert Cantodoro				
wo 2 nov	Allerheiligen Allerzielen	14:30	mini concert b.g.v. Allerzielen	Marieke v/d Ven, André Haverkort	19:00	pastoor Ruud Roefs em. past. Jan de Waal 	AK
za 5 nov	32e zondag door het jaar	15:00	Concert Projectkoor Heilige Landstichting				
zo 6 nov		10:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke v/d Ven	10:00	em. past. Jan de Waal (feest Willibrord) 	OC
zo 13 nov	33e zondag door het jaar	10:00	WoCo Leden werkgroep	LGK (Caeciliafeest)	10:00	WoCo	AK
zo 13 nov		16:00	Mantra's zingen	Marieke v/d Ven, André Haverkort			
zo 20 nov	Christus Koning	10:00			10:00	pastoor Ruud Roefs 	AK
wo 23 nov	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v/d Ven			
za 26 nov	1e zondag Advent	19:00	pastoor Ruud Roefs	Muzimare			
zo 27 nov		10:00	pastoor Ruud Roefs 		10:00	em. past. Ton van Balveren	AK
wo 30 nov	vrijwilligersavond Weurt				19:00	pastoor Ruud Roefs em. past. Jan de Waal	AK
zo 4 dec	2e zondag Advent	10:00	pastoor Ruud Roefs	Octime	10:00	em. past. Jan de Waal 	AK
vr 9 dec	Concert		Concert Musicamici				
za 10 dec	3e zondag Advent	19:00	pastoor Ruud Roefs	Komore			
zo 11 dec		10:00	pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	WoCo	OC
zo 11 dec		16:00	Mantra's zingen	Marieke v/d Ven, André Haverkort			
vr 16 dec		20:00	Kerstconcert Octime				
za 17 dec	4e zondag Advent	16:30 18:30	Zandkunstenaar Immanuel Boie				
zo 18 dec		10:00	WoCo		10:00	em. past. Ton van Balveren 	AK / SCA

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

Vanwege de hoge energiekosten vervallen van november t/m februari 2023 de vieringen in de Corneliuskerk op zaterdagavond m.u.v. 26 november, 10 december en Kerstavond

 Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.

Beuningen: zondag 30 oktober & zondag 27 november

Weurt: eerste en derde zondag van de maand 6+20 november, 4+18 december, tevens 2 november, na de Allerzielenviering

Met het komen van gas werd het water verwarmd: de geiser kwam in zwang.

Elektriciteit was er al langer, want ik herinner me de petroleumlampjes voor de verlichting in huis niet. Integendeel, Frits Philips zorgde voor de vele manieren van licht nadat overal elektriciteit was aangelegd. Tegenwoordig liggen de kabels allemaal onder de grond, maar in mijn jeugd stonden nog overal palen met stroomdraden langs de weg.

Gas, water en licht, dat waren de vaste lasten vroeger. Als gas, water en licht automatisch betaald konden worden, was je al een eind op weg. Veel meer automatische betalingen waren er niet. Verzekeringen werden aan huis geïnd en voor eten werd apart gezorgd. De CAI kwam pas later en abonnements-gelden werden opgehaald. Als je al geen hypotheek voor een koopwoning had, had je wel huur te betalen. En dat was voor velen lastig genoeg. Het financiële plaatje zag er overigens toch wel simpel uit.

Maar we leven in een welvaartsstaat tegenwoordig, want we zijn van alle gemakken voorzien. We verzekeren ons automatisch; inboedelverzekering, ziektekostenverzekering, rechtsbijstandsverzekering, WA verzekering en wat er verder nog te verzekeren valt. We hebben vele abonnementen; voor (mobiele) telefoon, TV, netflix, de krant en ga zo maar door. De kosten rijzen de pan uit. En als dan gas, water en licht in één keer schrikbarend duurder worden en de regering in moet grijpen om sociale onrust te voorkomen, dan is dat toch lastig. De tijd keert terug dat gas, water en licht de zwaarste lasten waren. Laten we wel hopen dat we hier doorheen komen en er samen de schouders onder zetten om dat te verwezenlijken.

Theo Coenders



Herinneringen

Uit eten was vroeger niet zo gewoon als nu. In de familie gingen de ouderen eens in de maand bij elkaar uit eten. Om de beurt was een ander echtpaar aan de beurt om een feestmaal te maken. Weken van te voren werden recepten op

gezocht in kookboeken en uitgeprobeerd. Ma ging zelfs naar de bibliotheek om daar bijzondere gerechten op te zoeken. Nieuwe recepten werden uiteraard uitgeprobeerd en moesten door ons geproefd worden.

Die herfst waren pa en ma aan de beurt en ma ging proef koken. Vol trots had ma een recept gekozen met spruitjes en een soort noten. Nou broertje en ik vonden dat helemaal niet lekker, spruitjes zijn niet lekker. Pa vond het echt heerlijk vertelde hij, we moesten het opeten. Broertje en ik hebben met lange tanden ons bord leeg gegeten. De volgende dag was het volgende gerecht aan de beurt, pompoensoep. Broertje en ik vonden het maar een vreemd oranje goeje waarin een klontje room zwom. Moesten we dat spul echt opeten? Het was een beetje vreemde smaak maar best wel lekker, alleen die room. Nee, dat vond ik echt niet lekker. Ma zei dat het er toch echt in hoorde.

Het gerecht was op het volgende familie etentje een groot succes. De ooms en tantes hebben volgens mij allemaal een tweede kopje soep genomen. Dit recept heeft ma nog geregeld gemaakt maar ze heeft het recept angstvallig geheim gehouden, ze wilde het met niemand delen. Waar ze het gevonden heeft heb ik niet kunnen achterhalen en tijdens het leegruimen van het huis ben ik het recept ook niet tegen gekomen.. Ik weet wel dat ze er twee verschillende soorten pompoenen voor gebruikte. Als ik pompoensoep maak zit er echt geen room in, dat vind ik er nog steeds niet lekker in.



Diana Fuchten

Jubileumconcert 40 jaar KoMore

Wat hebben wij genoten van ons door Corona uitgestelde jubileumconcerten op zaterdag 15 en zondag 16 oktober ... **40 jaar KoMore!**

KoMore heeft in die 40+ jaren ontzettend veel soorten muziek gezongen, van liturgisch tot hedendaagse pop en ook nog muziek in verschillende talen.

Tijdens ons concert hebben wij een diversiteit die ons als KoMore kenmerkt proberen neer te zetten, met **vreedschap** als rode draad in de muziek.

The way old friends do, Hinematov, I heard the voice, Bridge over troubled water, Have you ever seen the rain, Hoeveel ik van je hou, Duizend dagen, I believe, Another day in paradise, Anthem, Tibie Paiom, Soldiers of Peace, Only time, Geef mij je angst, Santo, Ave Maria, Old and wise, Je staat niet alleen, Kyou dai, Zonder jou.



Foto: KoMore

Al onze lieve familie, vrienden, oud koorgenoten, kennissen, fans, geïnteresseerden ... bedankt dat jullie samen met ons dit jubileum hebben willen vieren!

Heeft u het concert gemist? Noteer dan alvast **zaterdag 10 december** in uw agenda. Wij sluiten ons jubileum feestjaar af met een speciale jubileum slotviering op een voor ons bijzondere datum, de datum dat KoMore (toen JoKoBeu geheten) opgericht is door André Raaymakers.

KoMore themaweekend 'If I could turn back time'

7-8-9 oktober 2022 heeft KoMore haar jaarlijkse themaweekend in Heeswijk-Dinther gehad ... hieronder een korte samenvatting om een beeld te krijgen wat zo'n themaweekend behelst.

In de kasteeltuin van Kasteel Heeswijk zijn Professor Einstein, Galilea, Dijkgraaf en Newton neergestreken met hun KoMoreLAB. Zij hebben een selecte groep KoMoren uitgenodigd om af te reizen naar het KoMoreLAB.



In het KoMoreLAB staat een heuse tijdmachine! Onder luid zingen van het lied 'If I could turn back time' van Cher hebben de professoren het themaweekend ingeluid. De tijdmachine brengt ons deze avond naar ... **1980 KoMore "Muziek door de tijd"**. Professor Newton neemt ons mee door de muzikale historie van KoMore liederen welke wij in volle borst hebben meegezongen. De avond hebben we afgesloten met een **muzikale spelshow** waarbij de zanger/band en het lied geraden moest worden.



De volgende ochtend neemt de tijdmachine ons naar een **trip down memorylane**. Elke KoMore heeft bij het begin van het weekend een paar memory kaarten van de thuisopdracht moeten meenemen, deze zijn nu onderdeel geworden van het memoryspel van het groepje waar de KoMore bij ingedeeld is deze ochtend.

Bijzondere gesprekken over de items op de kaartjes, persoonlijke terugblikken op momenten die gekoesterd worden, gesprekken over ... wat nu als het anders was gegaan ... If I could turn back time. In de middag hebben we een bijzondere wandeling gemaakt met een opdracht ... werp de **pleeborstel** zo ver mogelijk en probeer in zo min mogelijk worpen de route af te leggen. Daarnaast ook nog een waslijst aan quizvragen die onderwijl gemaakt moest worden. Een middag vol plezier en bijzondere gesprekken onderweg met een lekker zonnetje er bij.

In de avond hebben we nog een paar potjes **muziekbingo** gespeeld met prachtige prijzen om de dag af te sluiten. Daarna brak de laatste dag aan van het themaweekend, de professoren hebben de tijdmachine weer aangezwengeld en deze brengt ons terug in de tijd naar **1080**, het jaar dat de 1^e fundamenteen gelegd zijn van **Kasteel Heeswijk**. Op naar het kasteel voor een mooie rondleiding met boeiende verhalen en verzamelingen.



Foto: KoMore

Het themaweekend is afgesloten met een lunch **bij de Barones ...**

Sinterklaas 2022 Beuningen

Sint heeft laten weten dat hij op **zaterdag 12 november** direct na aankomst door zal reizen naar Beuningen. Verwacht wordt dat Sint om 14.00 uur op het Julianaplein aan zal komen.

Op **vrijdag 18 november** komt Sint om 17.30 uur voorlezen uit het grote boek speciaal voor kinderen tot 8 jaar.

Voor meer informatie kijk op: <https://www.hartvanbeuningen.nl/agenda>. Hier is ook een kleurplaat te downloaden welke ingekleurd kan worden en de **12^e november** bij Sint ingeleverd kan worden.



Begraafplaats Weurt

Ook de begraafplaats Weurt is voorzien van een extra laagje grind. Op 22 september werd er 's morgens spontaan een systeem bedacht wat hartstikke goed werkte. Met de grijper van de vrachtwagen werd 20 kub grind over een 10 tal kruiwagens verdeeld en door kruiers uit gereden. Dit grind werd verder verdeeld door een aantal harkers. Binnen de kortste keren was de eerste vrachtwagen geleegd en terwijl de vrijwilligers wachtten op de volgende volle vrachtwagen, werden zij voorzien van koffie met vlaai en later ook nog cake. Toen de tweede vrachtwagen leeg was en er 20 kub verspreid was, werd het tijd voor de lunch. Heerlijk in de zon werd er genoten van brood met eigen gemaakte soep van Ruud Roefs.

Wat een mooi dag! Vrijwilligers bedankt!

Hoveniers groep Weurt.

Mededeling van de Contactraad H.Andreas Weurt



In de afgelopen periode zijn de hieronder vermelde vrijwilligers van de Weurtse geloofsgemeenschap H. Andreas overleden:

3 augustus	Dhr. Gerard Looman (hovenier),
9 augustus	Dhr. Jan Hendriks (collectant) en
14 augustus	Dhr. Wil Marcus (dirigent Andreaskoor).
13 oktober	Dhr. Rien Peters (hovenier).

Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Vrijwilligers en contactraad wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare.

Contactraad H. Andreas Weurt.

In Memoriam - Rien Peters

Op donderdag 13 oktober is Rien Peters (Rien de Kiets) op 96 jarige leeftijd overleden. Rien is vrijwel zijn hele leven als vrijwilliger werkzaam geweest bij de kerk in Weurt. Als dank voor dit werk is hij in 2018 Pauselijk onderscheiden. Rien was klein van stuk, maar een bekende man in Weurt. Vrijwel elke donderdagmorgen was hij bij de Hoveniersgroep aan het werk als metselaar, hovenier, timmerman of schilder. Zelfs deze donderdag 13 oktober was hij bij ons aan het schilderen, toen hij plotseling onwel werd. Ondanks het adequaat reageren van de andere vrijwilligers heeft Rien de dag niet overleefd. Hij is in het harnas - een grijze stofjas - gestorven.

Wij wensen Riens echtgenote, kinderen, klein kinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe.

De hoveniersgroep Weurt.

In Memoriam Wil Marcus 1941 - 2022

Op 14 augustus overleed onze dirigent Wil Marcus. Wil was al sinds 1960 lid van het Andreaskoor en na twee jaar werd hij dirigent. Wil zou dan ook dit jaar zijn 60-jarig jubileum vieren als dirigent ! Een bevlogen man is van ons heen gegaan, na een betrekkelijk kortstondige ernstige ziekte die hem in eerste instantie hoopvol stemde ten aanzien van een herstel. In juli van dit jaar moesten de behandelende artsen echter constateren dat zij de strijd niet zouden kunnen winnen.

Wil Marcus was niet alleen dirigent van ons koor, maar een tijd lang óók van het koor uit Afferden, zijn geboorteplaats. En daarnaast was Wil bestuurslid van de St. Gregoriusvereniging waar hij zich met name inspande voor de gregoriaanse kerkmuziek. Ook verzorgde hij al jarenlang de misboekjes voor de vieringen met de juiste lezingen, de psalmen en passende gezangen. Een aantal keren per jaar waren er dan ook onder zijn leiding in de kerk van Weurt gregoriaanse vieringen verzorgd door de mannen van de Schola Cantorum St. Andreae.

In zijn werkzame leven was Wil onderwijzer, daarna leraar wiskunde aan de Pius XII Mavo, waar hij later nog adjunct-directeur werd. Naast zijn hobby voor muziek, was Wil ondanks zijn hoge leeftijd nog erg sportief en veel vrije tijd vulde hij in met schaatsen, tennissen, wandelen, skeeleren en fietsen. Reizen was óók een passie die hij deelde met zijn vrouw Riet en na haar overlijden ook met zijn nieuwe partner, Greet. Maar als Andreaskoor zullen we Wil nog lang herinneren als de enthousiaste dirigent van ons koor die ook genoot van onze mooie kerk en in het bijzonder van het monumentale Heyneman-orgel.

Dit orgel vond Wil zo fantastisch dat hij voor zijn overlijden nog een wens te kennen gaf. Op zijn rouwkaart stond dan ook zijn verzoek om ipv. bloemen een donatie te doen voor het behoud van het orgel in onze Andreaskerk.



Het koor zal Wil missen en wat verduerd vraagt het koor zich dan ook af hoe het zonder hem verder moet, hoe het verder kán. We hebben Wil vlak voor zijn overlijden nog wel beloofd dat we het in ieder geval in zijn geest gaan proberen. We hopen dat Wil tijdens de laatste zware dagen van zijn leven, nog enige rust heeft kunnen vinden in deze toezegging.

Wil, In paradysum deducant te angeli
Moge de engelen u geleiden naar het paradys
.

Andreaskoor Weurt

Foto: Wil Marcus (foto archief Andreaskoor)

Huurder gezocht

De pastorie van Weurt biedt naast ontmoetingsruimte voor de vrijwilligers van de actieve geloofsgemeenschap Weurt ook woonruimte. Eén van de twee appartementen op de 1^e verdieping van de pastorie is onlangs vrijgekomen en we zoeken een passende huurder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

Middagconcert Andreaskerk zondag 11 december 15.00 uur

Met medewerking van:

Herman en Ton Live!	- Herman van Teffelen, trompet, bugel en zang - Ton Janssen, Trombone
Ellis Verboort	- Zang
Annemarie Dennissen	- kerkorgel, piano
Timo Poos	- Keyboard
Guus Aalbers	- Kleine trom

Dit kleurrijke gezelschap zal een gevarieerd concert brengen met uitéénlopende muziekgenres. Zomaar even wat ingrediënten.... Lichte en klassieke muziek, Bach, pop, sfeervolle luchtige kerstmuziek, Haydn op trompet, enz. enz. En dit alles in een gebouw waarin dit sfeervol en warm tot uitdrukking komt.

In de pauze is er koffie en thee en de entree is gratis
Mis het niet!

De Sint komt naar Weurt

Het is bijna zover, Sinterklaas komt naar Weurt!
Sint heeft ons al laten weten dat hij er weer heel veel zin in heeft en ook de Pieten kunnen bijna niet meer wachten om jullie weer te zien.



Aankomst

Op zondag 13 november wordt de boot van Sint om 14.00 uur verwacht op de West-Kanaaldijk. Sint hoopt op mooi weer zodat er veel mensen op de kade komen kijken. We zorgen voor gezellige muziek zodat we mooie liedjes kunnen zingen voor de Sint als hij aankomt. Vanaf de West-Kanaaldijk loopt de Sint met zijn Pieten naar De Kloosterhof. Sinterklaas vindt het altijd erg fijn als de kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's met hem meelopen. Rond 14.45 uur komen we dan met zijn allen aan bij De Kloosterhof waar we nog een gezellig Sinterklaasfeest gaan vieren.

Kom allemaal kijken, er komt een speciale gast voor jong en oud!

Kaarsje branden

Bij het beeld van Maria en Gerardus steken mensen regelmatig een kaarsje aan maar nu hebben we bij het Verrijzeniskruis achter in de kerk ook een kaarsentafel gezet. Aan dit kruis hangen de kleine gedachteniskruisjes van de



overledenen van het afgelopen jaar waarvan de dienst in de Andreaskerk is gehouden. Deze kruisjes blijven hangen tot na de Allerzienviering van 2 november en mogen na de dienst mee worden genomen door de familie.

Hallo kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's.

Op kerstavond is er om 17.00 uur in de Andreaskerk een kinderkerstviering.

Een viering waarin de kinderen met lichtjes de dienst openen. Er wordt een bijzonder verhaal verteld waarin een ezeltje op zoek is naar??

Hij weet het zelf niet maar het moet iets héél bijzonders zijn!

Ondertussen zijn de plaatjes uit het prentenboek op een groot scherm te zien.

We delen samen het brood en de wijn en er zullen kinderen gebedjes en gedichtjes voorlezen.

En aan het eind van de viering komt er nog iemand op bezoek!!!!!! Zijn jullie ook zo nieuwsgierig geworden? Kom dan en zo kunnen we samen kerst vieren. Tot 24 december om 17.00 uur.

Groetjes, Marian, Kim en Virginia

Kerstmarkt

De mooie zomer is voorbij, dan begint de droom voor kerst bij ons weer te komen. Daarom houden wij onze 2^e hands kerstmarkt dit jaar van 20 november t/m 4 december, iedere dag van 10.30 uur tot 16.00 uur. Er is weer voor elk wat wils, voor kleine prijzen in deze dure tijd. U bent van harte welkom in de Past. v.d. Marckstraat 64 bij de fam. Engelen in Weurt.

Kevelaer 2022

In de maand september gaat al jarenlang vanuit Beuningen een processie op bedevaart naar het Duitse Mariaoord Kevelaer. Als kind zijnde gingen mijn zussen en ik met onze ouders hier ook naartoe. 's Morgens vroeg stonden we samen met nog veel gezinnen/families uit Weurt bij de bushalte in Weurt te wachten op de bus die vervolgens naar Beuningen reed, om daar ook mensen op te halen en daarna nog veel dorpjes bezocht om zo na 1,5 uur uiteindelijk in Kevelaer aan te komen. Dit was al een hele reis.

Mijn vader was broedermeester voor Weurt. Dat betekende dat hij meehielp met het organiseren van de bedevaart. Ik herinner me dat dit voor Beuningen Piet Oosterhout was, een grote man die altijd een grote aktetas bij zich droeg. Mijn vader heeft dit jarenlang gedaan en na zijn overlijden (bijna 40 jaar geleden) heeft mijn moeder dit voortgezet. Toen zij al aardig op leeftijd kwam heeft zij dit aan mij overgedragen. Langzamerhand veranderde er veel. Het was niet meer de Beuningse bedevaart, maar het werd voortaan geregeld vanuit Wijchen. Het werd de Wijchense/Beuningse bedevaart genoemd. Gerda Engelen regelde het voor Beuningen en ik voor Weurt.

Nu, na 2 jaar door corona niet meer met de georganiseerde bedevaart vanuit Wijchen naar Kevelaer te zijn geweest, dacht ik dat het dit jaar wel weer door zou gaan. Helaas kwam er geen informatie vanuit Wijchen. Van Jan de Waal had ik begrepen dat ze toch op zaterdag 17 september zouden gaan. Ik heb dit genoteerd in mijn agenda. Omdat er vanuit Weurt bijna geen mensen zijn die mee gaan, gaan wij voortaan zelf met de auto. Mijn oudste zus en haar man zouden met mijn man en ik meegaan.

Om toch wat meer informatie te krijgen waar en wat het programma die dag zou zijn heb ik vrijdagavond 16 september nog even op Internet gekeken, maar kon helaas niets vinden. In het Wijchense parochieblad 'Op de Hoogte' kon ik ook niets vinden. Wat doen we nu? Zullen we morgenvroeg toch gaan? Zaterdagmorgen iets voor half negen heb ik toch maar even Jan de Waal gebeld. Hij was al op weg naar Kevelaer (een goed teken), maar hij vertelde dat er vanuit Wijchen niets ging. Geen bedevaart vanuit Wijchen. Is het nu over? Wij zijn toch gegaan en hebben om 10.00 uur de eucharistieviering bijgewoond in de mooie Mariabasiliek waar ook Jan de Waal met chauffeur aanwezig waren. Na deze viering natuurlijk even een praatje met Jan gemaakt en we hadden ondertussen wel zin in koffie met een lekker stuk taart erbij. Daarna zijn we naar de kaarsenkapel gegaan waar we meerdere kaarsen op hebben gestoken.

Al gaat er geen bedevaart meer vanuit Wijchen naar Kevelaer, wij proberen voort te zetten wat onze ouders deden. We hebben er een mooie dag van gemaakt en zijn met een goed gevoel weer richting huis gereden. Een bezoek aan Kevelaer is zeker de moeite waard. Volgend jaar 21 september staat al genoteerd in onze agenda. Of er nu wel of niet een bedevaart vanuit Wijchen gaat, wij gaan en zolang Jan kan, zal hij dit ook blijven doen.

Bernadette Faber - Winnemuller

Parkeren voor bezoekers van de Andreaskerk

Bezoekers van de Andreaskerk hoeven hun auto niet meer in de Kerkstraat te parkeren. Rechts van het parochiehuis is een grote parkeerplaats gereserveerd voor hen en voor Scouting. Dit is aangegeven door middel van een bord dat onlangs door de Gemeente is geplaatst. Maak zoveel mogelijk gebruik van deze parkeerplaats. Het verhoogt de veiligheid in de Kerkstraat.

De Contactraad.

Verhuisbericht

Vanaf november verhuist Mevr. van der Krabben van het Dorpsplein in Weurt naar een appartement in Nijmegen.

Helaas, helaas!

Ook onze mooie wensboom heeft de warme droge zomer niet overleefd!

We hebben hem om moeten zagen maar gelukkig is Hovenier Emiel Smits bezig om een nieuw exemplaar te regelen. We hopen dat over een aantal weken de nieuwe boom weer vlakbij de Calvariegrot staat en wij de verlichting er weer in kunnen hangen.

En dan is het de beurt aan jullie!

Hang jouw wens /foto of herinnering in onze boom zodat we tijdens de Advents en Kersttijd extra denken aan diegene of gebeurtenis waarmee jij je verbonden voelt.



Foto door Virginia Bartels

Spreken over en met God

De manier waarop wij over God en tot God spreken is altijd gebaseerd op wat ons bekend is uit onze eigen mensenwereld. Als we zeggen dat God spreekt of zwijgt, gaan we ervan uit dat een gesprek of communicatie tussen God en mensen mogelijk is zoals tussen mensen onderling. We kunnen alleen over God spreken in menselijke taal. We gebruiken mensvormige beelden voor God, beelden die we ontleen aan menselijke ervaringen met leiderschap (koning, heer, rechter), aan alledaags menselijk leven (herder, vriend, pottenbakker, vader, moeder), of aan natuurlijke en niet-bezielde voorwerpen (vuur, licht, adem, wind, rots, schild, schuilplaats). Jezus als mens spreekt over God als 'Abba', Vader; een beeld van een goede vader voor zijn kinderen. Zo wordt in de Bijbel God gezien 'genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden' (Jona 4, Psalm 86), 'schuld en misdaad vergeeft Hij (Numeri 14). Hij bezit wijsheid en kracht, inzicht en verstand (Job 12). Al

deze mensbeelden zijn metaforen. Het gaat hierbij om een vergelijking: iets staat voor iets anders. Als we zeggen: de Heer is mijn herder wil dit niet zeggen dat God een echte herder is. We willen daarmee zeggen: Hij is voor ons als een herder. In de relatie tot God als herder zijn wij zijn schapen, die de bescherming, de geborgenheid en de leiding van een aanwezige herder genieten, waardoor voorkomen wordt dat wij als mens afdwalen van de rechte weg en ons onfatsoenlijk gaan gedragen.

Veel van deze metaforen of vormen van beeldspraak zijn relationeel van aard: ze geven niet alleen een beeld van God, maar ook van onszelf in relatie tot God. In relatie tot God als Vader zijn wij zijn kinderen, in relatie tot God als koning zijn wij zijn onderdanen. In relatie tot God als vriend zijn wij elkaars deelgenoot in openheid en vertrouwen.

Een mooi voorbeeld van praten met God als vader en als vriend vinden we in de novelle *Oscar en oma Rozerood* van de schrijver en filosoof E-E. Schmitt (2018). Het gaat over een jongen van tien jaar die aan kanker lijdt en net een mislukte beenmergoperatie achter de rug heeft. Hij heeft nog ongeveer veertien dagen te leven. Zijn niet-gelovige ouders durven hem nauwelijks te bezoeken omdat ze moeite hebben met de ziekte van hun zoon, maar een oude dame in een rozerode jasshort (het uniform van vrouwen die zieke kinderen bijstaan), bezoekt Oscar regelmatig. Zij doet alsof zij in haar jeugd een beroemde worstelaarster is geweest, wat een diepe indruk op Oscar maakt. Zij raadt hem aan brieven te schrijven aan God. In eerste instantie reageert Oscar afwijzend op dit advies:

'En waarom zou ik God schrijven?'

'Omdat je je dan minder alleen zou voelen'.

'Minder alleen dan iemand die niet bestaat?'

'Zorg dan dat hij wel bestaat'.

Ze boog zich naar me toe.

'Elke keer dat je in Hem gelooft, zal hij een beetje meer gaan bestaan.

Als je maar lang genoeg volhoudt, zal hij helemaal bestaan. En dan zal hij je helpen' (p. 186-187).

Elke dag schrijft Oscar een brief aan God. Enkele dagen voor zijn dood schrijft hij:

'Ik begreep dat jij [God] er was. Dat je mij jouw geheim vertelde: bekijk de wereld elke dag alsof het de eerste keer is'. ... 'Ik was gelukkig dat ik bestond. Het was geweldig. Dank je wel, God, dat je dat voor mij hebt gedaan. Het leek alsof je mijn hand pakte en meenam naar de kern van het mysterie om het mysterie goed te zien. Dank je wel. Tot morgen, kus, Oscar' (p. 257).

Na de dood van Oscar schrijft Oma Rozerood aan God:

'Bedankt dat ik Oscar heb leren kennen. Dankzij hem was ik grappig, verzon ik verhalen, kreeg ik zelfs verstand van worstelen. Dankzij hem heb ik gelachen en vreugde gekend. Hij heeft mij geholpen in jou te geloven. Ik ben vol van liefde, ik gloei ervan, hij heeft me zoveel gegeven dat ik genoeg heb voor de rest van mijn leven.

Tot gauw

Oma Rozerood'

PS: De laatste drie dagen had Oscar een bordje op zijn nachtkastje neergezet. Ik geloof dat het voor jou was. Hij had erop geschreven: 'Alleen God mag mij wakker maken' (p. 262-263).

God was zwijgend aanwezig in de gesprekken tussen Oscar en Oma Rozerood. Misverstanden tussen Oscar en zijn ouders werden hierdoor opgeruimd, de behandelende arts hervond zijn zelfvertrouwen na de mislukte beenmergoperatie van Oscar en tussen Oscar en een ander ziek meisje bloeide een kortstondige liefde op. Door elke keer dat Oscar in God geloofde, ging Hij steeds meer voor hem bestaan.

SV

Korpel, M.C.A. & J. C. de Moor (2011). *De zwijgende God*. Vught: Skandalon.

Schmitt, E-E. (2018). *Milarepa; Mijnheer Ibrahim en de bloemen van de Koran; Oscar en Oma Rozerood* (5^{de} druk). Amsterdam: Olympus/Atlas Contact.