

Rondom JOHANNES

JAARGANG 8
nummer 7



December 2022

In dit nummer onder andere:

- Een kerk met open deuren
- Kerstmis
- Kerkbalans 2023



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winszen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden "Rondom Johannes"

Winssen	Ewijk	Beuningen	Weurt
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 4 februari 2023.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 19 januari 2023 naar redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Een kerk met open deuren

Ons land staat bekend als een land dat al eeuwenlang strijd levert met het water. Het water dat ons land heeft gevormd – en het tegelijkertijd in zijn voortbestaan bedreigt. Tot op de dag van vandaag. De Sint-Elisabethsvloed in het begin van de vijftiende eeuw, de watersnoodramp in 1953, de Deltawerken: het zijn begrippen en gebeurtenissen die voorgoed in ons collectieve geheugen zijn opgeslagen.

Tegen deze achtergrond is het niet zo vreemd dat tal van plaatsnamen een wat ‘waterige’ klank hebben: Broek aan Waterland, Rotterdam, Amsterdam, Sluiskil, Maastricht – afijn, vult u maar aan... Een eindeloze rij van namen die getuigen van die soms moeizame symbiose van mens en water.

Om zich te beschermen tegen het hoge water zochten onze voorouders het vaak letterlijk hogerop. Een terp, een natuurlijke verhoging in het landschap, was een uitgelezen plek voor de bouw van een nederzetting. Vele plaatsnamen in het Maasland – mijn geboortestreek – verwijzen naar deze ontstaansgeschiedenis. Toen ik tijdens mijn vakantie enkele fietstochten langs de Maas ondernam, viel me plotseling de verwantschap tussen verschillende plaatsnamen op: Haren, Macharen, Bergharen, Escharen... Dat kon geen toeval zijn. En dat was het ook niet. Na enig speurwerk kwam ik er al snel achter dat de gemeenschappelijke noemer ‘-haren’ herleid kon worden tot het Germaanse woord ‘haran’, wat simpelweg ‘heuvel’ betekent. Een toevluchtsoord, een min of meer veilige plek.

Het kerstverhaal heeft eveneens te maken met veiligheid. Met zekerheid en geborgenheid. Met de vraag of er plaats is in de herberg voor twee jonge ouders en hun pasgeboren kind. Het heeft te maken – denk aan de wijzen uit het oosten – met de vraag naar de zin van mijn bestaan. Met de richting die ik kies. Met de weg die ik ga, mijn eigen ster achterna. Het heeft te maken met de vraag waarop ik bouwen kan. De vraag naar een stevig en betrouwbaar fundament voor het huis van mijn leven.

Het antwoord van Jezus is duidelijk: ‘Ieder die mij hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots.’ (Matteüs 7, 24) Jezus’ woorden – zo verwoordt de evangelist de ervaring van de eerste generatie christenen – vormen een betrouwbaar richtsnoer, een stevig



houvast voor de mens die op zoek is naar volheid van leven. Op dit fundament is het goed bouwen. Het huis van je leven zal *staan*. Als een huis, inderdaad. Als op rotsgrond. En weinig hoeft je nog te verontrusten. Ook niet als het je tegenzit. Als de storm opsteekt en het water je tot de lippen stijgt. Want – zo luidt in de kern de boodschap van het evangelie – je bent in goede handen bij een God die jou draagt en vasthoudt. Getrouw aan zijn naam: ‘Ik zal er zijn’. Of ook: ‘Immanuël’, dat wil zeggen ‘God met ons’.

Het geboorteverhaal roept bij velen warme gevoelens op. Gevoelens van vertedering. En daar is niets mis mee. Want als onze tijd ergens behoefte aan heeft is het dat. Licht, warmte, saamhorigheid. Toch stelt het geboorteverhaal ook de indringende vraag of er ook in ónze stal plaats is voor mensen in nood. Of het ook hén warmte en veiligheid biedt die niet tot ‘de onzen’ behoren. Juist in hun ogen laat God zich ontmoeten. Dat is volgens mij de kern van het kerstverhaal. God is mens geworden om ons menselijk bestaan te delen. In alle broosheid en kwetsbaarheid. En die God ontmoeten we nog elke dag.

Een paus als Franciscus beklemtoont het ‘herberg-karakter’ van de kerk. Een kerk die een pleisterplaats is, of minstens behoort te zijn, voor mensen in nood, wie of wat zij ook zijn. Een kerk die haar deuren open zet. Letterlijk en figuurlijk. Zomaar. Uit liefde. Dat is de kern van het evangelie. Dat. En niets anders.

Dat wij – in die geest – samen Christus’ kerk mogen zijn.

Een zalig kerstfeest voor u en de uwen!

Pastor Ruud Roefs

Openstelling Corneliuskerk Kerstmis 2022.

Een aantal vrijwilligers van de H. Corneliuskerk heeft de kerststal weer opgebouwd. Dit jaar is er ook **een tentoonstelling van oude koorkappen en velums uit de kerk van Ewijk**.

Op eerste en tweede kerstdag, is de kerk geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om binnen te wandelen.

De werkgroep wenst u voor het nieuwe jaar:

Tijd om van de kleine dingen te genieten.
Rust om stil te staan bij mooie momenten.
Sterkte om tegenslagen te overwinnen.
Vriendschap om je hart te verwarmen.
Humor om wat somber is te kleuren.
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.
Fijne feestdagen en een Zalig Nieuwjaar.



Ontmoetingsviering ZLTO

Op vrijdag 30 december 2022 organiseert de commissie Landbouw en Samenleving haar jaarlijks terugkerende Ontmoetingsviering. Bij deze viering bent U van harte uitgenodigd.

Deze ontmoetingsviering zal plaats vinden in de Paschaliskerk in de Woezik. (Woeziksestraat 324 in Wijchen) Aanvang 19.30 uur

Na afloop van deze viering wordt u allen van harte uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie, thee of chocolademelk elkaar te ontmoeten. Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers daarbij.

Commissie Landbouw en Samenleving en Bestuur
van de Z.L.T.O Rijk van Nijmegen



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen Ewijk Beuningen Weurt

December 2022

Beste mede-parochianen,

Allereerst wensen wij u (nu alvast) een gelukkig, gezegend en bovenal gezond 2023. Dat het ieder van u brengen moge wat u ervan droomt, hoopt en verwacht.

Het zijn bewogen tijden. Wereldwijd. We lijken van de ene in de andere crisis te schieten. Het is onzekerheid troef. En de grote vraag luidt: wat biedt ons houvast? Tussen alle antwoorden die gegeven worden staat – nog altijd en stevig overeind – het oude verhaal van Jezus van Nazareth. De overtuiging dat er – hoe dan ook – toekomst is. Toekomst, hoop en perspectief. ‘Tegen de overmacht der feiten in’, om een gevleugeld woord van de dichter Huub Oosterhuis te gebruiken.

In dat spoor willen ook wij als parochiegemeenschap nadrukkelijk toekomstgericht zijn. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’ Zo luidt dit jaar (opnieuw) het thema van de **Actie Kerkbalans**. Hopelijk geeft u ook óm uw kerk. De kerk als gemeenschap van gelovigen. Wereldwijd en in uw eigen woonplaats.

We zijn grote dankbaarheid verschuldigd aan een trouwe groep vrijwilligers die bergen werk verzet. Ze doen het letterlijk ‘pro deo’. Gratis en voor niets. En het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: een kerkhof dat er tiptop bij ligt, een mooie viering op zondag, een koor, een goed verzorgde uitvaartdienst, communie- en vormselvoorbereiding. Noem maar op. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Allesbehalve. Daarvoor is de trouw en inzet van mensen nodig. Voor en vaak achter de schermen.

Ook en juist in deze tijd heeft uw parochie uw steun heel hard nodig. Kerkgebouwen kosten immers geld. Geld dat nodig is voor onderhoud, verwarming, verlichting, personeel en tal van andere zaken. En wat voor u en uw families geldt, geldt ook voor een parochie: het leven wordt er niet goedkoper op.

Kerk-zijn betreft echter niet alleen materiële zaken. Het gaat ook en vooral om mensen. Uw gift zal dan ook tevens worden gebruikt voor het pastorale werk in zijn volle breedte: directe hulp aan mensen in nood, ondersteuning bij ziekte en overlijden – maar evengoed willen we er zijn bij de vreugdevolle momenten in het leven, zoals geboorte en huwelijk.



Zonder een gezonde financiële basis is dit alles niet mogelijk. Daarom een dringend beroep op ieder van u: **neem uw verantwoordelijkheid en draag bij aan de Actie Kerkbalans**. En mogen we u dan vragen **uw bijdrage bij voorkeur over te maken via de bank?**

Als parochie staan we voor een menselijke, hartelijke en gastvrije kerk, waarin ieder mens welkom is, wie of wat hij of zij ook is. Juist in een samenleving die steeds verder lijkt te verharderen. We hebben – laat het nogmaals gezegd zijn – een prachtige boodschap. Een boodschap van hoop, naastenliefde en mededogen. Een ijzersterk verhaal. Laten ook wij ons daar samen sterk voor maken!

Doet u met ons mee? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Mede namens het parochiebestuur H. Johannes XXIII,

Pastoor Ruud Roefs en pastor Roman Gruijters





Actie Kerkbalans 2023:

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2022	2021
jan t/m feb	€44.366	€46.158
jan t/m apr	€52.151	€54.562
jan t/m mei	€53.971	€57.448
jan t/m juli	€60.524	€63.984
jan t/m sept	€63.228	€66.124
jan t/m okt	€65.748	€69.141

Zaterdag 14 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2023 aangekondigd worden met een **inluidentmoment**. In de vier dorpen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken, zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen. Uw kerkbijdrage is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Heeft u geen envelop ontvangen, maar wilt u toch een bijdrage geven, dan kunt u een envelop meenemen uit de

kerk of kapel of contact opnemen met het secretariaat. U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank, of de envelop afgeven bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans Parochie J. Johannes XXIII

Dopeling:

Beuningen

David Hagenbeek

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Minke Frielink – IJdema	27-10-2022	95 jaar
Marietje Peer – Zweers	28-10-2022	88 jaar
Ewijk		
Sjaak Hoes	18-11-2022	92 jaar
Weurt		
Toos Jansen – Hermans	26-10-2022	76 jaar
Fons Bosch	09-11-2022	88 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Verbonden door Licht in Winssen.

5 november j.l. hebben we weer een mooie stemmige bijeenkomst kunnen organiseren als herdenking aan alle overledenen van Winssen, maar ook van over de hele wereld. Dit kon door medewerking van kon. fanfare ULTO, zangeres Fleur Perlo, de Winssense kerkhofploeg, Bart Smits (licht en geluid) en Anne van Beuningen (lichtjes). Maar vooral werd het een bijzondere gebeurtenis door de aanwezigheid van vele bezoekers. De overledenen hebben de aandacht gekregen die zij verdienen. We hopen volgend jaar 4 november weer zo'n sfeervolle avond te mogen organiseren. Allen veel dank namens het comité Verbonden door Licht.

Excursie Zandwinning door Vrouwen Van Nu.

Op dinsdag 29 november jl. zijn we met een grote groep leden van Vrouwen Van Nu met introducés op excursie geweest naar de zandwinning Winssen. We werden ontvangen door de projectleider Herman Van der Linde die ons eerst in de werkloods tekst en uitleg gaf over het hoe en wat van de zandwinning en hetgeen daar op locatie allemaal gebeurd.

In 2 groepen zijn we daarna gestart met de rondleiding. We kregen toegang tot de zandwinninginstallatie en zijn via een flink aantal trappen naar het plateau op 13 meter hoogte geweest. Daar kregen we ook een goed beeld van de grote van de plas en natuurlijk had je vanaf die hoogte ook een prachtig uitzicht. Daarna zijn we nog een kijkje gaan nemen bij de voorhaven aan de Waal waar het zand via de transportband naar het schip getransporteerd wordt.

Al met al zeer zeker de moeite waard als de mogelijkheid zich voor doet om daar een kijkje te gaan nemen

Bestuur Vrouwen Van Nu bedankt voor de organisatie!
Een enthousiaste deelnemer!

Een knipoog naar kerst

Op zondag 18 december om 11.00 uur is er in het Cultuurkerkje aan de Notaris Stephanus Roesstraat 11 te Winssen een muzikaal optreden van zangeres Carla Cobussen en pianist Nico Adriaens. Carla heeft de nodige zangervaring opgedaan in diverse bands en beschikt over een stem welke een genot is om naar te luisteren. Nico is bekend als dirigent van verschillende koren, o.a. van het Liturgisch Gemengd Koor dat wekelijks repeteert in de kerk van Beuningen, ook speelt hij in diverse jazzorkestjes. Beiden vormen al jarenlang een muzikaal duo dat regelmatig optredens verzorgt in crematoria, kerken, zorgcentra en Bijna Thuis Huizen. Op zondag 18 december zullen zij rustige ballads en enkele kerstliederen ten gehore brengen. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Om 10.45 uur gaan de deuren van het Cultuurkerkje open en bent u van harte welkom!

Sinterklaas werd warm onthaald in Winssen

Zondagmiddag 20 november stond in het teken van de intocht van Sinterklaas in Winssen. Rond 13.00 uur vertrok de stoet vanaf de Haneman richting De Paulus. Daar werden Sinterklaas en zijn gevolg muzikaal verwelkomd door de Ulto. Bij aankomst bleek De Paulus omgetoverd tot een heuse fietsenwinkel. Dat kwam goed uit, want er waren twee pieten met een lekke band en zij hadden geen idee hoe ze die moesten repareren. Terwijl de fietsenmaker de band plakte, werd er volop gezongen en gedanst door de kinderen en de pieten. De Sint zou de Sint niet zijn als hij niet ook een cadeautje en iets lekkers had meegebracht voor de kinderen. Stichting 5/12 Winssen kijkt terug op een geslaagde intocht en wil iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken!

Kort - kort - kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Eerste plaats voor Scouting Karmijngroep bij Jotihunt!

In de Maas&Waler van woensdag 19 oktober jl. een grote foto van leden van de Karmijngroep Winssen met hun gewonnen trofee voor de 1^e plaats van de

Gelderse Jotihunt. Ieder jaar vindt in het derde weekend van oktober de Jotihunt plaats. Dit is een spel die 26 uur duurt en waarbij ongeveer 70 deelnemende scoutinggroepen uit de provincie Gelderland proberen zoveel mogelijk vossen te “hunten”. Gelderland wordt dan opgedeeld in 6 deelgebieden met in elk deelgebied een vossenteam. Over 2 speelhelften van iedere 13 uur wordt dan een heuse vossenjacht gespeeld. Via de mail krijgen de groepen dan hints over de diverse locaties van de vossen en voor iedere hunt kunnen ze dan weer punten ontvangen die dan weer meetellen voor de eindscore. Ook worden er opdrachten verstuurd die zo succesvol mogelijk moeten worden uitgevoerd, Het gaat dan om creatieve opdrachten in een bepaald thema. Dit jaar was dat Harry Potter, De startopdracht was het maken van een stoomlocomotief van minimaal 1.80 meter met verschillende vereiste attributen en figuranten uit de film. Scouting mag dan maar uit een kleine groep bestaan maar zij doen al vanaf 2006 mee met ongeveer 30 mensen. Verschillende keren zijn ze net buiten de prijzen gevallen maar dit jaar hebben ze de eerste plaats in de wacht weten te slepen! Iets waar ze als vereniging dan ook erg trots op mogen zijn! Namens ons allen van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Onder Ons

In de Gelderlander van 25 oktober jl. een foto van Winssense deelnemers op de velden van VV Ewijk voor de eerste derby tussen de Walking Football teams van VV Ewijk en Roda 28.



Snoeidag op Ewijks kerkhof

Het is zaterdag 15 oktober en we gaan vroeg uit de veren, want om 8.30 uur komen de eerste vrijwilligers van Ewijk en Beuningen bijeen om het Ewijks kerkhof op te knappen. In totaal hebben er zich voor deze dag zo'n 16 personen aangemeld. Met snoei-, heggen- en motorzagen worden de struiken en heggen kort gewiekt. Dit ten behoeve van een jaarlijks onderhoud, maar

ook voor de eerste dagen van november, Allerheiligen en Allerzielen. Ook zie je al enkele familieleden de graven van hun dierbaren opfleuren met bloemen. Pastoor Ruud Roefs heeft ervan kennis genomen dat er vandaag gesnoeid zou worden in Ewijk en verrast deze groep vrijwilligers met een lekker zelf gemaakte erwtensoep in de sacristie. Nu blijkt dat de sacristie toch wel een beetje te klein is om alle vrijwilligers aan de erwtensoep te krijgen en we besluiten de kerk in te gaan en maken gebruik van het priesterkoor (zie foto).

Ondertussen wordt de erwtensoep warm gemaakt en de broodjes gesmeerd. Even het altaar aan de kant en we zetten een paar tafels bijeen en we kunnen allemaal aan tafel. Pastoor Ruud heeft ook assistentie van onze Irma, die de broodjes heeft verzorgd. Het blijkt wel dat de soep heerlijk was want de pan was helemaal leeg. Namens de contactraad van Ewijk danken wij alle vrijwilligers en Ruud en Irma voor hun inzet en hopelijk weer tot volgend jaar.

Contactraad Ewijk



Foto: Arno Spin

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 17 dec	4e zondag Advent	16:30	Zandkunstenaar Immanuel Boie (om 16:30 uur en om 18:30 uur)				
zo 18 dec		18:30					
		10:00	WoCo	cantor / organist Jan Tel	10:00	em. past. Ton van Balveren	Andreaskoor
wo 21 dec	Seniorenviering	15:30	past. Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marieke van der Ven & Ringzingers			
za 24 dec	Kerstavond	18:00	Gezinsviering diaken Roman Gruijters	De Montijntjes	17:00	Kinder kerstviering	
		20:00	past. Ruud Roefs	Kunst en Volharding	20:00	em. past. Jan de Waal	Our Choice
		22:00	past. Ruud Roefs	Komore			
zo 25 dec	1e Kerstdag	10:00	em. past. Ton van Balveren	Liturgisch gemengd koor	10:00	past. Ruud Roefs & em. past. Jan de Waal	Andreaskoor
ma 26 dec	2e Kerstdag	10:00	WoCO diaken Roman Gruijters		10:00	past. Ruud Roefs	NAG
wo 28 dec		15:00	Kerstconcert Muzimare				
za 31 dec	Oudjaar	20:00	Oec. viering in de Prot. Kerk ds. Dick Sonneveld & past. Ruud Roefs				
zo 1 jan	Nieuwjaar		geen viering			geen viering	
zo 8 jan	Doop van de Heer	10:00	Pastoor Ruud Roefs		10:00	diaken Roman Gruijters (WoCo)	Our Choice
zo 15 jan	2e zondag door het jaar	10:00	Oecomenische viering diaken Roman Gruijters & ds. Dick Sonneveld	Liturgisch gemengd koor	10:00	past. Ruud Roefs ☞	Andreaskoor
zo 22 jan	3e zondag door het jaar	10:00	past. Ruud Roefs		10:00	em. past. Ton van Balveren	Samenzang / Andreaskoor
zo 29 jan	4e zondag door het jaar	10:00	em. past. Ton van Balveren ☞	Komore	10:00	em. past. Jan de Waal	Andreaskoor
zo 5 feb	5e zondag door het jaar	10:00	past. Ruud Roefs		10:00	em. past. Jan de Waal	Andreaskoor

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

Vanwege de hoge energiekosten vervallen van december t/m februari 2023 de vieringen in de Corneliuskerk op zaterdagavond m.u.v. 24 december (Kerstavond) en 21 december (oudjaar)

☞ Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.

Beuningen: zondag 29 januari

Weurt: zondag 15 januari

Vrijwilligers

Ook onze parochie draait op vrijwilligers. Van hoog tot laag. Beiden zijn belangrijk, maar het is toch het grote aantal vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen waarop de parochie draait. De geloofsgemeenschap in Ewijk is daarop geen uitzondering. Iedereen die zich betrokken voelt bij het geloof draagt zijn steentje bij. Er zijn vele werkgroepen in het leven geroepen die de geloofsgemeenschap dragen. Eén zo'n werkgroep is die van de Rondon Johannes in Ewijk. Wanneer die boekjes klaar zijn, worden ze op woensdag opgehaald en donderdag in zakken voor zo'n dertig bezorgers klaargemaakt. Deze zakken worden daarna afgeleverd bij de bezorgers, die dan vóór zaterdag hun route in Ewijk lopen. Iedere verschijningsdatum van de Rondon Johannes weer. En trouw. Dank zijn we dus verschuldigd aan hen.

Maar soms valt er iemand uit de ketting weg. Zo hebben Wil Broenland en Louis Jeurissen er jarenlang voor zorg gedragen dat de goed gevulde zakken met Rondon Johannes boekjes bij de bezorgers terecht kwamen. Inmiddels hebben beiden besloten te stoppen met hun werkzaamheden. Bijzondere dank gaat dan ook uit naar deze twee trouwe vrijwilligers.

De contactraad Ewijk; Arno Spin, 06-12632636

Popkoor Vision

Na 2 jaar coronaperikelen is Popkoor Vision er weer helemaal klaar voor! Optredens, concerten en repetities werden afgelast en zingen bleek een grote besmettingsbron. Maar dat zingen eigenlijk best gezond, ontspannend en gezellig is hebben we de laatste maanden gelukkig weer kunnen ondervinden. Met veel nieuwe dames in onze gelederen (waar blijven de mannen?) zijn we weer heerlijk aan het repeteren. En we hebben weer een dóel, een stip op de horizon: Daarom zijn we erg blij met de uitnodiging van Kon. Fanfare U.L.T.O. om samen met hen een optreden te verzorgen. Dit vindt plaats op zondag 18 december van 14.00u tot 15.30u in de Johannes de Doperkerk Ewijk. We gaan er een mooie middag van maken! Komt u ook?

Kerstmis 2022

Bij alle onrust in de wereld vieren we toch weer Kerstmis. Oorlog in Oekraïne. Dichtgedraaide gaskraan door de agressor. Daardoor uit de pan rijzende energieprijzen. Torenhoge inflatie. Noodgedwongen vlucht naar de voedselbanken. Tegen het regime protesterende en gewelddadig neergeslagen inwoners van Iran. Global warming. Burn-out studenten. Asielzoekers probleem. Protesterende boeren. Kritiek op Qatar tijdens het WK. Burgeroorlog in Jemen. Het is een eindeloze rij problemen die de wereld teisteren.

En toch vieren we dit jaar weer Kerstmis. Er wordt ons een kind geboren. Nederig in een stal, gelegen in een kribbe. Het oeroude verhaal. Het kind zal opgroeien met een boodschap. Een boodschap van liefde. Liefde voor iedereen. Maar dan ook iedereen. Niet alleen voor je naasten, maar ook voor je vijanden. En dat laatste is moeilijk. Vergiffenis schenken aan hen die je kwaad doen? Je linkerwang toekeren aan de dader die je op de rechterwang geslagen heeft? Kunnen we dat?

Maar met kerst hoeven we daar even niet aan te denken. We mogen de vrede en liefde voelen in ons hart. Even weg uit de ellende die de wereld teistert. Even teruggetrokken in de veilige haven van de huiselijke kring om te genieten van een paar mooie dagen. Met vrienden, familie of ergens met mensen die je dierbaar zijn. Het mag.

Bewondering heb ik voor mensen die zich belangeloos inzetten deze dagen voor mensen die het moeilijk hebben. Die soep schenken voor daklozen. Die zwervers uitnodigen in een grote zaal waar ze hen een heerlijke maaltijd voorschotelen om hen even de sores waarin ze verkeren te laten vergeten. Of gewoon al die vrijwilligers die overal in de wereld de boel versieren en tonen aan mensen om in de sfeer van Kerstmis te komen. Vrede en liefde. Ik weet ook wel dat de wereld geteisterd wordt door veel ellende. Hierboven heb ik een aantal problemen benoemd. Daarvoor moeten we de kop niet in het zand steken. Maar als we ook nog niet eens met Kerstmis de vrede en liefde op kunnen brengen, wanneer dan wel? Laten we proberen daarmee een hernieuwd begin te maken. Opnieuw op weg naar een betere wereld. Met geloof, hoop en liefde.

Zalig Kerstfeest.

Theo Coenders



Groots kerstconcert met koper, koor en viool!

De kerk in Ewijk is inmiddels al geruime tijd gesloten, maar nog een laatste keer schallen er de klanken van het majestueuze koper door de gewelven. De Koninklijke Fanfare U.L.T.O. geeft er zondagmiddag 18 december vanaf 14.00 uur een kerstconcert, met medewerking van popkoor Vision en violist Johnny Rahaket. De entree is gratis.

Nog voor er een noot geblazen is, verkeren de bezoekers al in de juiste stemming. Buiten op het plein branden vuurkorven en binnen is de kerk in kerstsfeer gehuld. Het concert heeft niet voor niets de titel "Christmas Feelings" meegekregen, passend bij de bijzondere tijd van het jaar.

Koninklijke Fanfare U.L.T.O. opent het kerstconcert met het majestueuze Fanfare for Christmas. Het orkest vervolgt het programma met herkenbare muziek, lichtvoetig, afwisselend en sfeervol met werken als All you want for Christmas, The most wonderful time of the year, We wish you a merry Christmas en natuurlijk So this is X- mas.

Het Winssense popkoor Vision pakt uit met ondermeer Halleluja van Leonard Cohen, het overbekende The Rose van Bette Midler en O holy night.

Wie nog geen kippenvel heeft van alle muzikale pracht, krijgt dit zeker als de violist Johny Rahaket, begeleidt door Herman van Aar, als intermezzo twee prachtige melodieuze werken zal vertolken. Kerst in Ewijk, met het sprankelende geluid van een koor, het betoverende geluid van een viool, omlijst door sonoor koper. Hoe mooi wil je het hebben?

Zondagmiddag 18 december 2022.

Kerk in Ewijk, Julianastraat 9, 6644 BN Ewijk.

Aanvang 14:00 uur, zaal open 13:30 uur. Gratis entree.



Beuningen



De jongerengroep in het najaar.

Zoals u in eerdere uitgaven van Rondom Johannes al kon lezen is er in onze parochie een groepje jongeren dat ook na hun Vormsel bij de kerk betrokken wil blijven. Voor en met hen organiseren wij ongeveer één keer per maand een activiteit. We zijn in september het jaar begonnen met een vuuravond. In de tuin van de pastorie hebben we rond de vuurkorf bijgepraat, een verhaal vertelt en marshmallows geroosterd. Later was er nog een spannend spel. Ondanks dat het die dag vreselijk regende was het toch een heel gezellige aftrap van het seizoen.

De tweede activiteit stond in het teken van Allerzielen. Het koor Komore had tijdens hun viering op zaterdagavond, waarin zij aandacht besteedden aan alle overledenen van het afgelopen jaar, kaarsjes geplaatst op de graven op het kerkhof. Zij vroegen ons of wij met de jongeren op 2 november deze actie wilde herhalen. Dat wilden wij graag doen. En zodoende brandden er op de avond van Allerzielen tegen 7 uur honderden kaarsjes op het kerkhof rond de H. Corneliuskerk, door de kinderen met veel respect voor de overledenen en hun families neergezet. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van Allerzielen zijn wij daarna de film Coco gaan bekijken. Deze film vertelt het verhaal van een familie in Mexico die op Día de los Muertos (de dag van de doden) hun voorouders herdenkt. Rond 9 uur zijn alle kaarsjes weer verzameld en keken wij terug op een geslaagde avond.

Ook voor komende winter staan er al weer een paar leuke bijeenkomsten gepland. Half december gaan we van wol mooie kerstengeltjes maken. En 28 en 29 januari sluiten we ons aan bij het theaterweekend van de Ontmoetingskerk in Nijmegen. Daar wordt dan in één weekend door jongeren uit de regio een theatervoorstelling in elkaar gezet. Iedereen die daaraan deelneemt kan kiezen welke rol het beste bij hem of haar past. Dat kan

optreden zijn maar ook bijvoorbeeld decor bouwen. Dit weekend wordt op zondagmiddag om 17.00 uur afgesloten met de uitvoering van de voorstelling. Iedereen is welkom om hiernaar te komen kijken.

Mocht u na het lezen van bovenstaand stukje denken dat deze activiteiten ook leuk zouden zijn voor jongeren die u kent, meld hun dan gerust aan. De groep kan nog uitbreiding gebruiken.

Namens de jongerenwerkgroep, Ardi van Oosterhout

KoMore

KoMore heeft met een jubileumviering op 10 december hun uitgestelde jubileum 40+2 jaar gevierd met daarna een feestavond voor alle KoMoren en hun partners. Met Kerstavond zingt KoMore in de Corneliuskerk de avond-/nachtmis welke om 22 uur begint, er is dan een kerstviering samengesteld door onze eigen liturgiegroep. Wij hopen dat u samen met ons deze kerstviering tot een warm samenzijn maakt. De eerstvolgende viering in het nieuwe jaar is niet zoals u van ons gewend bent op een zaterdag, maar op zondag 29 januari om 10 uur in de Corneliuskerk.

Beuningen on Ice

Binnenkort staat de deur van Beuningen On Ice weer open, van 18 december 2022 tot en met 8 januari 2023. De ijsbaan is op de Ooijgraaf 2 in Beuningen, de parkeerplaats van Beuningse Boys. Voor actieveelingen die het gladde ijs willen proberen en voor de jongsten die wellicht hun eerste schaatsschreden zetten op de kinderschaatsbaan. Maar vooral voor jong en oud die gezelligheid en andere mensen zoeken. Net als bij de voorgaande edities zijn alle basisschoolleerlingen welkom om een uur gratis met de klas te komen schaatsen. Voor de oudere jongeren zijn er dit jaar verschillende initiatieven. De senioren hebben weer een gezellige middag, eenzame ouderen ontmoeten elkaar tijdens een kerstlunch en de bewoners van Alde Steeg komen een ochtend koffiedrinken in het ijspaleis. SAMEN DE WINTER VIEREN. Een ijzersterk motto voor een ijzersterk evenement.

Herinneringen

Kerstmis, elk jaar werd door de hoogste klas van de lagere school een kerstspel opgevoerd. Onze buurjongen zat in het laatste jaar en mocht dit jaar mee doen. Wat was hij trots want hij had een belangrijke rol gekregen, hij was de hoofdherder die de andere herders mee moest nemen naar het kerstkindje. Hij vond dat hij echt de tekst goed van buiten moest kennen en hoe vooral hoe hij moest lopen dus dat werd veel oefenen. Hij mocht zelfs de (oude) hoed van zijn vader gebruiken om hem te onderscheiden van de overige herders, hij was immers hoofdherder. Een wandelstok en een lange tuniek maakten zijn outfit compleet. Een week voor de kerst vroeg hij aan zijn zusje en mij om hem te helpen met oefenen. We moesten als mede herders met hem meelopen. Nou dat was geweldig want wij waren nog lang niet aan de beurt, hij was immers wel vijf jaar ouder. We kregen alle twee een lang shirt aan een lap op het hoofd want zo hoorde dat als herder. Broertje wilde meedoen maar onze buurjongen vond hem nog veel te jong omdat hij pas in de eerste kleuterklas zat. Hij mocht wel kijken als hij maar netjes bleef zitten op de stoel. Broertje zat braaf op de stoel te kijken. Toen het tijd werd om naar huis te gaan werden alle kledingstukken op een stoel gelegd. Ik liep nog even mee naar de buurvrouw om gedag te zeggen. Broertje zag zijn kans, hij had echt goed opgelet. Toen ik ging kijken waar hij bleef bleek hij zich als herder te hebben uitgedost. De buurjongen werd boos en riep zijn moeder. De buurvrouw vond hem een prachtige herder, lachend ging ze onze moeder halen zodat ook zij de kleine herder kon zien. Ook ma vond hem een mooie herder. Met zijn veel te lange tuniek die over de grond sleepte, een lap over zijn hoofd met de veel te grote hoed op, wandelstok in de hand, was broertje echt trots. Hij mocht nog even voor de spiegel kijken, er werd een foto gemaakt maar toen was het uit met de pret en moesten de kleren echt uit.



Diana Fuchten



Weurt



Een kleine maar unieke tentoonstelling

Het zal eind van de zomer zijn geweest toen ik aan Oud pastor Jan de Waal mijn idee voorlegde. Hij reageerde meteen enthousiast en zei dat hij me wel kon helpen. Omdat we dit jaar geen kerstgroepententoonstelling in onze Andreaskerk hebben wilde ik toch wel wat doen maar dan héél anders! Afgelopen week mochten Jo Smits en ik samen met Jan de Waal een aantal beelden uitzoeken uit zijn prachtige verzameling en die zijn vanaf 12 december na de zondagvieringen van 10.00 en op 1^{ste} en 2^{de} kerstdag van 14.00 tot 16.00 te bewonderen.

Wat zult u daar dan zien? Behalve onze prachtige grote kerstgroep met knikengel, zult u het leven van Jezus uitgebeeld zien! Vanaf het bezoek van de engel (Annunciatie) aan Maria, de zwangere Maria, de reis naar Bethlehem, de Geboorte, de vlucht naar Egypte en zo maar verder tot aan zijn Verrijzenis en de Emmaüsgangers. Het zijn prachtige beelden van o.a. hout, keramiek, gips en brons. Ook zult een prachtige porseleinen bordenserie van Jo Smits zien die u dit bijzondere levensverhaal nog eens laten beleven. Al met al een tentoonstelling die u niet mag missen.

U bent van harte uitgenodigd.

Jo Smits, Virginia Bartels

Mooi feest van de H. Andreas in Weurt

De viering van woensdag 30 november in Weurt stond in het teken van het feest van de H. Andreas, patroonheilige van de Weurtse kerk en werd door Pastoor Ruud Roefs en emeritus pastor Jan de Waal voorgegaan. Traditiegetrouw staat deze viering open voor alle gelovigen van de parochie H. Johannes XXIII. Vele vrijwilligers van de Weurtse geloofsgemeenschap hebben wij tijdens deze bijzondere viering mogen begroeten. Aansluitend

werd in de pastorie een gezellig samenzijn georganiseerd voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Weurtse geloofsgemeenschap. Na een lange periode van Coronamaatregelen kon deze gezellige avond dit jaar weer eens doorgaan.

Tijdens de Weurtse vrijwilligersavond worden traditiegetrouw twee vrijwilligers verrast met het opspelden van het Andreaskruisje. Dit is een extra blijk van waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze geloofsgemeenschap. Tijdens die avond sprak voorganger emeritus pastor Jan de Waal op zijn zo persoonlijke wijze met veel lof over twee bijzondere Weurtse vrijwilligers, de heer Theo Bartels en mevrouw Riny Boekhoorn.

Theo is al jaren trouw lid van onze technische groep en heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt binnen de groep gastdames/gastheer. Theo is zeer betrokken rondom de Weurtse kerk en de pastorie en je kunt altijd een beroep op hem doen.

Riny is trouw bezorgster van het parochieblad Rondom Johannes en zet zich al jaren in op de woensdagochtend bij het rozenkransgebed en de aansluitende viering. Ook haalt zij regelmatig emeritus pastor Jan de Waal in Ewijk op zodat deze die woensdagochtend in de pastorie in Weurt kan voorgaan. Als blijk van waardering was aan het einde van dit gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers van de Weurtse geloofsgemeenschap een amaryllis bol als presentje aanwezig.

Wij zijn al onze vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun inzet in het inmiddels bijna afgelopen jaar!

De contactraad H. Andreas Weurt.

Andreaskerk 125 jaar

Op 12 september 2023 is het 125 jaar geleden dat de Andreaskerk werd ingewijd. Het hele jaar 2023 zal in het teken staan van dit jubileum. In de afgelopen maanden is een werkgroep gevormd die plannen ontwikkelt om aan dit jubileum de nodige aandacht te gaan besteden. De werkgroep heeft inmiddels een aantal activiteiten in voorbereiding die verder uitgewerkt zullen



worden en waarbij voor de uitvoering een beroep gedaan zal worden op de groep vrijwilligers van de geloofsgemeenschap.

In de komende tijd zal het programma verder zijn definitieve vorm krijgen. Via de gebruikelijke media zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.

Wij hopen dat velen gebruik zullen maken van de activiteiten en op die manier kunnen ervaren dat de Andreaskerk, ook al is die 125 jaar oud, niet alleen een gebouw is voor kerkelijke vieringen maar ook een ideale ontmoetingsplek is voor een breed publiek.

De werkgroep 125 jaar Andreaskerk.

De oliebollenactie van Scouting Weurt

Het is bijna december en dat betekent dat de oliebollenactie van Scouting Weurt er weer aankomt. Deze activiteit is voor de scouting elk jaar erg belangrijk. De actie levert namelijk niet alleen geld op om activiteiten mee te doen, maar zorgt ook voor teambuilding tussen alle kinderen en leiding. Dit komt doordat ze samen op 31 december lekkere oliebollen bakken en verkopen. Ook zorgt het voor meer contact met de buurt en de omgeving.

Vorige jaren had Scouting Weurt alleen oliebollen, maar voor dit jaar is het aanbod uitgebreid met appelbeignets. De oliebollen en appelbeignets zijn vooraf te bestellen via de website www.scoutingweurt.nl/oliebollen.

Hallo kinderen, papa's, mama's, opa's en oma

Op kerstavond is er om 17.00 in de Andreaskerk een kinderkerstviering een viering waarin de kinderen met lichtjes de dienst openen. Er wordt een bijzonder verhaal verteld waarin een ezeltje op zoek is naar? Hij weet het zelf ook niet maar het moet iets héél bijzonders zijn! Ondertussen zijn de plaatjes uit het prentenboek op een groot scherm te zien. We delen samen het brood en de wijn en er zullen kinderen gebedjes en gedichtjes voorlezen. Aan het eind van de viering komt er nog iemand op bezoek! Het wordt een feestelijke viering met ook nog een verrassing maar dat is niet altijd voor alle kinderen. Zou het niet leuk zijn om een ander kind ook blij te maken?

Kijk eens tussen je speelgoed of knutselspulletjes of daar niet iets ligt waarmee je een ander kind kan verrassen! Het mag niet stuk zijn en natuurlijk wel compleet en schoon! Breng het op kerstavond mee en leg het in de krat die klaar staat en wij zorgen ervoor dat het goed terecht komt. Wij hebben er zin, jullie toch ook? Kom dan en zo kunnen we samen kerst vieren. Tot 24 december om 17.00.

Groetjes van Kim, Marian en Virginia

Voedselbank Wijchen & Beuningen vraagt uw ondersteuning

Armoede in Nederland neemt toe. Het aantal mensen dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft, groeit. De voedselbank helpt de mensen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Voedselbanken helpen de allerarmsten onder ons door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om haar afnemers van voedsel te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgt men er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. In de Weurtse Andreaskerk kunt u tijdens de vieringen op Kerstavond (17.00 uur en 20.00 uur) en op 1^e en 2^e Kerstdag (10.00 uur) de Voedselbank Wijchen & Beuningen ondersteunen met uw gulle gaven voor de allerarmsten onder ons.

Op 1^e en 2^e kerstdag zijn de kerkdeuren ook tussen 14.00 en 16.00 uur geopend. Dan bent u allen met uw kinderen en kleinkinderen van harte welkom om de kerststal in de Weurtse Andreaskerk te bewonderen. U kunt dan ook in de kerk een kleine maar unieke tentoonstelling bezoeken. Ook dan kunt u uw gulle gaven voor de voedselbank achterlaten in de Andreaskerk.

Artikelen waar vooral behoefte aan is:

- Pasta's en rijst; maaltijdsauzen en mixen
- Harde groenten (koolsoorten)
- Soepen (blik en pot); groenteconserven in pot of blik en pureepoeder
- Vlees en vleeswaren (verpakt en van productinformatie voorzien)
- Eieren en houdbare zuivel(producten)
- Boter, oliën en vetten; koffie, thee, suiker



Mag de Voedselbank Wijchen & Beuningen ook weer op úw hulp rekenen? Meer dan ooit is uw ondersteuning nodig! U kunt (houdbare) producten kwijt in de kratten rechtsachter in de kerk. Heel hartelijk dank voor uw hulp!

De contactraad H. Andreas Weurt.

Jakobus, de broer van de Heer

In het Nieuwe Testament wordt verschillende keren melding gemaakt van de broers en zussen van Jezus (zie nr. 1, 2022 van dit blad). In de namenlijst van Marcus en Matteüs wordt Jakobus hierbij steeds als eerste genoemd, hij is de belangrijkste figuur. In het begin geloofden zijn broers en zussen niet erg in Jezus of namen aanstoot aan hem. Ze waren net als Jezus vrome Joden en hadden waarschijnlijk grote moeite met Jezus' omgang met zondaars en hoe hij de sabbatsrust interpreteerde. Maar ze volgden Jezus wel op zijn tochten en waren onder de indruk van de grote menigten die hem wilden bezoeken en horen. Voor hen kregen Jezus' woorden en zijn roeping pas betekenis na zijn dood.



In een van de brieven somt Paulus op aan wie Jezus na zijn dood is verschenen: Kefas, vervolgens aan de twaalf leerlingen, daarna aan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk. 'Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen' en pas op het laatst aan Paulus zelf (1Kor. 15:5-8). Hij is de enige broer die genoemd wordt aan wie Jezus is verschenen. Jakobus was een van de trouwste aanhangers van Jezus geworden. Net als Jezus zag hij zichzelf als 'gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël' (Mt. 15:24, 10:5-6). Hij zette zich volledig in voor de bekering van zijn Joodse geloofsgenoten en werd met groot gezag de leider van de christengemeente in Jeruzalem.

Op het Apostelconcilie (ca 45 na Chr.) speelde hij een belangrijke en bemiddelende rol. Tussen de christenen uit de niet-gelovigen en de christenen uit de joden was een groot meningsverschil ontstaan over de vraag of niet-Joodse gelovigen moesten worden besneden en of zij zich ook aan de wet van Mozes dienden te houden. Na heen- en weer gepraat kwam Jacobus met een verzoenend voorstel: 'Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we ze moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf' (Handelingen 15: 19-21). Dit voorstel werd door de apostelen geaccepteerd.

Jakobus was een door en door Joodse Christen. Hij begreep de boodschap van Jezus over het Koninkrijk van God en het herstel van het volk van Israël. Hij zag niet in dat iemand die Jezus accepteerde als de Messias zich niet meer hoefde te houden aan de wet van Mozes. Dat niet-joodse christenen dat niet deden, daar stond hij echter tolerant en welwillend tegenover. Hijzelf wilde de christelijke wortels in het jodendom bewaren. Hij was de meest invloedrijke persoon in de christengemeenschap te Jeruzalem. Ook Paulus accepteerde zijn gezaghebbende positie, want toen hij na zijn derde missiereis naar Jeruzalem terugkeerde, bezocht hij Jakobus 'bij wie alle oudsten waren samengekomen' (Handelingen, 21:18). In de brief aan de Galaten zegt hij daarover: 'Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas [Petrus] te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer' (Gal. 1: 18-19). Als Petrus zelf op missiereis ging, was Jakobus de belangrijkste persoon in de geschiedenis van de eerste christenheid. Zijn belangrijkheid had hij vooral te danken omdat hij gezien werd als een apostel en dat hij de broer van Jezus was. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem.

Uiteindelijk kreeg de visie van Paulus en zijn missie 'onder de heidenen' meer aandacht dan de visie van Jakobus van een 'Joods Christendom'. Ook getalsmatig waren de bekeringen van Paulus groter. Hierdoor wordt de geschiedenis van het eerste christendom in de *Handelingen* vooral gezien door de ogen van Paulus.

Zijn marteldood in 62 na Chr. wordt vermeld door de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Hij schrijft dat 'de broer van Jezus, die Christus wordt genoemd' door de hogepriester Ananus werd beschuldigd van overtreding van de joodse wet. Hiervoor liet hij hem stenigen. Zijn feestdag is op drie mei. Hij wordt ook wel genoemd Jakobus de Rechtvaardige (James the Just). Van Jakobus is één brief overgeleverd en in het Nieuwe Testament opgenomen. Luther heeft deze brief eens een 'strooien brief' genoemd. Volgens Luther, zich baserend op de brieven van Paulus, 'wordt de mens door het geloof gerechtvaardigd zonder werken van de wet'. Maar Jacobus stelt: geen woorden maar daden! 'U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof' (Jak. 2:24). Geloof én werken, beide zijn nodig.

SV

De redactie wenst alle lezers en lezeressen fijne Feestdagen toe



Foto: Diana Fuchten