

Rondom JOHANNES

JAARGANG 9
nummer 2



Pasen 2023

In dit nummer onder andere:

- Onze taal en woorden doen ertoe
- Dodenherdenkingen 4 mei
- Nieuwe samenstelling parochiebestuur



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 27 mei 2023.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 11 mei 2023 naar redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Onze taal en woorden doen er toe

Eén van de moeilijkste dingen in de sacramentencatechese is om aan communicanten – maar eigenlijk aan alle gelovigen - uit te leggen wat de theologische aanduiding *transsubstantiatie*, de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus tijdens de consecratie in de eucharistieviering, nu eigenlijk inhoudt. Op dit moment is de communievoorbereiding weer in volle gang en ondanks alle goede bedoelingen is het maar de vraag of die oude termen, zoals *transsubstantiatie*, *consecratie of eucharistie*, wel beklijven. Zelfs ik vind het lastig om aan die jonge kinderen uit te leggen wat er, volgens de formele kerkleer, tijdens de consecratie en eucharistie met die hostie zou gebeuren. En waarom dat dan, voor ons, betekenisvol is?

Uiteindelijk draait het allemaal om die laatste woorden van Jezus aan zijn vrienden tijdens het laatste avondmaal: “Blijf dit doen om mij te gedenken.” Om de zwaarte en diepte van deze woorden te begrijpen, die Jezus uitsprak na het breken van het brood en het delen van de wijn, is een andere liturgische taal nodig. We moeten terugrijpen naar hedendaagse termen en vergelijkingen. Eigenlijk zegt paus Franciscus in zijn laatste encyclieken, *Laudato Si'* en *Fratelli tutti* dat ook. Hij heeft het over een kerkelijk spreken gericht tot medechristenen, maar wel waarin heel de mensheid zich betrokken voelt. Zo wordt het Evangelie geloofwaardig voor de hele wereld. Zo'n Kerk schuwt de gemarginaliseerde mensen niet: zij die leven aan de rand van de samenleving, naar wie niet geluisterd wordt, die niet meetellen omdat ze arm zijn of oud. Zij die omwille van hun kleur, geaardheid of overtuiging misprezen worden. De zovelen op de vlucht voor armoede, oorlog en geweld en voor wie geen plaats is in de herberg.

Tijdens de adventsperiode sprak ik in een overweging over mijn opa Piet Gruijters. Tijdens de tweede wereldoorlog raakte hij in een concentratiekamp bevriend met een gevangengenomen Sovjet militair. Zijn naam was Roman en hij was de enige van zijn eenheid die het had overleefd. Als intellectueel was hij kritisch over Stalin en hoe hij en zijn kameraden onvoorbereid en met weinig munitie naar de frontlinie waren gestuurd. Niet voor de communistische idealen, maar voor zijn strijdmakkers, achtergebleven familie



en vrienden had hij gevochten. Nog tot jaren na de oorlog kwamen er hevig gecensureerde brieven vanuit Moskou. Mijn opa bewaarde ze allemaal. Ik wist dat ze met elkaar in het Duits communiceerden, maar dat was wel een gebrekkig Duits. Hoe en waarom waren ze dan toch zulke hechte boezemvrienden geworden? Ik heb het nog eens aan mijn vader gevraagd. En het blijkt dat ze een passie deelden, namelijk schaken. Met een zelfgemaakt schaakspel werd er al in gevangenschap geschaakt. En na de oorlog werd er via briefverkeer van Den Bosch naar Moskou en *vice versa* de schaaknotatie voor de volgende zet doorgegeven. In de huiskamer van huize Gruijters stond het schaakspel met de laatste doorgegeven zetten. En toen er geen brieven meer vanuit Moskou kwamen, bleef het schaakspel nog jaren daar onaangeroerd staan. Op een bepaalde manier was mijn opa's vriend zo toch aanwezig. Zolang het schaakspel gespeeld werd, was mijn opa daar terug in dat concentratiekamp met zijn Russische vriend.

En is het ook niet zo – hoewel ik misschien nu iets gevaarlijks zeg – dat wij Jezus op dezelfde manier tijdens de eucharistie present stellen door het brood te breken en de woorden te herhalen die Hij tegen zijn vrienden zei: “Blijf dit doen om mij te gedenken.” Door hedendaagse voorbeelden en taal te gebruiken wordt zo toch duidelijk wat transsubstantiatie inhoudt.

Vooraf in tijden van oorlog beseffen we dat taal en onze woorden ertoe doen. Dat blijkt maar weer uit de oorlogspropaganda in Rusland, maar ook onze eigen oorlogsretoriek verdient geen schoonheidsprijs. Ik kan me nog goed herinneren hoe voor de Russische inval van de Oekraïne door de Amerikanen werd gewaarschuwd voor het Russische gevaar. De spanning werd al opgebouwd, bijna een soort voorbereiding op wat komen zou, en nooit werden er woorden van vrede en verzoening gebezigd. Misschien had dat wel niet geholpen, maar toch...

De pedagoog Vygotsky zei al dat de taal, woorden en begrippen, die wij onze kinderen leren, hen vormen. Sterker nog, onze identiteit is eigenlijk een sociaal en cultureel construct en staat niet los van onze taalontwikkeling. Zo heb ik mezelf bijvoorbeeld wel eens afgevraagd of er ooit zoiets zou hebben bestaan als een non-binaire identiteit als niemand met deze term was gekomen. En dit geldt natuurlijk ook voor onze christelijke identiteit. De

eerste volgelingen van Jezus noemden zichzelf geen christenen, maar mensen van de weg. Het waren de Romeinen, die hen vervolgden, die de volgelingen van Jezus vernoemden naar de veronderstelde ‘stichter’ van deze nieuwe ‘sekte,’ namelijk Jezus Christus. Als dat niet was gebeurd, was misschien nooit Jezus Christus zelf, als de verrezen Heer en Zoon van God, centraal komen te staan, maar zijn blijde boodschap (het Evangelie). Het is en blijft een opmerkelijk gegeven dat de woorden en taal van ‘onze’ vervolgers de christelijke identiteit hebben bepaald en gevormd.

Kortom, onze woorden en taal doen ertoe. Om jongeren, kinderen en jonge gezinnen te bereiken is het daarom belangrijk dat we de woorden en boodschap van de man uit Nazareth hertalen en verstaanbaar maken voor de mensen van nu. En dan heb ik het niet enkel over een kerkelijk spreken gericht tot medechristenen, maar over een spreken waarin heel de mensheid zich betrokken voelt. En dit vraagt om een hernieuwing van de liturgische taal. Ik wil u dan ook graag uitnodigen om met mij mee te denken over de taal en invulling van de nieuwe gezinsvieringen tijdens het komende werkjaar. Als u zich geroepen voelt om mee te doen in deze nieuwe werkgroep voor de gezinsvieringen, kunt u dat mij laten weten via:

romangruijters@johannesxxiii.nl

Een hele goede voorbereiding op het Paasfeest toegewenst!

De schepping ligt in onze handen

De kunstenaar Emeke Udemba probeert ons dit op zijn Hongerdoek 2023/2024 van Misereor (Vastenactie) duidelijk te maken. Een veelkleurige aarde wordt gedragen door twee paar handen. Of wordt de aarde misschien doorgegeven en ontvangen? De kunstenaar heeft het kunstwerk opgebouwd uit lagen gescheurde krantenknipsels, waarbij hij bewust woorden onbeschilderd heeft gelaten. Het zijn woorden van bemoediging en hoop, die hij als het ware plakt op de wonden van de Schepping. De kunstenaar heeft de Hongerdoek de titel “Wat is heilig voor ons?” gegeven.

Misschien heeft u het kunstwerk van Emeke Udemba al gezien. Op 4 maart stond het kunstwerk centraal in de viering met Komore in de Corneliuskerk (zie foto). Gedurende de vastentijd is de Hongerdoek nog te zien in de



Corneliuskerk. Achter in de kerken en de kapellen van onze parochie zijn ook A4 brochures over de Hongerdoek (Vastenactie) neergelegd om mee te nemen. Op de voorkant van de brochure staat een grote foto van de Hongerdoek, en op de achterkant een nadere uitleg en interview met de kunstenaar. De originele foto kunt met de Google of Bing zoekmachine ook eenvoudig vinden door te zoeken naar “Hongerdoek Vastenactie”. Succes gegarandeerd!

“Wat is heilig voor ons?” beoogt ons aan het denken te zetten over hoe wij omgaan met de Schepping die God aan ons heeft toevertrouwd. Het is een vraag, niet een antwoord of een strenge aanwijzing. Anno 2023 wordt gekenmerkt door prangende vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, natuurbescherming, pandemieën en oorlog en geweld. Ze lijken de maatschappij te polariseren en te verlammen. Gods Schepping wordt hoe dan ook bedreigd.

Velen hebben zich de vraag wat hun heilig is al gesteld en zien inmiddels de volledige omvang van de bedreigingen in. Zij begrijpen ook de urgentie: het is aan de huidige generatie om de gevolgen van deze bedreigingen af te wenden. En komen in beweging en ondernemen actie. Voor anderen is er geen enkel probleem, zij zien geen bedreigingen, en geen redenen om dingen anders te doen. De meesten hebben wel een gevoel dat het niet de goede kant op gaat met Gods schepping, maar weten niet hoe zij zinvol een bijdrage zouden kunnen leveren om het tij te keren. Bewust nadenken over de vraag “Wat is heilig voor ons” is een eerste stap.



De kunstenaar probeert met de bemoedigende woorden op zijn kunstwerk duidelijk te maken dat er ruimte is voor nieuwe scheppingsverhalen waarmee veranderingen ten goede ingezet kunnen worden. De schepping ligt in onze handen. Er is behoefte aan mensen die de noodzaak van verandering begrijpen, en er persoonlijk aan willen bijdragen. In het klein door dingen anders te gaan doen of wat groter door deel te nemen aan nieuwe scheppingsverhalen.

De H. Franciscus van Assisi wist heel zeker wat heilig voor hem was. In zijn Zonnelied looft en dankt hij God voor de schepping, Gods heilige schepping: “Laudato Si” - Geprezen zijt Gij. - om uw schepping die ons voedt, om de overvloed van moeder aarde, om de mens die vrede sticht, om de schepselen die u dienen, ...

“Laudato Si” is ook de titel van het encycliek van paus Franciscus, zeker niet toevallig. In het encycliek roept de paus de mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Het geeft een antwoord op de schreeuw van moeder aarde, en van de armen en ontheemden. Het thema van de Hongerdoek sluit hier perfect op aan. De kunstenaar verbeeldt dezelfde schreeuw op zijn Hongerdoek met letterlijk verscheurde kranten, waarin hij wel woorden van hoop zichtbaar laat. En hij toont handen van mensen die de veelkleurige aarde opvangen, overgeven, vasthouden, en vooral niet willen laten vallen. Onze handen?

Marcel van de Wiel

- Informatie over de Hongerdoek op de website van de Vastenactie: <https://www.vastenactie.nl/hongerdoek>
- Informatie over de Nederlandse Laudato Si Alliantie is te vinden op hun website: <https://laudato-si.nl/>.
- Een inspirerend interview met Daan Savert van deze beweging is te zien op: <https://www.npostart.nl/geloofsgesprek> (zoek naar “Geloofsgesprek Savert”)

Afscheid pastor Jan de Waal

Een datum om nu alvast even te noteren ...

Op zondag 7 mei aanstaande nemen we (officieel) afscheid van pastor Jan de Waal. Dit afscheid vindt plaats in – hoe kan het ook anders? – de Andreaskerk te Weurt, waar Jan vele jarenlang en met veel vreugde heeft mogen werken. De afscheidsviering begint om 10.00 uur.

Als gevolg van de coronapandemie hebben we Jan nooit echt het afscheid kunnen bieden dat hem toekomt. Vandaar dat we gaan voor een herkansing.



Het is niet zo dat hij volledig uit het zicht zal verdwijnen. Op gezette tijden zal Jan blijven voorgaan, en daar zijn we hem dankbaar voor. Wel zal hij een voorzichtig stapje terugdoen. Maar dat laten we hem u zelf uitleggen op 7 mei aanstaande.

U bent van harte genodigd – en we hopen op een grote opkomst!

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Zanderling of toch zendeling ? rectificatie

Het kerstverhaal werd verteld door de vrouw van Lucien Borkes en niet door de vrouw van de Zanderling.

Het Synodale proces



Het ‘synodale proces’, de laatste tijd valt het woord vaker binnen onze katholieke kerk. Maar het zou kunnen zijn dat het u niet zoveel zegt. Of misschien wel helemaal niets. Bij dezen dan een poging om een en ander uit de doeken te doen. Want onbelangrijk is het allerminst.

Wat is het ‘synodale proces’? Het synodale proces is het wereldwijde proces, door paus

Franciscus in gang gezet, om samen te leren luisteren naar wat de Geest ons wil zeggen over de toekomst van de kerk. Dat proces is nu weer in een volgende fase gekomen. Nadat er op het niveau van parochies, bisdommen en kerkprovincies over is gesproken, is een tussentijds rapport opgemaakt. Op basis van dat tussenrapport zijn er inmiddels bijeenkomsten in de verschillende continenten geweest. Voor Europa vond die bijeenkomst plaats

van 6 tot 11 februari in Praag. Daar waren zo’n zeshonderd deelnemers uit alle Europese landen bij elkaar. De delegaties van de landen kregen allemaal de kans een plenaire presentatie van zes minuten te verzorgen. Daaromheen was er ruimte voor stilte en gebed, maar ook voor groepsgesprekken. Uiteraard was er in Praag ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne en de aardbeving in Turkije en Syrië, die zich juist bij het begin van de bijeenkomst had voorgedaan.

Namens de Nederlandse delegatie werd het woord gevoerd door Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar praktische theologie in Tilburg, die nog eens het belang onderstreepte van een grotere betrokkenheid van leken – en vooral vrouwen – bij de kerkelijke besluitvorming. Het verlangen naar een meer inclusieve en verwelkomende kerk is groot, zo zei ze, evenals de noodzaak om naar elkaar te luisteren en oog te hebben voor de gebrokenheid van mensen. Dit pleidooi is ook terecht gekomen in de acht prioriteiten die in de slotconclusies van de bijeenkomst in Praag worden genoemd. Die slotconclusies beklemtonen dat synodaliteit vooral een leerproces is: we moeten nog beter leren om naar elkaar te luisteren en vooral naar degenen die lang stemloos zijn geweest.

In oktober komen dan in Rome bisschoppen uit de hele wereld bij elkaar om over het thema verder te spreken. Dat hoeft nog niet direct tot conclusies te leiden. Paus Franciscus heeft immers ook voor 2024 nog een bisschoppensynode over dit thema aangekondigd: omdat het synodale proces zo nieuw is, moeten we er meer tijd voor nemen. Belangrijk aan het synodale proces is immers dat het vooral een leerschool is in luisteren naar elkaar. Dat vraagt tijd.

Na de bijeenkomst in Praag liet een jonge priester uit België zich uit over de diversiteit aan meningen die hij daar gehoord had. ‘Hoe kan de kerk zo tot gedeelde standpunten komen?’, zo vroeg hij zich af. Welnu, die standpunten kunnen nog wel even wachten, lijkt mij. Het synodale proces is al heel belangrijk als wij respectvol naar elkaar leren luisteren en in de kerk leren omgaan met een diversiteit aan meningen. In de Duitse rooms-katholieke kerk loopt een vergelijkbaar proces. Dat heet de Synodale Weg. Daar willen sommigen het proces – misschien typisch Duits – al meteen in instituten en structuren gaat vastleggen, zoals een permanente synodale raad, waarin

bisschoppen en leken gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Vanuit Rome is daar met zorg op gereageerd, en ik begrijp die zorg wel. Laten we niet te snel alles weer in structuren en instituties, in regels en procedures gaan vastleggen. Laten we eerst leren te luisteren naar elkaar en naar de Geest die in ons spreekt. Dat vraagt geduld.

Voor de bisschoppensynode in Rome zijn er alvast enkele hoopgevende initiatieven. Zo heeft paus Franciscus de oecumenische gemeenschap van Taizé uitgenodigd om voorafgaand aan de synode, op 30 september, in Rome een oecumenische gebedsbijeenkomst te verzorgen met jongeren en jongvolwassenen uit de hele wereld. *Together 2023* gaat dat evenement heten. Ook vanuit Nederland wordt een jongerenreis naar de gebedsbijeenkomst voorbereid (voor meer informatie: <https://together.oecumene.nl/>). Een tweede hoopvol signaal: paus Franciscus heeft pater Timothy Radcliffe, de oud-algemeen overste van de dominicanen, gevraagd om de retraite te leiden van de bisschoppen van 1 tot en met 3 oktober, die aan de synode voorafgaat. Timothy Radcliffe staat bekend als tamelijk vooruitstrevend, dus uit behoudende hoek klonken al meteen bezorgde geluiden. In een Engelse cartoon zegt een bisschop: 'Ik had vijf pond ingezet dat Greta Thunberg de retraite zou leiden.' Ook nu zou ik zeggen: leer eerst maar eens goed te luisteren!

Tot slot een leestip voor wie goed Duits kan lezen en meer van het synodale proces wil begrijpen: bij uitgeverij Herder Verlag verscheen onlangs een interviewboek met kardinaal Jean-Claude Hollerich. Hij is aartsbisschop van Luxemburg, in 2019 door paus Franciscus tot kardinaal benoemd en door hem gevraagd om het synodale proces mee te leiden. Jean-Claude Hollerich komt oorspronkelijk uit Luxemburg, maar heeft als jezuïet lang in Japan gewerkt, waar hij rector was van de enige katholieke universiteit in dat land. Christenen vormen een zeer kleine minderheid in dat sterk gesecculariseerde land en daar heeft Hollerich veel van geleerd. In het boek spreekt hij over de uitdagingen waar de rooms-katholieke kerk in de moderne wereld voor staat. 'Was auf dem Spiel steht. Die Zukunft des Christentums in einer säkularen Welt', heet het. Een aanrader.

En intussen gaan we moedig voorwaarts!
Peter Nissen

De communicanten stellen zich graag aan u voor!



Begin dit jaar zijn 14 enthousiaste communicanten hun voorbereiding op de Eerste Communie gestart met een speurtocht in de Corneliuskerk. Spelenderwijs hebben ze zo al veel geleerd over de gebruiken en rituelen in de kerk. Daarna zijn ze op een aantal zaterdagavonden samengekomen om te werken aan het project 'Maak van mij een regenboog'.

En nu stellen ze zich in de Palmпасenviering op zondag 2 april om 10 uur in de Corneliuskerk graag aan u voor. U komt toch ook?!

Communiewerkgroep

Marcus. Woorden van toen voor mensen van nu

Rond het jaar 70 schrijft Marcus 'zijn' evangelie. Tien tot dertig jaar later volgen zijn collega's Matteüs, Lucas en Johannes. In de loop der tijd is het Marcus-evangelie wat ondergesneeuwd geraakt. En dat is jammer – en zeker niet terecht. Het is weliswaar beknopt, het kent niet de gepolijste taal van de drie andere evangelisten, maar bij nauwkeuriger lezing ontpopt Marcus zich als een rasverteller. Het Marcus-evangelie blijkt ook nog eens een spannend verhaal te zijn, een 'detective' uit het jaar 70. Met een boodschap, ook nog voor mensen van nu.

- Data: 17 april – 1 mei – 15 mei – 30 mei – 12 juni
- Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur
- Locatie: parochiecentrum – Dorpssingel 2 – Beuningen (Koetshuis)
- Maximaal aantal deelnemers: 15
- De avonden worden ingeleid en verzorgd door pastor Ruud Roefs.
- Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

U kunt zich aanmelden op het parochiesecretariaat:

Tel. 024 677 1271 of mail: secretariaat@johannesxxiii.nl

Van harte welkom!

Nieuwe samenstelling parochiebestuur

Op 1 januari was het precies 8 jaar geleden dat de nieuwe parochie H. Johannes XXIII officieel van start is gegaan. Destijds is het parochiebestuur gestart onder leiding van Harry van Dooren. Nadat Harry om gezondheidsredenen een stap terug deed werd Ruud Roefs pastoor in onze parochie en daarmee ook voorzitter van het parochiebestuur.

De eerste jaren stonden in het teken van de fusie en de volgende jaren waren het vooral de kerksluitingen en verkoop van vastgoed die de aandacht van het bestuur vroegen. Nu we in wat rustiger vaarwater komen, hebben onze vicevoorzitter Allard Hosman en bestuurslid Pieter Oosterhout besloten om af te treden. Beiden zijn we veel dank verschuldigd voor hun inzet voor onze parochie, juist in deze zo belangrijke startfase. Pieter blijft als adviseur voor het parochiebestuur nog nauw betrokken bij alle lopende en komende ontwikkelingen.

De overige vier leden van het bestuur hebben aangegeven ook een volgende termijn hun bestuursfunctie te willen blijven vervullen. Daarmee blijft het bestuur voldoende op sterkte. Jan Roelofs volgt Allard Hosman op als vicevoorzitter en behoudt daarnaast als aandachtsveld de vrijwilligers. Ruud Roefs (pastoor, voorzitter), Wilbert Lelivelt (secretaris), Bram Boon (penningmeester) en Trudie Benschop (lid, aandachtsveld communicatie) behouden hun huidige rol. Naast Pieter Oosterhout is ook Roman Gruijters, als diaken werkzaam in onze parochie, adviseur van het parochiebestuur.



Kerkbalans

In januari werd de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. We willen onze dank uitspreken naar alle medewerker(sters) en lopers die zich hebben ingespannen om de actie te doen slagen. En we danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die

inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen

we u van harte uit om dit alsnog te doen. Voor informatie kunt u ook terecht bij het secretariaat, op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2023	2022
Januari t/m februari	€41.320	€44.366

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

Dopelingen:

Weurt: Sep Bakker en Rens Sanders

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Piet Snellaars	07-02-2023	79 jaar
Anna Dennissen – van Raaij	10-02-2023	96 jaar
Riet van der Lienden – Daam	08-03-2023	77 jaar
Ewijk		
Mien Schaminée – van Oijen	17-02-2023	89 jaar
Weurt		
Toos Arts – Janssen	02-02-2023	79 jaar
Henk van Betuw	10-02-2023	64 jaar
Joop Burghouts	22-02-2023	87 jaar
Door van Haren – Roelofs	03-03-2023	88 jaar
Theo Bartels	18-03-2023	78 jaar
Winssen		
Cisca Perlo – van Workum	29-01-2023	98 jaar
Jan van de Bilt	24-03-2023	79 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Donderdag 4 Mei Dodenherdenking te Winssen

Ook dit jaar organiseert het 'Winssense 4 & 5 Mei Comité' de traditionele Dodenherdenking. Gedurende een waardige ceremonie zullen we onze dorpsgenoten gedenken die zijn omgekomen door het oorlogsgeweld tijdens een periode dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend waren.

Momenteel zijn wij als comité druk doende om een mooie dienst op te tuigen. We zijn in ieder geval verheugd dat we gedurende deze ceremonie de nodige hulp krijgen van een velerlei personen en groepen uit het dorp die een belangrijke bijdrage aan het geheel leveren.

We willen dit jaar ook aandacht geven aan het feit dat we in ons dorp dit jaar maar liefst 75 jaren een oorlogsmonument hebben. Al vrij snel na de oorlog werd het initiatief genomen om voor de twaalf oorlogsslachtoffers een monument op te richten en ook toen was de gemeenschapszin in ons dorp al groot. De (ongeveer) duizend inwoners die Winssen destijds had brachten het bedrag van maar liefst FL 1.000,-(gulden) bij elkaar om dit mogelijk te maken. Dit was in die tijd een waar kapitaal en ondanks dat de mensen veel armoede leden kregen is dat toch gelukt. We willen dat dan ook 75 jaren later zeker de aandacht geven die het verdient!

De ceremonie is op donderdag 4 mei en begint om 11:45 uur. De inloop is vanaf 11:30 uur. Bij goed weer zal deze plaatsvinden bij het Oorlogsmonument aan het Admiraal van Ghentplein. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten zal de herdenking plaatsvinden in Ontmoetingscentrum de Paulus.

Wij hopen u weer te mogen begroeten op 4 mei!

Met vriendelijke groet,
Het Winssense 4 & 5 Mei Comité

Vervolg vorderingen vastgoed

In de vorige Rondon jaargang 9 nr. 1 hebben wij u bijgepraat over hoe het o.a. staat met ons vastgoed. De restauratie van de pastorie in Ewijk vordert gestaag. Het gaat er allemaal mooi uitzien, ook al is dat aan de buitenkant niet altijd goed te zien door het steiger dat om het gebouw staat. In Winssen is de boerderij bij de boomgaard verkocht aan een enthousiaste koper die zich tijdens het koffiedrinken al heeft voorgesteld aan de leden van de boomgaardgroep. Na vele jaren zal op korte termijn de boerderij met bijbehorende schuren dan toch eindelijk gesloopt worden. Het beeld van de lelijke golfplaten op de boerderij vlakbij de kerk gaat dus verdwijnen. Op termijn komt daar iets moois voor terug. Met de kerk in Winssen zijn we samen met de makelaar in gesprek met 2 mogelijke kopers. Zij hebben zich met hun mogelijke plannen gepresenteerd aan een delegatie van het parochiebestuur en hierover vindt in het bestuur verder onderzoek plaats. Ook bij de muziekoepel zijn er positieve ontwikkelingen. Het bestuur van de koepel heeft een definitieve status en gaat op korte termijn in overleg met het parochiebestuur over het toekomstige gebruik van de koepel. Tot slot: drie kleine kroonluchters uit de kerk hebben in de ontmoetingsruimte van de Paulus een definitieve plaats gevonden. Dat zorgt voor een stukje herkenning voor de parochianen.



Foto: archief Kerkbestuur

Plankenkoorts speelt: “Martha en Mathilda”

Toneelvereniging Plankenkoorts speelt voor u de klucht “Martha en Mathilda”; een heerlijk avondje toneel waar hilarische situaties en bijzondere plotwendingen u zullen verrassen.

De bejaarde dames Martha en Mathilda runnen vanuit hun oude boerderij een klein hotelletje in het dorpje Winssen. In augustus worden er een paar kamers verhuurd aan twee verschillende teams die mee doen aan een wielerskoers, namelijk de Winssense kermiskoers. Een van de wielrenners is hun nicht Margot. Deze twee teams zijn elkaars grote concurrenten, omdat het team met de beste gemiddeldes een sponsorcontract in de wacht sleept. Ook verblijft er in het hotel een duister stelletje uit Amsterdam en een privé detective met een bijzondere opdracht. Daarbij komt de plaatselijke notaris met een bijzondere interesse in het pand regelmatig een kijkje nemen. Voor de buitenwereld lijkt het leven van de bejaarde dames Martha en Mathilda op rolletjes te lopen, maar wanneer de stroom in het hotel uitvalt ontstaan er twijfels. Zijn de dames wel wie ze lijken? Of gebeuren er vreemde dingen in het hotel?

In deze klucht wordt u verrast door bijzondere wendingen en hilarische, soms ongemakkelijke situaties. Wij garanderen u een ouderwets gezellige avond of middag in de Paulus. We hopen u te mogen ontmoeten.

Voorstellingen zijn in De Paulus te Winssen op:

- 14 april 20.00 uur
- 15 april 20.00 uur
- 16 april 14.00 uur

Entree 12 euro inclusief kopje koffie/thee

Reserveren via: www.toneelverenigingplankenkoorts.nl of via 0487-525204

Koningsdag Winssen 2023

Nog een aantal weken en dan wordt Koningsdag in Winssen dit jaar ook weer gevierd op het van Ghentplein! Op donderdag 27 april van 11.30 tot 16.00 uur zijn er activiteiten. Er is een race-simulator, luchtkussens en de Circus Factory.

Ook is er een loterij waarbij mooie en leuke prijzen te winnen zijn. Kortom, kom allemaal naar het van Ghentplein om er weer een gezellige dag van te maken! In de collecteweek van 23 april komen vrijwilligers langs voor een vrijwillige bijdrage, steunt u ons weer? Alvast bedankt! Tot ziens op Koningsdag!



Foto: Koningsdag comité Winssen

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 1 apr	Palmпасen	19:00	pastor Ruud Roefs	Cantor organist Jan Tel			
zo 2 apr		10:00	Voorstelviering Communicanten, pastor Ruud Roefs	Stuiterballen	10:00	em.past. Jan de Waal ☕	Andreaskoor
zo 2 apr		16:00	Muzimare Passieviering				
do 6 apr	Witte Donderdag	19:00	pastores van de Parochie	Liturgisch Gemengd Koor			
vr 7 apr	Goede Vrijdag	15:00	pastor Ruud Roefs	Schola			
		19:00	diaken Roman Gruijters	KoMore			
za 8 apr	Pasen	21:00	pastor Ruud Roefs	KoMore	21:00	em.past. Jan de Waal	Our Choice
zo 9 apr		10:00	Eerste Paasdag pastor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
ma 10 apr	2e Paasdag	15:30	pastor Ruud Roefs				
za 15 apr	2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen)	19:00	WoCo				
zo 16 apr		10:00	WoCO	Marieke v.d. Ven	10:00	pastor Ruud Roefs ☕	Samenzang / Andreaskoor
za 22 apr	3e Zondag van Pasen	19:00	pastor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor			
zo 23 apr		10:00	pastor Ruud Roefs		10:00	em.past. Ton van Balveren	Andreaskoor
wo 26 apr	Seniorenviering	15:30	pastor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven			
za 29 apr	4e Zondag van Pasen	19:00	pastor Ruud Roefs				
zo 30 apr		10:00	pastor Ruud Roefs ☕	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Jan de Waal	Samenzang / Andreaskoor
za 6 mei	5e Zondag van Pasen	19:00	geen viering				
zo 7 mei		10:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang	10:00	Afscheid Jan de Waal em.past. Jan de Waal & Pastor Ruud Roefs ☕	Our Choice
za 13 mei	6e Zondag van Pasen Moederdag	19:00	pastor Ruud Roefs	KoMore			
zo 14 mei		10:00	pastor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	WoCo diaken Roman Gruijters	Andreaskoor
zo 14 mei	Muzimare	15:00	30-jarig jubileumconcert Muzimare				
do 18 mei	Hemelvaartsdag	10:00	pastor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor			
za 20 mei	7e Zondag van Pasen	19:00	WoCo	André Haverkort			
zo 21 mei		10:00	WoCo	André Haverkort & Marieke vd Ven	10:00	em.past. Ton van Balveren ☕	Andreaskoor
wo 24 mei	Seniorenviering	15:30	pastor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven			
za 27 mei	Pinksteren	19:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang			
zo 28 mei		10:00	em.past. Ton van Balveren ☕	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	pastor Ruud Roefs	Andreaskoor
ma 29 mei	Tweede Pinksterdag	10:00	viering in de Kapelberg te Bergharen				

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

☕ Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.
Beuningen: zondag 30 april & 28 mei Weurt: zondag 2 & 16 april, 7 & 21 mei



Voorjaarsconcert in het ULTO Muziekcentrum in Winssen



De afgelopen maanden heeft het fanfareorkest van ULTO geoefend op een zeer gevarieerd muzikaal programma, waarbij de bezoeker alvast in een voorjaarsstemming wordt gebracht. De muziek is zo gekozen dat zowel jong als oud aan hun trekken komen. Voor de liefhebber van (blaas)muziek is het beslist de moeite waard om op zaterdag 8 april een

bezoek te brengen aan dit concert. Tijdens dit concert zullen ook een aantal jeugdige muzikanten in opleiding enkele muziekstukken meespelen. Voor sommigen is het zelfs de vuurdoop, omdat ze voor het eerst in het openbaar optreden met een blaasinstrument. Laat u inspireren door deze prachtige vorm van amateur muziekuitoefening en kom eens luisteren op zaterdagavond 8 april a.s. in het ULTO Muziekcentrum, gelegen aan de Notaris Stephanus. Roesstraat 3 in Winssen. Het concert begint om 19.30 uur precies en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Natuurlijk is het voor de dirigent en de muzikanten een stimulans om voor een breed publiek in een goed gevulde zaal te musiceren. De toegang tot dit concert is geheel gratis.

Winssen kon weer genieten van “Kerst op de Kiosk”.

Terugblik op de Kersttijd! Alweer voor het derde jaar stond er een mooie kerstgroep opgesteld in de kiosk in Winssen. Een prachtige locatie hiervoor, zo tussen de voormalige kerk en de oude toren. Overdag was hij mooi, maar ‘s avonds kwam hij nog beter tot zijn recht als alle verlichting aanstond. Dit jaar was de kerstgroep uitgebreid met een sneeuwvlokken projector en een verlicht bord met een kerstwens. Om de kerstfeer te verhogen was de kerstgroep op de zondagen voorzien van kerstmuziek op de achtergrond.

Dit alles kon natuurlijk niet zonder de nodige sponsors. Deze willen wij toch even vernoemen: Kringloopwinkel BijWa voor de kerstgroep met verlichting. Parochie Johannes XXIII schonk weer de kerstbomen. Annie Loeffen sponsoorde de nieuwe frontverlichting met sneeuwvlokprojectie en kerstwens. En ook niet onbelangrijk, John en Sylvie van Ooijen zorgden geheel belangeloos voor de stroomvoorziening zodat alles weer mooi in het licht stond.

De vrijwilligers die elk jaar zorgen dat alles opgebouwd en in januari weer opgeruimd wordt willen we toch ook even vernoemen. Dit zijn Armand van Wely, Joop Burgers en Ton van Deijzen. De initiatiefnemer van dit alles is Wiel Bijmans die 3 jaar geleden met het idee voor de kerstgroep in de kiosk kwam omdat het in de kerk niet meer kon. We spreken de wens uit dat iedereen nog vele jaren kan genieten van dit mooie tafereel.

Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Cafetaria Winssen en Café Winssen opereren in innige verstrengeling. Boerenfriet en bier van meester tapper.

In de Gelderlander van donderdag 2 februari jl. een grote foto van Ramon de Klein met een pilsje achter de tap en voor de tap Michel Hovenkamp met een bord frites en een Maas en Waal burger. Winssen heeft het 1 jaar zonder café de Gouden Leeuw en de naastgelegen cafetaria moeten doen. Maar sinds eind vorig jaar staat Ramon achter de tap in Café Winssen en bakt Michel de frites in Cafetaria Winssen. Michel bakt niet alleen de frites in de snackbar maar ook voor het café dat hij als eetcafé mag gebruiken. Hij heeft hier een kleine kaart voor opgesteld. Het café is open op vrijdag, zaterdag en zondag en dan is ook het eetcafé geopend. Ramon en Michel kunnen elkaar zo versterken en de oude stamgasten hebben inmiddels de loop naar het café en de cafetaria weer gevonden! Wij wensen ze namens ons allen heel veel succes toe!!

Winssen - Kampioen Leuk Boodschappen Doen ‘excelleert in service en aandacht’

In de krant van 21 februari jl. een foto van een medewerker van de Jumbo die een klant helpt. Jumbo Winssen is niet zomaar een Jumbo. Jumbo Loeffen Winssen is verkozen tot **Kampioen Leuk Boodschappen Doen!** Binnen vertoont Jumbo Loeffen gelijkenissen met andere Jumbo's. Het systeemplafond, de stellingen, de zwart wit geruite overhemden zijn dan wel hetzelfde maar het heeft alles te maken met het personeel! Je krijgt hier nog aandacht en daar staat Menno Loeffen, de eigenaar om bekend. Emiel Lamers, de bedrijfsleider geeft aan dat het meeleven met de klanten bij hen in het DNA zit. Winssen heeft een vrij grote supermarkt voor een dorp met 2100 inwoners



maar 60% komt vanuit buiten Winssen. Er zijn ook klanten die vragen om introductie van de zelf scankassa maar deze vernieuwing staat haaks op de persoonlijke aandacht die ze nu geven aan de klanten. Toch zal het wel een keer gaan gebeuren want ze moeten mee met de tijd. Maar dit hebben ze maar mooi in de pocket!

Namens ons allen van harte proficiat met deze mooie prestatie waar Menno met al zijn personeel héél erg trots op mogen zijn!

Nieuwe dorpsschuur Winssen komt in zicht.

In de krant van 6 maart jl. een grote foto van vrijwilligers die in de boomgaard naast de kerk de fruitbomen snoeien. Maar de bouw van de dorpsschuur bij de boomgaard komt dichterbij. De gemeente is van plan om er €20.000,00 voor uit te geven. De boerderij naast de kerk is bijna verkocht en dat was de uitvalbasis voor de vrijwilligers. Zij hadden daar hun spullen staan en dronken daar ook de koffie. Voorlopig is dat nu de Antonius van Paduakerk. Er is nog geen ontwerp maar het moet wel passen bij de kerk, boomgaard en het dorp.

Klompepad Winssen op TV Gelderland op zondag 26 februari.

Klaas op klompen langs de rivier en door de boomgaarden.

Klaas Drupsteen loopt vanuit het centrum van Winssen het Ambts- en Rijkspad. Dit is de naam van het klompepad wat 15 kilometer langs is en over velden, door boomgaarden en door de uiterwaarden langs de Waal loopt. Klaas heeft bij de start van het van Ghentplein een gesprek met de heer van de Geer uit de Poelsestraat. Hij is de dorpshistoricus en weet heel veel van de geschiedenis van Winssen te vertellen. Het plein heet vanaf juni 2018 het Admiraal Van Ghentplein genoemd naar de Winssenaar Admiraal van Ghent. Vanaf het Van Ghentplein loopt je gelijk de dorpsboomgaard binnen. Daar heeft Klaas een gesprek met Theo Cobussen. Hij is de penningmeester van de groep vrijwilligers die in de boomgaard actief zijn. Theo vertelt dat de historische boomgaard vanaf 1819 voor komt op de landkaart. 17 jaar geleden was het wat verwaarloosd en is er door een aantal vrijwilligers weer een mooie plek van gemaakt. Er staan een paar honderd appelbomen, perenbomen en fruitbomen.

Vanaf de boomgaard loopt het pad Winssen uit richting de Biezenwaard. Dan gaat het pad via de dijk de uiterwaarden in en daarna langs de Waal. Na de

uiterwaarden sta je opeens bij het grootste zandwinproject van Nederland en daar heeft Klaas een gesprek met de directeur Herman van der Linde van Nederzand. Hij vertelt het een en ander over de zandwinning. Het zand komt binnendijks 2 kilometer vanaf de Waal. Daar wordt het zand met 2 grote elektrische zuigers uit de grond gehaald. Deze zuigen het zand op en daar wordt het voorgescheiden en daar worden de machines aan de Waal mee gevoed. Het pad loopt daarna landinwaarts richting de plek waar het zand gewonnen wordt.

Het klompepad kan ook verkort worden en dan kom je langs het voedselbos in ontwikkeling. Klaas heeft daar een gesprek met Wim van der Putten. Het klompepad loopt hier doorheen. Het was een boomgaard waar rijen bomen tussen uitgehaald zijn en nu omgevormd wordt tot een voedselbos. Bij het voedselbos ga je beter gebruik maken van de zon en de voedingsstoffen in de bodem. Je gaat dan meer lagen opbouwen. Een rij met hazelnootstruiken en daarboven kan dan een boomlaag komen en daaronder een struiklaag, bijvoorbeeld bessenstruiken, en daaronder ondergroen. Je kan zo beter gebruik van het zonlicht en de voedingsstoffen in de bodem maken en deze ook beter benutten.

Als je het voedselbos in ontwikkeling uitloopt zie je in de verte een wit boerderijtje liggen. Daar heeft Marinus Kleijnen, het Boertje van Winssen gewoond. Hij was vroeger een bekende Winssenaar. Hij kon met handoplegging mensen van pijn en ziektes afhelfen. Deze bood het gratis aan. Veel mensen hebben hem voeger dan ook opgezocht.

Het klompepad komt dan weer uit op de Kennedysingel en vandaaruit loopt deze weer richting het Van Ghentplein.

Het is zeer zeker de moeite waard op dit klompepad een keer te lopen. Je leert zo iets kennen van de prachtige omgeving en de geschiedenis van Winssen!!!





Ewijk



Herdenking oorlogsslachtoffers Ewijk 4 mei

Op zaterdag 4 mei vindt in Ewijk de jaarlijkse Dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument voor de voormalige R.K. kerk. De herdenking begint om 14.00 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk. Sinds 2013 staat Ewijk jaarlijks stil bij de 10 slachtoffers die op het oorlogsmonument worden geëerd. Dit zijn zowel burgerslachtoffers uit Ewijk, als de in Ewijk omgekomen geallieerde militairen. De families van de burgerslachtoffers zijn zoals altijd uitgenodigd bij de herdenking. Tijdens de herdenking houden burgemeester Daphne Bergman, en Marieke Marcusse, directeur van basisschool de Reuzepas, toespraken. Vertegenwoordigers van de families en leerlingen van de Reuzepas leggen kransen bij het monument. Meer informatie over het monument en de oorlogsslachtoffers is te vinden op de website www.4en5mei-ewijk.nl

Lente (2)

Het zijn zware tijden. Er is volop oorlog in Europa. Poetin bombardeert Oekraïne plat. Soldaten sneuvelen bij bosjes aan weerszijden van de frontlinie in de Donbas. Rusland breidt de aanvalstroepen uit in een ultieme poging het pleit alsnog in een vroeg stadium te beslechten. De rest van de wereld levert wapens aan de Oekraïne om het land de kans te geven zich te verdedigen tegen een al even wanhopige vijand. Alleen China mengt zich (nog) niet in de strijd, maar houdt de schijn hoog dat het een bemiddelende rol wil spelen in dit uit de hand lopende conflict. Hoe lang gaat dit nog duren en wat zal de uitkomst aan het eind van de catastrofe zijn?

De wereld is in crisis. Naast de oorlog, of misschien als gevolg van de oorlog, zitten we met een energiecrisis, waardoor de prijzen in een torenhoge inflatie de pan uit rijzen. We gebruiken zoveel energie, dat we er niet opgewekt van raken. Fossiele brandstoffen veroorzaken een gigantische CO2-uitstoot,

waardoor de wereld in een klimaatverandering terecht is gekomen en windmolens en zonnepanelen krijgen de megawattjes niet aangeslept. En we gaan door met het fabriceren van elektrische apparaten die het toch al niet gemakkelijke leven alleen maar moeilijker maken. Hoe lang gaat dit nog duren en wat zal de uitkomst aan het eind van de catastrofe zijn?

In Nederland hebben we een ruimtecrisis. We zitten te krap op elkaar en menigeen wil een woning, waar geen plek voor te vinden is. De windmolens plaatsen we voornamelijk in zee of langs de snelweg, waar de horizonvervuiling of geluidsoverlast voor omwonenden leidt tot oeverloze discussies. Asielzoekers verblijven in geïmproviseerde tenten, want er is geen plek meer voor ze te vinden. Natuurvorsers pleiten voor de natuur en gaan de discussie aan om de plek voor de (beschermd) wolf op te eisen.

En toch gaan we de lente in. De krokusjes en de sneeuwkllokjes hebben plaats gemaakt voor de narcissen en de lammetjes dartelen al door de wei. Struiken en bomen lopen uit en mensen zoeken hun tuintjes op. Jaarlijkse voorjaarskriebels. Hoe wonderlijk toch de schepping. Laten we voor even onze sores vergeten en genieten van dit jaargetijde. Het mag.

Theo Coenders



Beuningen



In en rond de Corneliuskerk - deze maand de spot op:

Koffieclub Cornelius: En dan ... is er koffie!

Iedere laatste zondag van de maand is er na de viering in de Corneliuskerk gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten: een praatje te maken en mensen te spreken die je niet elke dag tegenkomt. De koffieclub zorgt voor een lekker kopje koffie of thee en niet te vergeten ... "koekje erbij". Voor de kinderen is er limonade. Sinds 2019 een mooie en belangrijke traditie in het kader van samen-kerk-zijn.

Annelies, Ans, Lenie, Louise, Marina, Tonnie en Annie heten u op toerbeurt van harte welkom!



Er is een tijd van komen en een tijd van gaan ...

Onze dirigent Hans heeft na 12 jaar het vertrouwde gezicht te zijn geweest als dirigent van KoMore na de kerstviering afscheid genomen om een nieuw pad in te slaan. Als koor zijn wij onder leiding van Hans in de afgelopen jaren enorm gegroeid en wij hebben veel van hem geleerd. Inmiddels hebben wij een nieuwe dirigent gevonden in Pieter Boer die vanaf Februari voor KoMore staat. Samen met Pieter gaan we aan de slag om nog meer muziek te maken en nog meer uit KoMore te halen.

Koningsdag Beuningen 2023

Om **10.00** uur starten de festiviteiten in het centrum met de traditionele kledjesmarkt. Kinderen kunnen hun te verkopen spulletjes weer in hun “etalage” zetten en aanbieden aan kooplustige voorbijgangers. De kledjesmarkt duurt tot **17.00** uur.

Natuurlijk zijn op het Julianaplein voor de kinderen ook weer leuke activiteiten. Ouders kunnen ondertussen op de terrasjes, onder het genot van een drankje, genieten van de spelende kinderen en leuke muziek. Voor meer informatie kijk op de website van Hart van Beuningen.



Dodenherdenking Beuningen 4 mei 2023

20:00 uur gemeentelijke herdenking in Beuningen, monument bij RK kerk van Heemstraweg, met start stille tocht **19:30** uur vanaf het Gemeentehuis.

Bevrijdingsdag 5 mei

11:00 uur Aankomst bevrijdingsvuur

Hardloop vereniging Beuningen brengt het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Beuningen.



Programma VRIJPOP Beuningen

In de middag voor kinderen, durfballen en soepele volwassenen de mogelijkheid om een circusworkshop te volgen waarbij de deelnemers naar eigen keuze allerlei circusdisciplines kunnen uitproberen.



Onder begeleiding van een professionele circusdocent zullen onder andere de volgende disciplines te proberen zijn: Jongleren met ballen, ringen, kegels en doekjes, diabloën, bordje draaien, flowersticks, koordlopen, rijden op een- en ander-wieligen etc.

12:00 tot 13:00 Kunst en Volharding

13:00 tot 14:00 De Mobiele DJ

14:00 tot 15:00 Trio Bakelied

15:00 tot 16:00 De Mobiele DJ

16:00 tot 17:00 Blind Lemon

17:00 tot 18:00 De Mobiele DJ

18:00 tot 19:00 Ciao Lucifer

21:00 - 21:15 Het strijken van de vlaggen bevrijders

20:00 - 24:00 MmoozZ

Herinneringen

Laatst zaten er een paar hazen in een weiland waardoor ik moest denken aan een haas die tot mijn verbazing kon zwemmen.

We waren aan het wandelen met onze hond, een kruising tussen een herder en een Deense dog. In die tijd mochten honden toen loslopen. Vrolijk snuffelend liep hij voor ons uit. Opeens duikt hij de struiken in, Hij had iets geroken. Het blijkt een haas te zijn die op gejaagd wordt door onze hond. De haas rent er in zijn grote paniek vandoor, vrolijk achterna gezeten door onze blaffende hond. Volgens broertje waren ze aan het spelen, een soort tikkertje. De haas vond het blijkbaar maar niets en probeerde een goed heenkomen te vinden. Tot onze grote verbazing duikt het bange diertje pardoes de vijver in. Papa, hij gaat verdrinken roept broertje. Pa schudde zijn hoofd, nee hoor dat gebeurt niet zei



hij. We zagen de haas als een soort zeehond naar de overkant zwemmen, daar ging de oever op en sprong met een vaart daar de bosjes in. Onze hond was slappend aan de oever tot stilstand gekomen en heeft volgens mij met een verbaasde blik de verrichtingen van de haas bekeken. Blijkbaar heeft hij dat heel leuk gevonden. In de loop van de jaren heeft hij menige kat, haas of konijn laten schrikken en een vijver of sloot over gejaagd. Hij ging die dieren nooit achterna het water in ook al

was hij dol op zwemmen maar bleef alleen aan de oever staan kijken hoe die dieren naar de overkant vluchtten.

Diana Fuchten

30-jarig Jubileumconcert Kamerkoor Muzimare

Kamerkoor Muzimare bestaat 30 jaar en dat vieren we het hele jaar door met uiteenlopende uitvoeringen die passen bij waar wij als koor voor staan. Al deze uitvoeringen zijn (ook) in de Sint Corneliuskerk te horen waar we al vele jaren vaste gast zijn en waar we ons zeer welkom en thuis voelen. Zo zongen we in het weekend van Palmzondag tijdens de mede door ons samengestelde passieviering "Door de stille week". Daarin vertelden we samen met Ruud Roefs, medewerkers uit de parochie en allen die aanwezig waren in hedendaagse teksten en symbolen, koormuziek en samenzang op indringende wijze het passieverhaal.

De volgende stap is een **jubileumconcert op zondag 14 mei 2023 om 15.00 uur**. De instrumentale begeleiding is in handen van Tommy van Doorn (orgel). Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. De entree voor het concert en het tekstboekje zijn gratis. Uw bijdrage in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Concerten met een verhaal

Kamerkoor Muzimare is in haar 30 jarig bestaan uitgegroeid tot een in alle opzichten mooi uitgebalanceerd koor van geoefende amateurzangers. Het koor zingt zowel profane als religieuze muziek en is er trots op dat het regelmatig muziek zingt die nog weinig bekend is bij de luisteraars. Dankzij grote inzet van de zangers kan steeds meer aandacht besteed worden aan de muziek en tekst achter de noten. Zo heeft het koor door de jaren heen een bijzondere en intense wijze van uitvoeren bereikt, waarmee het een groeiend publiek op diverse locaties steeds weer aangenaam verrast. Een concert van Kamerkoor Muzimare heeft altijd een verhaal en neemt de luisteraar mee op een muzikale reis. Zo ook tijdens dit concert waarin het koor in muziek van uiteenlopende componisten een verhaal zingt over... muziek.



Het verhaal bij dit feestelijke Jubileumconcert

Al 30 jaar vertellen we als koor zingend verhalen. Onze naam zegt het al: Muzi Mare. En even zoveel jaren zijn we samen op reis, door alle seizoenen van het leven. Samen zoekend naar de kracht van muziek en de essentie van ons zingen. Samen door de jaren heen ook groeiend, juist ook dankzij onze muziek, in ons zingen en in ons zijn. Muziek, intens en teder, vol plezier en vreugde, in Liefde en dankbaarheid. In de muziek openen we ons hart en zingend delen we al wat daar leeft met elkaar en onze luisteraars. Het jubileumconcert van Kamerkoor Muzimare. Prachtige muziek en teksten voor iedereen die houdt van mooie, intens uitgevoerde koormuziek. Voor iedereen die samen met ons het hart wil openen. Van harte aanbevolen!



Lenteconcert NAG

Zaterdag 1 april organiseert Muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid een **Lenteconcert**. Om 20:00 uur gaan we beginnen met een afwisselend programma in ontmoetingsplek **De Kloosterhof** in Weurt. Dirigent Herman van Teffelen heeft met de muziekcommissie weer mooie muziek uitgekozen. Ook de jeugd laat zich op deze avond van hun beste kant horen. Leerlingen van basisschool De Ruijter zullen ook een bijdrage leveren aan dit concert met zang en dans.

Hoogtepunt van deze avond zal zijn het **presenteren van onze nieuwe kleding!** In het jaar 2019 bestond NAG 100 jaar. Dit was een mooie gelegenheid om sponsoren te zoeken die financieel wilden bijdragen aan de aanschaf van nieuwe concertuniformen. Door de inzet van de sponsorcommissie is dat gelukt. Enkele bestuursleden en muzikanten zijn vervolgens op zoek gegaan naar passende kleding voor onze vereniging. Wij nodigen u allen van harte uit om deze avond aanwezig te zijn om de presentatie van de nieuwe "uniformen" mee te maken. **Dit mag u niet missen!**

Graag zien we u dan ook op zaterdagavond 1 april. De toegang is gratis.

Bestuur en leden van muziekvereniging NAG Weurt

Dodenherdenking Weurt 4 mei 2023

Ook dit jaar is er weer een Nationale Herdenking van alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Speciaal herdenken wij de slachtoffers van oorlogsgeweld van wie de namen staan vermeld op het monument in het portaal van de Andreaskerk in Weurt.

Deze herdenking vindt plaats op **donderdag 4 mei a.s. om 10.00 uur in de kerk** te Weurt. Wij willen U van harte uitnodigen om bij deze herdenking aanwezig te zijn.

Pastor Ruud Roefs en burgemeester Daphne Bergman houden een toespraak. Scouting Weurt legt bloemen bij de plaquette en bij het kindermonument op de begraafplaats. Het koor Our Choice uit Weurt zal tijdens deze herdenking de muziek verzorgen.



Dit jaar is het **75 jaar geleden** dat de onthulling van de gedenksteen in de kerk plaatsvond. In het verslag van 75 jaar geleden van deze gebeurtenis lezen we; dat de onthulling van de gedenksteen ter nagedachtenis aan onze Weurtse oorlogsslachtoffers op 4 mei 1948 des avonds om half acht plaatsvond in het portaal van de

kerk. "Veel Weurtenaren, waaronder de Zeereerw. Heer Pastoor en de Edelachtbare Heer Burgemeester, hadden zich verzameld op het kerkplein, toen de stoet van familieleden voorafgegaan van bruidjes en verkenners en gevolgd door het Oranje-Comité, het kerkplein op kwam. Daar werden de gevallen uit de wereldoorlog, maar in 't bijzonder de Weurtse slachtoffers herdacht. Tijdens deze plechtigheid verrichtte Annemieke Vermeulen de onthulling van de gedenksteen, terwijl de verkenners de groet brachten en 12 bruidjes bloemen legden aan de voet van de steen, waarop de 12 namen van de Weurtse oorlogsslachtoffers voorkomen. Dan gaan allen in een eerbiedige rij langs de pas onthulde gedenksteen de kerk binnen, waar met een plechtig Herdenkingslof, gecelebreerd door de Zeereerw. Heer Pastoor, de plechtigheid wordt besloten".

Comité 4 – 5 mei Weurt

Scheidsrechter van verdienste bij WWV

Zaterdag 11 maart heeft er een receptie plaatsgevonden bij voetbalvereniging WWV t.g.v. het 100-jarig bestaan. Henk van Bergen is al ruim 40 jaar als (gediplomeerd) verenigingsscheidsrechter verbonden aan WWV. Henk kan ons de nodige anekdotes vertellen en heeft tussen de lijnen van alles meegemaakt. Van vriendschappelijke wedstrijden, tot wedstrijden waarin de emoties nog wel eens hoog opliepen. Al die jaren staat Henk op het veld - weer of geen weer - om het spelletje in goede banen te leiden. Vanwege deze verdienste ontving hij de hoogste onderscheiding die de KNVB kan uitreiken aan scheidsrechters. Henk, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!



Foto: L. Faber

Paasmarkt in Weurt

Van 1 t/m 6 april houden wij een Paasmarkt met mooie bloemstukjes, handwerk eieren en diverse paasspulletjes zoals u van ons gewend bent voor een kleine beurs. U bent van harte welkom op de Paasmarkt van 12:00 tot 16:00 uur bij de fam. Engelen, Past. v.d. Marckstraat 64 in Weurt.

Bedevaart naar Wittem

Op zaterdag 20 mei 2023 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 82e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: **Volg Gods Stem**.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!

U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij: Jopie de Waal, Burgemeester van Suchtelenstraat 21 in Beuningen.

Tel.: 024-6771384.

De laatste dag van aanmelding is vrijdag 21 april 2023, prijs per persoon bedraagt €25,-.

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen ontmoeten.

Mededeling van de contactraad Weurt

In de afgelopen periode zijn de hieronder vermelde vrijwilligers en anderen van de Weurtse geloofsgemeenschap H. Andreas overleden:

- 3 januari Dhr. Herman Janssen Bouwmeester (hovenier)
- 10 januari Pater Joop Reurs (pastoor in Weurt van 1992 - 2003)
- 11 januari Mevr. Arlène Bus (voorzitter en koorlid van Our Choice)
- 2 februari Mevr. Toos Arts-Janssen (koorlid van Andreaskoor)
- 22 februari Joop Burghouts (hovenier en lid van Andreaskoor)



Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Vrijwilligers en contactraad wensen de familie en andere betrokkenen veel sterkte toe met het verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare.

Contactraad H. Andreas Weurt.

De lichamelijke verrijzenis van Jezus



Met Pasen vieren we de verrijzenis of opstanding van Jezus uit de dood. Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is het voorgekomen dat iemand uit de dood herrees. Voor Paulus is Jezus ‘werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen’ (1 Kor, 15:20). Deze opstanding heeft grote gevolgen, want als Jezus niet is opgewekt uit de dood, dan is de hele verkondiging van ons geloof zonder inhoud, nutteloos en zinloos en worden de doden die Christus toebehoren niet gered (1 Kor. 15: 13-18).

Het geloof in de opstanding van Jezus Christus vormt de basis van ons geloof.

Belangrijk is dat Jezus *lichamelijk* uit de dood is opgestaan. Het gaat hierbij niet om een herstel van het oude lichaam waarbij de sporen van het lijden en de wonden van de kruisiging zijn uitgewist. Het gaat om hetzelfde lichaam

maar nu ‘overgegaan naar een nieuwe wijze van mens-zijn’ (Ratzinger/Benedictus XVII, 2011).

In het Nieuwe Testament staan enkele voorbeelden waarin sprake is van een opwekking uit de dood. Het bekendste verhaal is dat van Lazarus, beschreven in Johannes, hoofdstuk 11. Lazarus wordt na vier dagen dood te zijn gewaand door Jezus uit zijn graf geroepen met de woorden: ‘Lazarus, kom naar buiten’. En: ‘De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek’. Een soortgelijk verhaal is de ‘opwekking’ van de dochter van Jairus (een leider van een synagoge) te vinden bij Marcus (5: 21-43), Matteüs (9: 18-26) en Lucas (8: 40-56), en de jongeman uit Nain (Lc. 7: 11-17). Hier wekte Jezus een meisje en een jonge man op. In al deze gevallen bracht Jezus ze weer tot het leven dat ze eerder hadden geleid. Hier is eerder sprake van een wonderbaarlijke reanimatie dan van een opwekking uit de dood.

De opstanding van Jezus betekende niet dat Jezus terugkeerde naar zijn vorige leven, maar naar een veranderd en nieuw leven. In tegenstelling tot Lazarus en het dochtertje van Jairus, zal de verrezen Jezus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterven: ‘de dood heeft geen macht meer over Hem’ (Rom. 6: 9). Lazarus en het dochtertje van Jairus hebben alleen maar uitstel van de dood gekregen, zij zullen uiteindelijk toch sterven. Jezus is een nieuw leven binnengetrepen, een leven bij God, en van daaruit heeft Hij zich opnieuw aan ons kenbaar gemaakt.

Maar er zijn nog meer verschillen, met name over de grafkleding. Lazarus kwam uit het graf tevoorschijn met zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt met een doek (Jn. 11: 44). Hij is nog gebonden aan het aardse leven dat hij zal voortzetten. Toen Petrus en Johannes het lege graf in gingen, zagen ze dat de doek die Jezus’ gezicht had bedekt, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold en op een andere plek. Jezus was niet wat hij was vóór Zijn dood, Hij had een verheerlijkt lichaam. Hij zag er anders uit. Maria Magdalena dacht dat Hij de tuinman was (Jn. 20: 16) en de twee Emmaüsgangers herkenden hem pas toen Hij met hen het brood brak en daarna uit hun gezicht verdween (Lc. 24: 31).

Bovendien maken de evangelisten duidelijk dat Jezus nog steeds lichamenlijk aanwezig was en niet als geest. Hij wandelt met de Emmaüsgangers mee. Zijn lichaam kan aangeraakt worden (zoals bij het verhaal van de ongelovige Thomas waar Jezus zijn doorboorde handen en zijn door de speer geopende zij liet zien; Jn. 20: 27). Hier verscheen Jezus plotseling te midden van zijn leerlingen toen zij alle deuren op slot hadden gedaan. Jezus verscheen ook ineens in hun midden, waardoor zijn leerlingen dachten een geest te zien. Hier toonde Jezus zijn handen en voeten en zei tegen hen: 'Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb'. Daarna vroeg Jezus iets te eten en ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op' (Lc. 24: 39-43). Jezus bleef veertig dagen na zijn dood bij zijn leerlingen tot Hij met lichaam en ziel opgenomen werd in de hemel bij God. Een feest dat we vieren op Hemelvaartsdag.

Met Zijn verheerlijkt lichaam hebben tijd en ruimte een andere een andere betekenis gekregen. Jezus komt en verdwijnt ineens, treedt binnen door gesloten deuren, laat zich lichamenlijk opnemen in de hemel. Als Jezus alles zou laten zien met Zijn verheerlijkt lichaam, dan hadden zijn leerlingen zijn aanwezigheid niet kunnen bevatten en hadden zij gedacht dat Hij niet dezelfde Jezus was als de persoon die zij vroeger hadden gekend en waar ze mee waren opgetrokken. Ze wisten echter wel dat het hun Heer was, dezelfde maar toch niet helemaal dezelfde, dezelfde maar nu in de volheid van Gods glorie.

De opstanding van Jezus laat zien dat het lichaam waard is om aanwezig te zijn in Gods nabijheid. Deze opstanding is niet de opstanding van de ziel maar die van het lichaam als belichaming van de hele persoon. Dat Jezus als eerste uit de doden is opgestaan betekent dat na Hem alle christenen die Hem toebehoren ook eens uit de dood zullen worden opgewekt. Vandaar dat wij in onze geloofsbelijdenis bidden: 'De verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven'. Dat is onze christelijke hoop.

Foto: Matthias Grünewald (ca. 1512-1516): De lichamenlijke opstanding van Christus

SV