

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 10  
nummer 1



**Februari 2024**

**In dit nummer onder andere:**

- De Passion in Beweging
- Op weg naar Pasen met de Zandkunstenaar
- Aktie Kerkbalans 2024



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

\* \* \* \* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \* \* \* \*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)

Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

## Overige contacten:

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)*

*Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

*Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen*

*Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen*

*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt*

*Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

## Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Dien van Rens	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen			Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 30 maart 2024.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 14 maart naar: [redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl) of naar uw lokaal redactielid

## Op weg naar Pasen met de Zandkunstenaar

*Ofwel: Pasen ‘met een korreltje zand’*

Toen ik vanmiddag – we spreken over zaterdag 20 januari jongstleden – mijn wekelijkse boodschappen deed, zag ik dat in de supermarkt de paaseitjes alweer in de schappen liggen te lonken. Ze zijn daar hun tijd ver vooruit, dat moge duidelijk zijn. Of het een teken is van groot geloof waag ik echter te betwijfelen ... Op 14 februari – het is dan Aswoensdag – begint de veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op het feest van Pasen. Pasen zelf valt dit jaar op 31 maart. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verstillig. Van inkeer en – als het goed is – enige soberheid. Een tijd ook van wat meer aandacht dan anders nog voor mensen in nood. En die zijn er genoeg. Ook in ons eigen welvarende Nederland. Laten we ook hen niet vergeten.

Hoe gek het misschien ook klinken moge, mijn gedachten gaan – nu we op weg zijn naar Pasen – heel even terug naar kerstmis 2022. Om precies te zijn naar een man die luistert naar de naam **Immanuël Boie**. Een naam die u waarschijnlijk niets zegt. Mogelijk wél als ik u zeg dat hij in Vlaanderen en Nederland bekend staat als de ‘**Zandkunstenaar**’.



Velen van u waren aanwezig toen hij in 2022 – in de week voor kerstmis – samen met een vertelster het kerstverhaal uitbeeldde. Ongelooflijk knap! Twee voorstellingen gaf hij die alles bij elkaar door zo'n 600 mensen werden bezocht. En de reacties waren zonder uitzondering zeer enthousiast. En terecht, want het was prachtig om te zien hoe Immanuël met licht en zand op een eigentijdse en aansprekende manier het oude kerstverhaal nieuw leven inblies. Een van de reacties uit het publiek: 'Prachtig, dit is een nieuwe manier van verkondiging. Dit zouden veel méér mensen moeten zien...' En precies dáár gaan we voor zorgen. **Samen met de protestantse kerk in Beuningen** hebben we de Zandkunstenaar opnieuw kunnen strikken voor een optreden! Op **zaterdag 23 maart** aanstaande zal hij in de **Corneliuskerk** een speciaal **paasprogramma** presenteren. Een heel bijzonder optreden dat ook nog eens muzikaal zal worden opgeluisterd.

#### **Immanuël zal die dag tweemaal voor ons optreden.**

De eerste voorstelling begint om **16.00 uur** en is speciaal bedoeld voor **kinderen tot 12 jaar**. Het is – zoals Immanuël het noemt – een kindvriendelijke gezinsvoorstelling met een christelijke paasboodschap. Met andere woorden: een ideale gelegenheid om samen met de kinderen of kleinkinderen (opnieuw) kennis te nemen van het aloude paasverhaal, dat toch de kern is van ons christelijk geloof. Dus, vaders en moeders, opa's en oma's, doe uw best...

De tweede voorstelling begint om **19.00 uur**. Deze voorstelling (geschikt voor publiek **vanaf 12 jaar**) betitelt Immanuël als een 'Zandpassie'. Het is een indringende en ontroerende voorstelling waarbij de vertelster in de huid kruipt van verschillende vrouwen die een rol spelen in de bijbel. Zo ontmoeten we onder meer Eva, Maria, de vrouw van Pilatus (de Romeinse prefect die Jezus ter dood veroordeelt) en Kleopas, een van de zogeheten Emmaüsgangers. Vanzelfsprekend ontmoeten we ook Jezus die in het verhaal zijn hand naar ons uitsteekt. Het blijkt de hand van God zelf te zijn die ooit de mens geschapen heeft. En wel – hoe kan het ook anders? – uit een hoopje *zand* ...

U / jij bent van harte uitgenodigd om deze prachtige voorstelling(en) bij te wonen! En mocht u / je iemand kennen die ook belangstelling heeft ... Er is plaats genoeg in de 'zandbak' die Corneliuskerk heet!

#### **In het kort:**

Wie? De Zandkunstenaar  
Waar? In de Corneliuskerk  
Wanneer? Zaterdag 23 maart 2024  
Hoe laat? 16.00 uur (voor kinderen tot 12 jaar)  
19.00 uur (vanaf 12 jaar)  
Entree? Gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop ter bestrijding van de onkosten is vanzelfsprekend welkom.

En verder? Gewoon deze datum alvast in uw agenda noteren

Heel graag tot ziens op zaterdag 23 maart!

Met een hartelijke groet,  
mede namens ds. Dick Sonneveld

Pastor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters



## U wilt graag naar de kerk, maar hebt geen vervoer? Bel!

Voor menigeen – meestal mensen op leeftijd – kan het lastig zijn om naar de kerk te komen. Om wat voor reden ook. De zondagsviering op TV biedt dan wel een alternatief. Maar toch ... het niet naar de eigen parochiekerk kunnen gaan wordt toch als een groot gemis ervaren. Je zou zo graag andere parochianen weer eens willen ontmoeten, of na afloop van de dienst een kopje koffie blijven drinken.



**Dat kan dus gewoon!** En de oplossing is heel eenvoudig. Mocht u graag naar de kerk willen komen, maar geen vervoer hebben, bel dan naar ons secretariaat. Dit is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Er wordt dan vervoer voor u geregeld. En dat doen we met liefde en plezier!

Het telefoonnummer van het parochie-secretariaat: 024 677 1271

Het bovenstaande voertuig staat helaas niet tot onze beschikking, maar we zorgen ervoor dat u komt waar u wezen wilt ...

Graag tot ziens dus in de Cornelius- of Andreaskerk!

## Het parochiecentrum in Beuningen: beter toegankelijk

Het zal velen ongetwijfeld zijn opgevallen. Met dank aan een grote groep vrijwilligers is het parochiecentrum aan de Dorpssingel in Beuningen een heel stuk toegankelijker geworden. Aan de voorzijde van het parochiecentrum heeft het grind – dat de toegang voor mensen die slecht ter been zijn vaak lastig of bijna onmogelijk maakte – plaats gemaakt voor een fraai stuk bestrating. Een hele klus die de nodige dagen gekost heeft, maar uiteindelijk een prachtig resultaat opleverde. Voortaan kunnen ook mensen met een rollator of rolstoel terecht in het parochiecentrum. Van harte welkom dus!

Wie niet of beperkt mobiel is – en dus de trap bij de voordeur niet op kan – kan voortaan *aanbellen bij de zuil die halverwege het pad naar de voordeur geplaatst is*. Als het secretariaat geopend is (van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8.30 tot 12.30 uur), kunt u daar aanbellen. Daarna wordt u via de poort aan de zijkant en de achteringang binnengelaten.

Als parochie zijn we blij met deze vooruitgang. Én met een club van gouden mensen die deze klus zo goed hebben geklaard. Heel veel dank!

Trouwens, het oog wil ook wat ... Niet alleen hebben we voortaan een mooie bestrating, ook de voorzijde van het parochiecentrum als geheel onderging een kleine facelift: nieuwe beplanting en een nieuw gazon. Een fraaie aanblik. Overigens is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de tuin aan de zijde van de Van Heemstraweg te zijner tijd een opknapbeurt ondergaat. U ziet het: we staan niet stil!

Met een hartelijke groet, Parochiebestuur H. Johannes XXIII

## Verdiepingsavonden

In de vastentijd worden er drie verdiepingsavonden georganiseerd. Op deze interactieve avonden gaan we dieper in op een actueel maatschappelijk thema dat leeft onder jongeren, hun ouders, grootouders en ook andere geïnteresseerden.

- Tijdens de eerste avond, op donderdag 22 februari, staat het thema 'Diversiteit onder jongeren' centraal.
- Carlien van Geelkerken zal tijdens tweede verdiepingsavond op donderdag 7 maart iets vertellen over het *katholiek sociaal denken*.
- En op donderdag 21 maart verzorgt Roman Gruijters een interactief 'college' Over het thema: *Omgaan met actuele morele dilemma's en kwesties*.

### Voor alle avonden geldt:

**tijdstip:** 20.00 u (inloop vanaf 19.30 u)

**locatie:** Dorpssingel 2; 6641 BE (het Koetshuis)

**aanmelden:** [secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl)

### 22 februari: Een avond over diversiteit onder jongeren

Deze avond zal in het teken staan van een reis naar zelfacceptatie en, meer in het algemeen, diversiteit onder jongeren. Weten hoe je omgaat met deze diversiteit op het vlak van genderidentiteit en seksualiteit is voor iedereen belangrijk. Het kan een uitdaging zijn wanneer de leefwereld van jouw kinderen of kleinkinderen verschilt van die van jou, vooral als deze botst met de eigen religieuze of culturele achtergrond. Die verschillen doen een groot beroep op je inlevingsvermogen.

### LHBTQ+ en zelfacceptatie

Tijdens deze avond gaat het vooral om (zelf-)acceptatie en bewustwording. Het belooft een inspirerende avond te worden over LHBTQ+ en over hoe deze moderne visie op genderidentiteit van invloed is geweest op ons godsbeeld en geloof.



Raymond Hintjes



Juul Adang

### Raymond Hintjes

Dit doen wij samen met een bijzondere gastspreker, namelijk **Raymond Hintjes**. Een bevlogen docent levensbeschouwing, die werkt aan een inclusievere samenleving en strijdt voor sociale gerechtigheid. Afgelopen jaar kreeg Raymond van de stichting RK homo-emancipatie de Graalbokaal Award uitgereikt voor zijn inspanning om het taboe op homoseksualiteit binnen de Rooms-Katholieke Kerk te doorbreken. Wij kijken uit naar Raymonds bijdrage.

### Juul Adang

Naast Raymond luisteren we ook naar het persoonlijke verhaal van **Juul Heko Adang**. Het ging tot vier jaar geleden niet goed met Juul. Hen werd ziek na te zijn geboren in een verkeerd lichaam. Maar afgelopen jaren maakte Juul een draai van 180 graden. Vóór diens transitie kwam hen het huis nauwelijks uit. Maar nu runt Juul een reparatiewerkplaats, *stichting Butterfly Upcycling*, en heeft het bedrijf *Dancing Queer* opgezet. Juul identificeert zich als non-binair.

Natuurlijk zal deze avond ook in het teken staan van ontmoeting en gesprek. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Wees welkom, als je meer over dit thema wil weten!

## Gezinspaaskaars 2024

Ook dit jaar kunt u weer een gezinspaaskaars bestellen. Deze wordt tijdens de Paaswake tegelijk met de grote Paaskaars in de Corneliuskerk gewijd. Na de viering kunt u de kaars mee naar huis nemen of deze ophalen tijdens de openingstijden van de kerk. U kunt de kaars ook ophalen: In Weurt bij de pastorie op donderdag tussen 9 en 11 uur. In Winssen Alex Willemsstraat 35.

Er zijn verschillende manieren om de kaars te bestellen:

- Door een envelop met het geld, naam en telefoonnummer in te leveren bij het secretariaat, Dorpssingel 2 Beuningen.
- Telefonisch (024-677121) of via e-mail ([secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl)), het geld kunt u dan overmaken op bankrekening: NL69 RABO 0107 2200 91 t.n.v. Par. H. Johannes XXIII o.v.v. gezinspaaskaars 2024.

De kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Bestellen kan van 15 februari tot 24 maart. Bestelenvelopen en een voorbeeld van de kaars liggen t.z.t. achter in de Corneliuskerk.

## Bedevaart naar Beauraing - België, 25 t/m 28 mei 2024

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei 2024 met begeleiding van een priester.

Er is goede medische begeleiding aanwezig.

Programma: dagelijks H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, ontspanningsavonden, vespers, DVD over Beauraing, stille aanbidding, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken.

Opstapplaatsen: Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.

Reissom vanaf €340,- p.p..

Info bij het pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111

Website <http://nbcpromaria.weebly.com/>



## Opbrengst actie Kerkbalans 2023

Kerkbijdragen	2023	2022
januari t/m december	€65.552	€70.158

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2023 en hopen dat u ons in 2024 ook weer steunt.

## Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar ook weer mee? De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat.

Heeft u geen envelop ontvangen, maar wilt u toch een bijdrage geven, dan kunt u een envelop meenemen uit de kerk of kapel of contact opnemen met het secretariaat.

U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank naar **R.K. Par. H. Johannes XXIII** o.v.v. 'Kerkbalans 2024' of de envelop afgeven bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen.

Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen bankrekeningnummer:

Beuningen	NL 87 RABO 0107208903
Ewijk	NL 31 RABO 0114902399
Weurt	NL 14 RABO 0119 410877
Winssen	NL 66 RABO 0158005368



U kunt ook de QR-code scannen om de kerkbijdrage te betalen. Gebruik de camera App op uw telefoon.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) of via e-mail: [secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl).

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII



## Dopelingen

Maud van Haalen

### In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
<b>Weurt</b>		
Wim Arts	21-12-2023	84 jaar
<b>Ewijk</b>		
Toon van den Heuvel	05-01-2024	72 jaar
<b>Beuningen</b>		
Lenny Amodeo – Bekkers	13-12-2023	84 jaar
Bert Knuiman	15-01-2024	88 jaar
<b>Winssen</b>		
Wim van Welie	12-12-2023	96 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



### Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

#### **Eric van Ewijk gestopt als fractievoorzitter van Beuningen Nu & Morgen.**

In de Gelderlander van donderdag 28 december jl. een grote foto van Eric van Ewijk in het atelier van zijn vrouw Riëtte in de Poelsestraat. Eric vond het tijd om het fractievoorzitterstokje van Beuningen Nu & Morgen door te geven aan de nieuwe generatie. In 2018 werd Eric raadslid in de gemeente Beuningen voor Beuningen Nu & Morgen, een populaire lokale partij. In 2019 volgde het fractievoorzitterschap, hij was toen net met pensioen en had zijn handen vrij. Een fractievoorzitter heeft een belangrijke rol aldus Eric. Hij is niet alleen de spreekbuis maar je brengt de partijen ook bij elkaar. Je bent verantwoordelijk voor de relatie met andere partijen en als raadslid focus je meer op de inhoud. Als fractievoorzitter heb je veel contact met de andere fractievoorzitters. Dit is ook een biertje met elkaar drinken en het ook over andere dingen hebben dan de politiek. Dave Groenen gaat de intensieve de rol van fractievoorzitter overnemen en Eric houdt nu als raadslid zelf meer tijd over denkt hij want de verantwoordelijkheid wordt minder en dat levert tijdwinst op. Hij heeft al een aantal plannen onder meer de verbouwing van hun keuken maar ook wil hij nieuw leven blazen in de Muziekroute Winssen. Daar is door Corona de klad ingekomen. Wij danken Eric voor zijn jarenlange inzet als fractievoorzitter en wensen hem veel succes met het opnieuw opstarten van de Muziekroute Winssen!

#### **Ramon de Klein uit Winssen tapt het beste biertje.**

In de Gelderlander van zaterdag 13 januari j. een mooie grote foto van Ramon de Klein achter zijn tap in café Winssen. Hij werd donderdag 11 januari jl. Nederlands kampioen bier tappen op de Horecava 2024 in Amsterdam. Vorig jaar werd hij nog negende. Op de vraag wat hij nu anders gedaan heeft

antwoord hij nuchter: “Ik heb meer geoeffend”. Vrijdag stond hij alweer achter de bar in zijn eigen café Winssen. Deze nam hij in november 2022 over. Daarvoor vulde hij de bierglazen in de kantine van voetbalvereniging Roda 28.

Namens ons allen proficiat met deze mooie prestatie waar je trots op mag zijn!

### **Plan Winssen-Zuid aangepast, bouw wordt gefaseerd.**

#### **Project gered met meer woningen en hoogbouw**

In de krant van 15 januari jl. de mededeling dat het grote bouwproject aan de Van Heemstraweg of Kennedysingel alleen te redden is door er 50 woningen bij te plaatsen, de huizen dichter op elkaar te plaatsen en hoogbouw aan de Kennedysingel. Winssen-Zuid is goed voor hinderden woningen zat de afgelopen maanden in het slop. De reden het lukte de projectontwikkelaar niet alle grond in bezit te krijgen en door de prijsstijgingen zorgden er mede voor dat het project met 350 woningen financieel niet meer haalbaar bleek. Om het plan te redden worden er 50 woningen aan het plan toegevoegd en opgekrikt naar 400 woningen! De 50 extra woningen zullen voor een gedeelte terugkomen in de hoogbouw (4 of 5 bouwlagen) en in rijtjeswoningen. Een straat met 8 woningen zal er nu 9 of 10 krijgen met de huizen dichter op elkaar. Het is nog onduidelijk wanneer er echt gebouwd kan worden. De projectontwikkelaar denkt aan 2025 of 2026. Het is de bedoeling om in het voorjaar een nieuw uitgetekend plan te hebben.



*Onderstaand verhaal is letterlijk overgenomen uit een uitgave van het Winssen en Ewijks nieuws, datum 12-april 1975, voor de ouderen van ons “HET KEUJES-BLEDJE”*

### **Van Carrousel tot Kerkmaquette**

Toen de historische vereniging Tweestromenland vorig jaar een excursie hield in ons dorp; Doddendael – de Clef en de oude toren bezocht, werd ook de nieuw (60 jaar oude!) kerk bezichtigd.

In de sacristie werden oude kazuifels bekeken en tevens was daar een, al bejaarde, maquette van de oude kerk te zien, eigendom van de familie Overmars.

In de loop der jaren waren daar kleine beschadigingen aan gekomen, en terwijl deze maquette daar zo nog dagen in de sacristie stond, rijpte het plan om een nieuwe, meer waarheidsgetrouwe, weergave van de oude kerk te doen vervaardigen. Wie dat zou moeten doen, was voor de pastoor al geen vraag meer. Op zijn tochten door het dorp, belandde hij op een goede dag bij de heer en mevr. Peters-Teunissen in de Weth. Loeffenstraat. Glunderend nam de heer des huizes hem mee naar zijn garage-loods-werkplaats en toonde een carrousel-in-wording, want een bijzonder mooi werkstuk beloofde te worden.

Dat was het kort daarop dan ook, een stukje kermis plezier, waaraan werkelijk niets ontbreekt. De paardjes zijn exact op maat, de poppetjes passen volkomen, de kassa is aanwezig, alles draait en beweegt in zoverre dat moet, en met veel plezier vertelt de maker hoe alle problemen werden overwonnen, moeilijkheden die niemand vermoedt, als het langzaam aanzetten en aflopen van de draaiende beweging, de minuscule verlichting, de juiste grootte van de paardjes en karretjes, die zelfs uit Duitsland moesten komen. Ook mevr. Peters werkte mee en verknipte haar garderobe voor de stoffering en aankleding, zocht en vond de juiste vakantiekaarten voor de landschappen en



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 3 feb	5e zondag door het jaar	19:00	geen viering		18:30	Carnavalsviering pastoor Ruud Roefs	
zo 4 feb		10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor			
zo 11 feb	6e zondag door het jaar	10:00	em.past. Harry van Dooren	De Schola	10:00	Lourdesviering em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
wo 14 feb	Aswoensdag	19:00	pastores v/d parochie	Liturgisch Gemengd Koor			
zo 18 feb	1e zondag 40 dagentijd	10:00	WoCo	Marieke van der Ven	10:00	pastoor Ruud Roefs	 Andreaskoor
zo 25 feb	2e zondag 40 dagentijd	10:00	pastoor Ruud Roefs	 Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang / Andreaskoor
wo 28 feb	Seniorenviering	15:30	Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v/d Ven & Hennie de Lange			
zo 3 mrt	3e zondag 40 dagentijd	10:00	pastoor Ruud Roefs	Komore	10:00	em.past. Jan de Waal	 Andreaskoor
		14:30	Concert Casulana				
za 9 mrt	4e zondag 40 dagentijd	19:00	geen viering		11:00	Gerardusviering em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
zo 10 mrt		10:00	em.past. Harry van Dooren	Liturgisch Gemengd Koor			
za 16 mrt	5e zondag 40-dagentijd		geen viering		13:00 / 16:00 / 19:30	The Passion	Our Choice
zo 17 mrt		10:00	WoCo	Marieke van der Ven	13:00 / 16:00	The Passion	Our Choice
za 23 mrt	Palmzondag	16:00	Zandkunstenaar (kinderen tot 12 jaar)				
		19:00	Zandkunstenaar (vanaf 12 jaar)				
zo 24 mrt		10:00	Voorstellen Communicanten Ruud Roefs & Roman Gruijters	Kinderkoor	10:00	em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
wo 27 mrt	Seniorenviering	15:30	Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v/d Ven & Hennie de Lange			
do 28 mrt	Witte Donderdag	19:00	pastores van de parochie	Liturgisch Gemengd Koor			
vr 29 mrt	Goede Vrijdag	15:00	Kruisweg pastoor Ruud Roefs	Schola			
		19:00	pastoor Ruud Roefs	Komore			
za 30 mrt	Pasen	21:00	Paaswake pastoor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	21:00	Paaswake em.past. Jan de Waal	Our Choice
zo 31 mrt		10:00	em.past. Ton van Balveren	 Komore	10:00	pastoor Ruud Roefs	Andreaskoor
ma 1 apr		10:00	pastoor Ruud Roefs	cantor/organist Jan Tel			

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

 Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.  
Beuningen: zondag 25 februari & 31 maart, Weurt: 18 februari & 3 maart

kleedde zelfs de juichende kinderen aan. Ook de kermismuziek klinkt jolig, en de bel kondigt regelmatig het eind van ieders ronde aan. Met deze kennis in het hoofd, lag het voor de hand, dat op een goede avond na de Mis de heer Peters in de sacristie werd genodigd, om de, daar nog aanwezige maquette eens te bezien, met het verzoek een nieuw exemplaar te bouwen aan de hand van foto's en tekeningen die nog voorhanden waren. En de heer Peters zegde toe.

Toen hoorde we een poos niets, maar hij bleek al meteen begonnen te zijn, zonder meer. We vonden nog een grote foto op de zolder van de pastorie, monumentenzorg leverde nog meer foto's en zelfs een tekening op schaal, dus wat wilde je nog meer.



En Peters paste en lijmd, maakte tekeningen en glunderde. Want allerlei problemen kwamen voor de dag, vragen over de juiste constructie, wel goot géén goot, wel steunbeer of niet, hoe hoog; zat daar een raam of niet, enz. enz. Maar de foto's en tekeningen losten de vragen op. En Mevrouw hielp mee, kraste zich blaren op de vingers aan al die duizenden stenen, waaruit de kerk was opgebouwd. En ne nadert hij zijn voltooiing, de maquette; maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Het echtpaar Peters is perfectionist, daarom een kerkje, ja, maar dan wel met gebrandschilderde ramen, met verlichting, met een orgel (wat hadden ze toen een prachtig orgel als je dat zo hoort) en met compleet monastiek gregoriaanse zang, je hoort het nog!

Begin mei zullen we het werkstuk kunnen bewonderen, helemaal volledig, met de stoepjes voor het “groene deurtje” tot en met het haantje op het oude smeedijzeren torenkruis. Bravo Heer Peters, een prachtig stuk werk; bravo Mevr. Peters voor al die kleine finesses. Hoeveel uren zitten erin?? Maar het is prachtig, Madurodam waardig. Kunnen we misschien een historisch EWIIK tegemoet zien op schaal???

Bij gelegenheid van 75 jaar herdenking van de consecratie van de kerk?

Er is nog wel tijd voor.

A.F.



P.S. de maquette staat veiliggesteld in de oude toren

Wellicht een beetje laat, maar toch wens ik van deze plek uit de lezer een fantastisch 2024.

- Dat het een mooi jaar mag worden.
- Dat de oliebollen en de kerststol maar niet al te zeer hebben geleid tot een gewichtsvermeerdering.
- Dat wie zwaarder wil worden en wie lichter maar mag slagen in zijn opzet.
- Dat de gebruikelijke persoonlijke wensen anderszins ook uit mogen komen.
- Dat er vooral maar vrede mag komen in de wereld.
- Dat het in Oekraïne ophoudt met de oorlog.
- Dat Hamas en Israël in Gaza tot overeenstemming komen.
- Dat in Jemen de toestand wat kalmeert.
- Dat op alle plekken in de wereld men tot het besef komt dat we het met elkaar moeten doen en dat het niet ieder voor zich moet zijn.
- Dat we in Nederland huizen gaan bouwen voor al die mensen die nodig een dak boven hun hoofd behoeven.
- Dat het migratieprobleem wordt opgelost door een regering die nu nog gevormd moet worden.
- Dat het mee mag vallen met de klimaatverandering.
- Dat als we er wat aan kunnen doen dit ook doen.
- Dat vooral onze kinderen nog een toekomst hebben.
- Dat het individualistische tijdperk ten einde mag lopen.
- Dat we weer samen hernieuwd bouwen aan een betere wereld.
- Dat we weer steun mogen vinden bij het goede dat we proberen te doen.
- Dat we elkaar stimuleren, niet afbreken, maar wel corrigeren als dat nodig is.
- Dat we niet te veel polariseren, maar dichter tot elkaar komen.
- Dat we vooral een beetje lief zijn voor elkaar.

Theo Coenders

## Vrienden van Waelwick: Bedankt!

*Vele schenkingen, liefdevolle bezoeken en mooie presentjes het afgelopen jaar voor de zorgvragers van Kleinschalig Wonen Waelwick in Ewijk. Zorggroep Maas & Waal wil hiervoor graag de Vrienden van Waelwick bedanken!*



Al vele jaren staan de Vrienden van Waelwick klaar voor de zorgvragers. Samen met de activiteitenbegeleiders creëerden ze veel waardevolle momenten. Een gezellig bezoek van de MiMakker clown of een muzikant, bingo met cadeautjes en een heerlijk broodje haring met vlaggetjesdag. Zorgvragers konden ook genieten van een huifkartocht door onze mooie omgeving, een zomerse ijstraktatie, oliebollen met de kermis, een bezoek van Sinterklaas en een kerstpresentje in de vorm van een warme fleecedeken. Alles tot in de puntjes geregeld, met veel enthousiasme en zorgzaamheid. Wij als zorgvragers en begeleiders zijn hier enorm dankbaar voor!

*Foto links: Voorzitter van de Vrienden van Waelwick, Dhr. Spin, samen met medeoprichtster en zorgvrager Mevr. Janssen van Haalen.*

*Foto rechts: De Vrienden van Waelwick met Sinterklaas.*





## Blik op de Corneliuskerk: in de spotlights- De Acolieten

Liturgie betekent eredienst en is ook de volgorde van de eredienst in de Katholieke kerk. In een viering zijn naast de pastoor ook de koster, lector, acoliet en of misdienaar betrokken. Allen dragen op hun eigen wijze bij aan de viering.

Wanneer ben je acoliet?



Misdienaars en acolieten zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken van het altaar. Acolieten doen in principe hetzelfde als een misdienaar, maar zij hebben iets meer functies. Een acoliet draagt in de processie het altaarkruis, de (Paas) kaars of

bijvoorbeeld de wierook en zorgt ervoor dat de pastoor tijdens de viering de wierook weer aangereikt krijgt, zoals bij het Evangelie en bij het klaarmaken van de altaartafel. Verder mogen ze ook mee assisteren bij het uitreiken van brood en wijn.

Onze (volwassen) acolieten assisteren bij de Eucharistievieringen in het weekeinde en tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Onze groep vrijwilligers -acolieten bestaat uit een klein enthousiast team. Versterking is altijd welkom.

Wilt u: dame of heer, ook acoliet worden in onze parochie? Dat kan! Neem dan contact op met het secretariaat. Ook jongeren die het H. Vormsel gedaan hebben kunnen zich aanmelden.

## Orkest Casulana speelt in de Corneliuskerk

Onze beide parochiekerken bieden met de nodige regelmaat onderdak aan uiteenlopende koren, ensembles en orkesten – wat voortkomt uit onze wens mensen met elkaar te verbinden. Geen overbodige luxe in een tijd als de onze waar menigeen zich een eiland voelt. Op zondag 3 maart mogen we het orkest ‘Casulana’ ontvangen in de Corneliuskerk, aanvang 14.30 uur. Casulana is een heel bijzonder orkest. Een amateurorkest van een hoog niveau dat – en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkst! – met ongelooflijk veel plezier musicert. Casulana zou het fijn vinden u iets van dat gevoel mee te geven!

Bij dezen dus ... van harte welkom!

Pastor Ruud Roefs

In het onderstaande stuk stelt Casulana zichzelf nog even aan u voor:

## Casulana, best kept secret?



Misschien denk je dat Casulana een zeldzame vogel is, zoals de Poelifinario. Maar nee, Casulana is de naam van een van de oudst bekende vrouwelijke componisten, en tevens de naam van ons barokorkest, dat 2-wekelijks repeteert in de Theaterkerk in Bommel.

Onze dirigent en muzikaal leider is Lucie Gieles, die een grote passie heeft voor oude muziek. Aan haar is het te danken dat we – naast bekende – ook relatief onbekende werken spelen uit de renaissance (16e eeuw) en de barokperiode (17e eeuw). Muziek uit de renaissance is vaak polyfoon, dat wil zeggen dat er meerdere stemmen tegelijkertijd gespeeld worden, zoals bij een canon of een fuga. Orkest Casulana speelt composities van (zie de afbeelding) componiste Maddalena Casulana (1544 – ca.1590), maar ook van barokcomponisten zoals Bach, Händel en Vivaldi. Ons orkest bestaat uit amateurs, velen met een hoog spelniveau, en sommigen van wie het niveau wat lager ligt. Deze melange werkt aanstekelijk!



En we zijn ook niet al te puriteins. Zo spelen er instrumenten mee die nog niet bestonden in de 16e en 17e eeuw, zoals klarinet en baritonsaxofoon. De traditionele instrumenten vormen de hoofdmoot: violen, altviolen, celli, een contrabas, diverse fluiten, een hobo, een fagot, en een spinet (een klein klavecimbel).

Ons repertoire, dat zich snel uitbreidt, bestaat uit “ernstige”, soms religieuze muziek, en uit lichtere muziek, zelfs enkele “tophits” uit de barok. Muziek waarbij je gewoon niet kunt stilzitten! Als je nieuwsgierig bent geworden naar Orkest Casulana, dan hopen we dat je binnenkort een keer kennis komt maken met ons en onze muziek in de Theaterkerk in Bemmelen, onze thuisbasis.

Nog even alles op een rijtje:

Wat?	Orkest Casulana
Waar?	Corneliuskerk Beuningen
Wanneer?	Zondag 3 maart
Hoe laat?	14.30 uur

De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt vanzelfsprekend zeer gewaardeerd. Reserveren is niet nodig.

## Carnaval 2024 in Beuningen

Plekkerspaleis: Sportcafé de Tinnegieter Leigraaf 2, Beuningen.

- 8 februari om 19:30 uur: De Bunningse Aovend
- 9 februari om 19:30 uur: Receptie Prins & Jeugdprins
- 10 februari om 09:30 uur: Sleuteloverdracht
- 10 februari om 14.00 uur: Deelname aan de Carnavalsoptocht van 't Alde Biezenrijk (Weurt)
- 10 februari om 20:00 uur: Mega Plekkersbal
- 11 februari om 13:30 uur: Optocht door Eikelenburg + prijsuitreiking
- 12 februari om 14:00 uur: Familiemiddag + Malle Maandag Matinee
- 12 februari om 20:00 uur: Gekke Moandagparty
- 13 februari om 12:00 uur: Boerenbruiloft + Tiroler Matinee + Troanentrekkersbal

## Gastoptreden KoMore bij Decemberconcert Our Choice

Op 8 december was KoMore uitgenodigd voor een gastoptreden bij Our Choice tijdens hun Decemberconcert ter ere van het 125-jarig bestaan van de Andreaskerk in Weurt. Het was een ontzettend mooi en sfeervol concert waarbij wij als KoMore een onderdeel hebben mogen invullen van het concert, ook ons nieuwe nummer ‘Door de Wind’ hebben we ten gehore gebracht die avond. We hebben een supermooie avond gehad en een fijne samenwerking met Our Choice uit Weurt gehad, voor herhaling vatbaar.

### Jubilarissen

Wij hebben bij onze ALV begin januari stilgestaan bij onze jubilarissen. Anke is 10 jaar bij KoMore, Hans is 35 bij KoMore en onze Mariëlle is 40 jaar bij KoMore. Mariëlle heeft van onze pastoor Ruud Roefs een gouden Sint-Gregorius eremedaille met oorkonde uitgereikt gekregen.



Eigen foto KoMore

## Herinneringen

Carnaval dan doen de mensen mal, dat liedje blijft me bij. Carnaval blijft mij nog steeds verrassen ook al woon ik nu alweer bijna 50 jaar in deze regio. Raad van Elf, Prins met zijn adjudant en verdere gevolg, boerenbruiloft, ik leer er steeds meer over. Er zijn vast nog zaken die ik nog steeds niet weet.

Een aantal jaren geleden werd onze neef in het dorp waar hij woont tijdens de pronkzitting onthult als Prins Carnaval. Toen heb ik gehoord dat je gevraagd moest worden als prins en dat je dat geheim moest houden tot de onthulling. Weer wat geleerd. Na afloop van de onthulling stuurde hij een foto met de vraag je raadt het nooit. Nou echt niet verwacht. Neef droeg een prinsenpak dat me deed denken aan een middeleeuws kostuum, dat ik in mijn naspeuringen naar antieke kleding was tegengekomen in boeken over middeleeuwse kostuums. Daar zullen die prinsenkostuums wel op zijn gebaseerd.



Wij werden uitgenodigd voor de prinsenreceptie, ik had geen idee wat dat inhield. Dus op naar de receptie. Het was een gezellige receptie waar tot mijn verbazing heel veel mensen op af kwamen. Er werd voor het carnaval ook een carnavalsmis

opgedragen, zo maar in de kerk, dat had ik niet verwacht. Een jolige bedoening.

De prinsenhoed, steek dus vond ik een mooi hoofddeksel waarvan ik vernam dat hij die mocht houden na afloop van zijn zittingstermijn, echter zonder de veren. Na zijn termijn ben ik naar hem toe gegaan met de vraag of ik een foto mocht maken van de steek en de hoed van zijn vrouw om die eens proberen na te schilderen. Het bleek nog een hele uitdaging.

Diana Fuchten



## Bent u ook trots....

op ons mooie kerkje in Weurt en de pastorie die erbij hoort? Vast wel en daarom doe ik deze oproep!

Wij zijn op zoek naar iemand die wil helpen om deze mooie gebouwen verzorgd en toegankelijk te willen en blijven houden. Heb je zin om 4 uur in de week daaraan mee te willen helpen, neem dan contact met mij op en dan kunnen we dit verder bespreken. Wat zijn de werkzaamheden: schoonhouden van de pastorie (de benedenverdieping) en de kerk. Je verdient €10,00 per uur en de tijd en verdeling van het werk gaat helemaal in overleg met jou en mij!

Denk erover na en neem contact met mij op, dan komen we daar zeker samen goed uit!

**Ik weet dat €10,- per uur geen vetpot is maar het positieve is wel dat je zelf je werktijden mag indelen zo ook de werkzaamheden als het maar gedaan wordt!!**

Contactpersoon Pastorie Weurt

Virginia Bartels  
06 44363216



## Door het oog van de verzamelaar!

Het zal ongeveer half oktober zijn geweest dat Jo, Maria en ik rond de tafel zaten om te bespreken wat de opzet zou worden van de kerstgroepen-tentoonstelling van 2023, in het kader van het jubileumjaar van de Andreaskerk.

Net als veel mensen was ik nieuwsgierig naar het waarom van hun keuzes voor een bepaalde groep. Met deze tentoonstelling is geprobeerd de bezoeker een kijkje achter de schermen te geven. Na onze bijeenkomst en de keuzes van de groepen begint het werven van vrijwilligers voor het inruimen en opstellen van de groepen, het surveilleren tijdens de openingsuren en dan weer het opruimen. Een immense klus maar hoe mooi was het weer om dit te doen met zoveel vrijwilligers.

De hele tentoonstelling is bezocht door zo'n ruim 1000 bezoekers en dan hebben we de reguliere kerkgangers niet meegerekend en wat dacht u van de 170 kinderen van de basisschool die samen met alle leerkrachten en begeleidende ouders zijn geweest. Met veel enthousiasme hebben de kinderen hun houten wens/gedenkbal opgehangen en zijn daarna de groepjes gaan bekijken. In het logboek in de kerk schreven kinderen: "Ik hou van de kerk en de kerststallen en ik find het erg mooi"! Dat héél veel mensen genoten hebben hoorden wij natuurlijk aan de vele reacties.

Een man plofte op de stoel neer en zei: "Ik heb genoeg gezien maar ik krijg mijn vrouw nog niet mee." Ik zag zijn vrouw en liep met haar mee en zij vertelde vol vuur over haar eigen kleine verzameling en liet me trots foto's zien. Zo zij er tientallen bezoekers geweest die enthousiast vertelden over hun verzameling. Met heel veel trots hebben Jo en Maria u een kijkje gegeven in hun schatkamer. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen om deze tentoonstelling zo bijzonder te maken.

Namens Jo en Maria Smits  
Virginia Bartels

## Groot Succes!

Inzameling voor de voedselbank en speelgoed.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers. Er is al 2x een hele grote hoeveelheid levensmiddelen opgehaald door de mensen van de Voedselbank. Zelfs de collectebus is niet vergeten! Ook de kinderen hebben het super gedaan.

Er staan 4 grote tassen vol met speelgoed die ik weg kan brengen.

Nog niets gegeven? De kratten staan in de hal van de Andreaskerk al klaar.

Virginia Bartels

## De Apostolische Geloofsbelijdenis



Een vast onderdeel van de viering van de Eucharistie is de geloofsbelijdenis. Hier spreken of zingen we uit wat ons geloof inhoudt en wat ons met elkaar verbindt. *Credo*: 'Ik geloof in God, de almachtige Vader...'. Wie zegt 'Ik geloof', zegt 'Ik beken me tot wat wij geloven'. De belijdenis is een teken van herkenning en van gemeenschap onder de gelovigen.

De meest gebruikelijke versie is de Apostolische Geloofsbelijdenis (AGB). Deze bestaat uit twaalf geloofsregels. Daarnaast is er een langere versie van Nicea (jaar 325), later aangevuld te Constantinopel (381) en bekrachtigd op de twee eerste oecumenische concilies. Deze versie is een verdere uitbreiding en uitwerking van de leer van de Kerk (bijvoorbeeld over de relatie tussen de Zoon en de Vader) en een verdediging tegenover de ketterijen van die tijd. In de Oosterse Kerken wordt het gebruikt in plaats van de AGB.

De AGB bevat in zeer korte vorm de samenvatting van ons geloof. Het is een liturgisch gedicht in de vorm van gebed en aanbidding. De meeste gelovigen kennen tijdens de viering van de eucharistie minstens twee gebeden uit hun hoofd: het Onze Vader en de AGB. Met deze belijdenis wordt de Dienst van

het Woord afgesloten en begint de Dienst van de Eucharistie. In de bundel *Gezangen voor Liturgie* (GvL) is de tekst van de AGB te vinden onder nummer 722 en als gezang met drie melodieën onder de nummers 271, 272 en 273.

Tot de 17<sup>de</sup> eeuw geloofde men dat de apostelen de ABG op het Pinksterfeest hadden opgesteld. Elke apostel zou één regel hebben geschreven. Als eerste Petrus met 'Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde'. Daarna Andreas met 'En in Jezus Christus, Zijn enige zoon, onze Heer'. En zo verder tot de laatste apostel met 'en het eeuwig leven. Amen'. Kritiek van vooral Erasmus maakte een einde aan deze legende. Hoewel het woord 'apostolisch' suggereert dat de apostelen bemoeienis zouden hebben gehad met de formulering van de belijdenis, laat het Nieuwe Testament zien dat dit niet waar kan zijn. Nergens in het NT wordt melding gemaakt van een bijeenkomst van de apostelen voor het samenstellen van een geloofsbelijdenis. Ook de Kerkvaders hebben in de eerste eeuwen van het Christendom de apostelen nooit als de auteurs aangemerkt. De AGB verwijst naar de apostelen omdat het een getrouwe samenvatting is van het geloof van de apostelen. Het is de oudste geloofsbelijdenis van het christelijk geloof.

De AGB ontstond geleidelijk uit de belijdenis van Petrus: 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God' (Mt. 16:16) en uit het geloofsleven en de praktische behoeften van het vroege Christendom. Het kreeg zijn eerste vorm in de liturgie voor de Doop. Nadat de geloofsleerlingen met behulp van de geloofsbelijdenis in het geloof onderwezen waren, beleden zij met Pasen tijdens de doop hun geloof met het uitspreken van de belijdenis. Dit ging in de vorm van vraag en antwoord. Na het afleggen van de belijdenis en het doopsel werd de kandidaat opgenomen in de gemeenschap van gelovigen en toegelaten tot de eucharistie.

De twaalf regels van de AGB bevatten in het kort de inhoud en het verhaal van de Bijbel. De eerste regel verwijst naar het eerste Bijbelboek *Genesis* (de schepping van hemel en aarde) en de laatste regel naar het boek *Openbaring* (de eindtijd). Daartussen ligt het Oude Testament met zijn nadruk op de Vader en het Nieuwe Testament met het leven van Jezus (geboorte, lijden,

kruisiging, dood en verrijzenis), de uitstorting van de Geest in de *Handelingen* en het werk van de vroege Kerk in de *Brieven*.

De versie van de AGB zoals wij die nu kennen dateert uit de 8<sup>ste</sup> eeuw. In de 2<sup>de</sup> eeuw waren al vroege vormen van de belijdenis in gebruik. De eerste Latijnse tekst met commentaar van Rufinus stamt uit de 4<sup>de</sup> eeuw. Hierin vinden voor het eerst een artikel over de plaats waar de ziel van Jezus verbleef tussen Zijn dood aan het kruis op Goede Vrijdag en Zijn opstanding op Paaszondag, namelijk in het dodenrijk waar de zielen na hun dood verbleven (de onderwereld: Hades in het Grieks en Sheol in het Hebreeuws). Zo ook de ziel van Jezus. Het artikel 'die nedergedaald is in het dodenrijk', als een latere toevoeging aan de belijdenis, heeft steeds geleid tot veel discussies. In sommige vroegere belijdenissen is de afdaling van Jezus gezien als een dubbele bevestiging van Zijn dood en begrafenis. 'Hij is toch echt dood!' Sommige geleerden waren van mening dat deze toevoeging overbodig was. Het was voldoende om te zeggen: 'Hij [Jezus] is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag verrezen uit de doden'. Ook vandaag nog krijgt deze weglating steun. Later is de formulering 'die nedergedaald is in het dodenrijk' vervangen door 'die nedergedaald is ter helle'. Waarin het woord 'hel' nog niet de betekenis had die het nu heeft als plaats van straf voor de verdoemden. Maar daarover een volgende keer.

*Foto: Afbeelding legende: de apostelen stellen de Geloofsbelijdenis samen (Somme le Roy, manuscript 13<sup>de</sup> eeuw)*

SV





## De Passion 'In beweging'

Wij allen hebben er lang op moeten wachten:  
in het weekend van 16-17 maart 2024 voert  
Our Choice de Passion weer voor u op.



Wij nemen u mee naar verschillende locaties in  
en rond de kerk van Weurt en zullen u verrassen  
met een prachtig verhaal en meeslepende muziek.

## De Passion 2024 'In beweging' – Gaat u met ons mee?

Uitvoeringen:

Zaterdag	16 maart	13:00, 16:00 en 19:30 uur
Zondag	17 maart	13:00 en 16:00 uur

Kijk voor (gratis) kaarten en meer informatie op [www.ourchoiceweurt.nl](http://www.ourchoiceweurt.nl).  
Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer gewaardeerd!

