

Rondom JOHANNES

JAARGANG 10
nummer 3



Pinksteren 2024

————— In dit nummer onder andere: —————

- Pinksteren
- Demonen aan de macht
- Eerste Heilige Communie



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen

Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

Winssen	Ewijk	Beuningen	Weurt
Gerry Schreven	Dien van Rens	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen			Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt
in het weekend van 6 juli 2024.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word),
uiterlijk 20 juni naar: redactie@JohannesXXIII.nl
of naar uw lokaal redactielid

Pinksteren

Als we de auteur van het boek ‘Handelingen’ mogen geloven, is het begin van onze kerk – dat we met Pinksteren vieren – weinig indrukwekkend. Die allereerste leerlingen, onze voorouders: ze zijn bang, uitgeblust, stuurloos, onzeker. Ze missen een hand – ZIJN hand – die hen vasthoudt en leidt. En zijn vertrouwde woorden van troost en bemoediging: ‘Wees niet bang. Ik ben bij je. Ik houd je vast. Ga op weg ...’ De opstanding uit de doden lijkt vergeten. De auteur van het boek ‘Handelingen’ beschrijft hoe de leerlingen bij elkaar zitten – terneergeslagen, bang, achter gesloten deuren. Hoe nu verder? Of is er geen ‘verder’, en zetten ze maar beter een punt achter het verhaal? Zo’n dikke punt als in ‘punt uit’?

Wat volgt, is echter geen punt, maar een *dubbele* punt. Het verhaal krijgt een vervolg. En wat voor een. Dat kleine groepje mensen – stuk en lamgeslagen door wat hen overkomen is – komt het verdriet en de angst te boven. Het maakt zich Jezus’ verrijzenis eigen en staat op. Uit de eigen dood bij het leven. Het wordt Pinksteren. De bekroning van een lange, soms moeizame weg: Goede Vrijdag – Pasen – Hemelvaart – Pinksteren.

Pinksteren. De leerlingen krijgen de geest. Verlamming en angst slaan om in geest-drift. Ze staan op. Ze komen in vuur en vlam te staan. En het grote, angstige zwijgen wordt doorbroken. De deur gaat open – en ze treden naar buiten. Onbevangen. De wereld tegemoet. De eerste christelijke ‘coming out’. Stom-geslagen monden komen tot spreken. Spreken een taal die voor ieder mens verstaanbaar is. En de boodschap komt over. Want men voelt – van waar men ook gekomen is: dit, dit zijn be-ziel-de mensen. Dit is écht. En wat echt is, komt over. Waar ter wereld ook. Ja, zo moet het ooit begonnen zijn. Met mensen, zó echt, zó authentiek, zó bevlogen dat je er simpelweg niet omheen kunt.

Zo moet het ooit *begonnen* zijn. Met mensen van wie het enthousiasme afspat. Mensen met een woest aantrekkelijke taal. Voor iedereen verstaanbaar en toegankelijk. Ja, zo moet het ooit *begonnen* zijn. Maar nu? Tweeduizend jaar later. Hoe enthousiast *zijn* we eigenlijk nog? En spreken we als kerk – zo vraag ik me af – ook vandaag nog een taal die door ieder mens kan worden verstaan? Of komt de boodschap niet meer over? Soms lijkt het laatste het



geval te zijn – en zijn we geneigd de deur achter ons dicht te trekken. Om lopende zaken netjes af te wikkelen. Totdat de laatste het licht uitdoet. Netjes afbouwen lijkt het devies te zijn.

Soms denk ik wel eens dat we – zonder het te beseffen – nog heel veel weg hebben van die allereerste leerlingen die zichzelf verschansen – de deuren en ramen stevig gebarricadeerd. Uit angst voor ‘de boze buitenwereld’. Het verbaast me en doet me soms pijn om te zien hoe vele christenen – hun leiders niet uitgezonderd – oog in oog met een complexe wereld en de grote vragen van deze tijd, verkrampen en geneigd zijn zichzelf op te sluiten in een bastion van dogma’s, regels en wetten – menend zo in staat te zijn de boze buitenwereld buiten de deur te houden en een veilige schuilplaats voor zichzelf te creëren. Een jammerlijke misvatting: als wij onszelf als kerk – als in een krampachtige reflex – opsluiten in onze eigen bubbel en ons eigen gelijk, en als daardoor het contact met de buitenwereld wegvalt, zal het enige resultaat straks een oorverdovende stilte zijn: een kerk die er niet meer toe doet. En als we dat willen voorkomen, zullen we een antwoord moeten geven op de vraag hoe wij – als christenen, als gelovige mensen – niet ván, maar wel ín de wereld van vandaag – in staat zijn op een aanstekelijke en geloofwaardige wijze te getuigen van de evangelische boodschap – om zo het oude verhaal van het kerkelijk stof der eeuwen te ontdoen en het zijn oorspronkelijke glans terug te geven.

Maar... hoe doen we dat, ‘getuigen’? Een lastige vraag. En een opdracht die ons mogelijk afschrikt. Want kunnen we dat wel? Is het niet te veel gevraagd? Niet te groot voor mensen als wij? Met al die beperkingen die ons mens-zijn nu eenmaal met zich meebrengt. Ja, als ik de opdracht om te getuigen in de sfeer trek van ‘presteren’ en ‘scoren’ – van alsmaar groter, hoger en meer – ja, dan krijgt *ieder* mens het benauwd. Om vervolgens heel snel af te haken.

Getuigen – leven voor het Evangelie, dat lukt mij niet op eigen kracht alléén. Dat lukt mij alleen als ik mij ‘gedragen’ weet. Door mensen om mij heen. Door mensen die samen met mij *op weg gaan*. En in al die mensen door God. Geloof het of niet.

Ik geef toe: God laat vaak naar zich raden. Ik zie Hem ook niet altijd. Maar ‘soms even’ wel. Ik moet in dit verband denken aan een kort lied dat in tal van

religieuze gemeenschappen gezongen wordt aan het begin van het ochtendgebed. Het is van de hand van Huub Oosterhuis en het luidt als volgt:



Misschien bevat deze korte acclamatie ergens wel dezelfde boodschap als het Evangelie van Jezus Christus: Wees niet bang. Wees niet bang voor wat het leven brengt. Voor het leven zelf. Het leven dat soms een moeizaam of eenzaam avontuur kan zijn ... Kijk onbevangen om

je heen – als met *de ogen van een kind* – een kind dat alles voor het eerst ziet – en blijf zoeken, vol vertrouwen zoeken naar dat ene teken van hoop, hoe klein, hoe bescheiden misschien ook. Naar dat ene teken dat je – als een zachte bries in je gezicht – laat voelen dat God zijn wereld nog steeds niet losgelaten heeft. Dat zijn Geest nog altijd werkzaam is. Werkzaam is en vrucht draagt. In jou en in mij.

Kom, Heilige Geest, verval de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest en alles zal worden herschapen.

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Dat het zo zijn moge.

Een Zalig Pinksteren – voor u en de uwen!

Demonen aan de macht (?)

4 mei 2024 - het Evangelie – dat oude boek met verhalen over Jezus van Nazareth – stamt uit een tijd en cultuur waarin het bestaan van demonen – als veroorzakers van ziekten en ander onheil – niet ter discussie stond. Demonen, duivels – ze draaiden overuren in die tijd. In onze westerse cultuur – met alle wetenschappelijke vooruitgang die we in de loop der eeuwen toch hebben geboekt – lijken ze echter te hebben afgedaan. Volledig te zijn verdampt. We glimlachen en schudden meewarig het hoofd om al dat duivelswerk en

bijgeloof. Om mensen van toen en ginds die zo dachten. Nee, dan mogen we blij zijn dat wij – twintig eeuwen later – toch een heel stuk verder zijn.

Hoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Elke tijd – ook de onze – kent haar eigen demonen. En hun slachtoffers. Mensen die met de nek worden aangekeken. Gedemoniseerd. Gemeden als de pest. Nagewezen als zondebok. Die de schuld krijgen van wat er misgaat. Die velen liever zien gaan dan komen. En voor wie we vaak bang zijn. Want onbekend maakt nog steeds onbemind. Is angst – zo vraag ik me af, angst voor wat anders is of lijkt dan wij, niet een van de grote demonen van onze tijd? Angst, onzekerheid, die zich – uitvergroet en aangewakkerd in bepaalde politieke kringen – vertaalt in agressie? In verbaal en steeds vaker fysiek geweld? In de behoefte verschil te maken tussen ‘wij’ en ‘zij’? En hem of haar die afwijkt van het ‘normale’ patroon te verwijzen naar de rand van onze samenleving? Die daarmee ophoudt een samenleving te zijn.

Laten we ons geen illusies maken: ook onze tijd kent legio demonen die – eenmaal ontketend – een rampzalige uitwerking kunnen hebben op ons menselijk samenleven. We kennen toch onze geschiedenis. We mogen hopen en bidden dat ze zich niet herhaalt. Maar herinneringen vervagen soms angstwekkend snel. En hardleersheid lijkt – samen met zelfoverschatting – een van die demonische trekjes te zijn die ons mensen eigen is.

Tegenover demonen staan in het evangelie engelen. Het woord engel – van het Griekse *αγγελος* – betekent boodschapper (van God). We herkennen het ook in het woord *ευαγγελιον* / *ev*-angelie, vertaald: goede, blijde boodschap. De boodschap van de overtuiging dat ieder mens een kind van God is. Kind van een en dezelfde Vader. Wat ons dus maakt tot broers en zussen van elkaar. We zijn familie. In de kiem, wezenlijk, verbonden met elkaar. Het Evangelie is een boodschap van verbinding. Een boodschap die oproept tot naastenliefde. Liefde tot de ander die – hoe anders hij of zij ook zijn moge – mens is als ik. Een even kostbare als kwetsbare boodschap. Maar wel is de boodschap die we hebben uit te dragen. Desnoods tegen de stroom en de on-geest van onze tijd in. De geest van ‘eigen volk eerst’. Maar eenvoudig is dat niet. En je zult er ook niet altijd vrienden mee maken. Menigeen zal dat ervaren. Maar dat is nog geen reden om er dan maar het zwijgen toe te doen. Stomheid, het niet

kunnen spreken, werd in Jezus’ tijd eveneens aan het werk van een demon toegeschreven. Laten we minstens proberen die duivel de mond te snoeren – door zelf onze stem te verheffen tegen elk geluid dat mensen apart zet, vernedert en kleineert. Want vergeet niet: Hitler kwam ooit op democratische wijze aan de macht. Niet zozeer omdat hij dertig procent van het electoraat achter zich kreeg, maar wel omdat de rest van de bevolking angstvallig wegkeek en ... zweeg. Misschien iets om in het achterhoofd te houden in een tijd, in een samenleving als de onze waarin sterke mannen en vrouwen met simplistische oneliners en even simplistische oplossingen voor complexe problemen weer opvallend goed scoren. Opdat we straks niet moeten zeggen: ‘Wir haben es nicht gewußt ...’

Laten we zuinig zijn op onze vrijheid en democratie. Heel zuinig. Het is nog niet te laat.

Pastor Ruud Roefs



We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. De opbrengst van de actie Kerkbalans wordt o.a. gebruikt voor het onderhoud van de kerken en kerkhoven, de kerkklokken, energiekosten en personeel. Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl

U kunt de QR-code scannen om de kerkbijdrage te betalen.

Gebruik de camera App op uw telefoon.

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2024	2023
januari t/m februari.	€43.696	€41.320
januari t/m april.	€50.514	€47.734



Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII



Eerste Heilige Communie

Op zondag 2 juni 11.00 uur is het zo ver! Dan zullen 16 kinderen van onze parochie Johannes XXIII in de Weurtse Andreaskerk hun Eerste Heilige Communie doen. Het is en blijft altijd een beetje spannend, maar ze hebben zich er goed op voorbereid. In een zestal bijeenkomsten hebben zij gewerkt aan het project

“Maak van mij een Regenboog”

Ze hebben door te lezen, te bidden, te knutselen en met elkaar te praten nagedacht over wat het betekent om de communie te doen en te leven zoals Jezus heeft bedoeld en voorgedaan. Goed om te zien hoe ook kinderen op deze leeftijd best weten wat goed en fout is, en het vertrouwen mogen hebben dat ze er mogen zijn zoals ze zijn.

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders hebben een steentje bijgedragen. Ze hebben samen met hun communicant een puzzeltocht door de kerk gedaan. Ook hebben de ouders samen met de kinderen meegewerkt in het project en huiswerkopdrachten uitgevoerd. Het is erg belangrijk dat ouders dit doen, want de Eerste Heilige Communie doe je niet zomaar alleen, maar samen!

Namens onze communicanten nodigen wij u allemaal van harte uit om hun Eerste Heilige Communie met hen mee te vieren. De deuren van de Weurtse Andreaskerk staan wijd open!

Werkgroep Eerste Heilige Communie



Deelname aan een Verwelkomende Kerk

Op 19 maart kwamen een twintigtal parochianen samen voor een synodaal gesprek. Het gespreksonderwerp was “deelname aan een verwelkomende kerk”. De synodale wijze van met elkaar in gesprek gaan komt voort uit de omvorming van de Rooms Katholieke kerk tot een “synodale kerk”, een kerk van mensen die samen op weg zijn, mensen die oog en oor hebben voor elkaar. De synodale manier van luisteren en vertellen beviel de deelnemers aan het gesprek heel goed. Als vanzelf werden er diverse

ideeën ter tafel gebracht om de kerken in de parochie wat meer verwelkomend te maken.

Een verwelkomende kerk

Jorge Bergoglio mag zich inmiddels alweer 11 jaar paus Franciscus noemen. Al met het kiezen van de naam Franciscus gaf de nieuwe paus aan dat hij graag zou zien dat de RK kerk veel minder een kerk van de geestelijkheid zou moeten worden maar juist veel meer oog zou moeten hebben voor de wat er in de samenleving - de geloofsgemeenschappen - speelt. En in het bijzonder de noden van mensen aan de rand van de samenleving, in navolging van H. Franciscus van Assisi.

De paus ziet dus het belang van **een kerk die in beweging komt**, een kerk die luistert naar de noden (en zegeningen) in de maatschappij, lokaal en in de wereld, en een kerk die veranderingen ten goede ondersteunt en doorvoert. In 2021 is een proces in gang gezet om de RK kerk om te vormen tot een zogenaamde “**synodale kerk**”. Synodaal betekent zo iets als “**samen op weg gaan**”.

Inmiddels is er in een eerste ronde al een inventarisatie gepleegd over wat in de basis van de RK kerk allemaal speelt op een reeks van gebieden. In 2022 hebben we vanuit onze parochie antwoord geprobeerd te geven op een viertal vragen: “*Wat geeft ons vreugde rondom de kerk?*”, “*Waar maak je je zorgen over?*”, “*Waar is de kerk voor?*” en “*Wat moet er veranderen?*”. Deze inventarisatie vormde de inbreng voor de eerste bijeenkomst van de synode die in oktober 2023 plaats vond in Rome waar door ambtsdragers en leken, mannen en vrouwen, gesproken is. Bijzonder was dat deze gesprekken in een grote zaal met ronde tafels plaatsvonden in de vorm van een “**synodaal gesprek**”. Dit is een “*luister/leergesprek*” over een vraagstelling in drie rondes: Persoonlijke reflectie en daarover vertellen, reflectie als luisteraar en benoemen waar je geraakt door bent en, ten slotte, reflectie als verbinder en proberen de originele vraag te beantwoorden.

Op 19 maart hebben een twintigtal parochianen een vervolg gegeven aan de tweede ronde van het synodaal proces, onder begeleiding van Carlien Geelkerken (pastoraatsgroep). Als onderwerp was “**Deelname aan een verwelkomende kerk**” gekozen, en dit werd besproken in de vorm van het “*luistergesprek*”. Het was voor onze parochie een eerste voorzichtige oefening



van deze gespreksmethode, met als doel een gezamenlijk antwoord te geven op de vraag hoe wij als parochie een meer verwelkomende kerk zou kunnen worden.

De opdracht was **luisteren en vertellen**, maar vooral niet gelijk te reageren op wat anderen vertelden. Het viel niet mee je daaraan te houden. Vooral als je momenten van herkenning had, wilde aanvullen, of juist vragen wilde stellen. De gespreksbegeleider had daarbij ook een behoorlijke uitdaging om de tijd in de gaten te houden in het open gesprek tussen de enthousiaste deelnemers. Nieuwkomers in de parochie vertelden soms iets over hun eerste ervaring tijdens hun komst in een van de vier geloofsgemeenschappen, hun ervaringen met geloofsgemeenschappen elders in Nederland en kerkbezoek in het buitenland, of waarom ze zich na vele jaren nog steeds verbonden voelen met de parochie. Niet alleen positief; voor enkelen was het welkom ronduit koel; maar ook zij vonden desondanks een gevoel van verbinding.

De voorliggende vraag in het synodaal gesprek was dus: **Welke stappen zouden we kunnen nemen om een (meer) een verwelkomende kerk te worden?**

In het gesprek kwamen een aantal zaken aan de orde die zeker de moeite zijn om hier te noemen. *Zo kan de “interactie” tussen “Beuningen” en “Weurt”, maar ook “Winssen” en “Ewijk” beter. Een persoonlijk welkom bij binnenkomst in de kerk draagt bij aan het welkom-zijn gevoel. Tijdens de “Open Kerk” bij mooi weer is een tafeltje met koffie/thee voor de kerk uitnodigend. Een goed gesprek na de viering onder het genot van een kopje koffie of thee doet wonderen, zeker als je als “vreemde” aangesproken wordt door een parochiaan. Maar is er wel voldoende fysieke ruimte? Kunnen enkele banken achterin misschien wijken voor statafels en losse stoelen? Hoe zouden we meer reuring kunnen geven aan activiteiten die door de parochie georganiseerd worden? Social media, reclame aan de gevel, flyers, Waarom is het contact met de Oekraïners verwaterd? De vredeswens is een moment om verbinding te zoeken; de uitnodiging is meestal duidelijk en helder, maar de uitvoering (te) vaak minimaal. Zouden we informele “parochieberaden” kunnen organiseren om met elkaar te praten over het reilen en zeilen in de parochie, onze maatschappij en/of de wereld? Missen we bepaalde activiteiten in de parochie waar nieuwkomers (en parochianen) graag aan deel zouden willen nemen?*

Het synodale luistergesprek wat we met elkaar hadden was een open gesprek, en voelde heel plezierig om met elkaar gedachten uit te wisselen. “**Thuis voelen bij een bakje koffie**” kwam meerdere keren terug. Er werd geopperd dat we om die reden in de parochie eigenlijk vaker dergelijke synodale gesprekken met elkaar zouden moeten voeren. Dit zou zomaar de belangrijkste bevinding kunnen zijn van het eerste synodale gesprek in de parochie.

Misschien zouden we na zo’n gesprek zelfs samen in beweging kunnen komen, en concreet aan ons **samen-kerk-zijn** kunnen gaan bijdragen. Samen met al die mensen die al actief zijn in het parochiebestuur, de pastoraatsgroep, de contactraad, de vele werkgroepen en koren en andere vrijwilligers.

Marcel van de Wiel (pastoraatsgroep)

Meer informatie over synodaal proces: www.luisterendopweg.nl

Dopelingen

Thom Janssen

Emilia en Eline Jansen

Huwelijk

Sandra de Heiden en Ramon Groenen

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Beuningen		
Threes Feddema	31-03-2024	97 jaar
Nel van der Meer - Schaefers	29-04-2024	84 jaar
Nelly de Kleijn - Schreven	05-05-1937	87 jaar
Winssen		
Jacques van Gaalen	26-03-2024	68 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Winssen



4 & 5 Mei Comité
Winssen

4 Mei Herdenking Winssen

Zaterdag 4 mei vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het Oorlogsmonument aan het Admiraal van Ghentplein ter nagedachtenis aan de Winssense oorlogsslachtoffers.

Vele belangstellenden luisterden naar toespraken van Burgemeester Daphne Bergman en directrice Maaïke de Haan van basisschool de Wegwijzer. Jessy, Jet en Ylana uit groep 7/8 lazen een stukje voor en Will Tromp vertelde het verhaal van zijn oom Alex Willems, die in het najaar van 1944 op 26-jarige leeftijd sneuvelde in dienst van de Binnenlandse Strijdkrachten tijdens de dijkbewaking. Comité lid Thijs Stevens vertelde over daden van verzet gedurende de oorlogsperiode in de regio Maas & Waal.

Het officiële gedeelte van de herdenking werd aangevangen met het signaal Taptoe, gespeeld op trompet door Leo van Beuningen. Daarnaast werden er



door diverse betrokkenen kransen gelegd bij het oorlogsmonument en vormden veteranen uit de gemeente Beuningen hierbij de erewacht. Fleur Perlo complementeerde het geheel met prachtige zang.

We danken iedereen voor de aanwezigheid, graag tot volgend jaar!

4 & 5 Mei Comité Winssen, Rowena Verploegen, Thijs Stevens en Hein Lam

Voor het 3e jaar Duivelsveldfestival!



Het laatste volle weekend van mei wordt in Winssen het Duivelsveldfestival georganiseerd. Dit jaar met een gevarieerd programma: een internationale artiest en bands uit de regio. Het festival zal weer plaatsvinden bij Camping de Muk van de familie Vonk aan de Betenlaan, net voor het viaduct richting Bergharen.

De organisatie is al enkele maanden aan het voorbereiden en de kaartverkoop is gestart via: <https://www.ticketkantoor.nl/shop/DVF24>

Op de vrijdag speelt: Cellar's Tribe en On the Road Again, entree is dan €10 pp. Op de zaterdag speelt: Basic Royalty en Doug Adkins, entree is dan €20 pp. Op zaterdag overdag is er een motortoerit voor de liefhebbers, deelname hieraan kost €6 de rit wordt georganiseerd door motortoerclub de Veldduivels uit Winssen. Vorige jaren hebben verschillende toerclubs uit de regio deelgenomen. Op zaterdagmiddag is er een lokaal programma met gratis toegang voor de hele familie bestaande Vision (koor), Kei gezellig (zangers uit dorp) en de Knaoiers (dweilorkest). Dus fiets er eens uit en kom gezellig langs! Kamperen voor toerclubs en geïnteresseerden is mogelijk, dit kan je boeken via de ticketverkoop.

Het organiseren van een laagdrempelig festival was altijd de wens van ons overleden bestuurslid van motorclub de Veldduivels: een lekker stukske muziek, een biertje in de hand en veel schik in een tent ergens in het veld. Enkele leden van motortoerclub de Veldduivels hebben deze wens ten uitvoering gebracht. Dit jaar hoopt de organisatie dit weer te kunnen realiseren, en zo te laten zien dat de gezelligheid en saamhorigheid van het dorp en liefhebbers van Rock en Country muziek eigenlijk prima samengaan met de band die motorrijders onderling ook ervaren.

We hopen dat veel mensen uit Winssen en rest van de regio hiervan mee komen genieten. Er is parkeerplaats voor zowel auto's, motoren en vooral voor fietsen op locatie. Wil je meer weten of op de hoogte blijven? Kijk dan op de website www.duivelsveldfestival.nl of volg ons op social media.



Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Voetbal - Roda '28 strikt Jeurieëns als coach.

In de Gelderlander van 23 maart jl. de mededeling dat Roda de Millingse voetbalcoach Sven Jeurieëns overneemt van Achates uit Ottersum. Sven wordt bij Roda de opvolger van Dinand van Haaren.

'Ruggen' blijven grijs en worden dus niet wit.

In de krant van 26 maart jl. de mededeling dat het college van burgemeester en wethouders het niet nodig vindt dat de varkensruggen langs de Van Heemstraweg wit geschilderd worden. Eric van Ewijk van Beuningen Nu & Morgen heeft hierover vragen gesteld aan het college. Dit omdat hij meerdere signalen kreeg van inwoners dat de bulten op de Van Heemstraweg, met name tussen Winssen en Deest, bij slecht weer en duisternis slecht te zien zijn. De weggebruikers zijn volgens het college zelf verantwoordelijk om hun rijgedrag aan de omstandigheden daar aan te passen.

Kapotte lift bij appartementencomplex voor ouderen.

In de krant van 30 maart jl. grote foto van mevr. Nelly Coenders, mevr. Els van Vliet en de heer Jos Swartjes bij de lift van de aanleunwoning. Zij hebben alle 3 als eens vastgezet in de lift. De lift in de aanleunwoning aan de Alex Willemsstraat is onmisbaar voor hen mits hij goed werkt. Dat is sinds oktober vorig jaar niet meer het geval. De lift is al meer dan 30 jaar oud en is volgens de bewoners gewoon op. Door storingen zijn ze alle 3 al een aantal keren vast komen te zitten. De brandweer moet er dan aan te pas komen om hen te bevrijden. Werd de lift gerepareerd na een aantal dagen was hij weer stuk. Nu heeft de Woonzorg besloten om de lift buiten dienst te laten. Bewoners trokken meerdere keren aan de bel bij de woningcorporatie en Jos Swartjes schreef een brief. Hij is namelijk VN-ambassadeur voor mensen met een beperking. Daarop kwam Woonzorg snel in actie en installeerde meteen 2 stoelliften omdat het 6 tot 8 weken gaat duren voordat de lift gerepareerd gaat worden. De bewoners hopen dat de lift vervangen wordt, door een grotere want als je opgehaald moet worden door een ambulance word je in een bureaustoel naar beneden gebracht omdat een brancard er niet in inpast!

We moeten kinderen leren ermee om te gaan.

In de krant van 30 maart jl. een foto van meester Jesper in actie op Tik Tok. De basisschoolleraar laat zijn honderduizenden volgers zien wat er in zijn klas gebeurt. Het fijne aan Tik Tok vindt hij dat je met hele korte video's je boodschap moet zien over te brengen. Sociale media gaat niet meer weg. Kinderen moeten leren hier mee om te gaan. En dat doe je door ze les te geven in mediawijsheid. Daarin worden haatreacties, online pesten, internetveiligheid, op wie reageer je wel of niet maar ook fake nieuws besproken.

Weer een camping in het weiland voor festival.

In de Gelderlander van 6 april jl. de mededeling dat er vlak bij het festival van Down the Rabbit Hole bij de familie van Herbert Verploegen aan de Kooistraat weer een camping komt. Vorig jaar wisten al 75 festivalgangers hun weg naar de familie Verploegen te vinden. Die waren erg positief en vroegen of ze weer konden komen. Dat gaf energie om door te gaan. Nu hebben ze een vergunning voor 250 plekken en er zijn er nu al 100 vergeven. Herbert wil dit jaar ook weer een pendeldienst gaan verzorgen maar is hierover nog in gesprek met de gemeente.

Van de lezer.

In de Gelderlander van dinsdag 23 april jl. een prachtige foto van de zusjes Postulart. Op de foto aan de rechterkant mevrouw (Nolda) Postulart die gefeliciteerd wordt met haar 103^e verjaardag! Aan de linkerkant op de foto haar zus mevrouw (Riek) Cornelissen-Postulart die in juni van dit jaar 102 jaar wordt! Namens ons allen nog proficiat!

Winssen - Verhaal van oom Alex bij herdenking.

In de krant van 1 mei jl. de mededeling dat zaterdag 4 mei bij het oorlogsmonument aan het Admiraal van Ghentplein naast Burgemeester Bergman en directrice De Haan van de basisschool ook Will Tromp het verhaal vertelt van zijn oom Alex Willems die in het najaar van 1944 op 26-jarige leeftijd sneuvelde.

TV - Een vandaag.

Op zaterdagavond 4 mei was mevrouw Corrie Hendriks uit de Biezenwaard op tv bij het programma Een Vandaag. Het programma ging mede over de



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 18 mei	Pinksteren	19:00	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Samenzang o.b.v. Jacques en Antoinette van der Meer			
zo 19 mei		10:00	pastor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Ton van Balveren	 Andreaskoor
ma 20 mei	Tweede Pinksterdag	10:00	Kapelberg Bergharen	Elckerlyckoor			
wo 22 mei	Seniorenviering	15:30	Pastoor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	Marieke vd Ven & Hennie de Lange			
za 25 mei	H. Drie-eenheid	19:00	Vormselviering Vicaris-generaal T. Lamers, pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	KoMore			
zo 26 mei			geen viering		10:00	Afsluiting 125 jaar Andreakerk pastores Ruud Roefs, Roman Gruijters & em.past Jan de Waal	 Muziekvereniging NAG
za 1 jun	Sacramentsdag	19:00	em.past. Harry van Dooren	Marieke vd Ven & André Haverkort			
zo 2 jun		10:00	em.past. Harry van Dooren	Marieke vd Ven & André Haverkort	11:00	Eerste Communieviering pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Kinderkoor Dukenburg
za 8 jun	10e zondag door het jaar	19:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang			
zo 9 jun		10:00	em.past. Ton van Balveren	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	Buitenviering Woco / kindernevendienst	Our Choice
za 15 jun	11e zondag door het jaar	19:00	WoCo	Cantor-organist Jan Tel			
zo 16 jun		10:00	Vaderdag WoCo	Cantor-organist Jan Tel	10:00	em.past. Ton van Balveren	Andreaskoor / Samenzang
za 22 jun	12e zondag door het jaar	19:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang			
zo 23 jun		10:00	em.past. Ton van Balveren	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	Emeritus pastoor Jan de Waal	Andreaskoor
wo 26 jun		15:30	Seniorenviering pastor Roman Gruijters	Marieke v/d Ven & Hennie de Lange			
za 29 jun	13e zondag door het jaar	19:00	em.past. Harry van Dooren	KoMore			
zo 30 jun		10:00	em.past. Harry van Dooren	 Marieke v/d Ven	10:00	Emeritus pastoor Jan de Waal	Andreaskoor
za 6 jul			geen viering				
zo 7 jul	14e zondag door het jaar	10:00	Openlucht viering in de muziekkoepeel Winssen Gezamenlijke pastores	Samenzang		geen viering	

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

 Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.
Beuningen: zondag 30 juni, Weurt: 19 & 26 mei



verzetsburgemeester Jacques Luske. Hij was tijdens de oorlog burgemeester van Bergharen en Horssen. Hij regelde tijdens de oorlog verschillende onderduikplekken in Maas en Waal. Mevrouw Corrie Hendriks is 92 jaar en heeft de burgemeester nog goed gekend, hij was verantwoordelijk voor Maas en Waal en heeft heel veel goeds gedaan voor de mensen vertelt ze en. Ze woont tijdens de oorlog met haar ouders en zus in Horssen waar ze thuis een onderduikadres hebben. Burgemeester Luske kan altijd een beroep op Gijs, de vader van Corrie doen. Zij hebben heel veel onderduikers gehad en ook veel risico's genomen. De onderduikers werkten overdag mee op het land en gingen ook mee de koeien melken. De familie woonde aan de rand van het bos en als er een razzia kwam van de Duitsers kregen ze vooraf bericht via de burgemeester en dan konden de onderduikers snel het bos is.



Herdenking oorlogsslachtoffers in Ewijk

Op zaterdag 4 mei vond in Ewijk de inmiddels traditionele 4 mei-herdenking plaats, bij het oorlogsmonument op het kerkplein aan de Julianastraat. Vele belangstellenden waaronder familieleden van de slachtoffers, luisterden naar toespraken van burgemeester Daphne Bergman, Pastor Ruud Roefs en de voorzitter van het comité 4 en 5 mei Wim Roelofs. Daarna werden er bloemstukken gelegd door familieleden van de slachtoffers, leden van het comité 4 en 5 mei en vertegenwoordigers van de gemeente Beuningen en diverse lokale organisaties. Trompettist Leo van Beuningen blies de Taptoe en de muzikale omlijsting werd verzorgd door het Liturgisch Gemengd Koor. De wederom drukbezochte bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie. Het comité 4 en 5 mei dankt alle betrokkenen, vrijwilligers en bezoekers voor hun inzet en interesse.

Bomen

De gemeente is afgelopen jaar bezig geweest om in onze wijk de boel een beetje op te knappen. Pleintjes zijn aan de beurt geweest, de wegen zijn aangepast, parkeerplaatsen bijgewerkt en er is het een en ander geplant en weggehaald. Uiteraard heeft men hiervoor een bedrijf in de arm genomen. De firma Remmits in dit geval. Wanneer je zoiets onderneemt is er natuurlijk altijd wel wat overlast en ongemak voor de bewoners, maar dat werd keurig van tevoren aangekondigd en tot een minimum beperkt. Er verschenen ook nieuwsbrieven waarin uitgebreid werd uitgelegd wat, wanneer en hoe het allemaal ging gebeuren. Zoiets vergt een goede communicatie en coördinatie. Het uiteindelijke resultaat was in mijn ogen om de vingers bij af te likken.

Men hoort vaak dat de (gemeente)politiek zo ver van de burgers af staat. En ik weet ook wel dat we zo'n opknapbeurt zelf gefinancierd hebben middels betaalde belastingen. Maar als ik dan zie hoe zorgvuldig, correct en efficiënt deze wijkverbetering is aangepakt, dan moet ik de gemeente i.c. de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn een groot compliment geven. Het was uiterst zichtbaar hoe hieraan met hart en ziel gewerkt is. Het kan haast niet anders of hier moet een geloofsovertuiging aan ten grondslag liggen. Sowieso Chapeau!

Het mooist van alles vond ik nog de vele jonge bomen die op diverse plaatsen in de wijk waren aangeplant. Ze stonden keurig in de zwarte grond voorzien van een tweetal ondersteuningspalen en twee verstevigingsbanden halfweg de stam. In de ontluikende lente begonnen ze keurig uit te lopen en de natuur werd weer opgestart. De wijk was klaar voor een mooie periode. Maar dan. Ik weet niet wie het gedaan had, maar onverlaten hadden twee bomen op de hoek van de straat bij de kruin omgeknakt en zo het mooie werk van de gemeente op die plek om zeep geholpen. Ik was boos, verdrietig en teleurgesteld. Is dat de manier waarop we met elkaar omgaan en het werk van anderen waarderen? Als we brommen op de (gemeente)politiek moeten we dan niet de hand in eigen boezem steken? De gemeente heeft het er echter niet bij laten zitten en twee nieuwe bomen geplant op de plek des onheils. Het gemaakte statement daarbij was er volgens mij een van onvoorwaardelijke liefde. Voor de natuur en voor de medemens. Je zou het bijna religieus kunnen noemen.

Theo Coenders

Kapel in Ewijk

Onze kapel in Ewijk krijgt de laatste tijd veel bezoekers, dat is te merken dat er veel kaarsjes de laatste tijd branden. Ook wordt er gebruik gemaakt van het schriftje waarin ieder zijn verhaal of een anekdote erin kwijt kan. De laatste maanden staan er veel bloemen in de kapel deze krijgen we (gesponsord) van onze nieuwe winkelketen Albert Hein/Jan Linders. Deze bloemen worden via Mw. Bets van Summeren bezorgd. Koster Jaap Peters zorgt voor deze bloemen dat ze op tijd verschoond en water krijgen. Alvast bedankt voor Jaap en Bets voor hun inzet van onze Kapel die er altijd zal zijn in Ewijk. Zie bijstaande foto, hoe gezellig het is. Tevens kunt u in de kapel ook een Rondom ophalen en verdere informatie vinden over onze Parochie.

Contactraad Ewijk

Oud Ewijk, plan Doddendaal

In het archief van de gemeente Ewijk vond ik het plan uit 1962 om naast de aanleg van een nieuw voetbalveld 53 woningen te bouwen op het gebied tussen het pad van de blokhuizen aan het schoolpad naar het voetbalveld, het Schoolpad, de Klapstraat (nu Klaphekstraat) en de Blandenplak, zie foto (het pad is hierop niet zichtbaar).

Tussen het plangebied en de Van Heemstraweg lagen de akker van boer Jansen van de Brugstraat, nu een mooi parkje en het Voetbalveld met trainingsveld. Het trainingsveld is niet zichtbaar op de foto, wel staat aan de westkant van het voetbalveld het keetje ingetekend. Hierin werden de kalkspullen opgeslagen en ernaast stond een handpomp. Het plan voorzag in een toegangsweg voor deze nieuwe wijk en 2 sportvelden, vermoedelijk bedoeld als speel- en volleybalveld. Het plan werd “plan Doddendaal” genoemd naar het kasteel aan de andere kant van de Van



Heemstraweg. Deze locatie werd hoofdzakelijk gebruikt voor fruitteelt (o.a. kersen, appels, rode bessen, pruimen) en akkerbouw. Deze waren eigendom van de Families van de Berg en Reuvers. Deze families raakten hun eigendommen kwijt door gedwongen verkoop aan de gemeente. De familie Van de Berg is in 1966 verhuist naar Afferden de familie Reuvers bleef in Ewijk.

Zoals we nu weten is dit plan nooit uitgevoerd. De woningen van beide families zijn na het vertrek van de oorspronkelijke bewoners gebruikt als tijdelijke woning voor Ewijkse gezinnen en enkele jaren later gesloopt. Een deel van de fruitboomgaard van de familie V.d. Berg is geroid, ingezaaid met gras en er werden doelpalen op geplaatst, een voetbalveldje voor de jeugd, destijds stond het bij de gebruikers bekend als “het berenveldje”. De kersenboomgaard met de Frans Meijlingkersen. Op een deel van het perceel van Reuvers werd in april 1967 een grote stapel hout verzameld die op de 27^e diende als groot vreugdevuur vanwege de geboorte van de Nederlandse troonopvolger, onze huidige koning. Uiteindelijk werd begin 70'er jaren gestart met de bouw van het verpleeghuis Waelwick in 1996 is het pand aan de zuidkant uitgebreid en weer later met het gebouw voor kleinschalig wonen. In april 1976 werd het tweede voetbalveld van de VV Ewijk in gebruik genomen met de wedstrijd Ewijk I – Oud Feijenoord. Eerder werd het tenniscomplex van de Racket Eagles opgeleverd.

In ieder geval zijn er aan de Blandenplak begin jaren zeventig 18 woningen gebouwd waar destijds veel jonge Ewijkse stellen hun plek vonden.

De twee speelveldjes zijn er net als de overige 35 woningen nooit gekomen.

Tip: In het Regionaal archief Nijmegen (RAN) is veel meer informatie over oud Ewijk terug te vinden, raadpleeg hiervoor Regionaal Archief Nijmegen.

Met dank aan Arno Spin en Ton van de Berg.

Namens HBB Geert Hendriks



Blik op de Corneliuskerk: in de spotlights: De Lectorengroep

Al op inscripties uit de tweede eeuw werd iemand als 'lector' aangeduid. In de middeleeuwen werd de taak van lector vooral verbonden met de taken die de voorganger had. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het weer als aparte taak hersteld. Het is een taak waarin je met toewijding en nauwkeurigheid de Schrift leest. De term lector houdt direct verband met het Latijnse woord 'legere'. Dit betekent lezen.

Hij/zij is de vertegenwoordiger van de mensen die aanwezig zijn in een viering. Ook bij de belangrijke taak van lector wordt zichtbaar dat de Kerk één gemeenschap is met onderscheiden functies en taken. Voorafgaand aan het evangelie worden door de lector de eerste en tweede lezing gelezen uit de H. Schrift. Ook de voorbede en mededelingen worden door hem/haar gelezen. Tevens assisteert de lector bij het uitreiken van de H. Communie. Onze groep lectoren bestaat momenteel uit zes personen die afwisselend de schriftlezingen verzorgen tijdens de reguliere vieringen. Nieuw bloed is altijd welkom!



Irma- Ton-Henk-Mieke-Jacqueline-Daniëlle

Thema-avond 'ik zou niet weten hoe'

Met de themagroep van KoMore hebben we een thema-avond voor het koor georganiseerd met het thema 'ik zou niet weten hoe'. Deze zin komt uit het liedje 'Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe' geschreven door Annie M.G. Schmidt gezongen door Frans Halsema en Jenny Arean in 1971. Het lief gaat over de onveilige wereld op dat moment met de Koude Oorlog die op zijn hoogtepunt was en de dreiging die uitging van de Vietnamoorlog. Vluchten

had geen zin meer, men was immers nergens veilig aangezien de wereld totaal ten onder zou gaan. De enige oplossing moest gezocht worden in de liefde en het vluchten bij elkaar. Hoe actueel dat thema nu jaren later nog is met de onrust en ellende in de wereld.

Oorlog is de verleden tijd van vrede. We kunnen het ons niet voorstellen dat het leven totaal anders wordt. Dat je niet meer mag zeggen wat je denkt, en overall is dreiging. Soldaten worden erop uitgestuurd om elkaar te doden soms gebeurt het op afstand met een muisklik die een drone aanstuurt. Wapens gaan spreken. Huizen worden verwoest. Weerloze mensen komen om. Kinderen raken verminkt. Wanneer we iemand ontmoeten die zijn of haar verhaal van de oorlog vertelt, gebeurt er iets anders. We spiegelen ervaringen waarin we verontwaardiging over oorlogsgeweld delen en vrede mee gaan waarderen. Want oorlog is een uitzondering, vrede is de regel. Wij horen en zien de verhalen van mensen die de oorlog van dichtbij hebben meegemaakt, zo ook het verhaal van Addy die bij ons koor zit. Zij heeft de oorlog als kind van dichtbij meegemaakt en verteld ons haar verhaal. Verhalen die raken, ontroeren, je zou iets willen doen ... maar wat ... je zou niet weten hoe.

Waar begint de vrede? In ons huis, in onze straat, in ons dorp, in onze stad, in ons land, op deze aarde? Maar wanneer? Vluchtelingen, als hun leven wordt bedreigd en angst om te blijven te groot wordt, dan slaan mensen op de vlucht. Vaak onder opnieuw levensgevaarlijke omstandigheden. We denken misschien dat vluchtelingen de meest arme en kansloze mensen zijn maar dat is niet waar. Vluchtelingen zijn mensen die nog kansen zagen, die de moed en de middelen hadden om hun vlucht te organiseren.

Mensen die ingrijpende, schokkende ervaringen hebben meegemaakt zijn bijzonder veerkrachtig. Het is ook hun karakter. Denk aan zelfvertrouwen, discipline en vastberadenheid. Dit verhoogde hun kansen om oorlog en ellende te overleven. Na de oorlog of na de vlucht moesten ze aan de slag. Het land moest worden opgebouwd of ze moesten inburgeren en de taal leren, alles om weer een leven op te bouwen. Maar de keerzijde van geweldige veerkracht is: geen zwakheid willen laten zien. Veerkracht is verbonden aan de wil om te overleven.

... ik zou niet weten hoe



Herinneringen

Pa en ma zijn heel lang lid van een land- en tuinbouw vereniging en daar gaan ze geregeld mee opstap. Dat jaar gaat de reis naar Huize Doorn waar in de tuin een enorme verscheidenheid aan rozenstruiken te zien zou zijn. Voor broertje en mij was een oppas gezocht. Ik had geen zin in een oppas, ik wilde mee dus ik vroeg of ik mee mocht. Na overleg met ma hoorde ik dat ik wel mee mocht als ik goed zou luisteren. Broertje was nog maar net drie jaar dus die moest wel naar oma toe.

Om zes uur was het opstaan omdat we om acht uur in de bus moesten zitten. Eerst aankleden, ontbijten en daarna met de fiets naar het centrum in de stad waar de bus klaar stond, dat was bijna een uur rijden. Het was een hele belevenis want ik had maar heel zelden in een bus gezeten. In Doorn kregen we eerst een rondleiding door huize Doorn. Toen was het tijd voor de lunch, ma zei ik neem een salade en jij kan wel mee eten. Ik had gezien dat er ook een Russisch ei was (een koude schotel opgemaakt met ei), die wilde ik. Ma: dat is veel te groot dat krijg jij nooit op. Maar ik mocht het bestellen tot verbazing van ma is die bijna helemaal op gegaan want ik had echt trek omdat het ontbijt wel heel vroeg was geweest.

In de middag was de rondleiding door de tuinen met enorm veel rozen. Ik heb me echt staan vergaten aan de verschillende soorten en kleuren. Er waren heel grote en kleinere, rozen in trosjes en een enkele roos aan een tak. Het mooiste vond ik een hele grote gele roos die zo lekker rook. Ik vroeg of ma die mee kon om bij ons in de tuin te zetten. Ma lachte en zei, nee die is hier niet te koop maar ze heeft wel de naam opgeschreven om thuis eens te informeren. Helaas was deze soort rozen niet via de toen gebruikelijke kanalen te koop.



KoMore - Stedentripje Dordrecht

Elk jaar gaan we met een groepje van KoMore op stedentrip, dit jaar ging de (trein)reis naar Dordrecht. Een mooi oud stadje met vele hofjes die in een prachtige omgeving van de Biesbos gelegen is. Met een stadswandeling (rondje Dort) hebben wij vrijdags de mooiste plekjes van de binnenstad van Dordrecht verkend. Dordrecht kent vele prachtige hofjes, oude gebouwen en havens en uiteraard ook fijne terrasjes. Zaterdags zijn we de stad uit gefietst om de Biesbos te verkennen, enkel was het pontje door een aanvaring uit de vaart gehaald en moesten wij een alternatieve route nemen. De rand van de Biesbos is ook ontzettend fraai en de omgeving leent zich dan ook om heerlijk rond te fietsen, we hadden er prachtig weer bij dus dat was genieten. Zeker aan te raden om Dordrecht en omgeving eens te bezoeken!!



Van 12 t/m 15 juni is de Avondvierdaagse in Beuningen.

Start Locatie: Basisschool De Vuurvlinder, Zanddonk 2 Beuningen
De te wandelen afstanden zijn ook dit jaar weer de 2,5, 5, 10 en 15 km.

Starttijden

afstand	woensdag 12 t/m vrijdag 14 juni	zaterdag 15 juni
15 km	17:45 uur	15:15 uur
10 km	18:00 uur	16:00 uur
5 km	18:15 uur	16:30 uur
2,5 km	18:30 uur	16:30 uur

Lente Feest

Kom proeven en genieten op het nieuwe foodtruckfestival van Beuningen! Tijdens de Lentefeesten wordt het Beatrixplein omgedoopt tot Bea's Foodplein: een sfeervol plein vol foodtrucks met lekker eten en drinken en geweldige muziek van [Sher](#) en [Alex & Friends](#).

Zaterdag 1 juni: Bea's Foodplein open van 12:00 tot 20:00 met muziek van Sher Music (12:00 – 16:00) en Alex & Friends (16:00 – 20:00)

Zondag 2 juni: Bea's Foodplein open van 11:00 tot 17:00 met muziek van Sher Music (11:00 – 15:00)

Nijmegen klinkt

Op zondag 2 juni neemt KoMore mee met Nijmegen Klinkt, om 12.00 uur zingen zij in het centrum van Nijmegen op Plein 1944



Shoppen@Mijntje nu ook 's avonds geopend

De kleding weggeefwinkel Shoppen@Mijntje is er voor mensen uit Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt die in het bezit zijn van een Klavervierpas en/of gebruik maken van de voedselbank. Zij mogen hier gratis komen winkelen.

Er is babykleding, kinderkleding, dames- & herenkleding, sportkleding, kleding voor speciale gelegenheden, schoenen, accessoires en een weggeeftafel met diverse artikelen. Iedere dinsdag is het winkeltje geopend van 14:00-16:00 uur. Er was ook vraag voor een avondopening, dus daarom is het winkeltje nu ook iedere laatste woensdag van de maand geopend van 18:00-20:00 uur. De eerstvolgende keer is 29 mei. Heb je nog geen Klavierpas? We helpen je graag. Loop gerust even binnen. Het winkeltje is gevestigd op Rijstveld 4 in Beuningen.

Voor vragen bel naar Stichting Perspectief: 024-6750939.



Concert Nijmeegs Senioren Orkest - Andreaskerk zondag 21 april

Onder grote publieke belangstelling werd door het Nijmeegs Senioren Orkest (NSO) onder leiding van dirigent Rudy Böhmer een uitstekend concert verzorgd. De uitstekende muzikanten speelden twee maal drie kwartier composities van George Gershwin, Jacob de Haan, Jan Bosveld, Charpentier en Glenn Miller, waarbij ook diverse solisten op de voorgrond traden.

Het Senioren Orkest bestaat uit ca 55 muzikanten in de leeftijdsklasse van 50 tot 93 jaar en werd in 1977 opgericht door Willy Hautvast. Diverse muzikanten hebben hun roots in verschillende harmonieën en fanfares in de regio Nijmegen. De dirigent heeft zijn roots in het Orkest Koninklijke Luchtmacht.

Onder de aanwezigen waren de pastoor Ruud Roefs en emeritus pastoor Jan de Waal, een groot aantal inwoners van ons dorp Weurt en een aantal Oekraïense en Poolse inwoners van gemeente Beuningen. Het optreden en de gratis koffie en thee, die door een aantal vrijwilligers werd verstrekt, werd door het publiek met gulle vrijwillige bijdragen gehonoreerd. Dit concert was al de negende activiteit die in het kader van het 125-jarige Weurtse Andreaskerk werd gerealiseerd. Zondag 26 mei vindt de eucharistieviering ter afsluiting van de jubileumactiviteiten 125-jarig H. Andreaskerk Weurt.



Foto Ger Loeffen



Met dit succesvolle concert werd weer eens aangetoond dat dit juweel van een kerk in Weurt zich ook bijzonder goed leent voor concerten, optredens, tentoonstellingen e.d. De culturele erfgoed-waarde en architectonische schoonheid is voor vele bezoekers steeds weer een verrassing.

Avondvierdaagse Weurt 18 t/m 21 juni 2024

Hallo allemaal,

De 50+ Vereniging organiseert ook dit jaar weer Avondvierdaagse deze wordt dit jaar voor de 18^e keer georganiseerd. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie weer met velen gaan deelnemen aan dit wandelevenement.



Je kunt kiezen uit de volgende afstanden 2,5 km, 5 km, 10 km en 15 km dus er is voor elk wat wils bij. De organisatie zorgt voor het welbekende 'appeltje voor de dorst'. Jong en oud kunnen deelnemen aan deze Avondvierdaagse neem dus gerust de hele familie mee.

Start en finish vinden plaats vanaf locatie sporthal/dorpshuis De Kloosterhof te Weurt. De starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 km. om 18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur. Op woensdag 12 en donderdag 13 juni vindt in sporthal/ontmoetingsplek De Kloosterhof tussen 14.00 en 15.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: voorinschrijving €4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf €5,00. Na afloop is er voor iedere deelnemer een herinnering aan deze Avondvierdaagse.

Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Marian Reijnen (06-23132019) of Virginia Bartels (06-443632160) Het duurt nog wel even maar noteer nu al vast in je agenda dat je van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!

Engeltjes Pinkstermarkt

Op 1e Pinksterdag 19 mei houden wij weer onze Engeltjes voorjaarsmarkt in de Pastoor v.d. Marckstraat 64 in Weurt. Wij zijn open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust eens langs. Er is heel veel moois voor een redelijke beurs.

Welkom bij de familie Engelen.

Eucharistieviering op zondag 26 mei

ter afsluiting van de jubileumactiviteiten 125-jaar Andreaskerk Weurt

Op zondag 26 mei vindt in de Weurtse Andreaskerk de slotviering plaats van het jubileumjaar 125 jaar Andreaskerk Weurt. De feestelijke viering begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door pastoor Roefs, emeritus pastoor de Waal en diaken Gruijters. Muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid zal de viering opluisteren en na de afloop ervan verzorgt zij een miniconcert. De Weurts kerkgemeenschap en NAG zijn meer dan 100 jaar nauw met elkaar verbonden. De toenmalige Weurtse pastoor was begin 20ste eeuw nauw betrokken bij de oprichting van NAG.



Foto Paul Beckers

De activiteiten ter gelegenheid van dit jubileumjaar werden georganiseerd door de werkgroep 125 jaar Andreaskerk. Naast de feestelijke viering in september vorig jaar waarin o.a. bisschop de Korte de viering voorging, was er een BBQ voor de vrijwilligers van de Weurtse kerk, werd de kerk opengesteld voor deelname aan de Kunstroute Beuningen, het event Weurt Literair & Muzikaal, kerstconcert door het koor Our Choice, een grote kerstallententoonstelling door de familie Smits, het muzikaal event Herman & Ton Live, orgelconcert door Cor van Wageningen en Andre Haverkort, en heel onlangs een concert gehouden door het Nijmeegs Senioren Orkest.

De eucharistieviering op zondag 26 mei vormt het slot van het jubileumjaar 125 jaar Andreaskerk Weurt. De werkgroep beveelt deze viering van harte aan bij alle Weurtenaren, parochianen van H. Johannes XXIII en belangstellenden van daarbuiten.

Simon: een boeiende krachtpatser



Toen ik op de lagere school zat, kregen we nog les in Bijbelse geschiedenis. Eén van de boeiendste verhalen was het verhaal over Simson (of Samson). Hij was een ontzettend sterke man die veel vijanden een kopje kleiner maakte. Hij had veel weg van Jerom in de verhalen van Suske en Wiske. 'Er zijn weinig andere Bijbelverhalen die zoveel drama en actie behelzen, zoveel literair vuurwerk en rauwe emoties als het verhaal van Simson'. Ieder Joods kind leert hem kennen als 'Simson de held' (Grossman, 2006). In onze kerk is hij afgebeeld in een glas-in-loodraam.

Toen Simson werd geboren maakten de Filistijnen, de vijanden van de Israëlieten, de dienst uit. Zijn geboorte was een Godsgeschenk. Zijn moeder was lang onvruchtbaar geweest, maar op een dag kondigde een engel aan dat ze een zoon zou krijgen, maar 'Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen'. Zijn haar zou de bron blijken te zijn van een enorme door God gegeven lichaamskracht. Eens toen hij naar de stad Timna ging raakte hij verliefd op een Filistijns meisje en wilde met haar trouwen. Zijn ouders waren tegen omdat zij liever en Israëlitisch meisje wilden, maar hij zette door. Toen hij eens naar Timna ging, kwam een brullende leeuw op hem af. Met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw 'alsof het een geitenbokje was'. Later zag hij op deze weg de dode leeuw liggen met in zijn lijf een bijenvolk met honing. Hij at ervan.

Op het bruiloftsfeest gaf Simson aan dertig Filistijnse gasten een raadsel op. Als zij het raadsel konden oplossen, kregen zij van Simson dertig stel kleren. Het raadsel luidde: 'Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetheid'. Het lukten hun niet de oplossing te vinden en zij zeiden tegen de bruid dat zij Simson moest overhalen om de oplossing te verklappen, 'anders steken we jullie huis in brand zodat jij en je familie in de vlammen omkomen'. Zij kwam schreiend bij Simson en zei: 'Je houdt niet van me, het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel

opgegeven maar mij niet eens de oplossing verteld'. Na lang aandringen en veel tranen gaf hij haar de oplossing, die zij verklapte. Omdat zijn vrouw de oplossing had verklapt, ging Simson naar de stad Askalon, sloeg daar dertig Filistijnen dood, nam hun kleren en gaf die aan de gasten die de oplossing hadden gevonden. Tijdens de tarweoogst ging Simson naar zijn vrouw, maar haar vader liet hem niet binnen en zei: 'Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten. Daarom heb ik haar aan een ander gegeven'. Simson ging weg en ving driehonderd vossen, bond die twee aan twee met staarten aan elkaar, stak fakkels in de knoop van hun staarten en liet de vossen los in de rijpe korenvelden van de Filistijnen. Die namen wraak en verbrandden Simsons vrouw en haar vader. Hierop doodde Simson een groot aantal Filistijnen.

De Filistijnen trokken daarop plunderend rond in Juda en eisten de uitlevering van Simson. De Judeeërs gingen akkoord, maar toen zij hem geboeid wilden uitleveren 'kwam de geest van de Heer over hem' en de touwen werden door een vuur verteerd. Hij zag daar toevallig een ezelskaak liggen en met het bot sloeg hij duizend man dood. Op een dag ging Simson naar de Filistijnse stad Gaza, waar hij een prostituee bezocht. Toen de inwoners dat hoorden, zetten ze wachtposten uit en loerden op hem bij de stadspoort. Om te ontsnappen pakte Simson beide deuren van de stadspoort vast, rukte ze met slot en al los en droeg ze op zijn schouders naar de top van een berg, verderop bij Hebron.

Enige tijd later werd Simson verliefd op de Filistijnse Delila. De Filistijnen vroegen haar om het geheim van Simsons kracht te achterhalen en hoe ze hem gevangen konden nemen. Hiervoor zou ze geld krijgen. Na drie keer door Delila vastgebonden te zijn, rukte Simson zich steeds los bij de komst van de Filistijnen. Daarop zei Delila: 'Hoe kun je zeggen dat je van me houdt? Je vertrouwt me niet eens! Tot drie keer toe heb je me voor de gek gehouden in plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt'. Toen zij hem dag en nacht bleef lastigvallen, kon Simson het niet meer harden en vertelde hij haar zijn geheim. Delila liet de Filistijnen binnen, ontving het geld en liet Simson in haar schoot inslapen. Hierop riep zij iemand binnen om Simsons hoofdhaar af te scheren. Zo slaagden zij er in hem machteloos te maken. Hij was zijn kracht kwijt. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit en



boeiden hem. In de gevangenis moest hij in een tredmolen meel malen. 'Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien'.

De Filistijnen organiseerden vervolgens in de tempel een groot offerfeest voor hun god Dagon. Simson werd binnengebracht om het volk te vermaken. Hij vroeg: 'Zet me zo neer dat ik de pilaren kan aanraken waarop de tempel rust, dan kan ik daartegen steunen'. Op het dak van de tempel stonden veel mannen en vrouwen, die Simson uitlachten en bespotten. Hij vroeg hierop aan God om nog één keer zijn kracht terug te geven. Terwijl hij riep 'Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen!', duwde hij uit alle macht tegen de pilaren en de hele tempel stortte in. Alle aanwezigen werden bedolven. Zo liet hij bij zijn dood meer Filistijnen sterven dan tijdens zijn hele leven. Twintig jaar was Simson rechter geweest over Israël.

Was Simson een held of niet?

SV

Foto:

Simson met de stadspoort van Gaza op zijn nek

Detail uit koorraam 5 Andreaskerk Weurt

Even noteren in de agenda:

Openluchtviering parochie H. Johannes XXIII

Op **zondag 7 juli** aanstaande vindt voor de tweede maal een bijzondere parochiële **openluchtviering** plaats. De viering vindt plaats in en rondom de muziekkoepeel in **Winssen** en begint om **10.00 uur**. Samenzang staat voorop. Na afloop van de viering worden koffie, thee en een versnapering gepresenteerd.

We hopen velen van u te mogen begroeten. Alvast van harte welkom!

Nadere informatie volgt.

Bestuur parochie H. Johannes XXIII