

Rondom JOHANNES

JAARGANG 10
nummer 5



September 2024

— In dit nummer onder andere: —

- Het is maar een woord- en communieviering...
- Kinderpopkoor Happy Tunes
- Open monumentendag 2024



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen

Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

Winssen	Ewijk	Beuningen	Weurt
Gerry Schreven	Dien van Rens	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen			Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt
in het weekend van 26 oktober 2024.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 10 oktober naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
of naar uw lokaal redactielid

Het is maar een woord- en communieviering ...

‘Het is maar een woord- en communieviering ...’ Een geluid dat regelmatig klinkt en ook mij wel eens ter ore komt. Een geluid dat ik – laat ik duidelijk zijn – betreurt. Vooral vanwege dat ene woordje *maar* ... Nogal wat mensen blijven weg, als er – bij afwezigheid van een priester – geen eucharistieviering is. Of men verschuift een misintentie naar de eerstvolgende keer dat er wel eucharistie wordt gevierd.



Ik heb dit thema al eens eerder besproken in de *Rondom Johannes*. Maar ik voel de behoefte om dit nogmaals te doen. Ik begrijp heel goed dat mensen – van oudsher – gehecht zijn aan de viering van de eucharistie. De eucharistie heet niet voor niets in kerkelijke documenten ‘bron en hoogtepunt van christelijk leven’ te zijn. Zelf ga ik daar ook met hart en ziel in voor. Maar het gaat me veel te ver om een woord- en communieviering als ‘tweederangs’ weg te zetten. Want dát klinkt toch door in dat ene kleine woordje *maar*. Los van het feit dat deze vieringen doorgaans zeer goed worden voorbereid en ook van hoge kwaliteit zijn (alle hulde en respect voor hen die hier hun kostbare tijd en energie in steken!), mag ik eraan herinneren dat ooit iemand gezegd heeft: ‘... *waar* er twee of drie *in mijn naam* bijeen zijn, *daar ben Ik in hun midden*.’ (Matteüs 18, 20) En wie zijn wij om dat tegen te spreken? Nergens staat dat dat alleen het geval zou zijn binnen een eucharistieviering. Waar mensen samenkomen om te vieren – op welke wijze, op welke plaats dan ook, overal waar mensen liefdevol zorg dragen voor elkaar, daar is *Hij* in hun midden.

De laatste jaren hebben we als parochie twee van onze kerken moeten sluiten, met pijn in het hart. Dat geldt voor ieder van ons. Ook voor mij als priester. Immers, je wordt geen priester om kerken te sluiten, maar juist om een geloofsgemeenschap (mee) op te bouwen.

De vraag is echter wel of en in hoeverre we nog een echte gemeenschap vormen. Geen overbodige vraag in een samenleving die sterk geïndividualiseerd is en die steeds verder lijkt te versnipperen. 'Bidden kan ik thuis ook ...' Ook zo'n veel gehoorde uitspraak. En inderdaad, bidden kan thuis ook. Maar ik hoop dan wel dat je het dan ook doet.

Maar toch ... Geloven doe je niet in je eentje. Kún je ook niet in je eentje. Ik tenminste niet. Daarvoor is de gemeenschap onontbeerlijk. Er is geen ik zonder jij. We hebben elkaar nodig. En ik weet, we zoeken elkaar niet uit, maar we zijn, als kinderen van een en dezelfde Vader – en dat is wat mij betreft de kern van ons geloof – broeders en zusters van elkaar. Soms tot elkaar veroordeeld, meestal aan elkaar geschonken. Alle reden dus om elkaar in ere te houden.

Als kerken worden gesloten, hoor je niet zelden mensen zeggen: 'We hebben geen kerk meer – ik doe niet meer mee.' En laat ik vooropstellen, ik herken de pijn achter zulk een uitspraak. Heel goed zelfs. Ook ik heb meegemaakt hoe mijn 'eigen' parochiekerk in Grave, waar ik jarenlang met hart en ziel bij betrokken was geweest, werd gesloten – én gesloopt. Hoe pijnlijk dit ook was, ik heb er tóch bewust voor gekozen de overstap te maken naar de kerk die overbleef, de Sint-Elisabethkerk – in het hart van de oude stad. Vanuit de overtuiging dat het niet gaat om de vraag of we nog wel een kerk HEBBEN, maar veeleer om de vraag of we nog wel kerk ZIJN. Laat ieder van ons op die vraag zijn of haar eigen antwoord geven.

Laten we *samen* ons geloof vieren. Samen. Of het nu in een eucharistieviering is of niet. Het allerbelangrijkste is dat we *samenkomen*. En samen *blijven* komen. Zeker in een voor onze kerk, voor onze parochie zo moeilijke tijd. Dan telt vooral dat we elkaar vasthouden en bemoedigen – en niet bij de andere stuurlied aan de wal gaan staan. Dat is te gemakkelijk. En laten we in het bijzonder – door onze aanwezigheid en betrokkenheid – hen die zich zo belangeloos inzetten voor onze woord- en communievieringen een hart onder de riem steken. *Deze mensen verdienen dat!*

Met een hartelijke groet en graag tot ziens, ook in een woord- en communieviering!

Pastor Ruud Roefs



Word Lid van Kinderpopkoor 'Happy Tunes' – Waar Plezier en Zingen Samenkomen!

Beste ouder(s) en kinderen,

Wij zijn Janneke Versteeg en Maike Zwitselaar, van Kinderpopkoor 'Happy Tunes', een nieuw kinderpopkoor in Beuningen dat zich richt op kinderen van 8 tot 18 jaar.

Bij Kinderpopkoor 'Happy Tunes' draait alles om plezier in het samen zingen van popliedjes. Onze wekelijkse repetities vinden plaats op vrijdag van 18:00 tot 19:00 in de kerk, waar we werken aan een gevarieerd repertoire.

Een aantal keer per jaar treden we op tijdens vieringen in de kerk. Daarnaast organiseren we 1 tot 2 keer per jaar een leuke activiteit, die bijdraagt aan de teamspirit en het plezier van de kinderen.

Als u uw kind wilt aanmelden of meer informatie wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar happytunesbeuningen@gmail.com. We kijken ernaar uit om uw kind te verwelkomen bij Kinderpopkoor 'Happy Tunes'! De eerste repetitie zal zijn op vrijdag 13 september.

Met vriendelijke groet,

Janneke Versteeg en Maike Zwitselaar
Kinderpopkoor 'Happy Tunes'

Spierfonds collecteert 8 t/m 14 september in Nederland

Van 8 tot en met 14 september vindt de nationale collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Duizenden vrijwilligers gaan weer huis-aan-huis collecteren. Doneren kan heel eenvoudig en op alle manieren, digitaal door het scannen van een QR-code of gewoon met contant geld.



Een spierziekte kan iedereen overkomen - 1 op de 9 Nederlanders krijgt te maken met een spierziekte. Hoe gezond je ook leeft, hoeveel je ook sport, iedereen kan op ieder moment een spierziekte krijgen. "Ieder lichaam heeft 600 spieren. Die heb je nodig voor alles. Van glimlachen, lopen tot schrijven. En van slikken tot ademen. Bij een spierziekte raken spieren verzwakt of vallen helemaal uit. Dat heeft een enorme impact. Een impact die voor een gezond persoon nauwelijks te bevatten is. Je kunt steeds wat minder, levert steeds weer een stukje zelfstandigheid in en gaat steeds verder achteruit. Hierdoor leven gezinnen elke dag in onzekerheid, moeten zij zich steeds aanpassen en hun leven is allesbehalve zorgeloos. Als we daar verandering in kunnen aanbrengen, en dat kunnen we, dat moeten we daar samen vol voor gaan," aldus Ellen Sterrenburg algemeen directeur van het Spierfonds.

Perspectief - "Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel voor het ontwikkelen van behandelingen en medicijnen om spierziekten te stoppen. Jarelang was er weinig bekend over de mechanismen achter spierziekten. Er was ontzettend veel onderzoek nodig, maar die kennis is er nu. Daarom kunnen we de volgende stap zetten naar medicijnontwikkeling. In 2025 willen we de eerste genterapie bij patiënten testen. De eerste spierziekten gaan van onbehandelbaar naar behandelbaar. Het is een spannende tijd. Samen kunnen en moeten we nog meer mogelijk maken. Iedere bijdrage, groot of klein, kan helpen om de achteruitgang bij spierziekten te stoppen."

Iets geven kan op alle manieren - Geven aan onze collectant kan op veel verschillende manieren. Je kan met je smartphone de QR-code scannen die onze collectanten op de collectebus hebben staan. Dat gaat heel eenvoudig, je kan het bedrag aanpassen en de betaling loopt via iDEAL. Je geeft eenmalig en veilig en zit nergens aan vast. Of je kan aan onze collectant nog steeds gewoon je muntgeld geven. Mocht je niet thuis zijn of geen smartphone hebben dan heeft onze collectant een flyer bij zich waar het rekeningnummer van het Spierfonds opstaat zodat je alsnog ieder gewenst bedrag kan overmaken.

Collectant gemist?

Heb je de collectant gemist? Geef dan via spierfonds.nl

Open Monumentendag 2024 Gemeente Beuningen

Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2024 openen duizenden monumenten in Nederland weer hun deuren tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag. Het thema in 2024 is "Routes, Netwerken en Verbindingen".

Onderweg! Dit jaar gebruiken we als slogan "Onderweg". Onderweg refereert aan op reis zijn, in beweging zijn en de transformatie van oud naar nieuw, verleden naar heden.



Foto's HBB

Zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 17.00 uur is het achterhuis van de voormalige boerderij en café "De Clef" aan de Binnenweg 5 in Ewijk opengesteld voor publiek.

In 1902 kwam de tram langs boerderij/café "De Clef". De rails lagen bijna over de stoep van het voorhuis. Toen in 1934 de Van Heemstraweg werd aangelegd liep deze van Beuningen naar Ewijk over de Binnenweg. Maar ter hoogte van boerderij De Oude Wijer kwam hij wat ten zuiden hiervan te liggen en liep hij vlak langs "De Clef". De boerderij werd toen ingeklemd tussen de Van Heemstraweg en de Binnenweg. Op de deel van deze T-boerderij annex café tonen wij U deze dag een presentatie van de oude verbindingroutes met foto's van toen. Denk aan de tram, die door Maas en Waal liep, de Van Heemstraweg als de "Nije Weg" naar het westen en de veerdiensten over de Waal.

Stichting Historisch Besef gemeente Beuningen

Blauwe boekje 2024 - 2025



Voor het veertiende achtereenvolgende jaar brengt de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost (PGRO) een activiteitengids uit, waarin alle activiteiten voor het seizoen 2024 – 2025 worden vermeld. Deze worden georganiseerd door de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken), waarin de PGRO en de RK parochies van Beuningen, Druten en Wijchen nauw samenwerken.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten enigszins te dekken. Ook nu staat de gids weer boordevol lezingen, filmvoorstellingen, wandeltochten, exposities, muzikale avonden, etc., etc. Het boekje is gratis af te halen en ligt voor u gereed in onze kerken en kapellen. Wacht u echter niet te lang, de voorraad is beperkt. Als u het Blauwe Boekje digitaal wilt lezen, kunt u terecht op de website van onze parochie: www.johannesxxiii.nl De taakgroep hoopt weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van alle katholieke en protestantse kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen!

Regionale Zangdag: Een Dag vol Inspiratie en Samenzang

Heb jij een passie voor liturgische muziek en zoek je naar nieuwe manieren om je te laten inspireren? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! De Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius (KISG) organiseert dit najaar een reeks inspirerende bijeenkomsten die je niet wilt missen.

Deze regionale zangdagen zijn een unieke kans om je liefde voor muziek te delen, nieuwe inzichten op te doen en samen met anderen de kracht van de (Nederlandstalige) liturgie en muziek te ervaren.

Waarom je erbij moet zijn:

Tijdens deze bijeenkomsten dompelen we ons onder in de wereld van liturgie en liturgische muziek. Je krijgt de kans om te zingen, te luisteren en te leren van praktijkvoorbeelden uit ons eigen bisdom. Iedereen die betrokken is bij liturgische muziek is welkom: zangers, koorleden, dirigenten, organisten, celebranten en parochiebestuurders. Wat deze dagen zo bijzonder maakt, is de focus op samenzang en de toekomst van liturgische muziek. Van (samen-)zangers tot vierstemmige koren, iedereen vindt hier nieuwe inspiratie en ideeën om mee aan de slag te gaan. Bovendien is deelname volledig gratis, dus er is geen reden om deze kans aan je voorbij te laten gaan.

Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 september 2024 in de prachtige Maria Geboortekerk in Nijmegen. Het programma start om 15.00 uur en we sluiten de dag af met een gezamenlijk gezongen avondgebed, gevolgd door een gezellige afsluiting met soep en een broodje om 17.00 uur. Kun je niet op deze datum? Geen zorgen, er zijn nog drie andere bijeenkomsten gepland:

Vrijdag 4 oktober 2024	Eindhoven (Joriskerk)
Vrijdag 8 november 2024	's-Hertogenbosch (Sint-Jan)
Vrijdag 17 januari 2025	Tilburg (Heuvelkerk)

🎵 Meld je snel aan!

Wil je erbij zijn? Meld je dan snel aan voor de eerste bijeenkomst in Nijmegen! Aanmelden tot 6 september 2024 via kisg@bisdomdenbosch.nl. Vergeet niet je naam en e-mailadres te vermelden. Deze regionale zangdag is een unieke kans om je horizon te verbreden, je stem te laten horen en samen te bouwen aan de toekomst van liturgische muziek. Mis het niet en zorg dat je erbij bent!

Zing, leer en inspireer — samen met ons op de Regionale Zangdag!

Samen eten en nieuwe mensen ontmoeten

Ben je tussen de 25 en 60 jaar? Heb je zin om nieuwe mensen te leren kennen in een gezellige en ongedwongen sfeer? Dan hebben wij twee leuke activiteiten voor je op de planning staan!

Buffet op 10 september: Op dinsdag 10 september hebben we een gevarieerd buffet (dieetwensen mogelijk). De inloop start om 17:00 uur en het duurt tot 20:00 uur. Voor slechts 5 euro per persoon kun je genieten van een heerlijk buffet in goed gezelschap.

Brunch op 1 oktober: Op dinsdag 1 oktober van 13:30 tot 15:30 uur organiseren we een gratis brunch voor iedereen tussen de 25 en 60 jaar die graag nieuwe mensen wil ontmoeten. Neem gerust iets lekkers mee als je wilt, zodat we samen kunnen genieten van een gevarieerd buffet. Beide activiteiten vinden plaats op het volgende adres: Rijstveld 4, Beuningen

Kom erbij en ontmoet nieuwe mensen in een ontspannen sfeer! We kijken ernaar uit je te verwelkomen. Aanmelden voor 3 september (buffet) en voor 27 september (brunch) via: 06-22064927 of valeriebekkers@stg-perspectief.nl



Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft u dit jaar nog geen bijdrage overgemaakt voor de actie Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Wist u dat uw gift aan



Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

U kunt ook de QR-code scannen om de kerkbijdrage te betalen. Gebruik de camera App op uw telefoon. Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2024	2023
januari t/m februari.	€43.696	€41.320
januari t/m april.	€50.514	€47.734
januari t/m/mei	€52.955	€49.682
januari t/m/juli	€58.515	€55.643

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

Dopeling:

Lot Sanders

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Weurt		
Theo van Kempen	15-07-2024	88 jaar
Pater Jan Volkers	20-07-2024	86 jaar
Gerard van Hulzen	21-08-2024	91 jaar
Beuningen		
Anny Kuijer – van Elk	03-07-2024	75 jaar
Joop Moser	05-07-2024	83 jaar
Ad Glaap – Tijssen	06-07-2024	82 jaar
Annie Engelen – de Ruiter	17-07-2024	86 jaar
Annie Verwaaijen – Cobussen	17-08-2024	88 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Grenzeloos geloven

Beste lezers, Mijn vrouw Riky en ik, Ben de Sonnaville, oud-Winssenaar en vrijwilliger bij het kerkhofploegje aldaar, gaan graag overal ter kerke omdat het elke keer weer een belevenis is om een mooie kerk van binnen te zien, maar ook om zo'n viering elders mee te maken. Zo hebben we wel bijna alle kerken in het land van Maas en Waal met zijn verschillende voorgangers, koren en parochianen eens gezien en bezocht. De één een enkele keer, de ander wat vaker omdat die toch wat warmer aanvoelde. Mooi die diversiteit maar toch ook die van gelijkheid.

Zelfs op vakantie zijn we benieuwd hoe ze het daar doen met toch steeds Christus, die ons zelf uitnodigt rond zijn Woord, en Brood dat wordt gebroken en gedeeld. Hij is onze gastheer! Toch spreken Openluchtvieringen als die op de Kapelberg in Bergharen en de openluchtviering in Winssen bij de muziekkoepeel ons erg aan. Het is immers een kerk zonder muren en met een blauw firmament al of niet wolkeloos boven ons, met soms een zangvogel op de achtergrond of een adelaar hoog zwevend aan de hemel en met het ruisen van een lichte bries door de bomen. Het geeft een extra dimensie. Je voelt je één met de natuur, met die oneindig grote wereldkerk waarbij God grenzeloos veel van ons houdt. Hij kent immers geen grenzen, niet hier maar ook niet in de tijd.

Zo deed die Zondag 7 juli zijn naam eer aan, want het was een stralende en zonnige dag. Zelf had ik met ons kerkhofploegje, de muziekkoepeel en het pad wat ernaar toe leidt, eerder die week onkruidvrij- en schoongemaakt. Arnold Tromp onze "oud koster" zorgt dat het gazon rondom de muziekkoepeel, het hele jaar door er strak bij ligt. Hij doet dat nog steeds met veel plezier, en het lijkt dan ook of de tijd geen vat op hem heeft, want menig jong mens moet het nog tegen hem afleggen.

Een goed begin in dit geval een goede voorbereiding is het halve werk, is dan ook een bekend gezegde. Ook het gelegenhedskoor, pastor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters en Jan de Waal en nog vele anderen hadden goed hun best gedaan om alles op rolletjes te laten verlopen. Ruud bereidt dan een mooie viering voor zoals deze, rond het thema GRENZELOOS GELOVEN. Ruud stopt er veel tijd in en laat zijn gedachten spreken. Dit doet hij met hart en ziel, soms vergezeld met een grapje of met een kleine woordspeling, met een dubbele bodem voor de goede luisteraar, om het geheel wat luchtig te houden of juist om diepgang te geven. Misschien begint daar al dat grenzeloos geloven als u begrijpt wat ik bedoel? Als je twee punten aanwijst en je trekt daar een lijn tussen, ontstaat daar een denkbeeldige grenslijn met twee helften, zagezegd. Zo kun je dat letterlijk zien, maar ook figuurlijk zo voelen en denk je in hokjes, zo vertelde Ruud. Op zich geeft dat soms duidelijkheid en hoeft dat niet altijd verkeerd te zijn. Maar je moet niet de hele tijd denken in wij en zij, want God denkt zo niet. Die denkt grenzeloos. Want Hij heeft alles en ook jou geschapen voor elkaar en we moeten ons juist met elkaar verbonden voelen, willen we elkaar begrijpen en van elkaar kunnen houden.

Daarom is het ook fijn wanneer we met vakantie gaan, als grenzen geslecht zijn en dat we ons welkom weten. Dat geeft een groot gevoel van vrijheid wat van levensbelang is. Zo moeten ook wij die vreemdeling bejegenen, die niet op vakantie gaat, maar op de vlucht is naar ons land en die om hulp vraagt omdat hij/zij zich in zijn/haar thuisland niet meer veilig voelt. Dan komt dat oude verhaal van 2000 jaar geleden weer bovendrijven en is er nog maar bitter weinig veranderd!

Toen ik van huis ging samen met mijn vrouw, had ik een snoeischaar en een vaas meegenomen in de auto. Ik had in mezelf bedacht wanneer men per ongeluk vergeten zou zijn voor een bloemetje te zorgen voor bij het altaar (maar dat hadden ze gelukkig wel gedaan), dat het wel mooi zou zijn nog enkele vuurrode crocosmia- ofwel Luciferbloemen van het kerkhof te knippen en die samen met de wit-roze hortensia's van vlakbij de sacristie te combineren in de vaas die ik had meegenomen, als verbinding met onze lieve overledenen. Dat gaat ook over grenzen heen omdat wij in liefde met die dierbaren, die van ons zijn heengegaan ons verbonden blijven voelen. Maar er was dus al goed voor een bloemetje gezorgd en mijn vrouw en anderen



vonden dat voldoende..... Maar toen Hannie van Oss-Fleuren, van de bloemengroep, na afloop vroeg of ik het niet erg vond dat zij wat bloemen van het kerkhof voor de Mariakapel die week gebruikt had, werd ik blij van binnen en gaf haar een dikke pluim en dacht aan het gezegde; Twee zielen, één gedachte!! Bloemetje bij Maria, ons aller moeder en onze voorspreekster bij uitstek bij haar zoon Jezus. Prachtig toch? Over grenzeloos gesproken. Dank je wel daarboven!



foto: Ben de Sonnaville

Na de viering hadden mensen vanuit het Paulusgebouw weer voor een lekker bakje koffie en thee gezorgd met een kleine versnapering. In dit geval zorgde Paulus goed voor zijn Petrusgangers. Heerlijk om dan mensen weer even te ontmoeten en aandacht te geven aan elkaar. We hebben het allemaal zo nodig. Dan ben je pas gemeenschap op zijn best, dat “levende Brood” dat weer uitstralende kracht geeft aan de wereld. Dan begint dat grenzeloos geloven pas echt zichtbaar te worden in grenzeloos medeleven, soms ook door grenzeloos medelijden met je naasten. Dan begint de echte leef- tijd, de tijd waar je als mens pas echt gelukkig bij voelt en ertoe doet. Het was een (h)eerlijke viering die voor herhaling vatbaar is. Maar ik hoop U gauw al eerder te treffen, hetzij in Winssen, hetzij in Beuningen of Druten of op de kapelberg of in Leur of waar dan ook. Het voelde weer als thuiskomen. Het gaat U goed!

Groetjes, Ben de Sonnaville

Winssense Kermiskoers 2024

Dankzij de inzet van velen mochten de zesde Winssense Kermiskoers en de Kermis dit jaar spreken van een bijzonder geslaagde editie. Het was weer ouderwets gezellig gedurende het ‘twidde weekend van augustus’. Voor jong en oud was er van alles te beleven!

De Winssenaren lieten zich van hun meest genereuze kant zien toen er een actie op touw werd gezet om de kermisattracties op het Admiraal van Ghentplein mogelijk te maken. De opbrengst was boven verwachting hoog. Binnen enkele dagen werd het streefbedrag gehaald zodat als vanouds de draaimolen, de botsauto's en wat al niet meer aanwezig was. De saamhorigheid bleek weer eens en te meer bijzonder groot!

De Winssense jeugd kon dus zijn hart ophalen en dan was er ook nog de mogelijkheid om op de zaterdagavond deel te nemen aan de ‘Dikke Banden Koers’. Zo'n vijftiengig veelal lokale talenten gingen in verschillende leeftijdscategorieën de sportieve strijd met elkaar aan. Er stonden de nodige enthousiaste toeschouwers langs het levendige parcours en zij genoten met volle teugen van de jonge deelnemers. Zij deden hun stinkende best wat hun bij iedere doorkomst weer een applaus opleverde. De Dikke Banden Koers werd dit jaar voor de eerste maal georganiseerd en is zeker voor herhaling vatbaar!

Op de zondag waren de ‘grote’ heren en dames aan de beurt tijdens de recreatieve Jozef Janssen Classic en de prestatieve Hijmans B.V. Classic. Aan beide koersen deden maar liefst honderd wielrenners deel en een groot gedeelte daarvan heeft in het verleden al meerdere keren meegedaan. Eén van de redenen hiervan is dat er volop wordt genoten van de sfeer in het Winssense. Langs het parcours worden allerlei sfeeracties georganiseerd en dat weten de deelnemers te waarderen. Buurtvereniging ‘de Hoekgravers’ pakte dit jaar wederom groots uit en ook andere buurtverenigingen zoals de Molenhanen en de Kikkers lieten zich niet onbetuigd met vlaggetjes en spandoeken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele voortuinen die geheel in stijl versierd waren met de Kermiskoers kleuren. Langs deze weg willen wij de verenigingen en omwonenden nog eens hartelijk danken. Zeker ook namens alle fietsers en fietssters!

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
zo 1 sep	22e zondag door het jaar	10:00	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters terugkomviering communicanten	Kinderkoor de stuiterballen	10:00	em.past. Jan de Waal	 Andreaskoor
za 7 sep	23e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs	KoMore			
zo 8 sep		10:00	pastoor Ruud Roefs	Samenzang	10:00	WoCo	Our Choice
zo 15 sep	24e zondag door het jaar	10:00	patroonsfeest H. Cornelius pastores parochie	 Liturgisch Gemengd Koor & Schola			
za 21 sep	25e zondag door het jaar	19:00	WoCo leden van de werkgroep	Jacques & Antoinette v.d. Meer			
zo 22 sep		10:00	WoCo leden van de werkgroep	Jacques & Antoinette v.d. Meer	10:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang
wo 25 sep	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven Hennie de Lange			
za 28 sep	26e zondag door het jaar	19:00	em.past. Harry van Dooren	KoMore			
zo 29 sep		10:00	em.past. Harry van Dooren	 Liturgisch Gemengd Koor	10:00	pastoor Ruud Roefs	Zanggroep Druuten / Puiflijk
za 5 okt	27e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs	Schola			
zo 6 okt		10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Jan de Waal	 Our Choice
zo 13 okt	28e zondag door het jaar				10:00	patroonsfeest H. JohannesXXIII gezamenlijke pastores	 Andreaskoor
za 19 okt	29e zondag door het jaar	19:00	WoCo leden van de werkgroep	KoMore			
zo 20 okt		10:00	WoCo leden van de werkgroep	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	pastoor Ruud Roefs	 Samenzang
wo 23 okt	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven Hennie de Lange			
za 26 okt	30e zondag door het jaar	19:00	em.past. Harry van Dooren				
zo 27 okt		10:00	em.past. Harry van Dooren		10:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.

- Beuningen: zondag 15 & 29 september, zondag 27 oktober

- Weurt: 1 september, 6, 13 & 20 oktober



Langs deze weg willen we ook nog een woord van dank uitspreken aan onze sponsoren en vrijwilligers. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden... dankzij de financiële steun van de lokale bedrijven en de belangeloze inzet van de mensen die ons op wat voor manier dan ook de helpende hand bieden is er heel veel mogelijk. Daar mogen we trots op zijn!

Voor de uitslagen en foto's verwijzen wij u graag naar onze website www.winssensekermiskoers.nl. Wij hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de 'zuvvende Winssense Kermiskoers' op zaterdag 9 en zondag 10 augustus 2025!

Wandbord kerk Winssen

In de kerk van Winssen hing bij binnenkomst links een groot bord tegen een pilaar. Het bord hangt nu in de Winssense kamer van de Beuningse pastorie.

Wij zijn op zoek naar de geschiedenis van dit bord!

Het is waarschijnlijk op het einde van of direct na de tweede wereldoorlog gemaakt. De titel luidt: "Uit dankbaarheid voor Maria's bescherming in deze oorlog beloven wij op iedere eerste zaterdag van de maand de H Mis en het lof bij te wonen." Daaronder staan netjes in schoonschrift de namen van 400 parochianen, beginnend met pastoor Goëtte, kapelaan Verheijen en de zusters Franciscanessen. In het parochiearchief is hierover niets te vinden. Wie kan ons meer vertellen: wanneer het gemaakt is, wie nam het initiatief, werd de belofte ook gestand gedaan, moest ervoor betaald worden, etc.?

Uw reactie kunt u mailen aan parochiebestuur@johannesxxiii.nl of bellen met 06 – 513 700 89. Wilbert Lelivelt



'Nozems, Brommers en botsingen', Een dorp in verandering

Door Toneelvereniging Plankenkoorts



Speciaal voor haar veertigjarige jubileum neemt Plankenkoorts u mee terug naar het dorpse leven in Maas & Waal van 1963. De tijd van brommers en nozems. Van dansavonden bij Tromp, verliefdheden en muziek van de Beatles. Als bezoeker krijgt u een levendig en realistisch kijkje in het dorpse leven in de beginjaren '60 van de vorige eeuw.

De voorstelling is op de volgende dagen te zien in Ontmoetingscentrum De Paulus:

- Zaterdag 26 oktober 20.00 uur
- Zondag 27 oktober 14.00 & 20.00 uur
- Donderdag 31 oktober 20.00 uur
- Vrijdag 1 november 20.00 uur
- Zaterdag 2 november 14.00 & 20.00 uur

Kaarten kosten 13 euro per stuk en zijn te bestellen via

www.toneelverenigingplankenkoorts.nl

Wilt u lekker eten combineren met deze voorstelling? Boek dan een speciaal 3-gangen arrangement bij Gasterij De Arend voor maar 39,50 euro (exclusief drankjes).

Kort - Kort - Kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Openluchtviering bij muziekkoepeel: In de krant van 3 juli jl. de mededeling dat het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII besloten heeft, na het succes van vorig jaar, om voortaan elk jaar een openluchtviering bij de muziekkoepeel aan de Notaris Stephanus Roesstraat te organiseren.

Beuningen kan Winssen-Zuid gaan bouwen

Vertrek Willems maakt weg vrij voor nieuwe wijk. In de Gelderlander van vrijdag 12 juli jl. een grote foto van de locatie van Sagrex bij de Uivermeertjes in Deest waar Willems zich wil vestigen. De gemeente heeft Winruimte Geertjesgolf benaderd of zij mee willen werken aan verplaatsing van Willems. Zij zijn het hier mee eens en daardoor zijn er ook verschillende problemen voor hen in één keer opgelost want de Uivermeertjes kunnen dan op een mooie manier afgesloten worden. Naast het bedrijf van Willems zal de rest een natuurlijke afwerking krijgen. Een gebied met groen en water. Het wandelpad wordt zo aangepast dat er ook gefietst kan worden.

Toch bollen, borden en verf op de veelbesproken Van Heemstraweg.

In de krant van 25 juli jl. de mededeling dat na maanden soebatten de gemeente Beuningen toch maatregelen neemt om de veelbesproken “varkensruggen” die fietspad en autoweg op de Van Heemstraweg scheiden, veiliger te maken door bollen, borden en verf. Of dat genoeg is zullen we in het najaar zien. De gemeente heeft 75 nieuwe glasbollen in de varkensruggen geplaatst. Die hebben een reflecterend effect. Ook hebben de 90 bollen die al in de betonnen blokken zaten een poetsbeurt gekregen. De gemeente zet ook in het najaar reflecterende borden neer op het wegdek tussen Ewijk en Winssen. Omwonenden zijn ontzettend blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen! Ook het raadslid Eric van Ewijk die aanhoudend aandacht vroeg voor de varkensruggen is opgetogen! In het najaar zal blijken of de genomen maatregelen voldoende werken.

Crowdfunding om de kermis van Winssen te redden.

In de krant van vrijdag 26 juli jl. de mededeling dat de kermis van Winssen dit jaar weer op losse schroeven staat. De organisatie heeft onvoldoende geld om kermisattracties naar het dorp te halen. Bureau de Kermisgids trok zich in 2022 terug omdat Winssen te klein was om eraan te verdienen. Er was toen wel een Kermiskoers maar géén kermis. Vorig jaar kreeg de organisatie subsidie van de gemeente en mede dankzij sponsors kwam er een kermis. De gemeente geeft geen tweede keer subsidie want zij vinden dat dit een commerciële activiteit is en als gemeente subsidiëren zij geen commerciële activiteiten. Naar aanleiding van de berichtgeving werd besloten om via een crowd-fundingsactie 5000 euro in te zamelen om alsnog kermisattracties naar

Winssen te halen. Binnen 48 uur was er 6400 euro ingezameld, waarmee de kermis in Winssen gered werd.

Terras van Michels cafetaria moet plots dicht van gemeente.

Cafetaria Winssen moet op stel en sprong zijn terras weghalen van de gemeente. In de krant van zaterdag 3 augustus jl. een grote foto van Michel en Marion Hovenkamp voor een leeg terras. De gemeente stond bij hen op de stoep met de mededeling dat het terras van de cafetaria na 2 jaar acuut ontruimd moest worden aangezien er geen vergunning was afgegeven voor een terras op de oprit. Michel heeft het hele terras, met vuurkorf, bankjes, bord en zelfs het kastje voor de sigarettenpeuken opgeruimd. Na bemoeienis van wethouder Versluijs en burgemeester Bergman kreeg de familie bericht dat de vergunning toch in orde was en konden Michel en Marion weer opgelucht ademen.

JUMBO Open Toernooi bij Tennisvereniging De Winsetters.

Van 9 t/m 15 september

Er wordt zoveel mogelijk in poules ingedeeld zodat iedere deelnemer minimaal 2 wedstrijden speelt. Het toernooi is juist vanwege de ontspannen sfeer ook voor de beginnende tennissers een ideaal toernooi om aan deel te nemen. Je kunt deelnemen in de categorieën 5, 6, 7, 8 en 9 in de HE, DE, HD, DD en GD.

Inschrijven is mogelijk t/m 28 augustus via <https://mijnknltb.toernooi.nl/>
Voor meer informatie kun je ook altijd nog mailen naar opentoernooi@winsetters.nl.

Molenfeesten Winssen 6-7-8 september 2024

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september a.s. worden weer de Molenfeesten rondom de Beatrixmolen in Winssen georganiseerd. Er zijn een aantal wijzigingen in het gebruikelijke programma aangebracht, maar het uitgangspunt “een weekend vol vermaak voor iedereen van jong tot oud” wordt uiteraard gehandhaafd.



Deelname Molenfair: Traditiegetrouw wordt op zondag weer de bekende Molenfair georganiseerd. Deze markt is niet alleen bedoeld voor ondernemers om zich op een laagdrempelige manier aan het publiek te kunnen presenteren. Ook creatievelingen die hun eigen gemaakte producten, verzameling, kunstuiting of ambacht aan het publiek willen laten zien, worden uitgenodigd deel te nemen. Er zijn nog een beperkt aantal plekje vrij, dus meldt u snel aan! Meer informatie over deelname aan de Molenfair is te vinden op: www.MolenfeestenWinssen.nl. Vragen stellen of direct aanmelden kan via e-mail aan Molenfair@MolenfeestenWinssen.nl.

Programma Molenfeesten – in het kort:

Vrijdag 6 september - 16.00 tot 22.00 uur: Winssen loopt uit! – 50+ middag met ras entertainer Andy Marcelissen en muziek van Fox'Return en Request

- Zaterdag 7 september – 13.30 tot 16 uur: Kindermiddag
- Zaterdag 7 september – 20.30 tot 1 uur: Winssense Aavond
- met muziek van Feestband De Heeren Van en DJ Mike
- Zondag 8 september – 12 tot 17 uur: Molenfair, markt, roofvogels en kinderactiviteiten
- Zondag 8 september – 13 tot 19 uur: Matinee met muziek van DJ Koen, een optreden van Ronald Jongman en Geert van Deijzen en een sensationeel optreden van Nederlands favoriete muziek oma Orgel Joke!

Een uitgebreider programma vindt u op: www.Molenfeesten.Winssen.nl

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de Molenfeesten!



Ewijk



Pop-Up-terras op de Klef voorziet in behoefte

Eens per veertien dagen werd op de Klef door een aantal vrijwilligers van de buurtgroep de Vording, met ondersteuning van Albert Heijn en de Broodhoek, een samenzijn (het zogenoemde POP-UP-terras) georganiseerd met een gratis kopje koffie of thee met een lekkernij. Ieder die dat leuk vond, kon aansluiten en even gezellig met elkaar babbelen.

Zo ook op vrijdagmiddag 7 juni, het was mooi weer, de zon scheen heftig en de animo was bijzonder groot en nodigde uit tot nog meer. Vele leden van de seniorenvereniging waren present, maar ook enkelen die nog geen lid zijn. Zij hebben een keurige brochure van de vereniging gekregen.

Ook bij slecht weer of kou in de winter, kan dit initiatief een vervolg hebben, als daartoe een geschikte ruimte wordt gevonden. Is MFA 't Hart dan te ver weg? We zullen het zien.

Openluchtviering parochie H. Johannes XXIII

Op 7 juli 2024 vond bij de Winssense koepel voor de tweede keer een uitgebreide openluchtviering plaats. Was het vorig jaar als eerste keer nog gekoppeld aan het extra fêteren van de vele vrijwilligers, dit jaar was de viering wederom ook toegankelijk voor alle overige parochianen en verder voor ieder ander die nog wilde komen. Op de prachtige locatie in Winssen had de organisatie bij de kerk een container met heel veel stoelen staan. Kennelijk was men op alles voorbereid, want ook aan de koffie en de versnapering voor na de viering was al gedacht. Op het grasveld voor de koepel zaten al een aantal mensen op het moment dat ik aankwam. Het werd drukker dan aanvankelijk ingeschat, want er moesten nog een aantal extra stoelen vanuit de container naar het grasveld worden verhuisd. De prettige sfeer werd nog eens extra positief beïnvloed door een aangenaam zonnetje, die vorig jaar door de hitte minder prettig aanded. Na een laatste check kon de viering beginnen.

Het thema van de viering luidde 'Grenzeloos geloven' en al snel bleek uit beide lezingen dat Abram, toen nog geen Abraham geheten, en de dove man uit de streek Dekapolis tijdens Jezus' optreden aldaar een grenzeloos geloof moeten hebben gehad. Dat mogen wij ook hebben. Bovendien zou een wereld zonder grenzen er vreedzamer uit zien. Onder muzikale begeleiding werd eenieder gestimuleerd om het geloof van verbondenheid en ervaren steun uit te zingen. De samenzang maakte het een mooi intens gebeuren. De drie voorgangers deden om beurten een extra duit in het zakje om er een mooie viering van te maken. Het eucharistisch gebed ontbrak niet en aan het eind van de viering ging eenieder ter communie, zodat ieder zich in een persoonlijk gebed tot de Heer kon richten.

Na afloop zocht men elkaar op en werd er bij het mooie weer nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee en een versnapering. Er waren parochianen uit alle vier de geloofsgemeenschappen en dat draagt ertoe bij dat men naar elkaar toegroeit. Het een prettige ochtend die vroeg in de middag eindigde. De stoelen werden door de organisatie keurig weer in de container geplaatst. Dank dus aan hen. Ook de laatste parochianen vertrokken. Met een goed hart en dito geest kon men met een mooi geloof huiswaarts keren.

Theo Coenders



Herinnering

Broertje zal een jaar of zeven zijn geweest toen het volgende voorval plaats vond. Net teruggekomen van vakantie, de koffers stonden nog niet boven toen de deurbel ging. Ma liep al mopperend naar de deur want ze vond het veel te snel na thuiskomst om al iemand op visite te krijgen. Voor de deur stond een jongen van de leeftijd van broertje. Hij zei al hikkend: Dag mevrouw kip is ... verder kwam hij niet toen ma heel boos zei dat ze niet vond dat ze uitgescholden hoefde te worden en dat hij heel brutaal was. Ze gooide de deur dicht. Pa vroeg wat aan de hand was, ma vertelde dat ze door een heel brutale jongen uitgescholden was voor kip. Ze vond dat ze maar eens met de ouders van die brutale jongen moest gaan praten en vroeg aan mij of ik wist wie het was en waar hij woonde.

Bij de beschrijving van de jongen begon ik te lachen en zei dat is een vriendje en die wilde vast naar broertje vragen. Hij is altijd heel zenuwachtig als hij tegen grote mensen moet praten. Ma en pa snapten er niets van. Ik vertelde dat broertje heel goed onze haan na kan doen en dat bij zijn vriendjes de bijnaam kippie heeft dat vindt hij echt een ere naam en is er heel trots op. Ma zei, tja, hij hikkende enorm en was wel heel zenuwachtig. Haar boosheid zakte al snel, ze moest er wel een beetje om lachen.



Toen broertje terugkwam van het uitlaten van de hond moest hij natuurlijk zijn kraaigeluid demonstreren. Nou dat klonk echt als onze haan en hij was wat trots. Van pa mocht hij even naar zijn vriendje toe om te vertellen dat hij na het eten kon komen spelen want de koffers moesten eerst uitgepakt worden zodat ma gelijk een wasmachine kon draaien.

Diana Fuchten





In en rond de Corneliuskerk - deze maand de spot op MUZIEK

Wij mogen onszelf gelukkig prijzen dat onze vieringen regelmatig worden opgeluisterd door een van onze koren of muzikaal worden ondersteund – door orgel, fluit, viool of anderszins. In vroeger tijden was dit in kerken niet gebruikelijk. Vóór de reformatie was het voor leken niet toegestaan om te zingen in de kerk. De gewijde muziek werd gezongen door professionals (priesters en andere voorzangers) en gespeeld op ingewikkelde instrumenten (bijvoorbeeld pijporgels) – en ook nog eens gezongen in het Latijn.

Mede door de uitvinding van de boekdrukkunst kwam – met name in protestantse kerken – de samenzang in zwang. De eerste hymne werd gedrukt in 1532 gedrukt. Door de eeuwen heen groeide het aantal hymnes gestaag.

Pas na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werden er belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de rooms-katholieke liturgie. Baanbrekend was het besluit om de volkstaal, naast het Latijn, toe te staan in de eredienst. De actieve deelname van het volk werd bevorderd. Vaak middels liederen die gezet waren op een eenvoudige, soms profane melodie, met teksten die mensen gemakkelijk konden onthouden. Maar ook werd benadrukt dat eerbiedwaardige tradities als die van het Gregoriaans van tijdloos belang zijn. Niettemin leidden de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie – zeker in ons eigen land – tot een golf van experimenten binnen de kerk, tot rockmuziek aan toe. Van meer blijvende aard zijn de nieuwe psalmzettingen van de Franse jezuïet Joseph Gélineau (1920-2008), die als beurtzang kunnen worden gezongen.

Taizé - In 1949 werd in Frankrijk door de protestante broeder Roger de Taizé-gemeenschap gesticht. De muziek van Taizé vond zijn weg naar de verschillende kerken. Het is eenvoudige muziek die een heel eigen kwaliteit heeft door 'ordelijkheid'. Vaak gaat het om mantra-achtige liederen die zowel met eenvoudige begeleiding als met orkest kunnen worden gezongen.

De kracht van muziek in onze kerk: oproep nieuwe koorleden

Wij zijn trots op alle vrijwilligers die de muziek en zang verzorgen tijdens de wekelijkse vieringen en daarbuiten. Samenzang versterkt de eenheid en saamhorigheid van ons als kerk. We kunnen genieten van een prachtige solo, meezingen of luisteren naar het orgel. Maar ... misschien wilt u zelf wel met een van onze koren meezingen! Wij verwelkomen graag nieuw zangtalent!



Informatie over onze koren kunt u vinden op de website:

<https://www.johannesxxiii.nl/over-ons/koren>

Of neem contact op met het secretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl

T 024 677 1271



Weurt



W.V.W. is op zoek naar jou!

Voetbalvereniging WVV Weurt houdt het sportpark graag in topconditie

Daarom is WVV op zoek naar aantal vrijwilligers die overdag hun steentje bij willen dragen aan het sportpark. Denk aan werkzaamheden op en rondom de voetbalvelden, zoals het herstellen van de velden na een speelweekend, het sportpark onkruid vrijmaken enzovoorts.

Wil jij lekker buiten bezig zijn en tegelijkertijd WVV een handje helpen?

Top! Stuur een e-mail of bel naar Antoin Bos, voorzitter WVV Weurt.

Telefoonnummer: 06-24793242

E-mail: voorzitter@wvweurt.nl

Afscheid pater Jan Volkers (1938-2024)



Zaterdag 27 juli jl. hebben wij in de Andreaskerk afscheid genomen van pater Jan Volkers. In 1996 kwam Jan voorgoed terug naar Nederland. Meer dan 30 jaar was hij als missionaris werkzaam geweest op de Salomonseilanden in de stille Zuidzee. Hij voegde zich bij de Maristen-communiteit aan de Pastoor van der Marckstraat in Weurt. Later op de pastorie aan de Kerkstraat. Hij woonde graag in Weurt en genoot van de contacten en vele uitstapjes, werd geestelijk adviseur van

de toenmalige ouderenbond. De jaarlijkse reis van de ouderenbond wilde hij niet graag missen totdat het niet meer kon.

Jan bleef missionaris en tot het laatste toe droomde hij van zijn belevenissen op de eilanden. Met trots als fan van Sparta wist hij te vertellen dat hij de jongens op de eilanden had leren voetballen. Hij speelde zelf dan ook altijd graag mee. Na liefdevolle verzorging in Huize Rosa is Jan op 20 juli vredig ingeslapen.

Dankzij de welwillende medewerking van het Andreaskoor onder leiding van Jos Daam en met als organist Jan Tel was er een mooie, sfeervolle en waardige viering ten afscheid in de kerk met pastoor Ruud Roefs en em. pastor Jan de Waal als concelebranten. Jan ligt begraven naast zijn medebroeders op de plaats die hij zelf al eerder had aangewezen.

Hartelijk dank voor het meeleven vanuit Weurt en omstreken bij het overlijden van pater Jan Volkers.

Ton Bun, Marist

Het Onze Vader

Het Onze Vader is het enige gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Het staat bekend als het 'Gebed des Heren'. In de Bijbel staan twee versies, een lange versie bij Matteüs (6: 9-13) en een korte bij Lucas (11: 2-4). De versie van Matteüs heeft zes smeebeden en die van Lucas drie. Beide versies gaan terug op het gebed van Jezus in het Aramees. De verschillen tussen beide gebeden zijn ontstaan doordat zij geschreven zijn voor twee verschillende geloofsgemeenschappen: Matteüs voor Joods-christelijke gemeenten en Lucas voor Grieks (heidens) christelijke gemeenten. De versie van Lucas wordt algemeen beschouwd als de oorspronkelijke versie vanuit de gedachte dat niemand het gedurfd zou hebben de korte versie in te korten door woorden van Jezus weg te strepen. De Matteüs-versie is meteen na het verschijnen van het evangelie opgenomen in de liturgie van de kerk. Dit is de versie die we nu bidden. Het wijkt enigszins af van de tekst uit de Griekse grondtekst in de Bijbel, zoals in de *Nieuwe Bijbelvertaling 21* (zie tabel). De tekst van het Onze Vader was al bekend en werd gebeden vóórdat het Nieuwe Testament verscheen.

Jezus zelf geeft aan zijn leerlingen hoe het te bidden. In Matteüs staat het na de Bergrede (Mt. 6: 1-18). 'En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet ... Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deuren en bid tot de Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader... '.

In het evangelie van Lucas geeft Jezus het Onze Vader tijdens Zijn tocht naar Jeruzalem. 'Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader... '. Jezus voegt hier een verhaal aan toe van een vriend die midden in de nacht drie broden wil lenen voor een onverwachte

gast. Als die vriend aandringt krijgt hij wat hij nodig heeft. ‘Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop er zal voor je worden opgedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Welke Vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?’ (Lc. 11: 1-11).

Tijdens zijn leven heeft Jezus veel tot zijn Vader gebeden. De evangelies geven daar voorbeelden van, vooral Lucas. ‘Hij (= Jezus) zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden’ (Lc. 5: 16). ‘Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden, en Hij bracht de hele nacht door in gebed’ (Lc. 6:12). Jezus sloot vaak het gebed tot de Vader af met een smeekbede. Hij deed dit hardop waardoor zijn leerlingen dit konden horen. Het waren korte bedes. ‘*Abba*, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt’ (Mc. 14: 36). ‘Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader’ (Lc. 12:28). Zijn leerlingen hebben deze woorden eerst mondeling doorgegeven en later opgeschreven. Het is een verzameling van korte uitspraken van Jezus die later zijn samengevoegd.

Het Onze Vader is rond de jaren 30 van onze jaartelling in het Aramees/Hebreeuws door Jezus overgeleverd. Daarna is het lang mondeling doorgegeven in een Joods-Griekse cultuur en later in het Grieks op schrift gesteld. Nadat men in het Westen duizend jaar lang een Latijnse bijbel heeft gekend, verscheen in 1516 aan de hand van Erasmus een Bijbel in het Grieks, gebaseerd op de grondtekst. Dit betekent dat het gebed, zoals dat tot ons gekomen is een vertaling is: in het Nederlands van een vertaling (Latijn), dat al een vertaling is uit het Grieks van de oorspronkelijke tekst (Aramees/Hebreeuws). Het gevolg is dat er nog steeds een discussie is over een juiste vertaling van het Onze Vader. Zelfs paus Franciscus is niet helemaal gelukkig met de huidige versie (2017).

Kerk-liturgische versie	Nieuwe Bijbelvertaling 2021	
	Matteüs	Lucas
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,	Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,	Vader, laat uw naam geheiligd worden
uw rijk kome,	laat uw koninkrijk komen,	en laat uw koninkrijk komen.
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.	laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.	
Geef ons heden ons dagelijks brood	Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.	Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,	Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.	Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is.
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.	En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.	En breng ons niet in beproeving.

NB. Als wij het Onze Vader bidden eindigen we vaak met een lofprijzing, een doxologie: ‘Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Deze woorden zijn niet afkomstig van Jezus of van Matteüs. Ze zijn een latere toevoeging aan de Griekse tekst en komen voor het eerst voor in de *Didachè* (eind 1^{ste} / begin 2^{de} eeuw). In een Bijbel worden ze of weggelaten of tussen haken gezet.

SV



Gerarduskalender 2025

uit Wittem

*elke dag een
beetje spirit!*



Eén
kalenderschild
met twee keuzes!

op de voorkant:

elke dag een spreuk
om de dag goed
mee te beginnen

op de achterkant:

moppen
gedichten
bezingsteksten
puzzels
informatie

€ 10,50

te koop bij:

Parochie H.Johannes XXIII
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen Gld
Tel. 024-6771271

Wist U dat U zich kunt afmelden voor de papieren versie van de Rondon Johannes als U deze niet meer wenst te ontvangen?

Zeg dan op door een e-mail naar secretariaat@JohannesXXIII.nl te sturen. Vergeet niet Uw adresgegevens te vermelden.

Wilt U een digitale Rondon Johannes per email ontvangen?

Abonneer U via: www.johannesxxiii.nl/rondon/aanmelden

redactie@JohannesXXIII.nl